

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TIÊU THỪA  
CHƠN GIÁO

Quyển I

In Lại Theo Ấn Bản Năm 1961

HỘI THÁNH TRUNG ƯƠNG  
TRUNG VIỆT

## LỜI TỰA

Đánh máy lại: **CQPTGL**  
Trình bày: **Hồng Lan & Tấn Hưng**  
Xếp chữ: **H&L TypeSetter**  
Đóng tập: **H&L eBooker**  
Làm tại: **Chicago - U.S.A.**

Copyright © 2006 — Hội Thánh Trung Ương

*Thành kính giới thiệu Bộ Kinh*  
*"TAM THỪA CHỜN GIÁO"*

Cảnh trần hoàn là "nơi sống gỏi, thác vè", là "chốn trả vay, vay trả"! Vay những chi mà trả những chi? Vay là vay những nghiệp chướng, những tiền khiên oan trái trong không biết bao nhiêu kiếp trước. Trả là kiếp này luân hồi trở lại thế gian để thanh toán nợ ấy. Nhưng, khổ nỗi là: nợ xưa chưa trả hết mà vì thiếu sự giác ngộ, lại phải vay thêm! Lời vốn cứ thế mà tăng, theo đà lũy tiến!. Vì lẽ đó mà hồn người cứ quanh đi quẩn lại, tử tử sanh sanh, kiếp này chuyển sang kiếp khác, không lúc nào thoát được!. Về điểm này Đức LÝ ĐẠI TIÊN có dạy như sau:

*Luân hồi nhiều kiếp khó leo lên,*  
*Làm lỗi nhiều lần mất tuổi tên;*  
*Lấn quẩn thế gian đường kén nhộng,*  
*Biết thời tu niệm mới an bền.*

Trong bài thơ này LÝ ĐẠI TIÊN đã chỉ cho người trần lối thoát khỏi vòng luân hồi. Lối ấy là con đường tu niệm vậy.

Thật thế, cảnh diêm phù này là cảnh vô thường. Nhứt nhứt việc chi, từ vật chất đến tinh thần

như: lợi lộc, quyền thế, giàu sang, phú quý, gia viên điền sản, vàng bạc, châu báu, v.v. đều là mộng huyễn, bào ảnh cả!. Cho đến tình cha mẹ, vợ con, anh em, chồng vợ, mà còn không bền thay, thì thử hỏi người trần có nên lấy cái "hư" mà làm cái "thực" chăng?

Vậy sống ở đời, ta phải bỏ giả theo chân, bỏ hư theo thực, mới là đúng lý đương nhiên. Cái chân, cái thực, cái mục đích tối thượng của sự luân hồi chuyển kiếp, hay nói riêng cho một đời người là sự tiến hóa không ngừng để đến mức cuối cùng chìm vào biển sâu là cảnh Niết Bàn vậy. Muốn được tiến hóa không ngừng thì ngay tại kiếp này, theo lời của LÝ ĐẠI TIÊN đã dạy, con người phải "tu".

Sự tu niệm không phải là việc "nhảy vọt", việc "nhảy lớp" như lối thường tình mà, trái lại, phải tùy theo duyên nghiệp, tùy khả năng của đương kiếp mà tuần tự nhi tiến, trước thấp sau cao, bước bước nào chắc bước nấy. Vì thế mà ĐẮNG CHÍ TÔN đã có lần để lời khuyên như sau:

*"Chậm chậm mà đi, hỏi các con!*

*Bến gai nắng lội cũng hay mòn!"*

Và hiện nay, để giúp chư Thiện tín lần bước chông gai trên con đường tu hành mà khỏi vấp ngã, ĐỨC ĐIỀU TRÌ KIM MẬU, nhơn dịp mở khóa Hạnh đường vừa rồi, trong sáu ngày liền, đã hội chư PHẬT, TIÊN, THÁNH, THẦN, lâm đàn tả bộ kinh "TAM THỪA CHỜN GIÁO" vạch rõ con đường tu tiến thích ứng cho mỗi cấp bậc. Bộ kinh này gồm ba quyển như sau:

Quyển I: (thuộc về Tiểu Thừa): Dạy phép giữ

Đạo căn bản mà mỗi Thiện tín cần phải có để xứng đáng là tông đồ trong nền chánh giáo.

Quyển II: (thuộc về Trung Thừa): Dạy phép chánh kỹ hóa nhơn, các thiện tín sẽ trở thành những chức sắc, chức việc, xả thân hành Đạo, sẽ đủ phương tiện đóng góp tinh thần thuần chơn vào công việc xây dựng truyền thống đạo đức cho hiện tại và tương lai.

Quyển III: (thuộc về Thượng Thừa): Dạy cơ siêu thoát bí truyền, để vị nào công quả đầy đủ sẽ noi theo đó mà luyện thành phẩm vị thiêng liêng nơi cảnh thượng.

Lần đầu tiên Quyển I được ban hành rồi sau này lần lượt sẽ đến hai quyển sau.

Quyển I: Gồm có 10 mục hay là 10 bài học như sau:

Bài thứ nhất: Luận về thuyết Tam Giáo đồng nguyên, về sự suy đồi, về tinh thần đạo đức của nhơn sanh và về sự cần thiết phải tu.

Bài thứ hai: Luận về ngũ giới cấm.

Bài thứ ba: Luận về cơ tiến hóa trong đường tu hành (đại cương).

Bài thứ tư: Luận về đề tài: Trai minh tường giải (Sự trì trai).

Bài thứ năm: Luận về "cách lập chí".

Bài thứ sáu: Luận về hai chữ "Trình liệt".

Bài thứ bảy: Luận về "Đạo Tam tòng".

Bài thứ tám: Luận về "Tứ đức".

Bài thứ chín: Luận về "Bát bửu": Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ.

Bài thứ mười: Luận về khắc kỷ, tu thân.

Tại sao ĐỨC ĐIỀU TRÌ KIM MẬU và chư

PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN đều đồng ý cho ban hành Quyển I dạy về Bạc TIỂU THỪA trước tiên? Nếu xét cho kỹ thì ta sẽ thấy lý sâu xa chính đáng của việc ấy.

Bạc TIỂU THỪA là cấp bậc dành cho chư thiện tín trong một tôn giáo, nhưng kỳ thật nó là nền tảng vì nó bao gồm đa số Nhơn sanh. Giáo huấn của Bạc TIỂU THỪA phần lớn chú trọng về Nhân đạo, nghĩa là: Đạo làm người từ trong gia đình đến xã hội. Nhơn đạo có tròn thì mới bước qua Tiên Đạo, Phật Đạo được. Bởi thế mới có đoạn Thánh giáo dạy như sau:

*"Thế tưởng vậy là tu Nhân đạo,  
Nào hay rằng Thiên đạo bởi đây!  
Không tu Nhân đạo cho đây,  
Mong thành Thiên đạo mặc may làm gì?"*

Lại nữa, luận về Nhân đạo, ĐẮNG CHÍ TÔN có dạy như sau:

"Các con coi trên Thiên Đình có Tiên, vị Phật nào mà thất trung, thất hiếu bao giờ?"

Ngay khi mở Đạo nhiều vị vừa mới nhập môn cầu đạo đã toan ly gia cắt ái theo Thiên Đạo (luyện Đạo). Thấy vậy các Đấng Thiêng Liêng nhiều lần giảng cơ khuyên rằng: "Dục tu Thiên Đạo, tiên tu Nhơn Đạo, Nhơn Đạo bất thành, Thiên Đạo viễn hỷ!".

Nay trong sanh chúng mỗi nhân luân đã suy đồi quá nhiều, Bát Bửu nói trên không còn giữ được lấy một điều thì đem Thiên Đạo ra mà nói chẳng khác nào xây lâu đài trên nền móng bằng tre, bằng cát, vậy! Giúp mọi người, nhứt là trong giới tu hành, làm tròn bốn phận làm con, làm chồng, làm vợ, làm cha,

làm mẹ vv... là một việc khá nặng nề rồi. Ấy là Đạo Trời góp phần vào công việc xây dựng xã hội đó.

Vậy thiết tưởng chức sắc, chức việc thuộc các Hội Thánh nên đặc biệt chú trọng về Quyển I của Bộ Kinh TAM THỪA CHỜN GIÁO này và phổ biến trong đại chúng, bất luận Đạo hay Đời.

Giữa thời Hạ nguon mặt kiếp, Nhơn sanh đang đắm đuối trong biển lợi danh, dờ sống, dờ chết trong cảnh đạn tên nước lửa, quyển I của Bộ Kinh TAM THỪA CHỜN GIÁO này hẳn thật là một hoàn linh đơn vừa phá mê vừa bổ sức để lành mạnh hóa tâm hồn của mỗi cá nhân, hầu sáng suốt mà nhận định con đường cứu rỗi của chính mình trước cảnh tang thương!

Cầu xin ĐỨC ĐIỀU TRÌ KIM MẪU và Chư PHẬT, TIÊN, THÁNH, THẦN, ban ân lành cho những vị hân hạnh được đọc quyển kinh này.

Saigon, ngày 3 tháng 5 năm Đại Đạo thứ 36  
(15.6.1961)

Rất lòng thành kính

HUỆ LƯƠNG kính bút

(Thừa vâng sắc lệnh Đức LÝ GIÁO TÔNG giảng tại Hườn Cung Đàn, Hội thời 29.4 Tân Sửu (12.6.1961).

**BỘ PHẬN HIỆP THIÊN ĐÀI**

*Pháp Đàn:* HUỆ DIỆU

*Hộ Đàn:* HUỆ TỬ THƯỢNG DU THANH

*Phò Loan:* HUỆ LINH TÂM, BẠCH VÂN

*Diễn Ký:* HUỆ NANG, HUỆ THÀNH  
HUỆ HẠNH, NGUYỄN-ĐÌNH-HIẾN

*Chứng Đàn:*

*Nam:* THÁI CÔNG THANH,  
THƯỢNG CỬ THANH,  
THƯỢNG HÀO THANH

*Nữ:* HƯƠNG NHÃ,  
HƯƠNG NGŨ

*Hầu Đàn:* Chúc sắc,  
Chức việc và Đạo hữu nam nữ

**ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ**

Hội Thánh Trung Ương

Tam Quan Trung Việt

BAN HIỆP THIÊN ĐÀI

**Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý.**

THI

*TIÊN Thánh thông truyền một lý chung,*

*ĐỒNG khai cơ pháp chúng sanh từng;*

*NGỌC thành vô giá công trau luyện,*

*NỮ Đạo lưu hành đức thượng dung.*

TIÊN ĐỒNG NGỌC NỮ chào mừng chư  
Chức sắc Lương Đài và toàn thể nam nữ đàn tiền. Giờ  
này, Ta vâng lệnh DIÊU CUNG báo đàn, vậ tất cả  
thành tâm tiếp lệnh KIM MẪU TỪ TÔN. Ta chào.

Tiếp Diễn:

DIÊU TRÌ KIM MẪU, Mẹ linh hồn các con.

Mẹ mừng tất cả các con nam nữ.

THI

*DIÊU Điện chờ con những tháng ngày,*

*TRÌ đồ nguyệt chiếu gọi tâm ai,*

*KIM vân nương giá cơ đàn ngự,*

*MẪU mạng truyền lời Thánh bút khai.*

*VÔ lượng thần quang tuyên huấn dụ,*

*CỰC kỳ lý yếu chương linh đài,*

*TỪ ân Mẹ bố ban từng trẻ,*

*TÔN kính làm nên bực nữ tài.*

Giờ này tất cả các con Nam Nữ đều trọn tâm  
thành nguyện cầu lễ chúc mừng lệnh Mẹ, mà cũng là  
Mẫu lệnh ban hành để các con được dịp chung hiệp  
về đây học lời Thánh Huấn, nuôi dưỡng tinh thần. Mẹ  
miễn lễ đàn tiền tịnh tọa.

Này các con ôi! Nền Đại Đạo hoàng khai với sứ mạng "chánh minh pháp giới" để độ dẫn chơn hồn cho thế hạ. 35 năm qua, Mẹ trách nhiệm trực tiếp giáo huấn các con, Mẹ đã truyền lại biết bao những lời vàng tiếng ngọc, kinh sách tập thành đủ loại. Mẹ mong sao tất cả con cái của Mẹ trong nền Đại Đạo đều sáng suốt tâm hồn, đắc khai thần huệ, ngộ hầu điểm nhuận cái di sản tinh thần cho thế hệ và lần lượt về với phẩm vị Thiêng Liêng cao quý.

Hôm nay Hội Thánh Trung Ương thị hiện nơi đây, theo Thánh chỉ tạo lập của Thượng Đế, hầu hết các con đã trọn lòng chung thủy lo lắng ngày đêm cho thế Đạo an hoàn. Mẹ đã dành riêng một ân lành đáng giá, tắm mát tâm hồn cho các con qua bao năm gian khổ.

Giờ đây, Mẹ vui nhận ở tinh thần hiếu hạnh của mỗi con và ban chung cho các con một bộ kinh "TAM THỪA CHƠN GIÁO" để các con làm phương định chánh giác tầm tu.

Bộ kinh TAM THỪA CHƠN GIÁO này gồm có 3 quyển sẽ diễn giải bằng văn vần để các con dễ nhớ. Mẹ sẵn định theo thứ lớp, theo phẩm bậc tu tiến, rồi đây các con đủ phương tiện luyện thành đắc giác mà trở về cùng Mẹ.

Quyển I: Dạy phép giữ Đạo căn bản mà mỗi con cần phải có, để xứng đáng là tông đồ trong nền chánh giáo.

Quyển II: Dạy phép chánh kỹ hóa nhân, các con sẽ trở thành những chức sắc, chức việc, xả thân hành Đạo, các con sẽ đủ phương tiện đóng góp tinh thần thuần chơn vào công việc xây dựng truyền

thống đạo đức cho hiện tại và tương lai.

Quyển III: Dạy cơ siêu thoát bí truyền, để con nào công đầy quả đủ sẽ noi theo đó mà luyện thành phẩm vị Thiêng Liêng nơi cảnh thượng.

#### THI

*Mừng con Nam Nữ Mẹ ân chung,  
Trao bằng hồi minh giải luận đồng;  
Lý thuyết phân rành cơ Thánh hóa,  
Thực hành định rõ pháp linh thông.  
Phương đồ dẫn khởi trường tu tiến,  
Mục đích truyền thành hướng đạo tông;  
Tiếp độ trần gian về cảnh giác,  
TAM THỪA chuyển lập trẻ đề công.*

#### HỮU

*Công cán con lo học với hành,  
Cho ngày khai hóa trọn nên danh;  
Hương truyền thoảng lại ngày tươi thắm,  
Bửu phẩm Mẹ trao vạn cổ thành,*

#### THI BÀI

*Tiết Trung Thu mưa tuôn gió bạt,  
Cả bầu trời san sát mây giăng,  
Trần gian cảnh trí nặng quăn,  
Chuông ngân rơi giọng như tảng canh tràng,  
Mẹ Diêu Cung gậy vàng nương giá,  
Chuyển cơ đàn khúc họa đồ thơ,  
Cho con nam nữ trọn thờ,  
Tuyên minh chơn giáo định bờ giác linh.  
Qua bao năm tận tình vì Đạo,  
Lập Thánh đền chung tạo quả công.  
Hương nguyên chảy suốt mạch lòng.  
Gian lao chẳng quản cùng thông bao lần.*

Con quyết một tinh thần niệm tưởng,  
 Trước cửa Trời trực ngưỡng cơ linh,  
 Để con thẳng hưởng dậm trình,  
 Đuốc Thiêng dẫn lối tả kinh Mẹ truyền,  
 Dạy các con căn nguyên tu học,  
 Dạy đức hiền tinh lọc cao phong,  
 Dạy con triết lý "đại đồng".  
 Dạy cơ siêu thoát giũ xong nợ trần.  
 Con sáng suốt từng phần thu nhận,  
 Phẩm Tiểu Thừa trực tấn từ nay,  
 Lý chơn Mẹ sắp giải bày,  
 Thực hành con quyết cho ngày nên công.  
 Gương hiếu học nuôi lòng mỗi trẻ,  
 Chí thanh cao luyện để từng con,  
 Tìm tòi đối chiếu hạnh môn,  
 Thấy điều sai quấy phải bôn sửa mình.  
 Con đã rõ chương trình lập giáo,  
 Chinh phong cương của Đạo Cao Đài,  
 Định thành chơn lý không hai,  
 Cứu đời tội lỗi chuyển xoay dinh hoàn.  
 Thì mỗi con cần toan tính trước,  
 Nơi đạo tràng học được làm nên,  
 Đắp xây cho vững móng nền,  
 Thống truyền ghi để tuổi tên sau này.  
 Đường Thiên cổ dựng gầy mới cả,  
 Giờ các con điểm họa tươi màu,  
 Hội thân cho rõ trước sau,  
 Tiếp cơ tiến hóa sang giàu giác linh.  
 Chỗ chí yếu con gìn giữ kỹ,  
 Chỗ thế gian phải bị vấp đương,  
 Là hay dung dưỡng tánh thường,

Bê tha nóng nảy hèn ươn tục truyền.  
 Nay con đặt tâm nguyện mãnh liệt,  
 Lập thân tu chí quyết thành công,  
 Mỗi khi bông bột cõi lòng,  
 Nhớ lời Mẹ dạy lỏng trong tinh thần.  
 Con sẽ thấy láng láng bước tiến,  
 Trí định rời khỏi chuyện muội mê,  
 Hết sanh tội lỗi vụng về,  
 Chơn thân trực tiếp chủ đề giác quan.  
 Được như thế mới hoàn nghĩa cả,  
 Khỏi phụ lời vàng đá dạy khuyên,  
 Con nên Mẹ mới toại nguyện,  
 Kết tinh đem lại phẩm Tiên hóa lần.  
 Đàn nay khái lược Mẹ phân.

#### THI

Phân định cho con luyện chí thành,  
 Học lời Mẫu huấn lập thân sanh,  
 Gắng lên vượt khỏi bao tầng lớp,  
 Giả tướng mộng hình mãi rấp ranh.

Cười.... Xét vì con cái Mẹ tuy đa phần giàu lòng tín ngưỡng nhưng vẫn còn thiếu sót ở tinh thần học nghiệm. Bởi lẽ trong đợt ra kinh này Mẹ cho lệnh các con được trực tiếp thu nhận và thực tập lời giáo huấn của Mẹ.

Đàn nay là lời nói đầu của Bộ "TAM THỪA CHỜN GIÁO" quyển I mà cũng là lời kêu gọi chí hướng trước tiên của mỗi con trong khóa Hạnh Đường này.

Giờ đây, Mẹ công bố khai mạc lớp Hạnh Đường của các con. Trong thời gian 6 hôm, các con sẽ cố gắng với tinh thần rèn luyện để đem lại kết quả tốt

đẹp. Các con sẽ cầu nguyện tứ thời và mỗi Tý thời sẽ lập cơ đàn cho các Đấng Thiêng Liêng ra đề dạy Đạo, để trong ngày các con đủ thì giờ thảo luận rõ ràng phân rành yếu lý. Mỗi ngày, buổi mai các con bình giảng Thánh Huấn đề tài, Ngọ thời sau giờ công phu Mẹ cho phép các con tọa thiền một nhang để đối chiếu hạnh đạo mỗi con trong ngày qua, buổi chiều sẽ ôn nhuần bài học và nói lên những quan điểm mà các con chưa làm được theo Thánh ý đã dạy, để Dậu thời tất cả các con đều sám hối tu tiến.

Trong những ngày học tập, Mẹ sẽ truyền lệnh cho chư Thần hộ hộ các con được minh mẫn cõi lòng.

Về phần phạm gian, Mẹ nhờ lương Đai Hội Thánh sẽ tận tâm giải tài liệu tu dưỡng để cho khóa học được linh động và kết quả sâu rộng.

THI

*Mừng con tất cả gặp duyên lành,  
"Chờn giáo Tam Thừa" ý vị thanh,  
Chiêu tập tinh thần con gắng bó,  
Tiếp nguồn ân huệ sắp ban hành.*

Cười.... Cho nghỉ một giờ, tái đàn sẽ có Tam Giáo lai lâm chứng lễ khai kinh. Vậy các con sẽ sắp đặt trật tự nghiêm chỉnh tiếp nghinh. Thôi Mẹ ban đồng ân huệ cho mỗi con. Mẹ thăng.

Tái Cầu

Tiếp điển:

THI

*KHỔNG môn minh hiện thế gian cương,  
THÁNH đức hồn nhiên vạn cổ thường,  
TUYÊN dẫn quần linh hồi thượng đạt,*

*Sử sanh giữ ngữ đối thành chương.*

Bản Đạo chào mừng tất cả chư hiền đồ nam nữ. Bản Đạo lấy làm vui cho chúng sanh gặp được thời kỳ đạo đức phục hưng và tiếp được kinh pháp chờn truyền do các Đấng Thiêng Liêng ký bút minh cơ.

Bản Đạo mong sao tất cả chư hiền đồ đều đoạt thấu cơ màu để nuôi dưỡng tâm hồn cho trọn cả và tiếp khêu ngọn đèn chân lý cho thế hạ mà lập công.

THI

*Công lập truyền đời chánh giáo khai,  
Một pho đạo lý đủ chương bài,  
Tam Thừa cứu phẩm đồ thơ hiện,  
Đắc ngộ chờn như điểm Thánh thai.*

Có Đại Tiên lâm đàn chứng lễ khai kinh. Vậy tất cả thành tâm khẩn nguyện. Bản Đạo ban ơn chung. Bản Đạo thăng.

Tiếp điển:

THI

*THÁI cực huân chưng nhứt khí thiên,  
THƯỢNG thanh khinh động chánh dương kiên,  
ĐẠO tôn cao lập huyền quang chiếu,  
TỔ hiệp công truyền hóa hữu duyên.*

Bản Đạo đại hỷ chư môn sanh nam nữ được hưởng nhiều phước quả. Bản Đạo lấy làm vui cho nhơn sanh nơi đây vừa lập ngôi vị Thánh đền xong, lại được tiếp nhận bộ kinh "TAM THỪA CHỜN GIÁO" để làm phương định tu hành. Vậy tất cả hãy tu tiến ngày một tăng cao để đáp lại ân hồng của THƯỢNG ĐẾ.



THI

*"Tam Thừa Chơn Giáo" hiệp đồ phương,  
Thứ lớp công tu giải tận tường,  
Phước hậu ân dày sanh chúng gắng,  
Còn ngày thông đạt lý minh chương.*

Có NHƯ LAI đến, vậy tất cả nhứt tâm  
nguyện thỉnh. Bàn Đạo ban ơn chung. Thăng.

Tiếp diễn:

THI

*THÍCH giáo cao tôn đức pháp minh,  
CA thành duyên giác niêm chơn kinh,  
NHƯ nhiên thể hóa tâm vô tướng,  
LAI hiệp đồ thơ giải tội tình.*

Bàn Đạo mừng chư môn sanh nam nữ. Này  
chư môn sanh ôi! Giữa thời kỳ đạo pháp mạt vong,  
nhơn tâm tiêu tận, thần khổ não dấy tràn khắp chốn  
để đưa chúng sanh vào con đường tội lỗi. Lành thay!  
Đấng Đại Từ Đại Bi chuyển lập "Tam Kỳ Phổ Độ",  
cứu vớt chúng sanh lên bờ giác. Thiệt là phúc đức  
ngàn xưa đó. Vậy hôm nay Bàn Đạo lâm đàn chứng  
phẩm "TAM THỪA CHƠN GIÁO" minh khai và  
mừng cho chúng sanh được hưởng duyên lành trọn  
cả.

THI

*TAM nguồn luân chuyển Đạo minh thành,  
THỪA hạ phổ khai lý diệu sanh,  
CHƠN pháp siêu hình vô giá bửu,  
GIÁO thành thượng phẩm tiếp thời hanh.*

Có Đấng Từ Tôn thân giá hạ để chứng lễ khai  
kinh. Vậy tất cả thành tâm nguyện thỉnh. Bàn Đạo  
ban ơn lành cho tất cả. Bàn Đạo thăng.

Tiếp diễn:

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KIM VIẾT  
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.  
Thầy linh hồn các con. Thầy mừng tất cả các con nam  
nữ.

THI

*NGỌC báu thầy trao trẻ rón gìn,  
HOÀNG đồ ngày một vẻ thêm xinh,  
THƯỢNG ân cứu phẩm thông truyền hóa,  
ĐẾ nghiệp Tam Thừa tổng luận minh.  
CAO tiếp diệu huyền cơ tận độ,  
ĐÀI chương thị giải pháp siêu hình,  
GIÁO thành đẳng chúng nghiêm tôn phẩm.  
CHỦ điểm trần hoàn thoát khổ sinh.*

Hôm nay Thầy ngự đàn công bố cùng các  
con bộ kinh "TAM THỪA CHƠN GIÁO" sắp ban  
hành. Thầy miễn lễ các con an tọa.

Các con ôi! Đạo là lý hư vô bất diệt. Đạo  
phân định âm dương chuyển lập càn khôn vũ trụ.  
Đạo hóa sanh và trường dưỡng muôn loài vạn tượng.  
Vì khí hậu thiên trực trần triêm nhiễm, nên chúng  
sanh lần lần đi xa vòng pháp Đạo, tách rời lẽ sống  
thuần nhiên, làm cho lý Đạo khi ẩn khi hiện, khi đầy  
vơi, trước hoàn cảnh thực trạng của thế gian chi phối.  
Ôn lại từ Bàn Cổ sơ khai đến ngày Thánh nhơn xuất  
thế, đem chơn truyền thuyết hóa khắp nơi, mục đích  
tỉnh ngộ nhơn tâm trở về với lý Đạo. Nói chung, TAM  
GIÁO khai minh đã độ rồi được một phần đắc thành  
quả vị, nhưng rồi lại trải qua bao cuộc biến thiên nên  
chánh giáo lại đi vào con đường u ẩn theo thể thức  
nhơn phạm sang định tập thành.

Đối với hiện tại không còn đủ hiệu lực giải thoát cho thế gian trước trào lưu hợp đồng của nhơn loại để xua đuổi nhau vào con đường chiến tranh mâu thuẫn cả thế giới. Nền Đại Đạo ngày nay Thầy lập trên lãnh thổ Việt Nam này với sứ mạng tinh lọc những chánh lý siêu nhiên của Tam Tông Âu Á làm nền tảng tận độ chúng sanh trở về với lý đồng minh hiện.

Qua 35 năm khai hóa, Thầy chuyển cơ truyền giáo khắp nơi, kinh sách tập thành chẳng biết bao nhiêu. Tuy nhiên phải kết hợp theo trình độ từng địa phương mà Thầy diễn giải. Bộ "TAM THỪA CHƠN GIÁO", Thầy tiếp chuyển ban hành ra đây sẽ thống hệ mạch lạc, đường lối tu hành theo phẩm bậc trong nền Đại Đạo, để cho các con truyền tập một cách dễ dàng. Các con thật quả có duyên lành được trực thọ những Bửu pháp Thầy trao nơi đây để làm nấc thang bước qua khỏi bức tường vô minh mà trở về nguyên vị cùng Thầy. Nhưng các con nhớ rằng Thầy thương các con đã ra công dìu dắt, trước đã đưa từng bước tiến theo thời kỳ, phỏng con nào mãi nặng nề, trái lại lời Thầy, tạo thêm nhiều tội lỗi, đến ngày phán đoán trước Tòa Tam Giáo, dù Thầy có thương gấp muôn lần cũng chẳng biết làm sao. Vì luật công bình đã định mà chính Thầy đây cũng không phải dùng quyền tối cao mà qua luật được các con ạ!

#### THI BÀI

*Thầy chuyển lập Cao Đài cứu thế,  
Hiệp trần gian nhứt thể đại đồng,  
Khai nguồn chân lý Tây Đông,  
Lập cơ pháp giới truyền thông giác độ.*

*"Tam Thừa" phẩm qui mô sang định,  
"Chơn Giáo" khai điểm chính tập thành,  
Cho con giải pháp tu hành,  
Cho đời nhuần gội ân lành kỳ ba.  
Trên thực tế truyền ra thực dụng,  
Dạy các con tạo đúng nhơn phong,  
Chuyển cơ tiếp ứng linh thông,  
Mở huyền quang khiêu nơi đồng huệ môn.  
Con lập chí nuôi hôn cho kỹ,  
Đạo ẩn tàng yếu lý nan minh,  
Nếu con thiếu chỗ tận tình,  
Thiếu phương thực tập, thiếu trình công phu.  
Thương thế gian trường tu Thầy lập,  
Thương các con chánh pháp Thầy ban,  
"Tam Thừa Chơn Giáo" mở màn,  
Huệ đặng chiếu sáng dẫn đàn cổ kim.  
Bỏ khuyết chỗ nổi chìm đôi ngã,  
Phân tách rành chơn giả sắc không;  
Đem về bí quyết thành công,  
Xướng minh đường lối trung tông pháp đồ.  
Cho thế gian lân vô Thánh đức,  
Tìm cội nguồn thiên chức đi lên,  
Đề tài từng mục nêu tên,  
"Tam Thừa" luận giải lập trên lệnh truyền.  
Đàn nay ngọc bút Thầy tuyền.*

#### THI

*Tuyên minh chơn giáo phẩm "Tam Thừa",  
Cho trẻ thu lân với sớm trưa;  
Mở cả giác thần lên cõi thượng,  
Thang mây chín nấc nối chân đưa.*

#### HỮU

*Đưa chân nhậm bước vọi đường thiên,  
Gọi cả sanh linh lập chí thiên,  
Nay sẵn khuôn vàng Thầy sắp để,  
Đúc nên hình giác trẻ vui siêng.*

Cho nghỉ 2 giờ tái đàn có DIÊU TRÌ KIM MẪU về dạy các con cho đủ chương trình để học ngày mai. Thôi Thầy ban ơn chung. Thầy thăng.

### I - CƠ LẬP GIÁO

Tiếp diễn:

THI

*THÁNH hóa phân phàm độ chúng sanh,  
MẪU truyền chơn giải lý nguyên hành,  
DIÊU điều đối cảnh hồi minh chiếu,  
CUNG hạ nhi tâm đắc nguyện thành.*

Mẹ mừng tất cả các con nam nữ. Giờ Mẹ đại lược về "Cơ Lập Giáo" của THƯỢNG ĐẾ trong thời kỳ này để cho các con có một lập trường rõ ràng trên bước đường tu học và xây dựng Đạo.

Đạo khai theo số hệ, Đạo bế tại nhơn tâm, ba ngươn tiếp diễn, theo sự vận chuyển tuần hườn của Tạo Hóa không ngừng để tiêu diệt mà cũng để bảo tồn cho vạn linh sanh chúng.

Ba Ngươn là: Thượng ngươn, Trung ngươn và Hạ ngươn.

Thượng Ngươn là Ngươn gầy dựng càn khôn vũ trụ. Loài người lúc mới sanh tánh chất thiện lương vui theo lẽ Trời, an cư lạc Đạo, nên gọi là ngươn Thượng Đức.

Trung Ngươn là Ngươn hội giữa nhơn loại, bước vào đường tương tàn, tương sát, mạnh được yếu

thua vì đã thâm nhiễm nhiều vết xấu tật hư, bởi thế Trung Ngươn gọi là Ngươn tranh đấu mà cũng là thời kỳ cho các Thiên mạng xuất thế để hóa độ chúng sanh hồi đầu hướng thiện.

Hạ ngươn là Ngươn hội chót trong con số đại luân hồi của thiên địa, hiện nay, các con đang sống trong thời kỳ Hạ Ngươn mạt kiếp.

Đau đớn thay! Nhơn loại ngày một tăng cao ác nghiệp, đang lôi cuốn nhau, xô đẩy nhau vào con đường sát phạt chiến tranh, không thiết kể đến tình đồng loại, nghĩa tương thân, nên cái triệu chứng diệt vong sắp cận kề, nếu không biết dụng thần phương để xoa dịu vết thương lòng đang rào rạt cuộn trào nơi dòng máu oán hận sục sôi. Thần phương tức là Đạo lý vậy.

Đức Thượng Đế, Cha chung của nhơn loại, vì lòng từ bi thương xót đám sanh linh là con cái của Ngài đang say sưa chìm đắm trong cảnh khổ đời, không biết đâu là đường lối thoát ra. Ngài mới vận dụng cơ linh lập nền pháp chánh, mở rộng con đường duy nhất trong thời buổi này để cứu vớt những duyên phần trở về với nguồn sống Thiêng Liêng ngõ hầu lập nên đời Thượng Đức. Các con nay đã gặp phúc Trời ban bố thì hãy hiểu nguyên do mà nuôi lần thiện tín.

THI

*Con tâm cho thấu Đạo minh tâm,  
Của Đấng Trời Cha đã định phân;  
Nhẹ bước con toàn trên sóng tục,  
Kỳ ba cứu rỗi trẻ nguyên nhân.*

THI BÀI

BÀI THỨ NHỨT dạy con tường tận,  
 Lý thâm uyên chuyển vận Kỳ Ba,  
 Đã rằng Tam Giáo chung nhà,  
 THÍCH, NHO, GIA, LÃO cũng là đồng nguyên.  
 Thế thì nay khai truyền chi đó?  
 Đạo Cao Đài hoặc có dư không?  
 Thế gian đều sẵn phước hồng,  
 Thống truyền cứu pháp Tây Đông đã rồi.  
 Nay con ôi! Khúc nôi cho rõ,  
 Luật tuân hườn điều độ Hóa Công,  
 Xưa qua nay lại giáp vòng,  
 Dinh, hư, tiêu, trường, nằm trong pháp đồ.  
 Cơ tiến hóa khởi hồ sơ tận,  
 Lý Tam Nguyên định vận nhân hoàng,  
 Nay thời mật pháp chuyển sang,  
 Nhơn tâm bát nhứt cơ hàn tánh linh.  
 Con thử xem tiền trình thế hạ,  
 Phải chăng là tai họa rấp ranh,  
 Nghiệp trần chồng chất biến sanh,  
 Đưa người vào chốn lợi danh khổ đời.  
 Quên tất cả những lời chơn thật,  
 Đức thuần lương còn mất chẳng màng,  
 Miễn sao hường đặng giàu sang,  
 Mặc tình đồng loại chứa chan mạch sâu.  
 Nạn chiến tranh hoàn cầu khai diễn,  
 Lo sát sanh thị hiện nhân quần;  
 Hỏi ra còn cảnh nào hơn,  
 Cha, con, chồng, vợ cắn hờn nghịch nhau.  
 Trạng huống ấy khổ đau có biết!  
 Con tìm xem phát tiết do đâu?  
 Lấy chi giải hết mộng sâu?

Ai người cứu vãn hoàn cầu chúng sanh?  
 Chỉ có một nguồn lành chung cổ,  
 Của Thiên Công tận phổ lý truyền,  
 Điểm thành sắc tứ công nhiên,  
 Vô biên vô lượng đức hiền độ sanh.  
 Học thấu đáo con nhanh định trí,  
 Tu cho rành yếu lý cổ kim,  
 Lặn trong sừ Đạo kiếm tìm,  
 Từng cơ chỉnh đốn điểm thêm cảnh đồ.  
 Mỗi Giáo Chủ thể phô Thiên mạng,  
 Phật, thánh, tiên đấng bâng công trình,  
 Chia nhau độ dẫn toàn linh,  
 Thống truyền nối tiếp khai minh phước đời.  
 Với sứ mạng đúng thời xuất hiện,  
 Nhứt, nhị kỳ vận chuyển thân quang,  
 Luận phân tà chánh đôi đàng,  
 Hiệp trong thể hóa bảo toàn cơ Thiên.  
 Nên cứu pháp lưu truyền tuy sẵn,  
 Nhưng quá thời nên chẳng hiệu đương,  
 Hẳn nhiên khắp chốn thánh đường,  
 Rạt rào vọng tưởng tổn thương tinh thần.  
 Một yếu tố trọng phần sai lạc,  
 Là phân tranh bài bác lẫn nhau,  
 Than ôi! Đạo há hai màu,  
 Đời lo chiến đấu, Đạo câu tư riêng.  
 Nay Thượng Đế mối giềng vạn loại,  
 Thương thế gian ngoắc ngoáy tội tình.  
 Công Đồng mở Hội "Bình Linh",  
 Tam Kỳ ân xá tuyên minh lý Trời.  
 Dem trở lại những lời minh triết,  
 Sáng soi chung bí quyết Tây Đông.

Nhận nhìn chánh tín một dòng,  
 Cứu đời tai biến phổ thông Đạo truyền.  
 Con nay gặp ân Thiên ban bố,  
 Thì quyết lên tự độ lấy con.  
 Bền tâm nối bước cho đòn,  
 Ra công mài sắt để còn nên kim.  
 Lời Mẹ dạy suy tìm cho kỹ,  
 Học phải hành chánh lý mới minh,  
 Trước tiên con cứu lấy mình,  
 Rồi đem gương sáng diện trình thế gian.  
 Lẽ sống chung bảo toàn vạn loại,  
 Đạo thuần chơn biến giải muôn nghìn,  
 Nhiệm màu nhỏ nhít rộng thình,  
 Tu cao càng thấy hành trình thêm cao.  
 Con bền chí đi vào bước một,  
 Để hoàn thành then chốt tu thân,  
 Từ đây ôn lại từng phần,  
 Vì con còn những xa gần học tri,  
 Tiếp đàn chuyển dạy giới quy.

Thôi Mẹ ban ân hồng cho mỗi con. Mẹ thẳng.

## II - NGŨ GIỚI CẤM

Tý thời, 17 tháng 8 T.T. Canh Tý.

THI

LÊ dân có biết Đạo Trời khai,  
 SƠN hiệp chơn nhọn chiếm thượng đài,  
 THÁNH xuất hựu thành công phổ tế,  
 MẪU minh cơ lý tiếp thời lai.

LÊ SƠN THÁNH MẪU mừng các con nam  
 nữ. Giờ nay Ta thừa lệnh Đức DIÊU CUNG tiếp dạy  
 đề tài Ngũ Giới Cấm, vậy các con an tọa nghe bài.

Cười..... Thật ra Đạo không có gì là răn cấm  
 hạn chế, mà tại chúng sanh tập nhiễm trước trần tách  
 xa lý Đạo. Nay các con đặt mình vào cửa Đạo tu hành  
 tất nhiên phải cải tạo những thói hư, tục xấu tức là  
 phải noi theo những điều răn cấm để trau dồi lấy  
 phẩm hạnh.

Vì thế, năm điều giới cấm sau đây cũng như  
 cái khuôn đạo đức để nén đúc tâm hồn cho các con  
 trở nên tốt đẹp, thuần chơn, các con khá hiểu.

### THI BÀI

BÀI THỨ HAI: dạy con thủ giới,  
 Năm điều răn tiến tới toàn thanh,  
 Vì rằng từ thuở tập tành,  
 Nặng mang cái kiếp thương sanh dãi dầu.  
 Rồi lâm lần biết đâu tội ác,  
 Rồi đê mê như giấc mộng truyền,  
 Nay con đã định tâm yên,  
 Đạo tràng học hỏi lời khuyên ghi lòng.  
 Một: khuyên con đừng mong hại vật,  
 Bời "sát sanh" âm chất hao mòn,  
 Tuy rằng tánh mạng còn con,  
 Nhưng cơ tiến hóa sống còn luật chung.  
 Kia giống thú biết cùng đoàn thể,  
 Có tánh linh biết kể mẹ con;  
 Nữ nào yếu mất mạnh còn,  
 Không lòng từ ái miệng ngon ích gì?  
 Xưa KHỔNG THÁNH cơ vi hiểu được,  
 Nói nên lời mực thước dạy dân;  
 Văn thình xúc động tâm thần  
 Kiến sanh chẳng nữ dự phân chết oan.  
 Gẫm suy ra đến hàng đồng loại,

Người giữa người tất phải rộng thương,  
 Dù cho thể chất trăm đường,  
 Hồn thiêng có một nghĩa phương lâu dài.  
 Con rõ thông đề bài Giới Sát ,  
 Giới sát là mở hoát đức Nhân:  
 Đức Nhân tiên Phật tối cần,  
 Ngũ thường đê nhứt hiệp phần giác linh.  
 Hai: khuyên con trọn gìn Giới Đạo ,  
 "Du Đạo" là gian xảo mỹ tà,  
 Biết người, con phải biết ta,  
 Điều ta không muốn chớ ra cho người.  
 Đùng lường gạt mua mười bán chín,  
 Đùng mượn vay không tính không trừ,  
 Hoặc là nhật cất của rơi,  
 Vật không phải nghĩa con thời tránh xa.  
 Trời ban sẵn lộc nhà con hưởng,  
 Tánh siêng năng nuôi dưỡng thường xuyên,  
 Sủa sang một mối tâm điền,  
 Cửa lành con sẽ vạn niên tiêu dùng.  
 Còn ăn mặc phải tòng giới Đạo,  
 Giới Đạo tròn mới tạo Nghĩa đường,  
 Nghĩa đường thể một con đường,  
 Vạn hành đê mục ngũ thường thể gian.  
 Ba: khuyên con bảo toàn giới sắc ,  
 Tục "Tà dâm" là giặc si tình,  
 Đùng lòng dối bạn làm xinh,  
 Xuôi theo đảng điểm dục tình loạn luân.  
 Đạo phu thê thềm vưng phải cách,  
 Tiếp giao nguyên trong sạch mới lên,  
 Ngoài ra anh chị dưới trên,  
 Xem như ruột thịt đáp đền nghĩa thân.

Vì đời nay đa phần tệ hại,  
 Giới cấm này con phải kiên trinh,  
 Nói năng cử chỉ dung hình.  
 Lòng trong thẳng thắn, ngoài minh định thường.  
 Xét cho kỹ đề chương giới sắc,  
 Giới sắc là qui tắc Lễ nghi ,  
 Lễ nghi phải cách hợp thì,  
 Ngũ thường Thánh hóa thành trì thứ ba.  
 Bốn: khuyên con lánh xa "tửu nhục".  
 Việc uống ăn trong đục phân rành,  
 Nhớ rằng khởi điểm loạn sanh.  
 Muội mê thân trí giứt giành đó đây.  
 Đã phung phí thêm rày lắm chuyện,  
 Đã mệt thân còn biến linh quang,  
 Ma men nhập nội tâm bàn,  
 Là công tu dưỡng muôn ngàn tiêu tan.  
 Đường Thiên lý thên thang xán lạn,  
 Con lộ hành ngày tháng lo đi.  
 Đi cho kịp hội khoa kỳ,  
 Có đâu chểnh mảng theo bì rượu ngon.  
 Nay Mẹ phán ngài sơn giới tửu,  
 Để mỗi con Trí tự thân an,  
 Trí thần quý giá muôn ngàn,  
 Ngũ thường ghi chú vào hàng thứ tư.  
 Năm: khuyên con giữ từ lời nói,  
 Một tiếng ừ xông khói bèn lâu,  
 Hễ mà thất thiệt đôi câu,  
 Coi như nước chảy qua cầu ngược xuôi.  
 Hay "vọng ngữ" là nuôi thất tín,  
 Mất người tin khó định lập thân,  
 Khoe khoan láo xược ai gần,

Siểm gièm bịa đặt xa lân đệ huynh.  
 Cũng đừng có thù hình dệt bóng,  
 Xúi dục người tánh nóng giận lây,  
 Lỗi người đâm điểm quấy rầy,  
 Ít mà sanh chuyện nói trây ra nhiều.  
 Tội vọng ngữ khó tiêu giải được,  
 Nên ngữ thường đại lược thứ năm,  
 Hiểu rồi con ráng thận tâm,  
 Nói lời minh chánh khỏi lâm hư danh.  
 Năm điều răn đàn rành biện giải,  
 Mỗi một con điểm lại thân tu,  
 Đừng cho hư nát lu bù,  
 Ấy là then chốt công phu đắc truyền.  
 Bạc Tiểu Thừa nối liền thường đạt,  
 Đừng làm người phẩm chất nghi dung,  
 Nêu ra cho thế gian tưng,  
 Nguyện thành con trẻ trường chung mở lòng.

THI

Lòng hằng khuya sớm trẻ toan lo,  
 Bước Đạo lần lên gắng chí dò,  
 Rộng mở tinh thần sưu chánh lý,  
 Trọn làm đạo đức giải nguyên do.  
 Giới quy luyện tánh cần trau sửa,  
 Luật pháp giữ lòng phải dẫn đo,  
 Gỡ mối giây oan tâm phước huê,  
 Nhân nào quả nấy chớ so đo.

Tái đàn sẽ có CHÍ TÔN thân lâm minh huấn.  
 Cho nghỉ một giờ để chỉnh đốn trọn lễ tiếp nghinh.  
 Thôi Thánh Mẫu ban ân chung. Thăng.

### III - TAM CÔNG

Tái Cầu  
 Tiếp diễn:  
 THI

BẠCH tâm minh hội lý thâm uyên,  
 HAC tấu thành chương đạo phổ truyền;  
 ĐỒNG giải phương đồ Thiên chức hóa,  
 TỬ sanh đắc pháp trứ chơn duyên.

BẠCH HAC ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào  
 mừng chư Thiên mạng và đàn tiên nam nữ. Giờ nay,  
 Tiểu Thánh thừa lệnh CHÍ TÔN báo cơ. Vậy tất cả  
 nghiêm chỉnh tâm thần tiếp lệnh. Tiểu Thánh xin  
 chào.

Tiếp diễn.

Thầy các con, Thầy mừng tất cả các con.

THI

NGỌC chiếu long lanh thể sắc cao,  
 HOÀNG môn còn đợi những con nào;  
 THƯỜNG tâm sắp sẵn trung, thành, tín,  
 ĐỂ nghiệp thừa truyền mới trọn giao.

Cười.... Giờ nay, Thầy ngự bút đề bài dạy  
 Đạo cho các con. Bộ "TAM THỪA CHỜN GIÁO"  
 Thầy lập hôm nay là ban trọn hồng ân cho các con  
 nam nữ được trọn tiếp ánh quang mà lần về nguyên  
 vị. Vậy các con cả nam như nữ đều thanh tịnh cõi  
 lòng đón lấy từ ân của Thầy ban bố để nuôi dưỡng  
 tâm hồn và đủ phương tiện các con phổ truyền yếu lý  
 mà lập công bồi quả. Đàn nay Thầy thuyết minh  
 "TAM CÔNG" tu tiến để các con hiểu hành nhiệm vụ  
 thường xuyên.

Này các con ôi! Thầy hóa sanh vạn loại,  
 trường dưỡng các con. Thầy đã ban cho tất cả một lễ

sống thuần nhiên, nhưng xét vì hiện tại, nói chung, con cái của Thầy đã quên mất cái truyền sắc thiện lương, tập nhiễm tục đời, trong ngày sống theo dục tình sai khiến, nên đôi hồi các con không nhận xét mọi hành vi cử chỉ đã làm thử xem có bổ ích gì trên phương diện tinh thần tiến hóa? Bởi lẽ, nên nhân loại ngày một phân tranh và quên hẳn con đường duy nhất của Thầy đã phân định.

Ngày nay, Thầy chuyển lập Tam Kỳ Phổ Độ, ban lại nguồn sống Thiêng Liêng, vạch đường chỉ hướng cho các con minh định công tu tức là trong việc thường ngày để các con khỏi phải quanh quẩn trong vòng tứ khổ. Thầy miễn lễ các con tịnh tọa.

#### THI BÀI

*BÀI THỨ BA dạy cơ tiến hóa,  
Cho các con mở khóa diệu minh;  
Lối xưa Tiên Phật trọn gìn,  
Là trường "công quả, công trình, công phu"  
Để vượt qua trần tù lao khổ,  
Định thân tâm điều độ chơn ngon;  
Suốt thông lý ứng tuần hườn,  
Đoạt cơ siêu thoát linh đờn kiết thành.  
"Công Phu" vốn nguồn sanh mạch cả,  
Đức, Trí, Nhơn tiếp họa nên hình;  
Tứ thời luyện giữ cao minh,  
Nuôi hồn theo nhịp câu kinh tiếng lành.  
Giờ phút thiêng niệm danh Tiên Phật,  
Cảm kích lòng như khát như xin;  
Như dâng hết cả chân tình,  
Như nguyện đến cửa Thần linh thọ truyền.  
Nhờ công phu con siêng học Đạo.*

*Nhờ công phu con bảo toàn căn;  
Mới mong sửa đổi tánh hèn,  
Mới thấu vọng tưởng, mới tăng an hòa.  
Giữa biển khổ hồn pha sắc tục,  
Sóng nhấp nhô cuộn thúc bầu không;  
Miên man nhồi kiếp trần hồng,  
Biết đâu bờ bến con mong thoát nàn.  
Kìa huyết lệ trần gian sôi nổi,  
Sớm, mai, chiều thúc hối thân sanh;  
Mỗi ngon vật chất câu giành,  
Hơn thua còn mất chạy quanh nghiệp đời.  
Nếu con chẳng kịp thời tu tỉnh,  
Chẳng công phu ổn định tinh thần;  
Khó mà tiếp mối đường chân,  
Rời ra Thiên tánh khi gần khi xa.  
Thấy các con chưa gia công khó,  
Việc kế kinh chưa rõ sao sao;  
Từ nay chăm chỉ lần vào,  
Lập cơ nuôi dưỡng hồng giao duyên hòa.  
Tiếp theo bài luận qua "Công Quả",  
Là trường thi khai hóa nghĩa đường;  
Là tiên cát để lên đường,  
Trong ngày chung kết hồi hương cảnh nhàn.  
Con chớ tưởng giàu sang thế cuộc,  
Hỏi đời ư bó buộc mà chi?  
Trăm năm không hẹn đúng kỳ.  
Thạch Sùng, Vương Khải còn gì thế gian?  
Hay một giấc mơ màng mộng điệp,  
Nợ phù tang nối tiếp gia truyền;  
Để rồi tạo những oan khiên,  
Nhồi căn ích kỷ đường Tiên khó về.*



Sao chẳng biết đôi mê làm tỉnh?  
 Chút quả công sùng kính thể Trời;  
 Tạo thành cơ sở sáng ngời,  
 Từng khi phước thiện, từng nơi Đạo truyền.  
 Giúp vùa nhau ở yên thù tạc,  
 Cùng bạn hiền đạm bạc làm vui;  
 Phước duyên hưởng thú thanh mùi,  
 Khi chung nghĩa hiệp, khi nuôi chơn thần.  
 Việc công quả khi phân hình thức,  
 Nhưng cũng đồng lãnh vực linh thông;  
 Dặn con chớ giữ không không,  
 Đừng lên tiếng cả, đừng mong tôn vinh.  
 Con hữu duyên gặp kỳ Đạo hóa,  
 Hồn Nam Bang họp cả giác thần;  
 Tiên đồ lắm vẻ thanh tân,  
 Điểm trang thể thống con lân nêu cao.  
 Theo lối thẳng góp vào chương sự,  
 Bước Công Trình hội đệ nữ nam;  
 Thì giờ rồi rảnh con làm,  
 Dạy nhau lập chí lần ham đức hiền.  
 Bỏ thói xấu tư riêng tật đó,  
 Dạy cho nhau yếu tố yêu thương;  
 Bỏ đi những nỗi cang cường,  
 Dạy truyền hòa nhẫn nêu gương thuận tưng.  
 Bỏ những lúc nhàn dung đôi mách,  
 Dạy từng lời tư cách tiếp giao,  
 Bỏ xa thể lực phú hào,  
 Dạy tôn phẩm vị đặt vào nhơn phong.  
 Bỏ lối nói dài dòng tục tũ,  
 Dạy học lời êm dịu thanh bai;  
 Bỏ khi lâu lỏng chiều mai,

Dạy nên cần mẫn giới mài điểm linh.  
 Tạo cảnh lạc hành trình đây đó,  
 Dem đức tài hóa độ trần vơi;  
 Công dư con giúp cho Trời,  
 Công dư con giúp cho người thôn lân.  
 Trước cửa Ngọc muôn tầng sáng chiếu,  
 Nếp tu trì chánh hiệu cao minh;  
 Ba công sắp để chương trình,  
 Đừng cho thiếu sót diệu linh rõ ràng.  
 Vạch lối đi khuôn vàng trao lại.  
 Đức hồn thiên điểm sái kỳ ba;  
 Ngân năm con gặp Đạo nhà,  
 Khai nguồn vô tận, tinh hoa độ đời.

THI

Độ đời lần giải bệnh trầm kha,  
 Bước lại đường tu nhớ đến Già;  
 Trang điểm tâm thần ngày xán lạn,  
 Tất nhiên hạo khí tiếp giao hòa.

Bài tới đây vừa hết, vậy Thầy ban ân chung  
 cho các con nam nữ. Thầy thẳng.

#### IV - TRAI MINH CƠ PHÁP

Tý Thời 18 tháng 8 năm Canh Tý.

THÀNH HOÀNG BỔN CẢNH thừa lệnh  
 ĐIỀU CUNG báo đàn, vậy tất cả thành tâm tiếp lệnh.

Tiếp điển:

THI

DIÊU động lòng Già nhớ đến con,  
 TRÌ trầm nên phải điểm linh mòn;  
 KIM thành Mẹ chuyển ban kinh sám,  
 MẪU mạng mong sao trẻ giữ tròn.

Đàn nay Mẹ dạy các con về "Minh Trai Co Pháp". Miễn lễ các con tịnh tọa, nghe bài:

THI BÀI

BÀI THỨ TƯ: trai minh tường giải,  
 Cho thế gian trái phải luận phân;  
 Cho con tươi sáng tinh thần,  
 Thiết hư rõ biết đự phần giác thông.  
 Xét nguyên nhân người trong thế hạ,  
 Phải ngẫu nhiên sanh hóa vô thường;  
 Rõ ràng chuyển hiệp âm dương,  
 Linh quang nhất điểm mở đường lý chân.  
 Mượn bày thể giả trần thân xác,  
 Tá ngũ hành hợp tác ngũ quan;  
 Để mà xây cuộc dinh hoàn,  
 Tiến lên phẩm vị cao ban pháp đồ.  
 Nhưng vì bởi nhiễm ô trược chất,  
 Khí Hậu Thiên chiếm mất Tiên Thiên;  
 Làm cho linh tánh đảo huyền,  
 Tường đây là chốn lưu truyền muôn thu.  
 Bởi thế nên tắng phù tội lỗi,  
 Bởi thế nên Giáo Hội hồng khai;  
 Trời Cha thương đấm nhân loài,  
 Bao phen chiết thể Ngôi Hai xuống phàm.  
 Khêu đuốc sáng dắt đem trở lại,  
 Định phương châm luận giải đường tu;  
 Lần hồi vệt tỏa sương mù,  
 Cho hồn nghịch chuyển thượng phù vị xưa.  
 Truyền tập lấy muối dưa thanh khiết,  
 Luyện kim thân bí quyết giác mê;  
 Tránh xa vật chất nặng nề,  
 Chờ Thân tự đánh hưởng về Long môn.

Phân căn bản bảo tồn phước huê,  
 Phật, Thánh, Tiên, nhứt thể ban đồng;  
 Trai minh thủ giới đầu công,  
 Để cho thể chất hiệp đồng huyền quang.  
 Có như thế mới an tâm tại.  
 Mới nhẹ nhàng khỏi phải trì lôi;  
 Vượt tầng ác khí nén nhồi;  
 Tránh xa oan nghiệt tanh hôi lửa lò.  
 Nhưng người mãi bo bo tục cũ,  
 Lại luận tranh quyền rũ vào đàng;  
 Đại khôn lập thuyết nói càng;  
 Sống ăn, sống mặc, dở dang thiết thời.  
 Khôn sao chẳng tìm tòi nguyên lý?  
 Đời lẩn xô, ích kỷ vì đâu?  
 Ngày đêm biến cảnh âu sầu;  
 Phải do ăn mặc khởi đầu hại nhau.  
 Con tu học vàng thau phân chất,  
 Há màng chi xác vật nằm tro!  
 Lạt chay giữ dạ thô sơ,  
 Mà lòng nhờn nghĩa đón chờ thân sanh.  
 Đây, mặt luật ban hành sáng tỏ,  
 Pháp môn truyền kim cổ không sai;  
 Nuôi hồn phải thọ minh trai,  
 Tùy căn duyên tiếp trong ngày nguyện đương.  
 Cao Đài Giáo đề chương sang tập,  
 Dạy các con từ thấp lên cao;  
 "Lục Trai" sơ độ bước vào,  
 Từ nay con chớ lãng sao tác lòng.  
 Rồi "Thập Trai" mới mong trực tiếp.  
 Trước cửa Trời chuyển hiệp chánh tông;  
 "Thập Lục" hành Đạo lập công,

"Trường Trai", "giới sát" vào dòng điểm đơn.  
 Tu mà chẳng thu hườn tánh thiện,  
 Chẳng ăn chay, chẳng luyện cái tâm;  
 Khác nào kẻ bói đi thăm,  
 Đường ngay chẳng cứ thẳng ằm vực sâu.  
 Nên Đại Đạo nhiệm mầu cứu thế,  
 Việc ở ăn chớ để sai ngoa;  
 Lời vàng Mẹ đã thông qua,  
 Con LO ôn tập còn ra đại đồng.  
 Còn ngày trở lại cảnh Bồng.

## THI

Bồng lai muốn đến phải dày công,  
 Luyện thể khinh thanh học chữ không;  
 Tầu, khí sắc, tài, xa tánh tục,  
 Minh trai đắc pháp sười hương lòng.

Có LÝ THÁI BẠCH chuyển bài dạy tiếp. Mẹ  
 ban ơn các con. Mẹ thẳng.

## V - CƠ NĂNG LẬP CHÍ

Tiếp diễn:

## THI

LÝ đào đưa nở trước vườn Xuân.  
 ĐẠI thể sum xuê tỏa mấy tầng,  
 TIÊN Thánh hội đàm truyền mối cả.  
 TRƯỜNG ân sắp để bóng chơn thân.

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO, đại hỷ chư chức sắc  
 và đàn tiên nam nữ. Bần Đạo giờ nay về "Cơ Năng  
 Lập Chí".

Xét vì tất cả thành công trên thực dụng, đều  
 do ở cơ năng lập chí truyền ra, nếu không có chí tâm  
 dồi dào, thì một việc nhỏ cũng không thành. Vậy, tất

cả hãy sáng suốt tinh thần, rèn luyện chí hướng trên  
 bước đường học Đạo và xây dựng Đạo.

## THI BÀI

BÀI THỨ NĂM: dạy nên Lập Chí ,  
 Lập chí là nuôi kỹ lối đi.  
 Biết phương lợi ích những gì?  
 Quyết lòng thực hiện cho kỳ được công.  
 Một yếu tố hợp đồng vạn thế,  
 Một thành công thực tế sáng ngời,  
 Chẳng phân lớn nhỏ Đạo đời,  
 Quyết rằng lập chí đúng thời nên danh.  
 Xưa TRINH TỬ muốn thành Á Thánh,  
 Lo luyện trau tâm tánh chẳng rời,  
 Trắng, đen kiểm lại đậu rơi,  
 Chế điều sai quấy không ngại ý thành.  
 Và ĐẠT TA biết rành đời khổ.  
 Muốn cứu đời trước độ lập thân,  
 Bao phen mờ xóa tinh thần,  
 Quyết thành một thuở thông tầng huệ khai.  
 Người khoa học nuôi dày chí cả,  
 Mới phát sinh mở khóa đồ phương,  
 Để mà điều hiệp âm dương.  
 Tìm cơ động tịnh khai trương nghiệp đời.  
 Một sử gia kịp thời luận giải,  
 Lập chí nên quảng đại công truyền,  
 Làn qua bấy cuộc biến thiên,  
 Mới tường thuật sự mối giềng việc chung.  
 Công lập chí để cùng học Đạo,  
 Học cho thông cái tạo cho người,  
 Tiên trình kể biết mấy mươi,  
 Gặp cơ lao lý vui cười lướt qua.

Người có chí mới ra phẩm cách.  
 Nếu mà không, như mạch lạc dòng,  
 Nửa đường gặp lối chầy rong,  
 Đâu thành nước mát, sông trong cho đời.  
 Ngày nay đã thờ Trời chân lý,  
 Làm làm sao yếu chỉ phân ranh?  
 Rõ ràng biểu hiện nguồn lành,  
 Từ cơ tiếp xử tu hành đùng sai.  
 Đạo thể một đường dài dặm thẳng,  
 Ngày nhịp nhàng đều đặn bước đi,  
 Nắng mưa đâu quản ngại gì,  
 Đã nhờ lập chí kiên trì sớm trưa.  
 Muốn lập chí phải thùa nghị lực,  
 Trí chia đôi lãnh vực phải không,  
 Đùng cho luốt yếu cõi lòng,  
 Nếu mà dự dự khó mong đạt thành.  
 Vượt trở đương mới rành nghĩa Đạo,  
 Nuôi chí cao mới bảo toàn công,  
 Kiên trinh quyết đoán cõi lòng,  
 Cõi lòng sáng suốt lưu thông quảng hành,  
 Xét phân đồng chưa được thành chí cả,  
 Tu theo chiều phước quả cầu may,  
 Nên chi biếng nhác trong ngày,  
 Mĩa mai mặc để dở hay tiếng đời.  
 Trọng danh đạo kịp thời vận chuyển,  
 Dạy chúng sanh phương tiện tạo nên,  
 Mong sao tất cả đùng quên,  
 Từ nay lập chí vững bền công tu.

THI

Tu nói, tu làm vẹn cả hai,  
 Tu thành môn đệ Đấng Cao Đài,

Tu trong rộn cảnh trần gian biến,  
 Tu sửa mọi điều đã biết sai.

Xét vì đa phần nhơn sanh chưa tạo nên chí cả tu hành, nên Bàn Đạo hôm nay cho đề tài "Cơ Năng Lập Chí" để nuôi dưỡng tâm hồn trong quãng đường tiến hóa, vì rằng muôn việc thành công đều do chí cả định thành.

Vậy toàn thể nam nữ hãy trau dồi chí hướng từ nay, để lập thành phẩm vị trên trường Đại Đạo. Sẽ có Nữ Thánh lai đàn tiếp bài dạy Đạo.

Vậy Bàn Đạo ban ân tất cả. Bàn Đạo. Thăng.

## VI - TRINH LIỆT NỮ PHONG

Tiếp điển:

THI

NGUYỄN triều Nam Việt tiếng còn khen,  
 THỊ lập minh oan để biết rằng:  
 TRINH liệt mở đường khai quốc tuý,  
 NỮ hiền luyện tánh định nhơn căn.  
 HIỆP đồng thể chất trong sanh mạng,  
 QUANG khởi thân linh trước huệ đấng,  
 CHÍ dốc truyền thành soi cảnh giới,  
 THÁNH chọn triều hiện phẩm cao đấng.

NGUYỄN THỊ TRINH NỮ, chào mừng chư chức sắc lưỡng đài và toàn thể đàn tiên đẳng đẳng.

Cười.... các em có biết chị là ai chẳng?

Chị vốn ở địa phương này, nhờ tấm lòng trinh liệt cao cả trong lúc sanh tiền mà khi bỏ xác phàm, sắc phong là TRINH LIỆT NỮ THẦN và tiếp theo chị lập công tu tiến trong kỳ Đại Ân xá này mà hiện nay được chứng thành Thánh vị. Giờ nay thừa

linh DIỆU CUNG chị lâm đàn tiếp đề "Trinh Liệt Nữ Phong"

Các em ơi? Các em thật hữu duyên sanh gặp thời khai Đạo. Giờ đây lại tiếp được Bộ "TAM THỪA CHỜN GIÁO", trong đủ chương trình tu tiến, rồi đây các em sẽ chiếm được phẩm vị cao hơn. Thật ra, chị lúc sanh tiền chưa được sự may mắn như các em. Vậy chị mong rằng các em, nhất là nữ phái từ nay phấn khởi tinh thần để tiếp lãnh chơn truyền mà đắc thành phẩm vị. Chị miễn lễ các em tịnh tọa.

THI

Tiến hóa đường tu đắc diệu minh,  
Trước nền chơn pháp đủ chương trình,  
Tam Thừa Cứu Phẫn đưa hồn tục,  
Thoát cảnh trần mê đến giác linh.

THI BÀI

BÀI THỨ SÁU: tiếp đề Trinh Liệt ,  
Bạn nữ lưu tâm biết cho rành,  
Để mà luyện chí cao thanh,  
Khai trương phẩm Đạo đắc thành vinh quang.  
Người sanh ra hai đàng tương hiệp,  
Xác với hồn thừa tiếp song song;  
Xác sao đáng mặt má hồng,  
Hồn sao trong sáng nơi dòng mạch thiên.  
Xét cho kỹ đầu tiên trinh tiết,  
Nữ giới ta nhứt thiết phải đồng,  
Có trinh mới tạo phước hồng,  
Một đời tươi đẹp lòng không hận lòng.  
Giữ được trinh thuộc trong quý phẩm,  
Chọn tay trao phúc ấm hòa duyên,  
Trăm năm giữa cuộc trần miền,

Đã không tiếng xấu, lại yên lòng chông.  
Chữ trinh ấy linh thông đức cả,  
Thắm tươi màu cảnh họa thân sanh,  
Nữ phong truyền để lưu hành,  
Muôn đời mến chuộng cái danh từ hiền,  
Về thể chất trinh kiên giá ngọc,  
Đối tinh thần trinh lọc giác quan,  
Tiết trinh đưa lối dẫn đàng,  
Hóa sanh tánh thiện chứng hàng Thánh Tiên.  
Trước chức vụ Thiêng Liêng vĩnh cố,  
Lập thế gian nữ độ giống nhà,  
Hiệp trong thể thống tinh ba,  
Quang minh chánh đại đậm đà lý sâu.  
Dòng trinh liệt nuôi bầu huyết lệ,  
Đủ vai tuồng tiết thể phong nghi;  
Làm con trinh mới trọn nghi,  
Ra đời trinh mới tôn vì tơ duyên.  
Đường kế hậu đẹp yên dạ trẻ,  
Một mẹ cha hợp lẽ phụng thờ;  
Tinh nhà đượm sắc thần thơ,  
Quốc dân tô điểm cõi bờ Nam Phong.  
Bồi đời nay sống trong xác thịt,  
Nên trí mờ bưng bít thần quang;  
Rủ nhau xua đuổi vào đàng,  
Lẳng lơ trác nét lang bang quá nhiều.  
Đâu còn biết hương chiều trinh liệt,  
Gái lớn lên tha thiết tình yêu;  
Rõ ràng nhắm mắt đi liều,  
Đẩy đưa gang tấc đăm xiêu tinh thần.  
Tệ hại bấy muôn tầng sóng bạc,  
Cuộn trào cho đá nát vàng phai;

Quân thoa cũng thể râu mày,  
 Buông rồi chí dững xuôi tay dặm ngàn.  
 Hỡi các em mơ màng chi nữa!  
 Đây nước Trời gọi rửa tâm linh,  
 Để cho giá phẩm tiết trinh;  
 Đi về bạn với thơ sinh nữ truyền.  
 Muốn đức trinh an nhiên vóc ngọc,  
 Nơi Đạo tràng quyết học công tu;  
 Vượt qua bao lớp sương mù,  
 Cho đời quang đảng thượng phù cảnh thanh.  
 Dem tiết trinh vá lành hủ tục,  
 Dụng thân phương bài độc mê ly;  
 Sáng trung đường lối Tam Kỳ,  
 Xác hồn tương đắc phong nghi đủ đầy.  
 Dặn lòng em nhớ hây hây.

THI

Hây hây tác dạ Đạo thừa hoan,  
 Trinh liệt nữ phong trời dặm ngàn,  
 Trinh để tạo đời trong xã hội,  
 Trinh còn chứng quả chốn Tiên bang.  
 Trinh không thị dục lòng nhờn hiện,  
 Trinh chẳng hư danh tiết nghĩa toàn,  
 Trinh lập thân tâm xa cạm bẫy,  
 Trinh truyền hậu tấn tâm gương vàng.

Tới đây Chị dứt lời, vậy Chị chào tất cả các em. Chị thẳng.

### VII - TAM TÙNG, TỨ ĐỨC

Tý thời đêm 19-8 Canh Tý

THI

GIÁC thế từ xưa đã mấy lần,

MINH hành mới rõ lý cao tân,  
 THÁNH tâm đem lại đời Nghiêu, Thuấn,  
 ĐỨC hạnh nêu lên đạo tử thân.  
 ĐOÀN thể hiệp hòa khai quốc túy,  
 THI thành an lạc trường hồn chân,  
 ĐIỂM thông cơ hóa Trời ban sẵn,  
 GIÁC định trần gian một ít vần.

GIÁC MINH THÁNH ĐỨC, Chị thân chào tất cả các em. Có lẽ các em đã biết chị lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới gặp được lần đầu tiên.

Này các em ơi! Chị rất sung sướng lắm các em! Sung sướng vì nền Đại Đạo hoàng khai Kỳ Ba tế độ. Đức THƯỢNG ĐẾ điểm nhuần trên lãnh thổ Việt Nam là nơi xứ sở của chị trong lúc sanh tiền. Rồi đây, toàn thể quốc dân sẽ nương nhờ ngọn đèn Chờn pháp mà thành lập Quốc Đạo và xây dựng Quốc Hồn. Hơn nữa, giờ này chị đắc lệnh DIÊU CUNG về đây để chép đề dạy Đạo cho các em. Trước tiên chị có lời chào mừng các em đầy đủ tinh thần tiến hóa trong khóa Hạnh đường và duy trì nếp Đạo mãi mãi để mỗi em còn ngày trở về cựu vị và chung nhau xây dựng cho tiền đồ Đại Đạo hiện thời sớm bước đến ngày vinh quang xán lạn. Giờ đây, Chị thuyết minh đề tài "Tam Tùng Tứ Đức" để giáo hóa phân nữ phái.

NGÂM

Mừng nay gặp hội Kỳ Ba,  
 Mời man hôn tục lần qua giác thân;  
 Hỡi này nữ giới canh tân!  
 Sao cho rõ mặt xa gần chị em.  
 Làn trang Việt sử mà xem,  
 Lạc Hồng Văn hiến trước thềm Đông phong.

Nho tông nén đúc cõi lòng,  
 Thống truyền mạch cả thông dòng cổ kim.  
 Vì đời vật chất nhiễm triêm,  
 Nhân luân xiêu đổ ngọc chìm cát pha.  
 Ngày nay Trời mở Đạo nhà,  
 Cho hồn Nam Việt tinh ba kết thành.  
 Từ nay em gắng học hành,  
 Hạnh đường nung chí lưu thanh phẩm truyền.  
 Cùng nhau chung một lời nguyện,  
 Âm ba vang lại trường Tiên khởi đề.

## THI

Đề tài khai hóa chỉnh nhơn luân,  
 Phẩm hạnh nữ lưu giá ngọc nhuần;  
 Tứ đức, tam tông hồn vạn cổ,  
 Soi chung trần hạ đước chơn thân.

## THI BÀI

BÀI THỨ BẢY: tiếp đề dạy Đạo,  
 Lý Tam Tông truyền bảo cho nhau,  
 Dặn lòng chị trước em sau,  
 Hội thần tiết tháo họa màu kiên trinh.  
 Ôn trở lại quá trình khoa liệu,  
 Lý Tam Tông có thiếu chi đâu,  
 Ngặt vì mưa nắng dãi dầu,  
 Nhạt phai tác dạ nên câu bất thành.  
 Nay các em đề danh nữ phái,  
 Trong Đạo Trời âu phải chánh minh,  
 Nếp truyền vẽ lại cho in,  
 Còn ngày khai triển muôn nghìn cảnh quang.  
 Xét "Tùng Phụ" là đàng khởi thủy,  
 Còn tại gia yếu chỉ tập rèn:  
 Nhờ tàng cội cả bủa giăng,

Nhờ phương tiến hóa Thần đấng dẫn đàng.  
 Ngày một nên khai trương thể cách,  
 Lời mẹ cha bảo mách nghiêm tranh,  
 Ấy là thuốc ngọc khuôn vàng,  
 Vâng thùa trọn Đạo đờng ngang trái chiều.  
 Còn đi học thu nhiều mỹ cảm,  
 Quyết nên công bảo đảm thành tài,  
 Bạn bè phân biệt gái trai,  
 Tiếng khen cha mẹ khỏi hoài công sanh.  
 Công sanh dưỡng tập tành ngày tháng,  
 Nợ áo cơm chưa hẳn đáp đền,  
 Hiếu thân sớm tối đờng quên,  
 Quạt nồng ấp lạnh cho nên thảo hiền  
 Việc ở ăn thường xuyên vui vẻ,  
 Cha mẹ già mọi lễ đảm đờng,  
 Viếng thăm, cơm thuốc, lo lường,  
 Nhớ câu dưỡng tử niềm thương đậm đà.  
 Muôn việc chi đờng qua phụ mạng,  
 Trọng gia thính chánh đàng trong ngày,  
 Từ hòa dung hạnh đờng sai,  
 Đờng cho tiếng xấu bên ngoài rêu rao.  
 Đêm tắm tối tiếp giao phải cách,  
 Chốn khuê phòng mượn sách làm vui.  
 Học cho đạo lý biết mùi,  
 Biết điều sai quấy dưỡng nuôi đức hiền.  
 Kịp lớn khôn tở duyên định mạng,  
 Đợi mẹ cha phân đoán mới rằng,  
 Hay vì tang bộc dưới trăng,  
 Trâm cài trước lễ bao phen đổi đời.  
 Bến mười hai tùy nơi chọn lựa.  
 Do tôn đờng gia hứa câu thân,

Đã trao nghĩa cả Tấn Tần,  
 Tùng phu trọn Đạo so cân ở đời.  
 Đạo "Tùng Phu" nguyện lời son sắt,  
 Chữ nghi gia qui tắc đàn rành,  
 Phước đời tạo cảnh an lành,  
 Xương tùy đúng nhịp âm thanh rập rành.  
 Dầu sang cả nghèo nàn chung hưởng,  
 Dầu nhỏ nhen, độ lượng riêng nhờ,  
 Tránh điều hỗn độn nói quơ,  
 Vì rằng tai vách ai ngờ có không.  
 Vợ Mãi Thần xưa trông đã chán,  
 Thói bạc đen ngao ngán lắm thay!  
 Sao cho đáng mặt nữ tài,  
 Như nàng Tô Huệ dệt bài cảm vắn.  
 Dem tất cả cơ năng phụng sự,  
 Nếp đạo truyền vĩnh tự là đây,  
 Hương Trời trước gió thơm lây,  
 Nhà Đông ngạo ngạt, nhà Tây nực nùng.  
 Quyền nội tướng truyền thông thắng cảnh,  
 Việc tiếp thu nữ hạnh khôn ngoan,  
 Thờ cha kính mẹ chu toàn,  
 Sớm thăm tối viếng thay chàng khi xa.  
 Cùng thân tộc an hòa đủ lễ,  
 Cùng chị em chia sẻ ngọt bùi,  
 Nữ hiền trinh thuận làm vui,  
 Giúp chồng trọn nghĩa đủ mùi vị thơm.  
 Kia Châu Long đai cơm nuôi bạn  
 Cho thành công mới hẳn là duyên,  
 Thủy chung đáp lại lời nguyện,  
 Nay còn mấy kẻ điếm khuyến hạnh đời.  
 Gương quý giá chiêu mời soi kỹ,

Học lần theo tỉ mỉ từng câu,  
 Tùng phu đề mục nhiệm màu,  
 Các em cố gắng giải bầu nhiệt tâm.  
 Nếu rủi ro trăm năm chẳng trọn,  
 Điểm canh sầu giữa ngón hoàng lang,  
 Ngựa nghiêng gối chích bên màn,  
 Ôm lòng trung liệt thuận đàn nuôi con.  
 Đạo "Tùng Tử" vương tròn mẫu mạng,  
 Dạy con nên xứng đáng trên đời,  
 Đặt thành trách nhiệm không rời.  
 Dò lần tánh trẻ để lời nhủ khuyên.  
 Tích Mẫu Mạnh đức hiền sáng rõ,  
 Đoạn trừ cơ một thuở răn lòng,  
 Tinh thần gạn đục lắng trong,  
 Lập nên thế Đạo truyền tông lâu dài.  
 So tiếng nói không sai gang tấc,  
 Đối hành vi tư thất rõ ràng,  
 Trẻ thơ tập tánh làm ngoan,  
 Nên hư tại mẹ thành đàn thói quen.  
 Dem trung nghĩa cân bằng Đạo trọng,  
 Một niềm thương hâm nóng đời con,  
 Từ khi chiu chút lòng son,  
 Đến cơ thành đạt xử tròn mẫu ân.  
 Trước chức vụ gọi phân đền đáp,  
 Học cho rành thích hạp phong nghi,  
 Làm con, làm mẹ trọn nghi,  
 Gia bản càng rõ lương tri đức tài.  
 Tài liệt nữ tương lai tươi sáng,  
 Hỡi các em mãi cán lần lên,  
 Quốc dân xây dựng móng nền,  
 Móng nền đạo đức tuổi tên phổ đồng.



Lý "Tam Tùng" tả không xiết hết,  
 Bởi vì đời đã chết thân quang,  
 Sống ăn, sống mặc, sống cang,  
 Đâu còn biết lý trần gian sống đời.  
 Kia trước mắt con thời tự chủ,  
 Xem mẹ cha như cụ láng giềng,  
 Vợ thì ngang dọc giữa nghiêng,  
 Xem chồng là kẻ tình riêng lúc buồn.  
 Còn nói chi cái tuồng tẻ bạc,  
 Con tay bông vợ sát niềm thương,  
 Sớm trưa lả lướt ngoài đường,  
 Mặc người chín tuổi can trường xốn xang,  
 Để đối chiếu thau, vàng, đời, Đạo,  
 Để chấn hưng cải tạo cho nhau,  
 Điểm trang sắc thái tươi màu,  
 Các em hồi tưởng trước sau mỗi người,  
 Điều sai quấy vui cười tự hối,  
 Nơi Đạo tràng tắm gội ánh chân,  
 Tam tùng nhuận tập tùng phần,  
 Tạo nên gương sáng cho trần gian soi.

-o-

BÀI THỨ TÁM: xưng minh "Tứ Đức".  
 Ấy vốn là thiên chức nữ lưu;  
 Nhẹ nhàng thanh thoát mỹ miều,  
 Rõ ràng thân hội dệt thêu duyên Trời.  
 Nay các em thân đời bồ liễu!  
 Phải rằng sao đúng kiểu môn my;  
 Thế gian cảm mến duy trì.  
 Chỉ trong bốn đức thông tri đủ đây.  
 "Công" là thợ dựng gậy cơ nghiệp,  
 Công mở để trực tiếp đời ta;

Lao tâm, lao lực cũng là.  
 Tùy theo cảnh ngộ xoay ra việc làm.  
 Người phụ nữ biết ham khéo léo,  
 Học rành nghề mềm dẻo tay quen,  
 Dệt, thêu, may, vá lẽ hằng,  
 Nuôi con dọn dẹp nấu ăn là thường,  
 Từ công cán khuếch trương thương mại,  
 Đến nông tang cấy hái am tường,  
 Đói no trái phải lo lường,  
 Bánh quà tặng phẩm đủ phương thức làm.  
 Tánh siêng năng mới ham công khó,  
 Đời có làm mới rõ nên thân,  
 Không riêng chi kẻ phú bần,  
 Tùy nghi xử dụng tinh thần gia phong.  
 Người vợ hiền biết trong nhiệm vụ,  
 Sống cuộc đời lý thú vui say;  
 Tô ra thạo việc đủ đầy,  
 Giúp chồng phương tiện dựng xây nghiệp nhà.  
 Bạc Tiểu Thừa thông qua chèo đò ấy,  
 Mỗi các em lập lấy cho thường,  
 Rồi còn tiến bước đôi chương,  
 Công tôn nghĩa Đạo, công tường quốc dân.  
 Muốn đức công trọn phần thể hiện,  
 Em gắng lên vui tiến cõi lòng,  
 Xa lìa cái bệnh ngồi không,  
 Tính toán từng việc, ngoài trong gợn gàng.  
 "Ngôn" là nói, nói càng ai kể,  
 Lời ôn tồn cụ thể nghiêm trang.  
 Nói ra cho được hảo toàn,  
 Nói mình lễ thiết vô an lòng người.  
 Đừng tập tánh nói cười khe khắt,

Cây sang giàu bắt chặt thế cô,  
 Là lời biếm nhẽ hồ đồ,  
 Vẽ vời thêm chuyện điểm to rần rông.  
 Một tiếng nói giúp chồng trọn đạo,  
 Một lời ra đáp thảo mẹ cha,  
 Dạy con đúng cách từ hòa,  
 Nói trong nhân lễ văn khoa nhẹ nhàng.  
 Muốn đức Ngôn công bằng thừa nhận,  
 Hãy nghiệm suy cho tận trước lời,  
 Có ai nhắc nhở chiều moi,  
 Tiếng lành lẽ phải ta thời biết ơn.  
 Bời đời nay thua hơn hỗn luận,  
 Mất đức hiền mâu thuẫn sanh đoan,  
 Giờ đây thuyết hóa Đạo tràng,  
 Các em kiểm nhận kỹ càng đức Ngôn.  
 "Dung" là đáng thể hồn đạo đức,  
 Tượng bên ngoài hình thức nghiêm trang,  
 Không ham lòe loẹt sửa sang,  
 Mà ra tư cách gọn gàng tự nhiên.  
 Công việc làm cần chuyên thứ lớp,  
 Đưa tay chân ăn khớp nhẹ nhàng,  
 Tránh điều cục mịch dở dang,  
 Múa vung ử dật châu chan mặt mày.  
 Lời nói năng thẳng ngay hòa dịu,  
 Vẻ đẹp tươi khuôn kiêu tánh Trời,  
 Có đâu những giọng là lời,  
 Nặng nề quạu quọ một đời hư ngôn.  
 Cách đi đứng không bôn không chậm,  
 Xem trước sau khỏi dẫm lên đồ,  
 Dịu dàng nhịp điệu diễn phở,  
 Nằm ngồi phải cách liểu bồ thân sanh.

Việc trang sức đã dành bạn gái,  
 Nhưng nhớ rằng không phải se sua,  
 Cái duyên thật chẳng tiền mua,  
 Mặn mà vốn sẵn, lòng tua giữ gìn.  
 Đình có tường đẹp xinh màu sắc,  
 Như tục đời nắm chắc thời trang.  
 Thiếu chi những kẻ giàu sang,  
 Đức Dung không có như nàng nộm tranh.  
 Muốn đức Dung trưởng thành em phải,  
 Tập thói quen mềm mại đường hoàng,  
 Học lời giáo huấn kỹ càng,  
 Hình dung trước cảnh mở đàng đáng duyên.  
 "Hạnh" là nét, nét truyền cử chỉ,  
 Từ bên trong thuần túy mà ra,  
 Hạnh là thiên tánh giao hòa,  
 Chơn dương hàm thụ chuyển qua xác hình.  
 Người có hạnh cao minh thấy rõ,  
 Đức độ khai sáng tỏ mọi điều,  
 Công, ngôn, dung hiệp moi chiều,  
 Thể theo lý Đạo cao nêu từng phần.  
 Trong bốn đức chủ thân đức Hạnh,  
 Hạnh trưởng thành chi nhánh lưu thông,  
 Nếu mà hạnh chẳng ở trong,  
 Dù cho gò ép cũng không trường kỳ.  
 Bời đời ưa những gì sang cả,  
 Tường phẩm người ở bả lợi danh,  
 Nên không đạt chỗ chí thành,  
 Nét hư tật xấu biến sanh loạn thường.  
 Xem thì thấy chán chường đủ cảnh,  
 Còn chi là pháp chánh nữ lưu?  
 Tự do sôi nổi một chiều,

Theo đà vật chất đắm xiêu tinh thần.  
 Trọng màu sắc hơn cần phẩm hạnh,  
 Ưu đẹp vay hơn mảnh đẹp thân;  
 Thét gào giữa biển sóng dâng,  
 Chôn vùi đáy cát một vàng trắng trong.  
 Nên Đại Đạo xoay vòng bánh phép,  
 Gọi hồn thiêng lần tiếp hương nguyên,  
 Cho người rõ lý hồi nguyên,  
 Nữ phong, nữ hạnh chủ quyền nhân sanh.  
 Để đức hạnh an lành trọn đủ,  
 Trước cửa Trời thực thụ lý chân,  
 Các em nuôi dưỡng tinh thần,  
 Theo phương tu niệm thoát lằn lối mê.  
 Bốn đức cả chương đề tận giải,  
 Hoạch bản đồ nữ phái minh tra,  
 Học hành suy diễn rộng ra,  
 Khai thông nguồn sáng truyền ra hóa đời.

THI

Đời Đạo mờ mờ chẳng biện phân,  
 Bởi vì truyền pháp chữa mình chân,  
 Từ nay em gắng công gỏi luyện,  
 Xác nhận đường tu ổn định thân.

Chị ban ơn các em. Chị thẳng.

### VIII - BÁT BỮU

HIẾU, ĐỄ, TRUNG, TÍN

Tý thời 20 tháng 8 năm Canh Tý

THI

TÔN nghiêm truyền để bóng nhân hoàng,  
 LINH diệu xưa nay chẳng thế an,  
 THÁNH hóa Tam Kỳ soi đuốc ngọc,

ĐỨC thành chung hội tiếp cao ban.

TÔN LINH THÁNH ĐỨC, Bốn Thánh chào mừng chư chức sắc Thiên phong và toàn thể đạo tâm đảng đảng. Giờ nay Bốn Thánh phụng chỉ ĐIỀU CUNG lâm đàn để góp phần xây dựng phẩm TIẾU THỪA CHỜN GIÁO. Đề tài Bốn Thánh sắp giải ra đây là "Bát Bửu" của các Đấng Chờn hồn đã thọ lãnh nơi THƯỢNG ĐẾ từ lúc sơ khai nhân loại. Đó là tám món báu để chư linh hồn giữ gìn trau luyện cái phẩm Đạo vẹn toàn, nhưng vì trường đời tập nhiệm, vật dục dất lần làm cho các món báu đều thất lạc. Vậy, giờ nay Bốn Thánh sẽ diễn đạt về "Hiếu, Đễ, Trung, Tín" và đàn mai sẽ có vị Thánh tiếp giảng về "Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ".

Sở dĩ con người xa lữ đạo đức, mãi chịu trầm luân đều do sự biến động cõi lòng, xa rời Bát Bửu. Hôm nay, Đạo trường rộng mở báu pháp tiếp trao. Vậy tất cả hãy thu hồi trọn vẹn để bảo đảm cho công tu trong thời kỳ đại ân xá này.

THI BÀI

BÀI THỨ CHÍN: tiếp đề Bát Bửu ,  
 Tám báu truyền qui tựu nhơn căn,  
 Ấy là lẽ sống lòng hằng,  
 Hóa Công ban đủ cơ năng phổ đồng.  
 Đem khái niệm Tây Đông truyền lại,  
 Đều một đường quang đại đây thôi,  
 Xưa nay thừa tiếp bao hồi,  
 Hiện u chỉ tại dòng trôi tục đời.  
 Thật lẽ sống hợp thời ai cũng,  
 "Hiếu" để mà thừa phụng nghĩa thân,  
 Nuôi con đợi thuở quá tuần,

Sương mai nhờ bóng tử thân tựa nương.  
 Hiếu đạo vốn cang thường số một,  
 Luận cho thông, cho tốt lẽ mâu,  
 Để đền đáp lại ân sâu,  
 Công sanh, công dưỡng dãi dầu biết bao.  
 Việc thảo thân đi vào chi tiết.  
 Đủ hai phân thuận khiết mới nên,  
 Tinh thần vật chất vững bền,  
 Phú, bản cảnh ngộ đối trên lập trường.  
 Ngày tiếp xử kính thương trọn cả,  
 Bữa uống ăn cung hạ bảo toàn,  
 Nhỏ còn đi học phải ngoan,  
 Học cho thành đạt mở mang nghiệp nhà.  
 Kịp lớn khôn lần qua nhiệm vụ,  
 Nuôi mẹ cha chí thú đêm ngày,  
 Noi gương Thánh triết thảo ngay,  
 Nhị Thập Tứ Hiếu giải bày tâm cang.  
 Dem thân sống bảo toàn hiếu đạo,  
 Nguyễn Ánh xưa đuổi báo cứu cha,  
 Mạch lòng chảy suốt phu bì,  
 Tử sanh nguyện đáp ân vì tạo đoan,  
 Trước Thiên trách mở mang trần hạ.  
 Ích lợi chung cho cả quần sanh,  
 Kia gương KHỔNG THÁNH lưu hành,  
 Suốt đời truyền Đạo định thành hiếu thân.  
 Nếp gia đình muôn tầng không sánh,  
 Dễ mang câu bất chánh bất nhân,  
 Nếu mà cha mẹ bản thân.  
 Đâu còn hiếu đạo, nghĩa thân trọn gìn.  
 Học thấu đạo tường minh yếu lý,  
 Nữ như nam nghiệm kỹ suy cùng,

Hoàn thành nhiệm vụ thủy chung,  
 Hiếu mà giữ trọn mới từng nghĩa phượng.  
 Người thế gian phải tường chữ hiếu,  
 Nơi Đạo tràng mở khiếu lên cao,  
 Hiếu thân truyền cảm rạc rào,  
 Ấy đường chánh đại Trời trao lẽ thường.  
 "Đễ" là thuận lập trường hòa ái,  
 Cùng đệ huynh phải trái luận bàn,  
 Thuận rồi rõ lý vinh quang,  
 Phước nhà đầm ấm cơ hàn có nhau.  
 Trong gia đình đượm màu sơn sắt,  
 Giữa nhân quần siết chặt tình thương,  
 Thuận hiền tiếp mối chơn dương,  
 Hòa tình khởi động nhiều nhường đêm ngày,  
 "Đễ" không phải xuôi tay chiều quấy.  
 Thuận đây là giữ lấy ôn lương,  
 Quảng hành độ hướng khai trương,  
 Từ trong nghịch cảnh mở đường thuận thân.  
 Bởi thế nên người cần chữ đễ,  
 Việc xử giao mới thể hảo toàn,  
 Đạo đời tương đắc hòa an,  
 Xác hồn trực tiếp bên màn thiên lương.  
 "Trung" là ngay can trường lập chí,  
 Ngay thẳng lòng nuôi kỹ lý chân,  
 Đức Trung, ai cũng thấy cần,  
 Nhưng vì bả lợi khó gần được Trung.  
 Trung ấy được thủy chung như nhứt,  
 Trung để cho trọn chức vụ người,  
 Trung thành đượm vẻ thắm tươi,  
 Quốc dân niềm nở vui cười thân yêu.  
 Xưa Bình Trọng không xiêu Thân sắc,

Cùng Triệu, Trung cân quắc so bì,  
 Cam La còn tiếng sử ghi,  
 Cái gương trung, nghĩa duy trì muôn năm.  
 Trung đối cảnh suy tâm cội rễ,  
 Trung vì dân há dễ vì ai.  
 Xưa nay biết mấy anh tài,  
 Giúp người sai Đạo bỏ hoài công phu.  
 Chữ Trung để đền bù nghĩa cả,  
 Đạo phu thể như lá với cành,  
 Trọn lời nguyện hiệp duyên lành,  
 Vợ hiền tiếng tốt mới thành tiết trung.  
 Lời can gián thẳng dùn phải cách,  
 Cho người trên phân tách hiểu rành,  
 Tránh xa tội lỗi hư danh,  
 Ấy trung biểu lộ thực hành dạ ngay.  
 Trong cửa Đạo càng dày đức cả,  
 Đối Hồn Thiêng như cá nước hồ,  
 Phòng mà nắng hạn nước khô,  
 Nước khô cá phải lên vô cảnh cùng.  
 Đây chữ Trung đem dùng thực tại,  
 Mỗi nhơn sanh còn phải học hành,  
 Để cho thể ngọc long lanh,  
 Đạo nhà tô điểm, trung thành lý đương.  
 Trung tóm lại là phương hướng thẳng,  
 Người có trung mới dựng toàn danh,  
 Chữ trung đi với chữ thành,  
 Trung thành tươi đẹp như tranh trong tường.  
 "Tín" là tin, tin thường hay mất,  
 Vì người nay chưa thật lòng tin,  
 Đúng ra tin quý vô cùng,  
 Thánh hiền còn để đức tin lâu dài.

Tín đâu có lời sai qua lại,  
 Tín nơi mình nói phải làm ngay,  
 Không ham danh lợi tiền tài,  
 Để cho thất tín ngày mai khó tìm,  
 Mình trọn tin, tin thâm người khác,  
 Có tin người mới đạt lòng nhau,  
 Tạo nên truyền cảm sang giàu,  
 Giữa người chung sống một màu thiết ngay.  
 Chữ Tín ấy sao hay ho quá,  
 Thu phục rồi chí cả lên cao,  
 Vì rằng tín thật dồi dào,  
 Dễ ai đã dám xen vào thất ngôn.  
 Nên chữ Tín bảo tôn thân lập,  
 Muốn lập thân phải tập tín thành,  
 Một đời chân thật nên danh,  
 Nghiêm trang thể cách thông hành gần xa.  
 Trọng chữ Tín đời ta tươi đẹp,  
 Lời thốt ra như chép ghi lòng,  
 Dầu cho muôn lượng vàng ròng.  
 Không mua được cái "ừ" xong đã rồi.  
 Bởi đời nay lời thôi quá lẽ,  
 Trong một giờ chia xẻ nhiều nơi,  
 Nói ra ít nhớ lại lời,  
 Vui, buồn, sai khiến quăng đời éo le.  
 Nạn thất tín cười khè bên khóc,  
 Giữa lớp người hần học giả tâm,  
 Lưỡi môi đưa đẩy lâm thâm,  
 Mà lòng chẳng thiết, mưu tâm kế gian.  
 Nay chữ Tín đạo tràng đem lại.  
 Để cùng nhau điểm sái tâm linh,  
 Dầu cho người có giả tình,

Ta đem chữ Tín mà chinh phục đời.  
Quyết cho đặng sáng ngời chữ Tín,  
Có tin rồi mới định phẩm cao,  
Phẩm đời đã trọn thân giao,  
Phẩm Tiên tiếp mỗi bước vào thiên tâm.

Bài giảng Hiếu, Đễ, Trung, Tín, đến đây đã  
hết, vậy Bốn Thánh chào tất cả đàn tiên. Thăng.

BÁT BỮU (Tiếp theo)  
LỄ, NGHĨA, LIÊM, SỈ  
Tý thời 21-8 năm Canh Tý  
THI

DIỆU giải cho nhau một cõi lòng,  
LINH truyền cao độ pháp tinh thông,  
THÁNH nhơn khai hóa cơ thường lạc,  
ĐỨC hiệp hòa minh lý chánh tông.

DIỆU LINH THÁNH ĐỨC thân chào chư  
chức sắc đàn tiên đạo tâm nam nữ. Giờ nay, TÔN  
THÁNH thừa lệnh tiếp dạy bài BÁT BỮU về LỄ,  
NGHĨA, LIÊM, SỈ. Vậy đàn tiên tịnh tọa.

THI BÀI

"Lễ" là cái phương châm tiếp xử,  
Cho thế gian vinh dự sống đời,  
Giữa người hội diện chiều mời,  
Tôn ty phải cách sáng ngời nhơn phong.  
Lý trật tự họp đồng đại thể,  
Sống điều hòa do lễ mà ra,  
Lễ nghi vốn thiết báu nhà,  
Đông Tây hảo hiệp đậm đà sắc giao.  
Người có lễ tặng cao phẩm giá,  
Lễ trọng người, người trả lễ an,  
Kính nhơn, nhơn kính rõ ràng.

Tùy cơ thủ xử thuận dàng dưới trên.  
Lễ giữ Đạo không quên sùng bái,  
Thờ mẹ cha lễ giải trọng tôn,  
Đệ huynh thừa tiếp ôn tồn,  
Phu thê tùy xướng ngữ ngôn thuận hiền.  
Ngoài xã hội, lễ yên định hướng,  
Việc tiếp giao lễ trường đức thành,  
Xưa nay mấy bực trứ danh,  
Sống trong lễ nghĩa phân ranh tục đời  
Nếu thiếu lễ Phật Trời chẳng kính.  
Chẳng tôn ti liều lĩnh sang ngang,  
Khác nào bánh vẽ trên bàn,  
Đói ăn không được, dở dang thay là.  
Người đời nay bôn ba vật chất,  
Lễ báu truyền xem mất phần đông,  
Lại cho phép Đạo không thông,  
Đưa người vào chỗ cuồng ngồng thấp hèn,  
Cũng bởi thế đưa chen sôi nổi,  
Mất lịch xình giữ hội cao đàm;  
Muá men nóng nảy sân tham,  
Dung nghi hỗn độn nâu chàm sắc pha.  
Nay yếu lý truyền ra dạy kỹ,  
Lễ trước tiên tỉ mỉ tập tành,  
Tề gia, xử thế hội thành,  
Là phần căn bản chúng sanh phải làm.  
Đem chữ lễ luận đàm mọi lễ,  
Tùng cơ vi tiết thể ngoài lòng,  
Cho nhau tất cả thuộc lòng,  
Nhứt ngôn, nhứt động hợp dòng lễ nghi.  
"Nghĩa" vụ ấy tường tri yếu giải,  
Nghĩa đây là việc phải cần làm,

Mới tròn trách nhiệm thế gian,  
 Tinh thần nghĩa khí dẫn đường lối chung.  
 Người thượng nghĩa biết dùng sức mạnh,  
 Biết đem thân trước cảnh xâm lăng,  
 Ra tay giúp kẻ yếu hèn,  
 Làm nên việc nghĩa so bằng vàng muôn.  
 Vợ biết nghĩa không buồn tủi phận,  
 Trước tình nhà lận đận khổ đau,  
 Bạn bè chẳng kể sang giàu,  
 Nghĩa hành chung thủy có nhau buổi cùng.  
 Nghĩa đượm cả hình dung thần sắc,  
 Cho thế gian siết chặt niềm thân,  
 Xưa nay nghĩa trọn vô ngần,  
 Tùy thời xử dụng nghĩa lần hiện sanh.  
 Bồi thế nên, nghĩa thành đại thế,  
 Người sanh ra nghĩa để sống đời,  
 Nghĩa làm nhiệm vụ chiều trời,  
 Nghĩa trong chí cả giúp người nên danh.  
 Người thiếu nghĩa như tranh thiếu cảnh,  
 Chẳng vị tha chỉ lãnh phần mình,  
 Thiệt là mờ mịt nan minh,  
 Quên Thầy, quên bạn, quên tình cha con.  
 Thử xét nay nghĩa còn hay mất,  
 Nếu nghĩa đồng đời thật tốt thay,  
 Hay là chỉ ở bên ngoài,  
 Mà lòng nhột nhạt mặc ai nghĩa tình.  
 Đây trường Đạo khai minh đại thế,  
 Truyền cho nhau góp để nghĩa nồng,  
 Trong ngày lập chí đề công,  
 Mở mang phước thiện gọi lòng phát sanh.  
 Dạy cho nhau học thành nghĩa cả,

Giữa Đạo nhà một dạ thương yêu,  
 Đệ huynh lớn nhỏ dắt dìu,  
 Giúp vừa đạm bạc cao nêu tinh thần,  
 Làm được nghĩa trọn phần nhơn phẩm,  
 Nghĩa có làm mới ấm hòa phong,  
 Mới nêu danh thế cao tông,  
 Còn ngày dự thưởng phước hồng ân Thiên.  
 "Liêm" tận giải mối giềng thanh bạch,  
 Liêm suốt đời trong sạch không tham,  
 Tánh liêm ai cũng muốn làm,  
 Ngặt vì bả lợi còn ham khó thành.  
 Làm được liêm, thanh danh rạng tiếng,  
 Liêm giữ tròn phát triển lòng nhân.  
 Xưa kia mấy bậc Thánh, Thân,  
 Một đời liêm khiết trong ngân sáng soi,  
 Đứng trước cảnh vàng thoi bạc nén,  
 Lòng坦然 nhiên mới vẹn hiếu trung,  
 Sống trong quyền tước nói chung,  
 Chữ liêm thiết quý vô cùng khó mua.  
 Liêm ví tựa lá bùa hộ mạng,  
 Người có liêm mới hân là Thiên,  
 Xưa kia có Lỗ Trọng Liêng.  
 Không dùng của Lễ định yên lòng người.  
 Liêm tư chất vốn Trời ban sẵn,  
 Cho thế gian hưởng đặng thanh bình,  
 Ở ẩn là việc thường tình,  
 Liêm không buộc lận giữ mình phần hơn.  
 Xét đời nay lòng nhơn đã thiếu,  
 Nên tiết liêm khó hiểu được rành,  
 Tưởng rằng sống để cạnh tranh,  
 Thua hơn quyền tước đủ vênh tham gian.

Bởi thiếu liêm, người toan làm dữ,  
 Sương hơi mỗi chẳng cứ lòng nhân;  
 Muốn cho ổn định cuộc trần,  
 Chữ liêm truyền để đời vãn thơn sơ.  
 Trong cửa Đạo tôn thờ đại nghĩa,  
 Quyết từ nay gieo tía giống lành,  
 Tu thân để khởi thực hành,  
 Cho liêm đức sáng truyền thành giác linh.  
 "Sĩ" là hổ, hổ mình quấy quá,  
 Biết hổ hèm chơn giả mới rành,  
 Hổ vì chưa trọn đức lành,  
 Chưa thông đạo lý, chưa thành lương tri.  
 Thiếu thảo thân so bì tử nhục,  
 Mất thuận hòa một khúc càng đau,  
 Chưa trung dạ héo gan xào,  
 Một lời thất tín trước sau hổ thềm.  
 Lễ chẳng trọn trầm ngâm thô bỉ,  
 Nghĩa chưa thành khắc kỷ xấu xa.  
 Liêm còn ẩn ánh lòng ta,  
 Sĩ đời thấp kém khó mà nên thân.  
 Người biết sĩ học lần tiến hóa,  
 Kẻ không ngờ như đã mất hồn,  
 Đường đời bao lớp đại khôn,  
 Nghiệm suy cho rõ bảo tôn lương năng.  
 Đạo luận giải sĩ tăng cao độ,  
 Tu luyện nên khởi hổ công truyền,  
 Lý Trời đem lại cho nguyên,  
 Trong ngày mẫn cán thường xuyên trau dồi.  
 Tám báu linh thu hồi toàn diện,  
 Làm pháp môn vận chuyển linh căn,  
 Noi theo đại lộ hóa hồng,

Theo nguồn quang tuyến huệ đấng suôi hờn.  
 Mong sao tất cả cao tôn.

## THI

Cao tôn phép báu giải oan khiên,  
 Thường bữa trau dồi chí nhẫn kiên,  
 Hiếu, Đễ gia phong tô đậm nét,  
 Tín, Trung, hoạt cảnh điểm thêm duyên.  
 Lễ nghi chỉnh lại đời thô nghịch,  
 Liêm, Sĩ, thâu về khí hạo nhiên,  
 Cho rõ Kỳ Ba Trời cứu thế,  
 Định an sanh chúng lý công truyền.

Bài giải của Tôn Thánh tới đây đã hết, nghỉ 5  
 phút tái cầu. Tôn Thánh chào tất cả. Tôn Thánh  
 thăng.

## IX - CHÁNH LÝ TÂM TU

## THI

QUAN khai đối cảnh tiếp trần tâm.  
 THÁNH hóa đồ thiên tối thượng tâm,  
 ĐỂ hiệp chơn ngôn phương yếu giải,  
 QUÂN thừa minh hạ nghiệm nhi khâm.

QUAN THÁNH ĐỂ QUÂN chào chư chức  
 sắc và toàn thể đàn tiền nam nữ. Giờ này, Bàn Đạo  
 thuyết minh về đề tài "CHÁNH LÝ TÂM TU" vì trên  
 đường tu hành có tìm ra cái lẽ chánh, nghĩa là tránh  
 khỏi lòng mê tín dị đoan, cầu kỳ, dục vọng, cầu tài,  
 cầu phước theo thường tục thì mới đắc thành giác  
 ngộ. Miễn lễ tất cả tịnh tọa.

## THI BÀI

BÀI THỨ MƯỜI: khai trường Chánh Lý,  
 Tại vì sao khắc kỷ tu nhân?



Lý chi nuôi dưỡng tinh thần,  
 Ở đâu tìm kiếm, kiếm gần hay xa?  
 Muốn thấu đáo xét qua mọi lẽ,  
 Người thế gian sanh để mà chi?  
 Xác hồn liên hệ những gì?  
 Lý đời, lý Đạo trí tri tận tường.  
 Người, ấy vốn chơn dương phân hóa,  
 Hiệp xác thân đôi ngả tương quan,  
 Sánh cùng Thiên, Địa, Nhơn hoàn,  
 Tam tài một cõi thế gian lập đời.  
 Tất nhiên phải sáng ngời linh tánh,  
 Đức háo sanh thuận cảnh lý Trời,  
 Tạo nên nghiệp cả trên đời,  
 An hòa mọi lẽ nơi nơi thảo hiền.  
 Đạo thuần chơn đương nhiên sáng rõ,  
 Từ Tam Hoàng rộng mở lần đi,  
 Thuận từng Thiên mạng chánh nghi,  
 Âu ca lạc Đạo tôn vì đức nhân.  
 Người thuở ấy không bần thể cách,  
 Trí thành thời thanh bạch cõi lòng,  
 Lâng lâng mát tợ trăng trong,  
 Vui trong cảnh ngộ hòa giòng pháp luân.  
 Bời đời nay không tuân Thiên lý,  
 Ngày dần tràn ịch kỷ tôn nhân,  
 Sóng trào vật chất cuộn dâng,  
 Đâu còn sáng suốt tinh thần như xưa.  
 Đời lâm lạc, đời ưa tội lỗi,  
 Đời ngổn ngang giả dối bạo tàn,  
 Đời này chẳng một giờ an,  
 Đời lo chiến đấu, đời càng diệt vong.  
 Đời vương chặt trong vòng tứ khổ,

Đời sân tham hỷ nộ đủ điều,  
 Đời không lấy Đạo làm phiêu,  
 Đời ham vọng tưởng mơ chiều gặt gao.  
 Đời như giấc chiêm bao oan trái,  
 Đời vỡ tan lẽ phải đâu rồi,  
 Đời này sao quá tanh hôi,  
 Đời đi cỏ chán, đời ngồi cỏ chê.  
 Đời ong bướm, mận lê, tráo chác,  
 Đời đắm lặn khó thoát lên cao,  
 Đời chôn linh tánh phương nào,  
 Đời đem oán ghét thay vào nghĩa nhân.  
 Đời như thế an thân sao được,  
 Biết thương đời phải trước tâm tu,  
 Bước ra khỏi cảnh trần tù,  
 Lên đường chân lý thâm u diệu huyền.  
 Tu cho rõ căn tiên cốt phật.  
 Tu sửa lòng ngay thật hiền lương,  
 Tu cho đúng lý cang thường,  
 Cha lành, con thảo yêu thương nhân loài.  
 Tu bỏ hết điều sai đã biết,  
 Tu cái "Tâm" tận diệt lòng tà,  
 Tu hành khoan luận cao xa,  
 Tu lời ăn nói, tu qua việc làm.  
 Tu cốt để luyện dần tánh tốt.  
 Tu đây là then chốt do Ta,  
 Tu không bỏ cửa bỏ nhà,  
 Tu trong thân tộc, tu hòa đệ huynh.  
 Tu hạn chế dục tình sai khiến,  
 Tu trau dồi phát triển lương năng,  
 Tu đem bác ái, công bằng,  
 Tu điều không muốn chớ tặng cho người.

Tu giữa cảnh vàng mười bạc chục,  
 Tu đừng làm sĩ nhục tông môn,  
 Tu cho thường bữa ôn tồn,  
 Tu thành nhơn phẩm cao tôn quang truyền.  
 Tu tránh lối tước quyền xu mị,  
 Tu không lòng đố kỵ thấp cao,  
 Tu cho thần trí đôi dào,  
 Tu nên từ ái coi nhau bạn hiền.  
 Tu thân trước an nhiên vẹn giữ,  
 Tu độ đời tiếp xử thân giao,  
 Tu đem lẽ phải hô hào,  
 Gọi lòng tất cả bước vào đường ngay.  
 Tu lập chí cho ngày an lạc,  
 Tu đại đồng mở hoát lối đi,  
 Tu hành đúng hướng Tam Kỳ,  
 Là đường cứu thế màu, vi buổi này.  
 Tu còn để đắp xây nền Đạo,  
 Tu tìm ra Tam Giáo đồng nguyên,  
 Tu vây mới đức chơn truyền,  
 Tu tâm chánh lý phổ truyền thế gian.

THI

Thế gian bình phục biết tu thân,  
 Tu mới gọi xong những nghiệp trần,  
 Tu tánh an hòa thâu "ái, ố",  
 Tu tâm khiết tịnh phục "tham, sân".  
 Tu còn phổ hóa đời mê khổ,  
 Tu để hoàn dương Đạo giác chân,  
 Tu thắng dục tình trong cảnh giới,  
 Tu tâm chánh lý trường tinh thần.

Bản Đạo ban ơn chung. Bản Đạo thăng.

### BẾ MẠC PHẨM TIỂU THỪA

Dần thời 21-8 năm Canh Tý

THẦN HOÀNG BỔN CÁNH, TÔN THẦN

mừng chư chức sắc và toàn thể đàn tiền nam nữ. Giờ nay Tôn Thần thừa lệnh DIÊU CUNG báo cơ. Vậy tất cả thành tâm nguyện thỉnh TỬ TÔN, Bổn Thần xin chào.

Tiếp diễn:

THI

DIÊU TRÌ chuyển bút ngự đàn trung,  
 Mừng trẻ từ nay được hiệp tùng,  
 Chân lý Tiểu Thừa noi bước tiến,  
 Hóa hoàng chung tạo tiếp đề công.

Mẹ linh hồn các con! Mừng tất cả các con nam nữ. Giờ nay, Mẹ lâm đàn để bố hóa hồng từ ban ân cho tất cả các con đã vâng theo Thánh chỉ trực tiếp tinh thần xây dựng trong những ngày học Đạo. Mẹ rất vui lòng được thấy ở tinh thần tiến bộ của mỗi con nam cũng như nữ, đã lần lượt ghép mình trong "Pháp Đạo", tập rèn theo Thánh Ý định thành.

Sự tiến bộ về hạnh Đạo trong thời gian 6 ngày, các con đã cố gắng giời mài từng điểm. Sự kết quả trong khóa hạnh đường, Mẹ đã chấm được từng phần đạo của mỗi con, nhưng các con cần luôn giữ kỹ cho được miên viễn, vì lý Đạo cao sâu, khi ẩn, khi hiện. Nếu các con để cõi lòng bị rung động trước mọi hoàn cảnh hiện trạng chi phối, rồi cũng đi lại tập quán thường tình. Vậy, giờ nay, Mẹ mong sao mỗi con dự phần nơi đây sẽ là một tượng trưng tinh thần của Đạo theo những ngày các con đã trau giồi học tập vừa qua.

Về phần TIẾU THỪA đến đây đã mãn, các con có trách nhiệm sẽ định phân phổ truyền chu đáo từng địa phương để cho toàn thể con cái trong nền Đại Đạo đều được thấm nhuần trong vòng ba tháng rồi Mẹ sẽ chuyển lập phẩm "TRUNG THỪA". Mẹ nhờ các con Lương Đài phiên dịch những điển tịch những danh từ trong các bài báo cho rõ ràng, để sự thu nhận tất cả được dễ dàng. Mẹ miễn lễ các con tịnh tọa.

Trong những ngày học tập, tất cả các con xa gần nô nức đi về tập nập, Mẹ rọi điển quang xét thấy ở lòng phấn khởi của mỗi con.

Vậy, giờ đây, Mẹ ban ân lành cho tất cả nam nữ. Vậy các con lần lượt kiểm lấy tên của từng con. Trước tiên, Mẹ ban cho nam phái.

THI

*Tâm, Diêu, Từ, Năng, Hạnh, Hiếu, Vân,  
Huỳnh, Công, Hào, Mẫn, Hiệp, Du, Trân,  
Bình, Minh, Bích, Thử, Mô, Phương, Bán,  
Đồng, Điện, Châu, Tơ, Anh, Thoại, Nhơn.*

THI

*Nhã, Ngử, Đĩnh, Mân, Quá, Hạp, Phiên,  
Lượng, Dề, Chút, Ty, Khéo, Tì, Xiêng,  
Cự, Đâu, Thiết, Lý, Vui, Dung, Chợ,  
Sót, Nhánh, Lâu, Lê, Dưỡng, Láng, Phiên.  
Sáu, Phỉ, Lựa, May, Đều, Lựa, Sở,  
Bây, Mùi, Hẹ, Diển, Phấn, Anh, Triền,  
Phạt, Thành, Phước, Thanh, Hườn, Bè, Sảo,  
Chấn, Quí, Lạng, Ngâu, Được, Chúc, Thìn.*

THI

*Đính, Tám, Sâm, Tư, Thuận, Hiếu, Ba,  
Chài, Mai, Tý, Sửu, Luyện, Kê, Da,*

*Chế, Muồi, Tri, Di, Thom, Mầu, Phó,  
Ý, Rạn, Trú, Duon, Thái, Nhỏ, Ba.*

THI

*Tri, Trĩ, Khanh, Thiêu, Bút, Điểm, Phương,  
Kiết, Giây, Ngọc, Hải, Tiếp, Sanh, Huỳnh,  
Thiết, Thân, Độ, Vật, Hoàng, Cư, Nợ,  
Nhị, Bùng, Phụng, Ngân, Tú, Thế, Khương,  
Chức, Thành, Chuyển, Lịnh, Khảm, Mạo, Thường.*

Cười... Mẹ cũng nhận thấy ở sự bận rộn của mỗi con trong việc sắp xếp hành trình để phục vụ nơi khóa Hạnh Đường. Thì giờ cấp bách, Mẹ điểm mỗi con một chữ, để làm kỷ niệm ở tinh thần của các con đã vâng theo lời Mẹ chung hiệp về đây xây dựng lớp Hạnh Đường và hầu cơ trong dịp ra kinh. Giờ đây, Mẹ muốn sao mỗi con điểm danh là một tinh thần sáng suốt để bảo đảm cho công trình tu học, cho danh nghĩa Đạo Trời, cho lòng chiếu cố của Mẹ đối với mỗi con. Mẹ chỉ kêu gọi nhắc nhở sự thực hành của mỗi con từ nay, sẽ làm đúng với lời của Mẹ và luôn luôn ôn nhuần bài vở trong vòng ba tháng, để rồi các con sẽ tiếp tục về đây học lên phẩm trên.

NGÂM

*Điển lành Mẹ bố ban chung,  
Lời vàng truyền lại vô cùng thiết tha,  
Mong sao giữ được Đạo nhà,  
Giữ tròn phẩm hạnh tinh ba pháp truyền.  
Hạnh đường điểm nhuần ân thiên,  
Mỗi con thu nhận mới giềng lý chân,  
Rồi đây con được vui mừng,  
Theo cơ tiến hóa thanh chân đắc truyền,  
Dặn lòng Mẹ đã nhủ khuyển,*

*Ban ân mỗi trẻ, cung Tiên Mẹ về.  
Thăng.*

## IN KINH

Bà Quang Minh	10đ
Bà Diệu Chơn Quang	100đ
Ông Địa Linh	100đ
Bà Thanh Dương	100đ
Bà Bạch Hạp	100đ
Bà Thanh Đức	100đ
Bà Đinh Thị Nở	50đ
Quý vị đạo tâm Vĩnh Nguyên	200đ
Ông Bạch Đại Tâm Vĩnh Nguyên	100đ
Ông bà Huỳnh Chơn	200đ
Bà Diệu Nhân	50đ
Ông Địa Phi Ngọc Chiếu	50đ
Bà Phạm Thị Huệ Vĩnh Nguyên	100đ
Bà Trần Thị Chiếu	10đ
Bà Lương Thị Yên	20đ
Bà Lê Thị Sung Vĩnh Nguyên	100đ
Bà Võ Thị Thảo	20đ
Bà Lê Thị Hồng Ân	20đ
Bà Nguyễn Thị Ngô	20đ
Bà Lê Thị Sương	20đ
Ông bà Mai Đăng Long	200đ
Ông bà Đặng Kim Huệ	500đ
Ông Đặng Văn Hôn tự Địa	50đ
Ông Thiện Tâm	50đ
Bà Ngọc Hạnh	6.000đ
Thanh Tâm Tự	3.730đ
Tổng cộng:	12.000đ