

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

CHỢ LỚN ĐÀN  
THÁNH GIÁO - QUYỂN I

Phổ Biên Nội Bộ

In Lại Theo Ấn Bản 2010

CHIẾU MINH TAM THANH

Đánh máy lại: **Phổ An**  
Trình bày: **Hồng Lan & Tấn Hưng**  
Xếp chữ: **H&L TypeSetter**  
Đóng tập: **H&L eBooker**  
Làm tại: **Chicago - U.S.A.**

Copyright © 2010 — Chiếu Minh Tam Thanh

**THẬP THANH ĐIỀU**  
(Đàn Chợ Lớn, ngày 05 12 Nhâm Thân 1933)  
\*\*\*\*\*

1. Không nên thâu dụng của bá tánh.
2. Không nên dự vào việc quốc sự.
3. Không nên thốt đến Đạo nào.
4. Không nên niệm chú thư phù và chác thối tà mị.
5. Không nên bươi móc việc quấy và che việc phải của người.
6. Không nên buông lung tự tánh, phải xét những việc tội lỗi mà chừa.
7. Không nên gàn kẻ bạo ngược lung lảng, phải ẩn dật lo tu.
8. Không nên tham luyến hồng trần, vinh hoa phú quý.
9. Không nên coi người giàu sang hơn người nghèo hèn.
10. Phải giữ Đạo đức, Hiếu nghĩa, Trung tín, Liêm sỉ, Tiết trinh, Từ bi, Chơn chánh.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 01 01 Nhâm Tý  
nhằm ngày 16 02 1972 (#1)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO thanh hạo khí chuyển linh cơ,  
ĐÀI thượng vô vi đến kịp giờ.  
GIÁO dục các con năm mới đến,  
CHỦ tâm xuân tiểu kính tôn thờ.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy giá lâm, các con  
mừng có chư Tiên Phật giáng.

Thầy rất vui cùng các con trong giờ Nguyên  
Đán và Thầy ban ơn lành chung cho các con.

BÀI:

Xuân Nhâm Tý xuân đầy hạnh phúc,  
Xuân đáo lai vui chúc các con.  
Huệ tu Thầy điểm nét son,  
Đàn tràng vui đẹp thời còn rạng danh.  
Thầy mến trẻ hằng dành đức cả,  
Xuân đã về, chấm phá mừng xuân.  
Ban ơn chung trẻ từng bừng,  
Trọn lành trọn đạo chín từng nêu danh.  
Thầy vui mừng chí thành lòng trẻ,  
Đẹp bề trên lắm về mừng thay.  
Công viên sẽ toại có ngày,  
Ngày về Bệ Ngọc châu Thầy hân hoan.  
Dùng điểm Ngọc gia ban năm mới,  
Các con vui thơ thới tu hành.  
Xuân đầy phép báu trường sanh,  
Các con chung gọi ân lành xuân quang.  
Thầy hỷ dạ phúc nhàn chan rưới,

Các con vui tắm gội kỳ quan.  
Vô vi xuân mát dịu dàng,  
Một năm Thầy rưới thanh quang phép màu.

oOo

Cười mãi mãi một bầu vũ trụ,  
Các con ngơ đành phủ ngoài tai.  
Tâm linh giữ sáng trong ngoài,  
Nhớ Thầy nhớ Phật Cao Đài một bên!

Thầy ban ơn cho các con hoan ẩm Bồ Đào  
trước điện (Cười cười). Thầy phản giá. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 09 01 Nhâm Tý  
nhằm ngày 23 02 1972 (#2)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy giá lâm. Thầy  
ban ơn lành cho các con.

THI:

Trình tường hai chữ quý mừng thay!  
Các con đua nhau hưởng phước dày.  
Đạo đức hằng gìn cao đức tính,  
Thầy khen chan rưới những điểm may.

Nay là ngày kỷ niệm hằng năm của Thầy, các  
con chung tâm hiến lễ mừng Thầy. Thầy vui lòng  
chúng chiếu và ban ơn cho các con được hưởng nhiều  
ân huệ, tâm linh phấn khởi tu hành và được vô sự  
thanh tâm.

TRƯỜNG THIÊN:

Vui cùng các trẻ giờ lành,  
Ban ơn phước cả điểm thanh diệu màu.  
Tu hành sáng điểm canh trâu,  
Một bầu linh được song mâu mãi gìn.

Tu trong huyền diệu huệ linh,  
 Con nghe con hiểu Thầy mình lúc huyền.  
 Phép Trời, Thầy hóa dựng yên.  
 Không Không mà có diệu huyền bên tai.  
 Tu vì biết rõ trong ngoài,  
 Đạo thành hiển hiện Bông Lai bên mình.  
 Con vui trong lúc giờ linh,  
 Thầy đưa đến chốn Tây Đình say sưa (Cười).  
 Thầy ban Bồ Đào cho các con. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 01 Nhâm Tý  
 nhằm ngày 29 02 1972 (#3)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng các con.

Thầy giá lâm trong giờ Thượng Ngươn đại  
 đàn để ban ơn lành chung cho các con. Các con hãy  
 an tọa!

Đạo Thầy từ khi gieo truyền xuống thế gian  
 để độ các nguyên nhân thì Thầy dùng huyền diệu  
 tinh vi là cơ bút để dẫn dạy các con. Các con lấy đó  
 mà nương theo lời vàng ngọc tu tiến, được rạng rỡ vì  
 phần tinh thần vô vi nên sự hầu đàn của các con là  
 cần yếu. Có hầu đàn để các con khỏi trở ngại, khỏi  
 lâm vào sự trái ý cảm dỗ mà ngưng trệ sự tu hành của  
 các con. Các con có để ý mới thấy không hầu Thầy là  
 khó vẹn toàn sự tinh tiến tu hành.

Thầy không chi vui hơn khi thấy các con  
 nghe Thầy mà giữ đạo, mến đạo thương Thầy đi đến  
 kỳ cùng là con đường về ngôi xưa vị cũ, gần Thầy  
 dưới Bệ Ngọc.

Các con vì phải trải qua một cuộc thi vào bộ

Tiên nên sự khảo thí rất tinh vi, do vậy nhiều con  
 phải rớt, rớt thì Thầy rất buồn. Buồn nhưng không  
 đành để cho các con ấy xa đạo, lánh sự lỗi lầm về con  
 đường vô định nguy nan. Thầy ngửa tay cứu vớt,  
 dùng phép ân xá để cứu cho.

Vậy đây Thầy khuyên những con nào phạm  
 lỗi, khá sớm tỉnh ngộ nghe lời giáo huấn hôm nay thì  
 có Thầy một bên hộ độ. Lời Thầy chí lý và từ bi hỷ xả.

Thầy nhắc thêm lần nữa, các con còn phải  
 chịu nhiều cuộc thi nữa thì Thầy mới từ từ thu về,  
 các con được thi đậu (Cười).

CU! Thầy đã ra nhiều bài, con được học hỏi,  
 có khổ đi qua đoạn đường chông gai, qua rồi con sẽ  
 thấy nhẹ nhàng vì bèn gan muốn làm sáng tỏ danh  
 đạo, danh Thầy.

Khi tạo một lâu đài đạo đức thì công trình  
 phải rất cao, rất khổ nhọc, gương Thầy để lại thế gian  
 bước đầu đạo khai cho đến khi thành là ngày Thầy bỏ  
 xác về Thiên Cung.

Con học hiểu để làm gương hướng sau này,  
 rồi Thầy sẽ độ cho lập công quả. Nếu con giữ sai vì  
 hiểu sai thì Thầy rất tiếc. Con tu đến ngàn này thì  
 Thầy rất vui và con thông hiểu tinh vi của pháp đạo.

Cần mãi thêm, Thầy sẽ cho Việc đạo nơi  
 Huyền Quang Đàn, con là người đi trước. Việc sắp  
 xếp chưa ổn, rồi sau cũng ổn, miễn là con sáng suốt  
 lĩnh hội nơi Thầy thì chi chi con cũng được toại  
 nguyện.

(Đọc lại Đàn Xuân Nhâm Tý nghe chung).

Thầy ban Bồ Đào chung cho các con nam nữ.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 02 Nhâm Tý  
nhằm ngày 29 03 1972 (#4)

\*\*\*\*\*

Tam niên: NHƠN, PHƯỚC.

Bá nhật: M. DỜI.

THI:

CAO đức thiên nhiên chuyển đạo Huỳnh,  
ĐÀI mây qui hiệp hóa tam tinh.  
THƯỢNG căn đạo đức thuần ôn cố,  
ĐẾ nắm tâm kinh giữ vẹn gìn.

oOo

Gìn y chánh pháp độ tâm linh,  
Linh Dược luyện siêu thoát ngục hình.  
Cờ đoạt vô vi ân thượng tứ,  
Ngày sau qui hiển cảnh Bồng Dinh.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy mừng các con  
nam nữ. Các con an tọa. Giờ nay Thầy giá lâm chúng  
lễ tam niên cho NHƠN và PHƯỚC.

BÀI:

NHƠN sự dứt đạo Thầy ứng hiện,  
Lòng tinh minh vận chuyển hằng ngày.  
Cơ siêu thuận phép Cao Đài,  
Chuyển luân bốn buổi cái hay ưu nhìn.  
Đạo tâm tiến Huỳnh Đình luyện kỹ,  
Phép vô vi chánh lý con tương.  
Đạo mâu sáng ấy thuần dương,  
Con thuyền vượt bể muôn phương toại nguyện.  
Ngày tháng đến nối chuyện âm chất,  
Để tặng mình hiệp nhất phước lành.  
Đạo huyền mặc mặc càng sanh,

Độ căn độ kiếp duyên lành gặp Cha.  
Ráng một kiếp ái hà thoát khỏi!  
Lòng tinh minh cứng cõi hùng anh.  
Phá ra lưới nhện tung hoành,  
Thầy cười độ trẻ phục sanh duyên Trời.  
PHƯỚC có lớn sự đời càng lớn,  
Kiếp trả vay thấy ôn rừng mình.  
Cố tu càng vững đức tin,  
Ngoài vòng tục lụy quên mình trần ni.  
Một kiếp khổ sánh bì vạn hạnh,  
Một thân sinh khó lãnh duyên lành.  
Tu trong khổ hạnh trường sanh,  
Trả dài nợ thế phước lành về sau.  
Con ráng chí một màu sắt đá,  
Con nghe Thầy, vất vả đừng nao.  
Luyện thanh thoát khỏi ba đào,  
Thuyền từ nhẹ sóng đưa vào giác minh.  
Có khổ hạnh tâm linh mới quý,  
Dày luyện siêu khắc kỷ phục nhơn.  
Tu sao được những tiếng đồn!  
Đờn kêu bì ngàn Linh Sơn ấy nhà.  
Có Thầy độ thoát qua bể tục,  
Đưa về nguồn hưởng phúc Trời dành.  
Ráng gìn giữ để tâm sanh!  
Rồi sau sẽ đến cảnh lành ngôi Tiên.

HỒNG con chỉ phép 100 ngày cho DỜI.  
Thầy ban Bò Đào chung cho các con. Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 05 03 Nhâm Tý  
nhằm ngày 16 04 1972 (#5)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy giá lâm, Thầy mừng chung các con.

Cũng ngày này các năm, các con đồng vui cùng nhau hiến lễ kỷ niệm ngày Thầy đắc đạo tại thế. Thầy còn chi vui hơn là Thầy mong các con mỗi đứa đều tu được chứng đắc như Thầy tại thế.

Đạo có hay và màu nhiệm cũng do chí lớn của mỗi con biết trọng dụng chỗ thanh tâm, thanh tịnh thì mới tu đạt đến Hư Vô như Thầy.

Nay Thầy vui đến chứng lễ và lòng thành của các con, để gia ơn ban điển lành vô sự cho các con (Cười).

Thầy ban Bồ Đào chung cho các con vui hưởng. Thầy phản giá. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 13 03 Nhâm Tý  
nhằm ngày 26 04 1972 (#6)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy mừng chung các con nam nữ. Các con đọc một bài Mừng, có chư Tiên Phật dự lễ.

BÀI:

*Lễ thành đạo nay Thầy chứng chiếu,  
Các con đứng ấy hiểu kinh thành.  
Vui vầy bố điển đêm thanh,  
Thầy ban ơn huệ điềm lành các con.  
Thầy hỷ dạ điềm sơn khuyển cả,  
Các con chung hưởng quả phước lành.  
Đạo Thầy gia hộ tinh anh,  
Các con cần luyện đạo thành khó chi!  
Lòng đại xá, từ bi Thầy có.*

*Lỗi lầm con xóa bỏ ban lành.  
Càng thương càng hưởng lộc dành,  
Trời cao tận độ cảnh thanh đưa về.  
Các trẻ nhớ lời thề cao thượng!  
Để vào tâm, tin tưởng vào tâm.  
Tu siêu thành đạo trúng nhằm,  
Đò Tiên chực sẵn ngọc lâm được về.  
Con sẽ toại vui xuê cảnh lịch,  
Con sẽ nhân ngọc bích kỳ quan.  
Đạo Tiên linh hiển muôn ngàn,  
Tu hành chẳng có an nhàn ngôi xưa (Cười).*

Các con trong cảnh ngọn đèn trước gió. Thầy gia hộ thêm chư Thần gìn giữ các con cho các con vững đức tin tu hành.

Thầy ban Bồ Đào chung cho các con vui hoan ẩm. Thầy phản giá. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 05 Nhâm Tý  
nhằm ngày 25 06 1972 (#7)

\*\*\*\*\*

Lãnh đạo: Minh Xuân. Nhị Bộ: Gia.

THI:

*CAO ngôi đắc quả vẹn tu hành,  
ĐÀI điện vui vầy cõi thượng thanh.  
TIÊN Phật chứng tri công thường trọn,  
ÔNG Trời hạ chiếu sẽ thành danh.*

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy mừng chung các con.

TU! Nay Thầy vui chứng lễ Nhị Bộ cho con. Đạo Thầy rất khổ nhọc, tuổi già sức yếu, con có chí cần mẫn lo tu. Thầy khá khen vậy. Thầy chứng lòng

thành của con. Nay con được Thầy phê cho sang Nhị Bộ, có được phép Nhị Bộ thì con ráng cần tu cho chính chắn! Thời gian không xa nữa, con được Thầy thâu về.

BÀI:

Về cõi thọ con vui biết mấy,  
 Chốn hư vô đầy đầy màu xinh.  
 Thuyền từ đất đến Bồng Dinh,  
 Bước sang bãi ngạn chơn linh đoạt cờ.  
 Tu đường ấy đơn thơ chiếu hạ,  
 Cảnh Trời xinh thông thả vui xuê.  
 Quê xưa nhẹ gót qui về,  
 Thầy trò hiệp mặt vẹn thề đức tu.  
 Có vượt khỏi sương mù thế tục,  
 Gì vui hơn cảnh phúc Thầy ban!  
 Con ơi, kiếp khổ nhẹ nhàng.  
 Ngày vui sắp đến Tây Phang bệ rồng.  
 GIA cảnh đạo hanh thông tu tấn,  
 Có nhọc nhằn lận đận trải qua.  
 Đạo cao ráng giữ diêm đà,  
 Càng tu Thầy hóa thiết tha những gì.  
 Càng tu kỹ so bì đức Thánh,  
 Càng tu lâu phẩm hạnh cho cao.  
 Vẹn tu chí khí anh hào,  
 Làm gương đạo đức Thầy Cao đẹp lòng.  
 Sắt đá luyện thành công chẳng khó,  
 Người tu cao dóm ngó phẩm cao.  
 Nêu gương vẹn đạo lẽ nào?  
 Trên Thầy hộ trẻ ghi vào bảng son.  
 Lòng bền chặt vùi bòn công quả,  
 Ấy mới tặng phúc cả cho mình.

Chơn tu sáng tỏ chơn linh,  
 Huệ lòng Thầy bố đẹp xinh rạng ngời.  
 Tu thanh thân ơn Trời chan rưới,  
 Tu thanh cao bồng bười không về.  
 Đạo vàng càng luyện tinh vi,  
 Ngày sau toại nguyện trường thi đoạt thành.

Thầy không chi vui hơn khi thấy một đoàn con tu được tinh tiến (Cười). Các con có hiểu sao không? Vì có thêm một chư Thần bên mình các con để đôn đốc cho các con.

QUẢNG chỉ phép Nhị Bộ cho TU! Thầy chứng chiếu. Thầy ban Bồ Đào chung cho các con. Thầy phản giá.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 06 Nhâm Tý  
 nhằm ngày 25 07 1972 (#8)

\*\*\*\*\*

THI:

ĐẠI từ hoan hỷ Chiếu Minh lành,  
 GIÁC độ linh hồn chuyển đức sanh.  
 CHƠN pháp vô vi siêu tịnh độ,  
 TIÊN phạm giải thoát cảnh trường sanh.

oOo

Sanh tử luân hồi kẻ muội mê,  
 Trần ni khó thoát để quay về.  
 Thượng căn thánh giác duyên siêu xuất,  
 Bỉ ngạn cảnh nhân hưởng thú xuê.

Bàn đạo giá lâm ủng hộ đàn cùng mừng chư hiền nam nữ.

BÀI:

Thanh nguyệt nhàn nương mây chuyển bút,

Vững trung đàn báu phúc trường sinh.  
 Vô vi linh điển diệu minh,  
 Rưới chan đàn nội huyền linh rạng ngời.  
 Đàn nói chí ơn Trời gia hộ,  
 Độ nhơn sinh thống khổ tiêu tan.  
 Phước lành đây đây rưới chan,  
 Cùng chung tận hưởng bỉ bàn lành thay.  
 Đạo tươi đẹp đến ngày tươi đẹp,  
 Hưởng thanh bình đây phép vui say.  
 Rạng danh khắp chốn Cao Đài,  
 Chuyển luân bánh pháp ngày ngày độ nhơn.  
 Trời rộng lượng ra ơn cứu thế,  
 Dụng phép màu phổ tế tận siêu.  
 Thuyền linh chực sẵn dắt dìu,  
 Kẻ mê sớm tỉnh đường siêu đưa về.  
 Cõi tội lỗi Thầy phê châm chước,  
 Để sanh linh kịp bước đò Tiên.  
 Quê xưa thuận cảnh về miền,  
 Qui hồi cựu vị Tây Thiên ấy nhà.  
 Bàn Đạo dịu vui hòa đạo vị,  
 Đã từ lâu bút ký Thiên Ân.  
 Hộ trì đàn nội muôn phần,  
 Tháng ngày vững chí vẹn phần làm tôi.  
 Chư hiền tiếp điển. Thăng.  
 THI:  
 VÔ VI cảnh vô hồi thú lịch,  
 NƯỚNG NƯỚNG sanh huyền bích muôn xinh.  
 Cảnh xưa vui thích phỉ tình,  
 Tiên gia hội ngộ từu huỳnh men lân.  
 Mừng đàn nội gia ân đệ muội,  
 Ban điển lành sớm tối tu tâm.

Siêng năng cần mẫn công thâm,  
 Ngày ngày kín cất âm thâm tu siêu.  
 Có chí lớn mỹ miều mai hậu,  
 Có thông công mới thấu cứu huyền.  
 Càng nhìn phương Bắc thâm uyên,  
 Đường lên cho suốt Tây Thiên được về.  
 Chị bảo nhỏ mọi bề dạy dỗ,  
 Nay các em thông chỗ phân thân!  
 Cứu Thiên sẽ toại đến gân,  
 Biết mình thức ngủ thanh tâm một màu.  
 Tu đường ấy Thiên Tào hiển lạ,  
 Tu thanh quang vui cả bên ngoài.  
 Say sưa với cảnh Bồng Lai,  
 Các em ráng chí hưởng ngày hồi qui.  
 Chị thưởng chung chư hiền Bồ Đào hoan ẩm.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 07 Nhâm Tý  
 nhằm ngày 23 08 1972 (#9)  
 \*\*\*\*\*

Tam niên: MINH TRỖI. Lãnh đạo: MINH XUÂN.  
 THI:

CAO thanh Tiên Phật giá lâm đàn,  
 ĐÀI báu Thầy dành phước lộc ban.  
 THƯỢNG trí các con vui đắc nhất,  
 ĐỂ ân huệ chiếu đoạt khoa tràng.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Các con đồng đọc  
 một bài Mừng chư Tiên Phật (đọc Chốn Bồng Lai).

Ngày nay là ngày vui mừng của các vong  
 linh được xá tội về dương gian, vui hiệp cùng thân  
 tộc. Vậy Thầy lấy làm mừng cho các con cũng được



Thầy hỷ xả chi chi các con lỗi lầm. Mỗi năm các con được hội hiệp vui nhau, đừng lễ mừng ngày Vu Lan.

THI:

Vu Lan ngày vui thắm thía,  
Lễ hiến dâng ấy vía Thầy dành.  
Linh hồn trở lại cảnh thanh,  
Đồng vui cộng hưởng ơn lành Thầy ban.  
Lễ này Thầy điểm son vàng,  
Các con hỷ dạ nhứt tràng thanh tâm.  
Điểm linh Thầy bố canh thâm,  
Các con tu luyện huê tâm Thầy mừng.  
Đạo cao chiếu sáng chín tầng,  
Phật Tiên điểm hóa thanh xuân ban lành.  
Các con toại nguyện Thầy dành,  
Bông Lai trở lại hưởng thanh vui nhàn.

BÀI:

Ba năm nhọc TRỜI an tu kỳ,  
Gắng chí hành huyền bí linh đơn.  
Tu siêu ngoại cảnh nguôi hờn,  
Đừng cho xao động từng cơn đưa vào.  
An thân đạo đức thanh cao,  
Thầy xem hộ độ cõi rào trần mê.  
Căn xưa ngọc bích Thầy phê,  
Xuống trần nhiều kiếp tu về lắm khi.  
Ngày nay là hội khoa kỳ,  
Đường siêu nẻo tắt con đi dễ dàng.  
Ráng lên cho đến Niết Bàn!  
Đạo thành vẹn kiếp phương phang chờ ngày.  
XUÂN đầy thanh khí tái lai,  
Chơn truyền ngọc quý Cao Đài truyền trao.  
Luyện sao khỏi loạn ba đào!

Trắng trong thanh bạch như sao cảnh Hằng.  
Đạo Trời sáng tỏ phi thăng,  
Công đầy quả đậm càng tăng phước lành.  
Thuyền linh nhật máy cho nhanh,  
Thăng lên Bỉ Ngạn Thầy dành ngôi Tiên.  
Chừng ni vẹn đúng lời nguyện,  
Ngôi xưa trở lại phước Tiên hưởng nhàn.

Thầy vui ban Bò Đào cho các con hoan ẩm.  
Thầy phản giá. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 08 Nhâm Tý  
nhằm ngày 21 09 1972 (#10)

\*\*\*\*\*

Lãnh đạo: MINH LỰC. Cứu niên: CÒN, BẢY, NĂM.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con nam nữ. Các con ngồi!

Nay Thầy mừng ngày kỷ niệm thành lập Đàn Chợ Lớn. Một ngày lớn lao để cho đoàn hậu thế biết phương pháp độ siêu mà noi theo một phương châm cứu rỗi linh hồn.

Tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời. Có chi vui hơn khi các con là người kế tiếp, phải coi ngày kỷ niệm trọng quý và y chơn truyền, không nên sai chạy. Hầu để sau này tấm gương trong sáng của chơn truyền Chiếu Minh không thất truyền, không sửa đổi, không thêm bớt.

BÀI:

Thầy chứng lễ Cứu Niên Diện Bích,  
CÒN, BẢY, NĂM Tiên tịch nêu cao.  
Tu trong sáng suốt anh hào,

Diêu mâu Bửu Khuyết Thầy trao, chặt cầm.  
 Đường lên thẳng phước tâm đoạt diêu,  
 Nẻo siêu sanh biết hiểu vô vi.  
 Ngôi Tiên khoa bảng kịp kỳ,  
 Ngày về phi nguyện trường kỳ nêu danh.  
 Ráng một kiếp sẽ thành sẽ toại!  
 Ngày hưởng nhàn cao vọi Thiên Ngôi.  
 Vui say phi chí vô hồi,  
 Chờ Thầy mãn nguyện phục hồi cựu quê.

Bãi đàn, các con hành y theo luật xin thọ pháp, có con nào xin keo được sẽ cầu Thầy. Bằng không thì thôi. Thăng.

Tái cầu:

LỰC, PHÁT! Nghe Thầy dạy:

THI:

Chốn Bồng Đào lời thề còn nhớ,  
 Cảnh âm u nặng nợ trần gian.  
 Dắt nhau trả nợ nghiệp oan,  
 Cõi trần tay dắt con toàn trần mê.  
 Kẻ đến trước quày về Bửu Ngạn,  
 Người theo sau phải ráng núu nương.  
 Ngày sau Thầy mở khoa trường,  
 Em dìu anh núu, thuận đường về nguyện.  
 Khi xuống thế đảo điên nhiều kiếp,  
 Nay dứt lần quả nghiệp đắng cay.  
 Hội thi ân xá ấy ngày,  
 Tỉnh mê trần cấu, Cao Đài diu lên.  
 Nay Thầy chứng ghi tên bảng Ngọc,  
 Thọ chơn truyền cần học cho tinh.  
 Luyện phanh bốn buổi chặt gìn,  
 Ngày sau sẽ thấy Tây Đình một bên.

Vì duyên kiếp của hai con nên Thầy chứng chiếu cho PHÁT phải chỉ phép tu cho LỰC. Thầy thượng ý. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 09 Nhâm Tý  
nhằm ngày 20 10 1972 (#11)

\*\*\*\*\*

Lãnh đạo: TÀI. Nhị Bộ: NGÀI. Tam Niên: ĐĂNG,  
A.

THI:

CAO ban huệ chiếu các con hiền,  
 ĐÀI báu hằng ngày đức trí thiên.  
 THƯỢNG giới tới lui sân Bệ Ngọc,  
 ĐỂ tâm hưởng dẫn cảnh Thần Tiên.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy mừng các con nam nữ. Các con an tọa. Nay Thầy giá lâm chứng lễ Tam Niên cho ĐĂNG và A.

BÀI:

Thần ĐĂNG sáng tỏ linh thiêng,  
 Đạo màu tinh tiến hiện tiền vô vi.  
 Đạo cao ánh sáng lý kỳ,  
 Linh tâm Thầy bố hiển vi cảnh ngoài.  
 Trời cao con thấu lý hay,  
 Chuyên cần tu phát thán ngày an tâm.  
 Đạo cao con đến trủng nhằm,  
 Đường Tiên siêu thoát linh tâm luyện hồn.  
 Làn qua cảnh quý Côn Lô,  
 Bước theo dấu đạo bước dồn theo Cha.  
 Cảnh xưa quê cũ ấy nhà,  
 Tu siêu đường ấy thiết tha vui nhân.  
 Lộ cho hiểu cảnh xuê xoang,

Ngày sau toại nguyện Niết Bàn đến nơi.  
 A! Gìn đạo pháp của Trời,  
 Trời cao hỷ xả mấy lời cầu xin.  
 Ráng tu đức tốt ngày tinh!  
 Tin Thầy tưởng đạo bên mình thấy hay.  
 Chuyên tu bốn buổi công dày,  
 Ấn thiên phép trị rồi bày nội tâm.  
 Lòng gìn chắc cội tùng lâm,  
 Tu cao linh ứng thanh tâm mấy gìn.  
 Trên Thầy hộ độ bên mình,  
 Cho con tu kỷ minh minh hồi đầu.  
 Chờ ngày điểm hóa nhiệm màu,  
 Sẽ thành chánh quả thoát bầu trần mê.  
 NGÀI nhân Thầy quý ân phê,  
 Bước sang Nhị Bộ luyện đề thăng thiên.  
 Thuyền linh hướng lễ Tây miên,  
 Cảnh vui toại chí vô biên thú nhàn.  
 Đạo màu bí nhiệm thanh quang,  
 Tu trong kiếp tạm thoát đàng trần mê.  
 Hằng noi ý thánh đạo huê,  
 Công đây quả đủ Thầy phê trở về.  
 TÀI cao lý đạo vẹn bề,  
 Am tường giải thoát ấy đề vô vi.  
 Thoát qua lối bí kịp kỳ,  
 Tìm đàng minh yếu nghiệm suy đoạt thành.  
 Cân đều bí pháp Tam Thanh,  
 Lòng mê quyết giải đường lành trúng đi.  
 Kiếp trần quý báu màng chi!  
 Chi hơn quê cũ vô vi tìm về.  
 Ráng tu khó nhọc vẹn bề!  
 Luyện mình trong sạch được về đường Tiên.

Tu trong bốn buổi nối liền,  
 Dày công khó nhọc Thầy khuyên cho trò.  
 Gìn lòng trả nợ cam go,  
 Lâu ngày sẽ dứt, sang đò Thần Tiên.  
 Chứng cho thọ pháp chơn truyền,  
 Truyền y Nhứt Bộ, QUẢNG truyền giờ nay.  
 Thầy ban linh tửu Bồ Đào,  
 Các con lớn nhỏ uống vào vui chung.  
 Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 10 Nhâm Tý  
 nhằm ngày 19 11 1972 (#12)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng chung các  
 con nam nữ. Thầy miễn lễ, các con an tọa.

Trong Ngươn Hạ thì Thầy rất vui, Thầy  
 chiếu điểm lành chứng tất cả lòng thành kính của mỗi  
 con và ban đặc ân chung cho mỗi con.

THI:

Lành điểm ban chung các trẻ tu,  
 Gia công bốn buổi vẹn mây mù.  
 Tâm linh sáng chói Thầy hằng độ,  
 Đến đoạt thanh thiên Cá hóa Cù.

oOo

Hóa Cù toại nguyện cảnh Bồng Lai,  
 Đắc đạo công cao cảnh Ngọc Đài.  
 Thượng giới siêu mình vui tự toại,  
 Thầy vui ban thưởng ấy không sai.  
 Thầy Cao Đài chứng minh lòng trẻ,  
 Điểm vô vi đượm vẻ thanh quang.  
 Phúc lành ban bố chung đàn,

Cùng vui hỷ dạ Thầy chan các trò.  
 Đêm thanh tịnh càng lo tu kỹ,  
 Để bầu đơn thanh khí cao thẳng.  
 Ngọc Linh chói tỏa thượng tầng,  
 Công đầy quả đủ tên đăng bảng vàng.  
 Ngày thoát tục nhẹ nhàng hôn phách,  
 Đến tiêu dao ấy sạch bụi trần.  
 Vui mừng cảnh trí tao tân,  
 Thành rồi các trẻ đặng Thầy gần Cha.  
 TRÌNH! Công quả diễm đà phúc đạo,  
 Tháng ngày lo đào tạo quả lành.  
 Công phu thuốc báu trường sanh,  
 An nhàn thủ phận luyện thành Anh Nhi.  
 Tuổi đạo lớn càng đi càng chắc,  
 Khí thanh quang mặc mặc luyện siêu.  
 Vô danh vô xú mỹ miều,  
 Càng tu càng chứng phi phiêu linh hồn.  
 Một kiếp tạm tu đôn một kiếp,  
 Để thoát trần theo kịp về Tiên.  
 Thanh bần giữ đạo Thầy khuyên!  
 Ngày nay điểm đạo sổ biên Nhị Tăng.  
 Anh Nhi luyện sáng ngần tinh tuyết,  
 Ngọc vô hình thánh triết minh quang.  
 Khen cho con trẻ vui nhàn,  
 Biết mình biết đạo chẳng màng điều ngoa.  
 Tu đường ấy Thầy Cha vui đẹp,  
 Thường cho con đắc phép Nhị Tăng.  
 Con ôi! Khá ráng tu cần,  
 Ngày sau toại nguyện đặng gần cảnh Tiên.  
 THỪA! Lệnh sắc Thầy khuyên con trẻ,  
 Một công trình quý nhẹ trần mê.

Quyết tu giải thoát kịp về,  
 Lòng vui thanh bạch tìm về nguồn Tiên.  
 Có chí cả muôn tiền giải tỏa,  
 Cảnh tịnh nhàn đắc dạ từ bi.  
 Tu siêu thanh pháp diệu kỳ,  
 Ngày lo bốn buổi trường thi đoạt cờ.  
 Sang Nhị Bộ, Thầy chờ điểm đạo.  
 Cho trẻ hiền kín đáo phép siêu,  
 Ráng tu tịnh dưỡng càng nhiều!  
 Thanh tâm thần khí dứt điều thị phi.  
 Trong phẳng lặng, Tam qui sáng chói.  
 Ngoài lắng yên, nối đội Ngọc hồ.  
 Ba xe đây đây hồ lô,  
 Đường Tiên rọi sáng khắp nhô diệu kỳ.  
 Ngày thoát tục, Kim Qui nhẹ gót.  
 Thăng cảnh Bồng, ấy đoạt điều phê.  
 Ngày sau đắc đạo vui xuê,  
 Không còn trở lại trần nê hiện giờ.

QUẢNG trao pháp Nhị Bộ cho TRÌNH và  
 THỪA. Thầy chứng cho. Thầy ban Bồ Đào chung cho  
 các con hoan ẩm. Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 11 Nhâm Tý  
 nhằm ngày 20 12 1972 (#13)

\*\*\*\*\*

THI:

ĐẠI chí đại hùng ấy phải tu,  
 GIÁC phàm luyện Phật thoát ao tù.  
 CHỜN tâm chí nguyện xa trần thế,  
 TIÊN cảnh tên đề Cá hóa Cù.

oOo

Hóa Cù khó nhọc mới siêu sinh,  
Phàm tánh luyện cao gắng sức mình.  
Khổ nhọc ngàn phương công tự toại,  
Ngày sau phỉ nguyện chốn Tây Đình.

Một kiếp tu hành muốn nên đắc đạo chẳng phải dễ gì! Phàm người tu phải dày công, chí lớn, hiểu sự nhọc nhằn của một kiếp tu hành. Xưa kia Bàn Đạo cũng phải trải qua biết bao lần khảo thí, có khảo thí thì người tu mới thành công trong khảo thí. Khi thành công, Thầy mới điểm đạo, có điểm đạo là được thăng cấp trong khi còn tại thế tu, một kiếp con người tấn hóa lên Tiên Phật chẳng dễ gì, nên hay hư, thành hay bại là do Tâm.

Bàn Đạo chỉ sơ chút ý đạo để cho người muốn vào con đường vô vi siêu việt. Thầy rất công bình và hằng có bên mình kẻ nguyện căn để hộ trì dẫn dắt. Ấy đó là lòng từ bi bác ái của Thầy trong hội Hạ Ngươn tận độ.

BÀI:

Khi độ thế, Trời cao rộng lượng.  
Kẻ tâm tu chí hướng thanh cao.  
Vô vi đạo pháp dường sao,  
Tu siêu thanh tịnh anh hào thoát mê.  
Đạo vô xú đường về sáng chói,  
Đạo thanh quang học hỏi tinh khôn.  
Thoát ra cõi tạm mê hồn,  
Ra vòng tội lỗi dập dờn trần ai.  
Phước đức cả Cao Đài hội ngộ,  
Đường đi lên thấy chỗ trú ẩn.  
Gắng công sẽ toại huyền tâm,  
Tâm thành trên chứng hộ thềm diu lên.

Hiểu lý đạo gắng bền một kiếp,  
Thuận đường may sẽ kịp về nguyên.  
Ngày sau toại chí phỉ nguyện,  
Vô vi Cực Lạc Tây Thiên ấy nhà.

oOo

Vui chung một chén Quỳnh Tương,  
Giờ thanh hội hiệp vui buồn vui chi.

Tiếp điển đưa bằng một bài chi chi...

Bàn đạo vui chứng lòng chư hiền nam nữ.

Bàn đạo thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 12 Nhâm Tý  
nhằm ngày 17 01 1973 (#14)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy các con, Thầy mừng chung các con.

THI:

Cuối năm chuyển bút giáng ban lành,  
Các trẻ cùng chung hưởng phước thanh.  
Sớm tối gia tăng tu tiến bộ,  
Ngày sau vui đẹp đắc công thành.

HỮU:

Công thành vì vẹn kiếp tu tâm,  
Sáng chói ngày đêm một tiết cầm.  
Thường đạo mến Thầy không lỗi nhịp,  
Mới là trọn thảo đoạt huyền thâm.

oOo

Huyền thâm đạo tu cho phát huê,  
Phải dày công, trọn thế trọn nguyên.  
Tu tâm gắng chí cần chuyên,  
Thì ma khỏi khảo chinh nghiêng tan tàn.

Gái các trẻ lòng thành hờ hững,  
 Quỷ xen vào cảm như tội tình.  
 Sắt son chẳng giữ sắt đỉnh,  
 Mỹ miều tội lỗi quên mình tu cao.  
 Chư Thần chép, Thiên Tào ghi lỗi.  
 Lìa xa, con sám hối được nào!  
 Công tu quá tiếc đường bao,  
 Thành công chẳng toại Thiên Tào khó lên.  
 Cuối năm đạo tuổi tên xét lại,  
 Con nên hư quấy phải đủ điều.  
 Răn khuyên Thầy dạy đã nhiều,  
 Con không giữ đúng luật điều nữ nhi.

Thầy xem xét lại một năm tu của các con, nhiều con thì Thầy đáng khuyên (Cười). Còn trái lại, Thầy cũng buồn cho những con dễ dãi phạm lỗi.

Vậy con nào tự xét mà sửa mình thì mới còn chư Thần hộ cho. Còn bằng không, luật Thiên Đình không tư vị. Một năm dài con không tiếc sự khổ nhọc tu sao?

Đạo Thầy rất dễ thành là biết thương đạo trọng Thầy, xa tất cả quyến rũ, hiểu à!

Thầy thấy có phần vui nhiều hơn buồn Thầy ban Bồ Đào cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 01 01 Quý Sửu  
 nhằm ngày 03 02 1973 (#15)  
 \*\*\*\*\*

THI:

CAO vọng từ bi chiếu điển lành,  
 ĐÀI mây ứng hiện đấng Tam Thanh.  
 GIÁO hoàng mừng cả xuân thanh tịnh,

CHỦ ý nơi nơi gọi đức lành.

oOo

Tết Nguyên Đán Phật Tiên giá ngự,  
 Thầy chúc vui ban chữ Ân Hồng.  
 Các con thanh tịnh một lòng,  
 Chung vui dành lễ ứng thông đến Thầy.  
 Sang năm mới vui vầy phần khởi,  
 Đạo hạnh thông tiến khởi đầy vui.  
 Quả lành Thầy thường ngọt bùi,  
 Đàn tràng sáng rõ tiếp mùi hạnh thông.  
 Các trẻ toại một lòng nhứt trí,  
 Đạo đến ngày Thánh ý chuyển minh.  
 Các con thuận đức thuận tình,  
 Bồi công lập quả vẹn gìn tinh anh.  
 Có như thế Thầy dành ngôi vị,  
 Đức Thánh cao hoan hỷ xuân nhân.  
 Một năm an lạc vẹn toàn,  
 Hồng ân chan rưới bi bàng xuân quang.  
 Mừng các trẻ vẹn toàn tu kỹ,  
 Xuân thanh nhân hoan hỷ đầy vui.  
 Xuân tiêu thanh lịch ơn Trời,  
 Trời cao ban bố nơi nơi phúc lành.  
 Xuân Quý Sửu, Thầy dành đức tốt,  
 Ban các con vẹn một chữ Nhân.  
 Mừng Thầy, Tiên Phật đư sang,  
 Một bài thanh nhã vui dâng Tiên gia.

(Cảnh Bồng Lai và hiến Bồ Đào).

Sang năm mới, Thầy cùng chư Tiên Phật đến ban lành cho các con và ban Bồ Đào cho các con hoan ẩm, tu hành một năm đầy tươi sáng, Thầy khá khen.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 09 01 Quý Sửu  
nhằm ngày 11 02 1973 (#16)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO ĐÀI chuyển đạo độ nguyên nhân,  
THƯỢNG trí giác minh nhứt nhứt cần.  
ĐỂ nguyện tâm linh Thầy chẳng phụ,  
GIÁNG ban lời ngọc đã bao lần.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy mừng chung  
các con. Ngày đại đàn, Thầy vui chứng lòng thành  
của mỗi con và ban ơn lành chung cho các con.

ÁNH! Thầy khá khen con có chí muốn nổi  
gót Ông và Cha, để mong ngày hội ngộ nơi Thượng  
Giới. Việc chi chi do HỒNG chỉ dẫn, có chí cả thì mới  
thành công, đó là con đường siêu việt đi đến Thầy.

Nay Thầy hứa cùng con, Thầy sẽ cho phụ  
thân con giáng cơ mạch bảo (Cười).

BAI:

Nhị Bộ sang ngày lành tháng tốt,  
Thầy dành con vẹn một chữ Thanh.  
Tu trong khổ hạnh vận hành,  
Dày công thoát khỏi gập ghềnh chông gai.  
Đạo sáng chói Linh Đài chiếu diệu,  
Cảnh Không Không tìm hiểu huyền vi.  
Học Tiên bí nhiệm diệu kỳ,  
Tháng ngày tinh tiến vườn kỳ hương thơm.  
Thoát sanh tử linh đờn hóa kiếp,  
Vui cảnh Bồng trực tiếp về Thầy.  
Con Tiên Phật rước vui vầy,  
Công trình dày dặn châu Thầy sân đờn.

Trọn thế nguyện tiếng đồn nhắc nhở,  
Giục lòng con mãi nhớ lời vàng.  
Câu siêu cảnh lạc muôn ngàn,  
Chờ ngày điểm hóa khoa tràng vui xuê.

HỒNG con khá truyền phép Nhị Bộ cho  
THU. Thầy chứng chiếu và ban Bồ Đào chung cho các  
con hoan ẩm. Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 01 Quý Sửu  
nhằm ngày 17 02 1973 (#17)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO Tiên huỳnh đạo chuyển vô vi,  
ĐÀI ngọc ghi tên kẻ đến kỳ.  
GIÁO hóa lời vàng ghi chạm dạ,  
CHỦ tâm tu học lý huyền kỳ.

HỮU:

Huyền kỳ diệu diệu đạo bên mình,  
Gắng chí bền lòng đạo phát minh.  
Một kiếp tu tâm nay chiếu giám,  
Thầy Trời dìu độ đến Tây Đình.

oOo

Tây Đình quê cũ chốn ngàn xưa,  
Nền đạo tâm linh ứng thương thừa.  
Thừa học phép màu Thầy bố hóa,  
Cần chuyên trọn vẹn cảnh tương đưa.

LANG! Con có chí, Thầy dẫn dắt con vào  
đường siêu việt để luyện kỹ tu đờn mà về ngôi vị cũ.  
Con đã dày công, Thầy khá khen.

HỒNG! Thầy chứng cho con truyền phép  
Nhứt Bộ cho LANG. Các con đọc bài Mừng để tiếp

điển. Thầy thượng ý.

Tiếp điển:

VÔ VI NƯƠNG NƯƠNG. Bản nương mừng  
chư đạo đệ, đạo muội.

LÁ, CHÂM! Hai hiền muội được Bản nương nhắc nhở mà xét phận sám hối tu hành, đó là lòng Bản nương vì bác ái, nguyện cầu ơn Thầy tha thứ lỗi lầm khi còn tại thế sao thì nay Bản nương cũng hằng lo lắng để dìu dắt, dắt các đạo muội đi đến kỳ cùng bước đạo mà về nguyên vị cũ.

BÀI:

*Một bước khổ ráng tu nên đạo!  
Phải chí bền mới tạo Anh Nhi.  
Tu cao khảo thí lý kỳ,  
Ngày còn khổ não chung qui vì đời.  
Khá kềm khếp tuân lời trước dạy,  
Để vào tâm quấy phải giữa chừng.  
Sự đời quái nghiệt nhiều nhưong,  
Con thuyền Bát Nhã, Tây Phương hưởng nhân.  
Đình lơ lửng phải vương trở ngại,  
Gắng chí bền tâm phải có Thầy!  
Kiếp tu thường gặp quấy rầy,  
Một lòng tưởng đạo có Thầy một bên.  
Tu là khổ lòng bền mới đắc,  
Tâm linh thành đạo dứt về ngôi.  
Ngày sau vui đẹp vô hồi,  
Phỉ lòng đạo đức ơn Trời gọi chan.*

HÔNG! Đạo muội xem lại chỉ cho LÁ và CHÂM. Bản Nương ban Bồ Đào cho chư đạo muội và đạo đệ. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 02 Quý Sửu  
nhằm ngày 19 03 1973 (#18)

\*\*\*\*\*

THI:

*NGỌC báu trao cho kẻ hữu phần,  
HOÀNG môn khai hoát độ nguyên nhân.  
THƯỢNG căn một kiếp tu siêu thoát,  
ĐỂ độ tâm linh sáng chói là.*

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ. Thầy mừng  
chung các con. Các con thành tâm tiếp điển, có ĐẠO  
ĐỨC KIM TIÊN giáng đàn.

ĐẠO ĐỨC KIM TIÊN:

Bàn Đạo mừng chung cả đàn. Bàn Đạo vui vì  
thấy trong cả đàn, chư hiền sáng suốt gìn giữ chơn  
truyền Vô Vi Tam Thanh với một lòng ý chí cao  
thanh, không mê muội theo sự bàng môn tả đạo làm  
sai lạc chơn truyền của Thầy truyền. Sau này có một  
con đường sai lạc dẫn dắt kẻ nguyên nhân vào chỗ  
âm u tối tăm mờ ám, tiếc thay cho kẻ ấy cũng tu mà  
không đạt được huyền vi của đạo, phải sa vào bàng  
môn dẫn dắt.

THI:

*Vì hôm nay chơn truyền sai lạc,  
Bàn Đạo buồn, tội ác kéo dài.  
Đưa người chẳng đến Cao Đài,  
Con thuyền tội lỗi tháng ngày gây nguy.  
Đường trong sáng chẳng tùy cứu thế,  
Đường gập ghềnh càng dễ quái ma.  
Bàng môn hiểm độc đọa sa,  
Càng sâu tội lỗi tâm ma chen vào.  
Lòng bác ái Trời cao có mắt,*



Mở tâm linh ngăn tất bao lần.  
 Tà tâm xâm nhập mười phần,  
 Đưa đường hướng đạo sai lầm Tam Thanh.  
 Buồn mỗi đạo sáng danh đã mất,  
 Buồn điều linh tội chất đầy non.  
 Buồn thay khẩu quyết không còn,  
 Buồn vì chơn lý chẳng còn lời Cha.  
 Buồn đã mất một tòa chơn khuyết,  
 Buồn bàng môn tiêu diệt chơn truyền.  
 Buồn thay mất cả bốn nguyên,  
 Buồn vì ngạo mạn Thần Tiên xa lìa.  
 Buồn sẽ đến ngày về sa đọa,  
 Ta cầm cân đẩu há vị tình!  
 Số vàng chứng chiếu phân minh.  
 Đọa siêu hai ngã, tội tình đánh tan.  
 Đùng lâm tường đa ngoan cõi thế,  
 Gạt người tu không chế đạo Trời.  
 Bao nhiêu ngoan tội đổi lời,  
 Chơn truyền mất sạch biện lời bàng môn.

Bần Đạo còn tiếp vì độc giả dở. Bần Đạo trao  
 lịnh Thầy.

QUẢNG y truyền cho CẢNH. Bần Đạo ban  
 Bờ Đào chung cho chư hiền hoan ẩm. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 05 03 Quý Sửu  
 nhằm ngày 07 04 1973 (#19)  
 \*\*\*\*\*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ.

THI:

Hiển lễ tam niên Thầy chứng chiếu,  
 Các con thành tâm hiếu hôm nay.

Lễ dựng thành kính Cao Đài,  
 Mừng vui kỷ niệm ơn Thầy thiêng liêng.

Thầy mừng chung các con. Các con vui đọc  
 một bài mừng Thầy (Chốn Bồng Lai)!

Các con mừng ngày Thầy thành đạo tại thế  
 thì không chỉ vui hơn, Thầy ban ơn cho những con  
 được Thầy thấu về nay viếng đàn để vui cùng Thầy.  
 Các con hiến lễ Bờ Đào mừng!

Các con đồng uống Bờ Đào, Thầy bố điển  
 thường chung. Các con được phần khởi tu hành trong  
 ngày lành tháng tốt.

Thầy vui và đệ tử cũng vui (Cười cười).

Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 13 03 Quý Sửu  
 nhằm ngày 15 04 1973 (#20)  
 \*\*\*\*\*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ.

THI:

Trình tường chuyển bút giáng mừng con,  
 Đạo đức chung khuyên chí khí tròn.  
 Gông gánh chơn truyền Thầy tận độ,  
 Thơm danh mãi mãi vẫn lưu tồn.

HỮU:

Lưu tồn chánh pháp tuyển căn nguyên,  
 Tế độ vô vi chánh lý truyền.  
 Phước cả bố ban tu nhứt kiếp,  
 Chung qui vẹn đạo trọn câu nguyên.

Thầy cùng chư Phật, Thánh, Tiên lâm đàn  
 mừng chung và chứng chiếu lòng thành của các con.  
 Mừng ngày Thầy trở về ngôi vị.

Các con hiến Bồ Đào mừng chư Phật, Thánh, Tiên! Các con tiếp điện, có ĐẠO ĐỨC KIM TIÊN giảng tiếp.

THI:

*ĐẠO Thầy quý giá vô ngàn,  
ĐỨC cao mới đoạt canh tân linh hồn.  
KIM thân vô xú bốn tần,  
TIÊN Ông hộ độ linh hồn siêu thăng.*

oOo

*Đạo màu sáng tỏ đường trăng,  
Người tu tận hưởng lễ hằng thiên nhiên.  
Công dày đức đạo tiên duyên,  
Ngày xưa ở thế phước duyên tu hành.  
Cõi trần còn tiếng thơm danh,  
Làm gương hậu học, đức lành người soi.*

ĐẠO ĐỨC KIM TIÊN. Bàn đạo mừng chung chư hiền nam nữ.

Bàn đạo xuống thế cùng Thầy trong một kiếp tu hành, làm một gương từ đời đến đạo, sanh tử do Thầy điều độ.

Nên từ ngày Thầy truyền chơn pháp, ngày ấy thân xác con người Bàn đạo không còn gì kể. Từ ấy Thầy dùng một khoa học để thí nghiệm và làm một tiêu biểu hiển hiện để cho kẻ căn kiếp trông vào, tìm đường giải thoát bằng một phương châm ấy.

Từ ngày Bàn đạo luyện thành và được Thầy thấu về làm thư ký giữ sổ bộ nên Bàn Đạo một mực công bằng thưởng phạt đối với người tu hành chính chắn và với kẻ sai lạc phạm lỗi.

Vậy nay Bàn Đạo khuyên chung tất cả những người tu tâm pháp bí truyền vô vi: Hãy khá giữ một

lòng tin đạo tưởng Thầy, đừng hờ hững rồi sau ăn năn muộn!

Đạo muốn thành thì chẳng khó khăn chi cả, giữ sao in khuôn in rập, từ ngoại dung lẫn nội dung, đó là chơn truyền bất di bất dịch. Chớ đạo không uyển chuyển, không tùy thời, không tư vị, không dục vọng thì tu hành được chư Thần hộ độ.

Đạo Thầy độ tôn, hiểu và tin là chi chi cũng đạt được Huệ trong khi ngồi tu thanh tịnh. Nếu ý tưởng sai lầm thì sẽ đưa đến hư 1 kiếp tu.

Bàn Đạo xưa kia, Thầy truyền sao thì vẫn giữ y hịch tu hành nên con người bạc nhược khổ bệnh được dứt hẳn. Đó là một gương để cho người tu sau này học theo sẽ thành công đúng đắn.

Bàn Đạo có sẵn gương tốt nên khuyên chung chư hiền tu để sau này thành đạo như Bàn Đạo vậy (Cười cười).

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 03 Quý Sửu  
nhằm ngày 17 04 1973 (#21)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.

Thầy giá lâm chứng lễ tam niên cho NHO.  
Thầy ban ơn lành chung cho các con.

TRƯỜNG THIÊN:

*Chứng chiếu lễ tam niên dâng hiến,  
Lòng kính thành Thầy viếng đàn trung.  
Hiển dung mỹ tửu tam tuần,  
Các con thành kính vui mừng lòng Cha.  
Đạo đức tốt diêm đà tu kỹ,*

Đạo sáng ngời chánh lý tu siêu.  
 Đạo thành đến cảnh tiêu diêu,  
 Tam Niên Nhũ Bộ phi phiêu cảnh Bông.  
 Một pháp nhiệm đây lòng kín cất,  
 Nghe lời Cha ý mật nhiệm thanh.  
 Đường Tiên vận chuyển lưu hành,  
 Ngày đêm ráng chí tu hành siêng năng.  
 Tu một kiếp nhọc nhằn cao tuổi,  
 Trí càng già bốn buổi chuyên cần.  
 Ba xe đây dầy nặng phần,  
 Đạo màu Thầy điểm cầm cân thường trò.  
 Vui lèo lái con đò nguyên thủy,  
 Xuôi dòng về Thiên Ý chặt cầm.  
 Tu trong sáng chói thanh tâm,  
 Đạo ngời siêu xuất NHO tâm chờ ngày.  
 Đến pháp tuyệt Cao Đài ban chứng,  
 Con thọ truyền vui hứng ngày đêm.  
 Cái hay trước bề Ngọc Đền,  
 Thầy Trời dìu độ con lên cảnh nhàn.  
 Tu nhứt kiếp Niết Bàn thành đạo,  
 Tu siêu thăng kiến tạo ngôi lành.  
 Ngày sau đức quả lưu danh,  
 Thầy trò thị ngộ cảnh thanh an nhàn.

Thầy ban Bồ Đào cho các con hoan âm. Thầy  
 phán giá. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 04 Quý Sửu  
 nhằm ngày 16 05 1973 (#22)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con  
 nam nữ.

Thầy giá lâm chứng lòng thành của các con  
 tu theo pháp môn của Thầy. Các con có hiểu sao là  
 siêu, và sao là không siêu?

Siêu hay không siêu ấy bởi do lòng của các  
 con. Muốn siêu về đến Thầy chẳng khó. Từ ngày thọ  
 pháp tu thì mỗi mỗi lời Thầy truyền phải gìn y, từ  
 ngoại dung đến nội dung phải đúng.

Hạnh tu của Thầy, các con nên noi theo từ cử  
 chỉ nhỏ mọn đến lớn lao. Nếu các con không làm y  
 như Thầy truyền và gương Thầy thì quá thiếu sót,  
 khó cho các con thành đạo tại thế như Thầy, đó là chỗ  
 không siêu.

Vậy từ nay, các con nên cẩn thận mà tu hành.  
 Chớ dễ duôi rồi sau sẽ hối tiếc!

TRUNG! Quì đến nghe Thầy dạy: Đạo Thầy,  
 con muốn đi đến kỳ cùng bước đạo thì chi chi khá  
 nghe theo người hướng dẫn việc tu hành, nhứt là gái  
 con phải có hạnh kiểm tốt. Trước là tu cho mình, sau  
 cũng được gương sáng để làm gương cho người trông  
 vào mà khỏi chê Thầy bất nghiêm với con.

Đạo muốn thành thì con tu học cho tròn 10  
 điều Cảm Ứng. Cảm Ứng là thuốc nhuận thân. Con tu  
 chính chắn từ ngoài cũng như trong y theo như Thầy  
 dạy vì chư Thần đều có tấu chương. Nay Thầy giàu  
 lòng từ bi mà giảng dạy con, nhứt là giữ hạnh, gìn  
 lòng tiết tháo cho chơn chất, rồi sau này thì Thầy sẽ  
 điểm hóa cho sang Nhị Bộ.

THI:

Tam tâm dứt tuyệt đạo gương thành,  
 Sáng tỏ việc trần dứt hóa thanh.  
 Hậu phước vui say căn nghiệp giảm,

*Ngày về cõi thế đặng lưu danh.*

Con khá nghe theo lời Thầy dạy hôm nay mà  
răn mình, tu đúng 100 ngày. Thầy chứng cho HỒNG  
chỉ Nhị Bộ, khỏi xin keo, con hiểu chăng?

Thầy bố điển cho mỗi con và ban Bồ Đào  
chung cho các con hoan ẩm (Cười cười).

Thầy phản giá. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 05 Quý Sửu  
nhằm ngày 15 06 1973 (#23)

\*\*\*\*\*

Lễ 9 năm: ĐẶNG. Nhị Bộ: A.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng các con.

Thầy vui lòng chứng chiếu lòng thành của  
ĐẶNG. ĐẶNG con biết trong đạo, dù trong khó  
khăn, hoàn cảnh gian khổ thì con vẫn một lòng một  
dạ tưởng Thầy, thủ phận lo tu. Thầy khá khen.

THI:

*Tu nhiều khổ, đên bồi nghiệp quả.  
Cuộc trả vay, cặn bã trần như.  
Kính tin thành ý vẹn thờ,  
Phận nghèo tu kỹ làm ngo thế tình.  
Một kiếp tạm quên mình tội lỗi,  
Gắng chí tu sám hối hằng ngày,  
Kính tâm tưởng chúa Cao Đài.  
Cao Đài độ rồi, nạn tai che mình.  
Tin trọn đức lòng gìn cao cả,  
Nhớ Thiêng Liêng ân xá lỗi lầm.  
Tu cho giải thoát siêu tâm,  
Trở về nguồn cội Trúc Lâm ấy nhà.  
A! Thầy hỷ xả xét qua tu tánh,*

*Nghiệp bớt trừ, đức hạnh càng cao.*

*Phật tâm chí nguyện đời trau,*

*Thang mây nương vịn đi vào đường Tiên.*

*Có sợ khổ, lời nguyện chặt giữ.*

*Có ngoan vẽ thành chữ Anh Nhi.*

*Ráng lên phận trẻ kịp kỳ!*

*Thầy vui ban bố khoa thi đoạt cờ.*

*Sang Nhị Bộ kịp giờ Thầy phán,*

*Đường cao siêu sẽ rạng tên ghi.*

*Bảng son đậm nét ai bì?*

*Công phu tiến bộ huyền vi tinh thần.*

*Ráng luyện kỹ mới gân Mật Diệu!*

*Ngày đêm con thanh tiếu vui nhân.*

*Áy giờ hội Thánh xuê xoang,*

*Phủ nguyện một kiếp Thiên Đàng đặng lên.*

HỒNG y phận sự. Thầy chứng cho. Thầy  
ban Bồ Đào chung cho các con.

Thầy độ linh hồn MINH TỐT được về cõi  
thanh tịnh, còn phải tu thêm rồi Thầy sẽ cho giáng  
đàn. Các con sẽ hội ngộ sau.

Thầy phản giá. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 06 Quý Sửu  
nhằm ngày 14 07 1973 (#24)

\*\*\*\*\*

Tam niên: XÁM, BEO, PHƯỚC, NHƠN, A.  
Nhị Bộ: LỰC.

THI:

*CAO đức ơn lành bủa khắp nơi,*

*ĐÀI linh hóa độ kẻ trầm vơi.*

*THƯỢNG căn nhứt kiếp tu nhơn đức,*

ĐỂ học tâm kinh thuộc ý Trời.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy vui mừng các con nam nữ. Thầy chứng lễ tam niên cho XÁM, BEO.

BÀI:

Ba năm khó nhọc tu hành,  
 Ngày đêm cần mẫn luyện phan thanh mốt bòn.  
 Kiếp này cảnh khổ chịu mòn,  
 Vừa tu trả nợ héo don tinh thần.  
 Trải qua mấy cuộc tao tân,  
 Mà lòng chẳng đổi vẹn phần thanh cao.  
 Sắt son giữ vững một màu,  
 Phận hèn cao độ liệt vào bảng son.  
 Tu vậy tên tuổi mãi còn,  
 Ngày sau phi nguyện Bồng Non được về.

Thầy cho hai con một bài để học thuộc lòng mà tu hành nghe!

THI:

LỰC! Chí cả một màu một sắc,  
 Lòng bền tu nguyện đức kiếp thừa.  
 Bồi vì chẳng nhiệm chợ trưa,  
 Lòng phạm nguyện dứt cho vừa lẽ tu.  
 Tu một kiếp hóa Cù chẳng dễ,  
 Lòng sắt son hồng thể nhớ ghi!  
 Bên mình giữ luật từ ly,  
 Khép mình hạnh đức mới bì Phật Tiên.  
 Trước trái ý nổi phiền quanh quẩn,  
 Dứt thị phi tinh tấn thanh tâm.  
 Tu siêu mới thoát lối lầm,  
 Thanh xuân đường sáng chánh tâm trong lòng.  
 Thầy hỷ xả điểm công tu kỹ,  
 Phép thanh thiên hoan hỷ ban cho.

Luyện cần ba báu một lò,  
 Anh Nhi xuất hiện Thầy cho ra vào.  
 Nhớ mãi mãi Thiên Tào có một!  
 Ghi dày công thanh sắc ban lành.  
 Ngày sau tên tạc cảnh thanh,  
 Phi nguyện ngôi vị Trời dành chẳng sai.  
 PHƯỚC báu ấy Cao Đài độ rồi,  
 Thoát vòng nợ cảnh khổ vấn vương.  
 Ham tu chỉ biết Thiên Đường,  
 Đường ngay nẻo chánh mười phương ấy nhà.  
 Có sợ hãi mới qua tội lỗi,  
 Có tin Thầy sám hối ngày đêm.  
 Tu trong nghịch cảnh vững bền,  
 Căn xưa nhớ kiếp tuổi tên chẳng mờ.  
 Sang Nhị Bộ đoạt cờ tiến bước,  
 Cảnh thanh tâm lân lượt Thầy điều.  
 Thuyền nhân thanh hải phi phiêu,  
 Cửa vào ngôi vị mỹ miều thanh quang.  
 NHỜN đức tốt vào hàng Phật tử,  
 Noi gương lành lánh chữ Lợi Danh.  
 Tu cao thuận ý Thầy dành,  
 Phước Thầy gia hộ ơn lành mãi ban.  
 Sang Nhị Bộ vui nhân luyện kỹ,  
 Vượt tầng siêu huyền bí đoạt hay.  
 Nhìn theo ngọn đuốc Thầy xoay,  
 Đưa vào Bạch Ngọc Cao Đài là ni.  
 Tu ứng hiện huyền kỳ sáng chói,  
 Hường say sưa mấy cõi Triều Thiên.  
 Không còn vương vấn ưu phiền,  
 Ngày sau toại nguyện Thiêng Liêng được về.

HẬU! Con đã tu lâu, Thầy sẽ ứng cho con

giống ý Thầy. Có giống ý Thầy thì mới khỏi sai lạc chơn truyền, thanh tịnh mới thông công trực tiếp lời Thầy dạy. Con sẽ rõ.

Thầy ban Bồ Đào cho các con. Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 07 Quý Sửu  
nhằm ngày 15 08 1973 (#25)

\*\*\*\*\*

Lãnh đạo: MINH MỐI. Nhị Bộ: MINH TIỀM.

THI:

CAO ĐÀI chuyển bút giá lâm đàn,  
GIÁO CHỦ mừng con phải tịnh an.  
Ban bố hồng ân đầy phúc hậu,  
Các con nam nữ gội lành chan.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy cùng chư Tiên Phật giá lâm trong ngày Trung Ngươn để ban nhiều ơn lành cho các con được mát mẻ thân tâm, tu hành tiến bộ. Các con nên đọc một bài Mừng chư Tiên Phật

THI:

Chẳng nhiễm trần ai mới thật Tiên,  
Các con lớn nhỏ giải ưu phiền.  
Tu tâm sáng suốt tinh thân đạo,  
Đạt Huệ vô vi đắc hiệu huyền.

HỮU:

Huyền lý thiên nhiên đạo tại tâm,  
Tu siêu thoát tục khỏi luân trầm.  
Về nơi Bửu Ngạn vô cùng toại,  
Ấy cảnh Thiên Tiên hưởng phúc Thân.

Thầy cho chung các con mấy bài thi để học thuộc lòng, chiêm nghiệm sự tu hành.

Thầy ban ơn cho MỐI được thọ chơn truyền

mà nương theo phụ mẫu tu luyện để sau này có kết quả cùng chung về ngôi vị cũ.

BÀI:

Xuân của trẻ gặp Trời tươi mát,  
Nhuận thanh tâm chí đạt đạo màu.  
Luyện thành kết quả Ni Mâu,  
Song tu bốn buổi ngời châu Triều Thiên.  
Tu sáng láng vô biên quý báu,  
Gìn sắt son tiết tháo xuân ninh.  
Đạo màu kín cất hiển linh.  
Tu thanh vô sự vẹn gìn thảo ngay.  
Có thánh đức Cao Đài hộ độ,  
Lòng từ bi Thầy bố xuân lành.  
Con tu ba báu trường sanh,  
Ngày sau Thầy độ cảnh thanh được về.  
TIỀM đúng ý, Thầy phê Nhị Bộ.  
Luyện cho tinh thấy chỗ hiển vi.  
Ngọc Đường sáng chói huyền kỳ,  
Nê Hườn mở khiếu vô vi tập về.  
Con ráng luyện đừng xê pháp đạo!  
Phải cho in đặc tạo Anh Nhi.  
Đường Tiên sẽ đến kịp kỳ,  
Ngày về phi nguyện vô vi cảnh lành.

Thầy chứng cho HỒNG chỉ phép Nhứt Bộ cho MỐI và Nhị Bộ cho TIỀM.

Thầy ban Bồ Đào chung cho các con hoan ẩm. Thầy phản giá.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 08 Quý Sửu  
nhằm ngày 11 09 1973 (#26)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy các con, Thầy mừng các con.

THI:

*Chứng chiếu lòng thành của các con,  
Ban ơn linh hiển hộ vuông tròn.  
Đạo mẫu dẫn dắt con thành đạo,  
Đến cảnh Hư Vô mãi mãi còn.*

Thầy giá lâm mừng ngày kỷ niệm thành lập đàn Chợ Lớn.

THI:

*Đã biết bao tu mãi vẫn còn,  
Tạo Tiên tác Phật biết bao con.  
Vui về vị cũ an nhàn hưởng,  
Chí cả lưu danh tánh đức còn.*

Thầy mừng các con nối chí vững và không sai chạy chơn truyền bí khuyết. Nay các con cùng chung vui, mỗi đạo Thầy sáng danh về sau do lòng nhiệt huyết của các con gìn giữ đúng, không canh cải, Thầy rất mừng. Các con hiến Bồ Đào mời chư Tiên Phật đến mừng ngày đại lễ của các con.

DỪA! Quì đến, Thầy cho NGỌC TIÊN CÔ về hội ngộ cùng con. Thầy thượng ý.

THI:

*NGỌC tốt ngày nay hưởng phước lành,  
TIÊN cung vui đẹp thú trường sanh.  
CÔ gia toại nguyện thiên nhiên cảnh,  
GIÁNG bút chào vui thân phụ thành.*

NGỌC TIÊN CÔ. Tôi chào đạo huynh, đạo tỷ và chào thân phụ. Bấy lâu xa cách con Tiên cha tục, nay Thầy cho hội ngộ để phân trần đạo đức. Nay con về khuyên cha nên coi đời là giả tạo, kiếp con người

xé bóng quang âm, có chi mà phải bận lòng thế sự? Trọng linh hồn, ngày bỏ xác gàn kè, đạm bạc muối dưa, lòng thanh tịnh, ngày ngày tưởng đạo tưởng Thầy như con còn tại thế. Vì tuổi cao niên kỷ nên không còn luyện Tam Bửu được, chỉ niệm câu Lục Tự Cao Đài cho đến ngày mãn số trần thì sẽ được Thầy độ siêu (Cười).

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 09 Quý Sửu  
nhằm ngày 12 10 1973 (#27)

\*\*\*\*\*

THI:

*CAO là tự giác mới rằng cao,  
ĐÀI đạo vô vi thức lý nào.  
THƯỢNG trí linh căn hồi hướng thiện,  
ĐỂ tâm thoại khí luyện tam hào.*

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy rất vui lòng chứng chiếu con có chí hướng theo đạo theo Thầy, mong tu sao cho thành chánh giác. Nay cũng là ngày giờ đến cho con được Thầy thâu vào hàng đệ tử và được ban ơn thọ pháp luyện Tam Bửu kịp ngày mong muốn (Cười).

THI:

*Đạo chiếu sáng tinh thần giác ngộ,  
Đạo luyện hồn đến chỗ siêu thăng.  
Thanh cao vượt giới thượng tầng,  
Ngôi xưa vị cũ phi thăng trở về.  
Tu đúng kiểu Thầy phê luyện kỷ,  
Tu đúng nhằm chánh lý chơn truyền.  
Ráng nhìn đến chỗ bốn nguyền!*

Trên cao Thầy độ hườn nguyên mấu hời.  
 Mượn xác tục luyện bồi Tam Bửu,  
 Có đây công hy hữu nghe con!  
 Càng tu càng mót càng bòn,  
 Tam huê tụ đỉnh bạng sơn tên đề.  
 Tu đường ấy ngày về cảnh cũ,  
 Được toại lòng vui thú Thân Tiên.  
 Xuê xoang cảnh trí Tây Thiên,  
 Thầy mừng cho trẻ phủ nguyên về sau.

Thầy chúng và ban ơn cho ĐƯỢC sang Nhị Bộ. CHÂU khá y truyền.

BÀI:

Đặng khoa Nhị Bộ Thầy phê,  
 Phép màu siêu xuất thanh khê diệu huyền.  
 Ngồi nhìn kỹ Kim Liên phép Phật,  
 Đạo nơi trong kín cất bên ngoài.  
 Phép màu thể hiện bên tai,  
 Xa chơi tầng thượng thấy ngoài thanh phong.  
 Có sáng chói non Bông quê cũ,  
 Để tường tri phủ dụ hồn linh.  
 Cao siêu thượng giới Tây Đình,  
 Tập tành bước một thú xinh mãi nhìn.  
 Đường Tiên sen trở động đình,  
 Ráng đi cho đến minh minh là nhà.  
 Tu cho đến Thiên Tòa ngôi vị,  
 Thoát cõi trần trước khí vô minh.  
 Mừng con tên tuổi càng xinh,  
 Sau về Tiên Cảnh sân đình châu Cha.

Độc giả phải nhớ chữ chót của câu trước.  
 Không hiểu à! Vậy Thầy cho PHỤ một hương.

Thầy ban Bồ Đào chung cho các con. Thầy

thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 10 Quý Sửu  
 nhằm ngày 07 11 1973 (#28)

\*\*\*\*\*

Cửu Niên: TRƯỚC.

Nhị Bộ: XUẤT.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng các con nam nữ. Thầy rất vui chứng chiếu lòng thành của các con. Thầy ban ơn cho các con an tọa, Thầy ban đại hồng ân cho các con.

THI:

Huyền diệu rưới chan các trẻ nhỏ,  
 Đạo màu luyện đắc nhiệm huyền cơ.  
 Vô vi toại hưởng ân Thầy bố,  
 Ngày tháng qui nguyên mãi đợi chờ.  
 Thầy chứng lễ Cửu Niên cho TRƯỚC,  
 TRƯỚC bệ rồng con nghe Thầy điếm.  
 Điếm công phu thành chiếm bạng vàng,  
 Vừa tu vừa nguyện tâm an,  
 Cầu Thầy định đoạt thể nhân một khi.  
 Đạo có vậy chi chi cũng tốt,  
 Đạo có cần nung đốt hòa lò.  
 Tam huê tụ đánh Phật to,  
 Đường Tiên lên xuống cần dò nẻo ngay.  
 Thầy hộ độ ban cho người sáng,  
 Bước thẳng lên con hãn điếm may.  
 Thành hư câu nguyện Cao Đài,  
 Cao Đài độ rồi phước may chực chờ.  
 Một kiếp tạm ngày giờ hối thúc,  
 Con ráng tu hạnh phúc lưu danh.



Ngôi cao cảnh quý Thầy dành,  
 Ngày sau trở lại cảnh thanh vui nhàn.  
 XUẤT đến chốn Thiên Đàng nước Nhược,  
 Cảnh phi phiêu cảnh được thanh nhìn.  
 Non Tiên quý đẹp vui xinh,  
 Một bầu vô sự mặt tình hồn say.  
 Sang Nhị Bộ Cao Đài phê chuẩn,  
 Ngày tháng tu Thầy ứng điềm may.  
 Thanh phong sáng chói diệu thay,  
 Khỏe mình tấm mát đêm dài ngơi minh.  
 Luyện thoát khí Huỳnh Đình phép báu,  
 Tập tới lui thanh đảo vô vi.  
 Siêu siêu qui hiệp huyền ky,  
 Dành sau Thầy hóa thặng phi dễ dàng.  
 Con ráng chí nghe ngoan lời dạy!  
 Vui thanh bần gặt hái quả lành.  
 Ngôi Tiên quý cảnh Thầy dành,  
 Ngày về tội nguyện phước lành xuê xoang.

Thầy ban ơn cho HỒNG truyền phép Nhị Bộ  
 cho XUẤT. Thầy vui ban BỒ ĐÀO cho các con hoan  
 ẩm.

Thầy thặng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 11 Quý Sửu  
 nhằm ngày 09 12 1973 (#29)

\*\*\*\*\*

Chín năm: BA, PHÁT.

THI:

CAO Tiên ban phúc các con hiền,  
 ĐÀI đạo vô vi tuyển độ nguyên.  
 THƯỜNG trí tâm tu đơn diệu được,

ĐỂ đầu căn kiếp toại như nguyên.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy các con, Thầy  
 rất vui mừng chứng chiếu các con đứng lễ. Nay Thầy  
 đầu Lê Thị Minh Ngọc được vào hàng đệ tử và ban  
 ơn cho thọ chơn truyền vô vi đại đạo.

BÀI:

Lòng tịnh nguyện nương thuyền giải thoát,  
 Kịp đờ Tiên được đáp chí thành.  
 Căn xưa trở lại còn danh,  
 Tánh tu trọn kiếp trọn lành gái ngoan.  
 Con mình mãi Thầy ban phép đạo,  
 Con ẩn im tiết tháo gìn cao.  
 Nhờ tu nhiều kiếp vẹn trao,  
 Ngày nay ứng hiện non đảo một bên.  
 Ráng chí cả lòng bền luyện tập,  
 Cho siêng năng sẽ gặp cội nguồn.  
 Tu Tiên vô sự tròn vuông,  
 Cao Đài độ trẻ gọi muôn quả lành.  
 Một kiếp khó chí thành cầu nguyện,  
 Đấng Cao Tiên linh hiển dắt dìu.  
 Thoát qua cảnh khổ tiêu điều,  
 Màn Trời linh diệu tu siêu hưởng nhàn.  
 San sẻ về Tây Phang cảnh báu,  
 Sau được về cõi tạo vô hình.  
 Trần ai cõi lớp vô minh,  
 Bệ rồng châu chực Thiên Đình điểm danh.  
 NHO vị cũ Thầy dành sáng rõ,  
 Dày công phu Thầy mở khiếu linh.  
 Tham tham ứng chiếu Huỳnh Đình,  
 Mạng lia Tánh hiện minh minh con tường.  
 Cơ siêu xuất thuận dương tạo Mạng,

Cơ vô hình sáng lạng đường Tiên.  
 Ngôi cao sẽ ứng phi nguyên,  
 Nhờ tu một kiếp qui nguyên đoạt cờ.  
 Nơi cõi tạm ngày giờ cấp bách,  
 Con đủ đầy trong sạch rắng tu.  
 Ngày về vệt áng mây mù,  
 Có Thầy chực rước Thanh U đũa về (Cười).  
 BA với PHÁT vẹn bề an phận,  
 Một cảnh nhân dứt bận trần ai.  
 Hộ con có chúa Cao Đài,  
 Ngày đêm phủ dụ nhắc hoài một bên.  
 Tu siêu xuất tuổi tên bằng Ngọc,  
 Cảnh thiên nhiên mưa móc gọi nhuần.  
 Vô biên nhẹ gót chín tầng,  
 Vô hình cõi thọ trường xuân ấy nhà.  
 Tu đường ấy Thiên Tòa danh sáng,  
 Ngày phi nguyên phúc đáng con Thầy.  
 Vui mừng ban tâu giờ nay,  
 Cha lành trở lại Thiên Đài minh minh.

CHÂU! Thầy chứng cho con truyền phép  
 Nhị Bộ cho NHO. HỒNG y truyền Nhứt Bộ cho  
 MINH NGỌC và phép đề hồ cho MỐI.

Thầy thẳng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 12 Quý Sửu  
 nhằm ngày 07 01 1974 (#30)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy mừng các  
 con.

THI:

Đàn chung niên Thầy ban ân huê,

Con nữ nam đước tuệ sáng lòng.  
 Trọn tu gìn giữ chánh tông,  
 Thầy vui hỷ dạ thanh phong độ điều.  
 Chuyển bút diệu ban nhiều điển quý,  
 Thầy từ bi thanh khí hộ tu.  
 Các con lớn nhỏ tạc thù,  
 Một năm bền chí công phu tiến cần.  
 Nay năm mãn mười phần Thầy chứng,  
 Các con vui phi hứng niềm lành.  
 Ngày sau tốt cảnh vui thanh,  
 Phi nguyên đạo đức Thầy dành nghe con.  
 NGỌC đức tốt hãy còn quả vị,  
 Cảnh xuê xoang bên bi đường xưa.  
 Công phu vẹn phép thượng thừa,  
 Độ hôn độ xác móc mưa gọi nhuần.  
 Trên Thầy chứng vui mừng chín phẩm,  
 Con an tâm đầm ấm đạo vàng.  
 Xưa kia căn kiếp Tây Phang,  
 Ngày nay tu luyện thuận đàng về nguyên.  
 Có chi gọi nã phiền sớm dứt,  
 Rồi Thầy ban tâm thức thành thời.  
 Tu siêu trong ý của Trời,  
 Ngày lành tháng tốt vui moi đẹp chiều.  
 Đạo càng lâu đước nhiều tăng tiến,  
 Để sau này Ngọc Điện xuê thanh.  
 Ngày nay công quả phước thành,  
 Sau rồi toại nguyện đường thanh về Thầy.  
 TRUNG đạo ấy tháng ngày chuyên luyện,  
 Ngọc biện hòa dễ biến nghe con!  
 Kiếp tu bền vững mót bòn,  
 Đây xe chở nặng thẳng bon đường hồng.

Phước Cha để non Bồng cho trẻ,  
 Đạo cao siêu Thầy hé đôi khi.  
 Tu Tiên luyện kỹ từng ly,  
 Biết trong tâm pháp vui chi thế trần?  
 Coi nhẹ kiếp lông hồng cõi tục,  
 Vững theo Cha đường phúc xuê xoang.  
 Thăng Thiên phỉ chí vui ngàn,  
 Cha con hội ngộ Tì Hàng điểm công.  
 Sống cõi tạm quan phòng nhỏ nhất,  
 Trên cầu Thầy phương Bắc chứng tri.  
 Đơn phòng thanh tịnh kịp kỳ,  
 Điểm công Nhị Bộ khoa thi đoạt cờ.  
 Sẽ toại nguyện đến giờ tám tháng,  
 Thầy chuẩn phê đoạt bằng thọ truyền.  
 Giờ nay Thầy chứng Tam Niên,  
 Con TRUNG nghe dạy Thầy khuyên mấy lời.

Thầy ban ơn chung cho các con hoan ẩm Bò  
 Đào. Thầy phẫn giá.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 01 01 Giáp Dần  
 nhằm ngày 23 01 1974 (#31)  
 \*\*\*\*\*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng các con.  
 Các con hiến Bò Đào để mừng chư Tiên Phật. Sang  
 năm mới, Thầy cùng chư Phật, Thánh, Tiên giá lâm và  
 ban ơn lành chung cho các con.

THI:

Thầy vui đệ tử cũng vui,  
 Một năm hạnh phúc ngọt bùi Thầy ban.  
 Phật Tiên đẹp ý vui nhàn,  
 Ban nhiều phước đạo đàn tràng vui xuân.

Các con lớn nhỏ đồng mừng,  
 Gọi nhần phước huệ tâm xuân nhiệm màu.  
 Bò Đào ban rưới xuân đầu,  
 Hòa thêm linh dược một bầu Thầy ban.  
 Các con trọn hưởng vui nhàn,  
 Một năm tươi đẹp bỉ bàng đạo Cao.  
 Chứng tu các trẻ đường sao,  
 Một năm tu trọn ánh hào thông thiên.  
 Xuân này các trẻ vui riêng,  
 Cùng Thầy hội ngộ Huyền Thiên xuân lành.  
 Thầy vui rưới đức huyền thanh,  
 Một năm sáng tỏ xuân lành Thầy vui.

Các con đọc một bài Mừng chư Tiên, Phật,  
 Thánh!

Thầy ban Bò Đào cho các con. Thầy cùng chư  
 Tiên, Phật, Thánh hồi cung. Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 09 01 Giáp Dần  
 nhằm ngày 31 01 1974 (#32)  
 \*\*\*\*\*

THI:

NGỌC HOÀNG tích đức hộ chung đàn,  
 THƯỢNG ĐẾ ban lành các trẻ an.  
 Giọt nước Ma-Ha Thầy rưới hộ,  
 Các con lớn nhỏ thầy vui nhàn.

HỮU:

Nhân rồi công phu đạo phát sanh,  
 Đềm may ứng hiện kiết tâm thành.  
 Tháng ngày sáng tỏ huệ minh chiếu,  
 Bông Đào thiên nhiên phước trọn lành.

oOo

*Lành thay về cõi Hư Vô,  
Mãn nguyện tâm linh đến Cực Đờ.  
Hỷ dạ Thầy trò thanh thú diệu,  
Bê rông phủ phục đấng Thầy NGỒ.*

NGỌC HOÀNG THUỜNG ĐẾ. Thầy mừng các con và chứng lễ hằng niên. Đàn nay Thầy giáng ban ơn cho mỗi con đều được huệ tâm để nhận định đời và đạo mà xét. Vững đức tin tu hành. Nhớ mãi có Thầy một bên dìu dắt (Cười).

Thầy vui ban Bồ Đào cho các con. Thầy phán giá. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 01 Giáp Dần  
nhằm ngày 06 02 1974 (#33)

\*\*\*\*\*

THIÊN: tu lại.

CU: 12 năm.

HUỆ (1), HUỆ (2), TIẾNG: 9 năm.

THI:

*CAO là các trẻ biết nghe Thầy,*

*ĐÀI báu hằng gìn chuyển hóa xoay.*

*GIÁO huấn canh trâu thường mặc mặc,*

*CHỦ tâm trước bê được vui vầy.*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy giá lâm chứng lễ Cử Niên cho HUỆ (1), HUỆ (2), TIẾNG và Thập Nhị Niên cho CU.

THI:

*Thầy vui chứng lòng thành các trẻ,*

*Rười chan lành bước nhẹ thang mây.*

*HUỆ (1) xưa cảnh trí vui vầy,*

*Tháng ngày luyện kỹ ơn Thầy gọi chan.*

*Đường trong sáng đẹp nhân phận trẻ,  
Cuộc thế trần càng nhẹ đường Tiên.  
Công cao càng dứt não phiền,  
Bên Thầy dìu dắt, Thiêng Liêng cận kề.  
Tu chí lớn mọi bề ưu điểm,  
Được mẫu thân bố điển hằng ngày.  
Say sưa tỉnh tỉnh mê mê,  
Đoạt thành ý nguyện kịp giờ Thầy ban.  
HUỆ (2) trai trẻ thích nhân vui đạo,  
Mãn nguyện về hoài bão thành công.  
Tánh linh sáng chói tại lòng,  
Đường Tiên quý báu quan phòng tâm tu.  
Cá thoát kiếp hóa Cù dễ dãi,  
Biết cảnh tu phước hải siêu sinh.  
Công tu chiếm trọn đơn quỳnh,  
Thầy dìu con đến Bông Dinh quê lành.  
Đạo đến tuyệt siêu sanh toại nguyện,  
Một kiếp tu chế luyện thành công.  
Ngày sau châu chực Bê rông,  
Thầy trò vui đẹp ơn phong chi bằng.  
TIẾNG Thầy chứng thường hằng độ trẻ,  
Giờ luyện phan thấy nhẹ tâm linh.  
Càng tu luyện kỹ Huỳnh Đình,  
Càng lâu đạo pháp chứng minh quả lành.  
Đạo quý chỗ năng hành năng luyện,  
Biết vui nhân tinh tiến dầy công.  
Hương bay xông bốc thanh phong,  
Vô vi ứng hiện nơi lòng vui riêng.  
Con sẽ toại đại nguyện kiếp trước,  
Ngày nay thành hưởng phước trọn tu.  
Thanh cao ngôi cũ cảnh U,*

Chờ ngày Thầy phán muôn thu trở về.  
 CỬ tại thế mọi bề vui đẹp,  
 Được lòng Thầy ban phép vô vi.  
 Luyện sanh Cửu Chuyển huyền ky,  
 Thông công mãn đạt nghiệm suy cõi ngoài.  
 Đạo ấy vốn Cao Đài quý diệu,  
 Đạo ấy lành Cửu Khiếu thông minh.  
 Bên Thầy bên trẻ vui xinh,  
 Tu vậy ứng hiện phi tình con thơ.  
 Càng nhọc biết những giờ quý hiện,  
 Để âm thầm tự chuyển tự ly.  
 Bên ngoài cảnh trí thăng phi,  
 Đạo vàng ứng hiện uy nghi rạng ngời.  
 Ởn phước cả Thầy Trời ban bố,  
 Hưởng nhân cư dẫn độ cho con.  
 Quê xưa cảnh báu hãy còn,  
 Ngày về phi nguyện hồng ân vui nhân.

THIÊN! Thầy từ bi không bỏ một con nào mà biết ăn năn sám hối. Vậy nay Thầy hỷ xả cho con. Từ đây ráng cẩn thận và gần gũi bạn đạo để nương núp mà tu. Con đường về Thầy thật chông gai, hiểm trở, việc chi chi con ráng dứt. Con ráng làm theo ý Thầy, ý đạo nghe!

Thầy ban Bò Đào cho các con hoan ẩm. Thầy phân giá. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 02 Giáp Dần  
 nhằm ngày 08 03 1974 (#34)

\*\*\*\*\*

Lãnh đạo: XƯƠNG. Nhị Bộ: XÁM.  
 9 năm: GIA.

THI:

CAO trí thành tâm hưởng đạo huyền,  
 ĐÀI mây chuyển độ tận nguồn Tiên.  
 THƯỢNG căn tâm pháp Thầy ban bố,  
 ĐỂ nguyện y hành đến cảnh Tiên.

HỮU:

Cảnh Tiên cao quý phúc Trời dành,  
 Phép màu chuyên cần diệu đức phan.  
 Một kiếp khó khăn Trời chẳng phụ,  
 Đạo màu đưa đến tận nguồn thanh.

oOo

Nguồn thanh thấu lý đạo Hư Vô,  
 Luyện pháp vô vi Thái Cực Đồ.  
 Bỉ ngạn siêu sanh Thầy dẫn đến,  
 Qui căn phục vị hưởng đồ tô.

Thầy vui chứng lòng thành của các con bấy lâu có tâm hướng về vô vi bí pháp. Lòng ngưỡng mộ ngày chờ Thầy đưa đến đàn để cầu phép. Nay Thầy cho con toại nguyện. Vậy con XƯƠNG khi thọ pháp rồi thì khá ráng y hành theo pháp, có Thầy hộ độ. Thầy chứng cho QUẢNG y truyền.

THI:

XÁM đại đạo quý hằng tu kỹ,  
 Nay chứng tri huyền bí truyền trao.  
 Thành tâm mát mẻ ngọt ngào,  
 Anh Nhi xinh mãi bàn đào đạo quanh.  
 Đạo huyền bí vận hành sáng rõ,  
 Pháp tam quan chớ ngỡ là thường!  
 Vô vi máy tạo mười phương,  
 Sông Ngân lướt gió cây nương vào Thầy.  
 Dìu dắt trẻ Đông Tây đạo mát,

Để sáng soi Ngọc cát diêu màu.  
 Tiên Thiên ngôi cũ một bầu,  
 Huệ nhìn khí ngoại một bầu thanh phong.  
 Thầy lộ chút huyền công vi diêu,  
 Con cần chuyên am hiểu công phu.  
 Ngày sau Cá nọ nên Cù,  
 Phi nguyên kiếp tạm, Thanh U châu Thầy.  
 Chín năm chắn lưng đây pháp đạo,  
 Mừng GIA con hoài bão công thành.  
 Trò lên bá mạng Tam Thanh,  
 Cõi Trời dịu mát phước lành say sưa.  
 Huyền diêu cảnh thượng thừa vi diêu,  
 Chốn Bồng Lai linh điển phi xinh.  
 Thắng hòa phi chí quên mình,  
 Cội nguồn vui đẹp Bồng Dinh được về.  
 Con phi nguyên Thầy phê son điểm,  
 Đạo đắc thành quan niệm dầy công.  
 Ngày sau phi chí toại lòng,  
 Châu Thầy vui dạ Bệ rồng (Cười).

Thầy ban Bờ Đào chung cho các con. Thầy  
thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 05 03 Giáp Dần  
nhằm ngày 28 03 1974 (#35)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng các con.  
Nay ngày lành, Thầy giá lâm ban ơn chung cho các  
con.

THI:

Thành lòng lễ quý hiến dâng Thầy,  
Giá ngự đàn trung bố điển hay.

Các trẻ gọi nhuần ơn điển hóa,  
 Công cao quả đậm hưởng ơn dày.

Thầy vui chúng lễ các con mừng ngày thành  
đạo của Thầy tại thế (Cười). Các con tiếp điển, có các  
đệ tử của Thầy về để mừng vui giờ hội ngộ cùng các  
con.

Thầy thượng ý.

Tiếp điển:

BÀI:

ĐẠO cao quý Thầy dành lưu thế,  
 ĐỨC tốt minh rạng để độ đời.  
 KIM ngôn kim thạch của Trời,  
 TIÊN tu tại thế nhớ lời khi xưa.  
 Chơn truyền chánh, Đại Thừa giáo lý.  
 Chư hiền ghi khắc kỷ độ nhơn.  
 Thầy trao bửu pháp kim đơn,  
 Gắng gìn ý nguyện gia ơn cứu nần.  
 Độ tận chúng Thầy truyền tâm pháp,  
 Chư hiền tuân đến đáp ân sâu.  
 Thầy Cha ừng hộ nhiệm màu,  
 Lập công với đạo Thầy đầu có ngày.

oOo

GIÁC chuyển thế Cao Đài tuyền đô,  
 MINH kỳ ba Thầy bố điển lành.  
 KIM thân bất hoại Trời dành,  
 TIÊN gia trở lại cảnh thanh phi nhàn.  
 Đạo sáng tỏ đàn tràng độ chúng,  
 Đạo cao siêu ứng dụng siêu hình.  
 Độ đời đến chỗ minh minh,  
 Hiểu căn hiểu kiếp Huỳnh Đình luyện nên.

oOo

ĐẠI đạo ấy vững bền ý Thánh,  
 GIÁC người mê được cảnh siêu sanh.  
 CHƠN tâm giác ngộ nguồn lành,  
 TIÊN cung sẽ đến Trời dành vị ngôi.  
 Ngôi cung hiển vô hồi rực rỡ,  
 Nhờ công tu rạng rỡ Thầy khen.  
 Vô vi chói sáng trắng đèn,  
 Ai người tu kỹ vui phen gặp Thầy.

oOo

THANH HỦ đánh thán ngày minh diệu,  
 ĐẠO màu siêu linh điển khoe mình.  
 NHỜN nhơn đắc pháp Huỳnh Đình,  
 Ngày vui cõi thọ chí minh chí nhàn.  
 Vui đàn nội luận bàn thơ đạo,  
 Mừng đệ hiền chỉ bảo mừng vui.  
 Thanh tâm thanh khí ngọt bùi,  
 Luyện hồn chế phách tới lui cảnh Bồng.  
 Chừng ấy mới Không Không mặc mặc,  
 Chừng ấy vào phương Bắc cửa Trời.  
 Thanh thanh diệu diệu thành thơ,  
 Cùng nhau hội ngộ vui chơi cười cười.

oOo

HUYỀN MINH cảnh ấy mừi thanh lịch,  
 CHƠN như không, ngọc bích sáng trong.  
 NHỜN thân thành toại non Bồng,  
 Vui say linh hiển Không Không đạo lành.  
 Chuyển cơ ngọc giờ thanh chỉ giáo,  
 Mừng chư hiền phép báu vững tu.  
 Chờ khi hội ngộ cảnh tu,  
 Cùng chung Bệ Ngọc xuân thu châu Thầy.

oOo

NHỨT bừu pháp thán ngày luyện kỹ,  
 HUỆ tâm an, thánh ý y hành.  
 CHƠN tâm hiệp đạo cầu thanh,  
 NHỜN thân bất hoại đoạt thành chơn công.  
 Tu thoát kiếp non Bồng đoạt vị,  
 Tu siêu linh ý chí gần Thầy.  
 Ngày sau không chuyển không xoay,  
 Hường nhàn quý báu bên Thầy vui xuân.

oOo

VÔ VI đạo chín tầng độ thế,  
 NUỜNG mây lành phủ tế quần sinh.  
 NUỜNG cơ siêu chuyển Huỳnh Đình,  
 Ngày đêm độ dẫn chứng minh kẻ hiền.  
 Cơ chuyển độ màu linh đạo pháp,  
 Độ dắt người linh pháp siêu minh.  
 Cao Đài đưa thoát thình thình,  
 Về nguồn cội phúc chí linh chí nhàn.  
 Khuyên đệ muội hộ đàn vững chắc!  
 Lập công dày sau đắc ý Thầy.  
 Chung vui chung khổ chẳng lay,  
 Ngày về Thầy phán ban ngay phúc lành.

oOo

NGỌC quý báu, Trời dành sáng chói.  
 THANH quang minh càn rọi bốn phương.  
 TIÊN cung lịch tuyết chi bồng,  
 NUỜNG mây chiết điển mừi phương độ đời.  
 Vui viếng đạo mấy lời chỉ giáo,  
 Đệ muội hiền vững đạo vững tu.  
 Ngày lành đạo mát cảnh U,  
 Chư hiền toại nguyện muôn thu hội về.

oOo

NGỌC hòa hiện an bề kín cất,  
 BỔN căn xưa từng nấc thang lên.  
 TIÊN ngôi chững quả đẹp bên,  
 NƯỜNG Thầy trở lại nêu tên bảng đề.  
 Chuyển bút ngọc châu phê ngôn pháp,  
 Muội đệ hiền dung nạp lời ta.  
 Chí tâm luyện kỹ hợp hòa,  
 Phách hồn ấm lạnh vui hòa đạo siêu.  
 Ngày Thánh chiếu mỹ miều xinh lịch,  
 Chốn cảnh Bồng vui thích đường bao.  
 Chị em hội ngộ Bàn Đào,  
 Châu Thầy dưới bệ một màu cùng vui.

oOo

NGỌC KINH cảnh tới lui vị cũ,  
 TIÊN cung nhân vui thú Thân Tiên.  
 NƯỜNG lành phúc báu Tây Thiên,  
 Về đàn hội ngộ đường Tiên nhắc chùng.  
 Đạo biết quý huân chững chế luyện,  
 Muội đệ hiền cầu tiến cần phanh.  
 Đạo nên tốt quý siêu thanh,  
 Trên Thầy điểm hóa cao danh toại nguyện.  
 Chùng ấy sẽ sở biên bảng Ngọc,  
 Chùng ấy thành phúc lộc ơn phê.  
 Chư hiền cảnh trí sẽ về,  
 Cùng Thầy vui nguyện châu phê lời vàng.

NGỌC KINH NƯỜNG NƯỜNG. Bản Nương  
 chào chư đạo tử, đạo đệ, đạo muội (Cười).

Bản Nương thừa lệnh Thầy ban Bồ Đào  
 chung chư đạo huynh, đạo tử, đạo muội. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 13 03 Giáp Dần

nhằm ngày 05 04 1974 (#36)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng các con,  
 Thầy mời chư Phật, Tiên, Thánh dự lễ kỷ niệm. Các  
 con đừng hiến thường niên ngày qui liễu của Thầy.  
 Vậy các con đọc một bài Mừng (đọc Chốn Bồng Lai).

THI:

Gương ở thế Thầy còn rọi dấu,  
 Đức từ bi Thánh Mẫu sáng truyền.  
 Con thuyền đưa rước non duyên,  
 Người căn kẻ kiếp bốn nguyên tâm về.  
 Chơn truyền quý là đề siêu thoát,  
 Thầy ứng lành phi đoạt hồng ân.  
 Căn Tiên gọi đức chín từng,  
 Ngày nay các trẻ vui mừng Thầy Cha.  
 Ban mỹ từu chan hòa phép nhiệm,  
 Hoan ẩm chung Thầy điểm đạo màu.  
 Các con hưởng diệu canh châu,  
 Thanh phong diệu được một bầu xuê xoang.  
 Thầy chững chiếu lời toàn linh hiển,  
 Các con vui được kiến diêm lành.  
 Ngày sau tên tạo cõi thanh,  
 Công dày quả đậm Thầy dành không sai (Cười).

Nay là ngày vui của các con, Thầy cùng chư  
 Phật, Tiên, Thánh giá lâm ban ơn lành chung cho các  
 con.

Đàn Nhị Bộ rằm tháng ba, Thầy sẽ điểm đạo  
 cho TRỐI. Thầy ban Bồ Đào cho các con. Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 03 Giáp Dần  
 nhằm ngày 07 04 1974 (#37)



\*\*\*\*\*

THI:

CAO đức từ bi tuyển đạo đời,  
ĐÀI mây ơn cứu kẻ trần voi.  
THƯỢNG căn nhớ kiếp tâm sư học,  
ĐẾ đạo ban lành ấy Đức Trời.

HỮU:

Trời cao tận độ kẻ nguyên căn,  
Thấu lý duyên may đến thượng tầng.  
Một kiếp khó khăn tu chứng quả,  
Sau về Bỉ Ngạn có chi bằng!

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. CHÍCH! Thầy khá khen con có chí bền, vững tâm tầm Thầy để xin thọ pháp. Nay Thầy chứng lòng thành của con và ban ơn cho con thọ chơn truyền. Từ đây ráng chuyên cần tu kỹ! Trên có Thầy cấp chur Thần hộ con.

BÀI:

Ngọc tốt quý hăng trau luyện bóng,  
Quý ngời xinh, cảm động thang mây.  
Hộ con luyện kỹ tháng ngày,  
Công trình công quả nhuần tay tiếp cần.  
Tu chính chắn qua lần khó nhọc,  
Tu thanh cao mưa móc gội chan.  
Thầy cho dẫn dắt xuôi dàng,  
Gặp kỳ ân xá chuyển sang đạo mâu.  
Tu chính kỹ luyện thâm thuốc báu,  
Tu sạch trong hoàn hảo thanh minh.  
Đạo vàng khoe sắc chế tinh,  
Ngày sau giải thoát động đình thành thoi.  
LỚN chí cả ơn Trời nhuần gội,  
Phúc căn xưa giác hối mau về.

Căn dày một kiếp vui xuê,  
Vừa tu bồi đức ấy đề quả nhơn.  
Trợ nợ thế nguôi hồn tạo phước,  
Lòng bền thanh sẽ được Thầy khen.  
Tu sao tợ bóng trăng đèn!  
Để lòng trong sạch đừng lem thế trần.  
Có Thánh Đức vun phân bòn mót,  
Quả quý xinh sẽ ngọt báo thanh.  
Kiếp này may mắn Trời dành,  
Ơn Thầy cứu rỗi đạo lành truyền trao.  
Có chí lớn Thiên Tào chứng chiếu,  
Tu kín trong rồi khép kín ngoài.  
Noi Thầy là đáng Cao Đài,  
Cao Đài ơn cứu đìem may ban lành.  
Biết tội phúc năng hành cang quý!  
Lòng kín tin khắp kỷ phục thân.  
Thang mây càng bước càng gần,  
Ngày sau phi nguyện Thánh Thần rước lên.  
TRỜI tiếng nhạc vui bên phép báu,  
Luyện Anh Nhi kiến tạo đường thanh.  
Xuất chơi cảnh trí Trời dành,  
Đường Tiên tập tễnh cảnh thanh đi về.  
Mây năm sắc ngoảnh nguê nhìn ngắm,  
Vượt tầng trên muôn dặm khoe xinh.  
Tu cho lộ sáng bên mình,  
Ấy là tạo hiện minh minh cõi ngoài.  
Ngày sau sẽ Cao Đài phê chiếu,  
Được về Tiên đoạt diêu phi lòng.  
Công cao quả đậm non Bồng,  
Ấy ngày vui đẹp ân phong cho trò (Cười).

HÔNG! Truyền Nhứt Bộ cho Chích và phép

đề hồ cho NGỌC.

QUÁNG! Y truyền phần cho LỚN đề hồ.

Thầy ban Bò Đào cho các con. Thầy phần giá.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 04 Giáp Dần  
nhằm ngày 06 05 1974 (#38)

\*\*\*\*\*

Đạo hữu VÕ MINH KIM: tu lại.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG NGÔ TIÊN ÔNG.

Thầy mừng các con nam nữ. Các con có phận sự nơi đàn và các con đồng tử phải thận trọng cho lắm nghe! Nếu không thì các con bị tội ngay trong chốn Thiên Lao.

Vậy các con hãy chú tâm vào đó nghe! Các con ấy có công to trong việc làm đạo của Thầy mà cũng có tội chẳng nhỏ vậy nghe. Con đồng tịnh, còn phải sắp đặt việc trong đàn và giữ đàn cho nghiêm trang nhe!

Các con đọc giả và điển ký phải giữ luật phép bên mình nghe! Nếu không thì tội cũng bằng Đồng Tử vậy!

Thầy ban ơn chung cho các con. Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn tập Cơ ngày 23 04 Giáp Dần  
nhằm ngày 14 05 1974 (#39)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO độ tánh mạng luyện dày công,  
ĐÀI báu noi gương đức sáng trong.  
TIÊN biến phạm nơn tu đức quả,

ÔNG độ người chơn đáu cảnh Bồng.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG NGÔ TIÊN ÔNG.

Thầy mừng các con nam nữ. Các con tịnh tâm nghe dạy!

Này các con! Trong việc tu hành cũng gồm có sự bố thí là quan trọng. Vậy các trẻ nên chú ý quan tâm đến vấn đề đó thì tu hành mới có kết quả vững chắc.

Trong việc bố thí có nhiều cách:

- Một là giúp đỡ người nghèo khổ hoạn nạn.
- Hai là khuyên giải người hay sợ sệt.
- Ba là người lầm lỗi si mê, nên giúp đỡ và khuyên lơn.
- Bốn là giúp người cô thế khi hữu sự.
- Năm là khuyên giúp người giải hòa, đừng tranh tụng kiện thưa với nhau.
- Sáu là lòng thương người thương vật, cũng là cách bố thí.

Các con nghe và thi hành, hiểu à!

Thầy ban ơn chung các con. Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 04 Giáp Dần (năm nhuận)  
nhằm ngày 15 06 1974 (#40)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO ĐÀI tuyển độ kẻ căn duyên,  
THƯỢNG trí tâm tu trúng mối giềng.  
ĐỂ thánh Linh Tiêu hồi phục vị,  
Ấy là căn kiếp ngộ tiền duyên.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ.

Thời kỳ đại ân xá nên chi Thầy từ bi thâu

những con cần kiếp được lệ làng tu cho kịp kỳ đại hội (Cười).

HẠNH! Thầy chứng cho con truyền pháp đạo cho dưỡng tử. HIẾU cũng được Thầy thâu và ban ơn thọ pháp cho chơn truyền.

Nay Thầy ân phong cho MINH TƯ thọ đạo hiệu là GIÁC TÁNH ĐẠO NHƠN giảng đàn giờ nay. Các con tiếp điển

THI:

*GIÁC ngộ vô vi pháp bí truyền,  
TÁNH hành đắc lý hiện căn nguyên.  
ĐẠO mẫu Trời cứu Tam Kỳ hội,  
NHƠN cảnh thoát ly chốn ngục miền.*

Giờ lành tháng tốt, Bàn Đạo vừa được ân phong giảng đàn hội ngộ cùng chư hiền huynh, hiền tử, hiền đệ, hiền muội.

BÀI:

*Nhớ kiếp khổ trần-ai nặng xác!  
Cuộc trả vay đốn mặt sầu-bi.  
Ba chìm bảy nổi khó ly,  
Nay nhờ phổ độ Tam Kỳ Thầy gieo.  
Mấy năm lẻ càng theo càng mến,  
Gặp dầy công cày đến pháp siêu.  
Gia công luyện kỹ thập điều,  
Ngày đêm kín cất mỹ miều đôi trau.  
Đạo tươi tốt muôn màu chói hiện,  
Đạo cao thanh tăng tiến từng trên.  
Thầy Cha điểm hóa độ lên,  
Ngày về phi nguyện một bên châu Thầy.  
Nay hội ngộ vui vây đàm luận,  
Cùng tỷ huynh vui hừng một bài.*

*Xuất về vị cũ thấy hay,  
Xuê xang cảnh trí mừng thay là mừng.  
Chư huynh tỷ cũng từng đến chốn,  
Hội Thiêng Liêng yên ổn cảnh lành.  
Ấy là ngôi vị Thầy dành,  
Cho người đắc quả trường sanh phi phạm.  
Lộ chút ý vui đàm cỏi ngoại,  
Tình Thiêng Liêng hội lại bao lần.  
Tỷ huynh chẳng thể mất phần,  
Ngày sau cũng đẹp nem lân hội đào.  
Chung mỹ tửu vui chào huynh tỷ,  
Ẩm hân hoan hoan hỷ vui vây.  
Cảnh nhàn trở lại phương Tây,  
Xuất cơ theo gót chơn Thầy về quê.*

Thăng.

(Đàn này có đạo hữu HIẾU và dưỡng tử cùng học đạo).

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 05 Giáp Dần  
nhằm ngày 04 07 1974 (#41)

\*\*\*\*\*

THI:

*CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ giảng mừng con,  
Ban bố hồng ân điểm phước son.  
Giáo huấn chơn ngôn các con nhớ!  
Đàn trung ninh giác ráng tô tròn.*

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Các con được Thầy cho phận sự khá siêng năng mới có công nghe!

PHỤ! Để gì được lập công với đạo, với Thầy. Vay con ráng, Thầy sẽ điểm hóa cho sau này vì được công cao phước cả. Con hiểu à!

Đàn Giác Minh, Thầy sẽ tuyển độ nguyên căn, các con ráng! Thầy vui. Đừng lơ đễnh rồi sau tiếc hối! Các con tiếp diễn, có CHƠN BỬU và ĐẠI GIÁC giáng.

Tiếp diễn:

THI:

*CHƠN tâm lập đức để độ đời,  
BỬU chiếu Thầy phê há để chơi!  
Muốn có công cao bên chí cả,  
Ngày sau toại hưởng cảnh thành thời.*

Bản Đạo và các chư Tiên bận rộn việc Thiên Đình, phải cùng các chư Tiên, chư Nương để độ hồn kẻ thế vì chiến bỏ mình vô số kẻ. Những linh hồn được trong sạch có hướng về tinh thần ấy là còn nhớ kiếp, nên chi Thầy ân xá được đưa về cõi thanh tịnh tu, chờ ngày nhập thế lại để gặp Đạo mà tu giải thoát. (Xuất cơ).

Các con hiểu mà cẩn thận trong kiếp tu này. Một là vừa tu thanh tịnh vừa lập công bồi đức, ví như thuyền bơi trên nước đầy, dễ dàng đến nơi đến chốn.

Thuyền lướt sông mê đến Bỉ Ngạn hay phước tăng rồi sẽ đến bên Thầy.

Các con ráng chí tu, tâm phúc phỉ chí toại nguyện chẳng hề sai. Các con sẽ được hội ngộ với PHỔ ĐỨC ĐẠO NHƠN ngày Sóc lục ngoạt. Ngày ấy được trọn diễn giáng nơi đàn Giác Minh.

BÀI:

*THƯỜNG KIM CÚC bến mê nương nấu,  
Ráng tu hành hoài bão non Tiên.  
Trường trai khổ hạnh vui riêng,  
Nhớ căn nhớ kiếp cần siêng tu hành.*

*Ráng nhiều ít làm lành lánh dữ!  
Ráng tu tâm một chữ Thương người!  
Giúp người khổ não chơi vui,  
Nguồn lành tạo phước thành thời là nền.  
KIM luyện tánh vững bền một kiếp,  
Thì ngày sau trực tiếp về quê.  
Ngôi xum Thầy sẽ cứu về,  
Thiên Đường hội ngộ vui xuê bao chừ.*

ĐẠI GIÁC CHƠN TIÊN. Bản đạo chào chung chư hiền nam nữ.

BÀI:

*Ngươn cuối cuộc ấy đời thay đổi,  
Tuần hườn xoay lại lối ban sơ.  
Đến hồi luân chuyển bất ngờ,  
Đời tàn chỉ có thời cơ tu hành.  
Mang xác thế dễ phanh dễ luyện,  
Tuy nhọc nhằn thần tiến thần thăng.  
Tu là nhớ cội nhớ căn,  
Biết được trở lại lẽ hằng chẳng sai.  
Khuyến chung hiền hữu hôm nay!  
Dù sao cũng ráng thẳng ngày bền tâm.  
Tu trong tâm pháp siêu thăng,  
Để về nguồn gốc lạc làm xuống lên.  
Một kiếp chót vững bền toại nguyện,  
Sẽ chung về trước điện châu Thầy.  
Vui cùng hội yến phương Tây,  
Vui nào được thế, bên Thầy gặp nhau.  
Trước điện Thầy, Bồ Đào chan rười.  
Các chư hiền âm sười thanh tâm.  
Ấy giờ vui hội giá lâm,  
Giã nhau trở lại trước lâm Ngọc Đền.*

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 06 Giáp Dần  
nhằm ngày 02 08 1974 (#42)

\*\*\*\*\*

THI:

*CAO là giữ được tâm lòng thành,  
ĐÀI đạo lâu năm trọn đức lành.  
Một kiếp khó khăn trong tuổi đạo,  
Ngày sau tận hưởng chốn Thầy dành.*

HỮU:

*Dành để cho con vị thanh sang,  
Thế giới siêu hình hưởng phước nhân.  
Trả hết nợ trần ngày vui đẹp,  
Áy là toại nguyện hưởng xuê xang.*

Thầy mừng các con nam nữ. Nay Thầy chứng lòng của QUẢNG, vì còn nạn nên Thần yếu. Thầy cho phép nghỉ tá cơ một thời gian để tịnh dưỡng. Đến sang năm Thầy sẽ ban ơn lại.

Thầy ban Bờ Đào cho các con.

Đời càng xáo trộn, các con cần mẫn lo tu tại gia vì các con không phận sự chi, khỏi vô hội, ẩn tu là hay. Còn mấy kỳ đàn các con hầu tại đàn Long Hựu. Nơi đàn CHỢ LỚN Thầy tạm ngưng cơ.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 10 Giáp Dần  
nhằm ngày 28 11 1974 (#43)

\*\*\*\*\*

Đạo hữu MINH CHÍCH: Bá Nhựt.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy giá lâm chứng lễ

cầu nguyện tập cơ cho Đàn HUYỀN QUANG và khai khiếu cho CƯ, Thầy hộ cho làm tròn sứ mạng nơi HUYỀN QUANG ĐÀN.

Luôn dịp đàn tập cơ, Thầy điểm hóa cho các con dâng lễ 9 năm (CUNG phụ cơ).

BÀI:

*Bốn PHƯƠNG là hướng về Thầy,  
NHÀ Tiên cửa Phật vui vầy khi lên.  
HOA thơm ngào ngạt vườn Đào,  
NÚI cao thanh khí được vào Thiên cung.  
TRỪU chi rồi cũng qui chung,  
Cửa Trời qua khỏi vui cùng Phật Tiên.  
CUNG con vẹn đạo Thầy khuyên,  
XÂY nền đạo đức lưu truyền hậu lai.  
Ráng tu tâm pháp Cao Đài!  
Ngày sau tận hưởng cõi ngoài Càn Khôn.  
Ban ơn các trẻ tu ôn,  
Làm gương tại thế bảo tồn đạo Cao.  
DUNG nghi sánh tợ vầng sao,  
Giữ mình chính kỷ độ bao người lành.  
HẠNH Thầy nối chí cao thanh,  
Ngày về toại hưởng cảnh lành Trời ban.  
HÔNG ân thường trẻ vui nhân,  
Lập công với đạo xuê xang ngày về.  
CHÍCH tâm tu thoát làm đề,  
Trần-ai cõi lốt ngày về Tiên cung.*

Một thời gian ngắn, Thầy ban ơn cho đàn HUYỀN QUANG được một cặp đồng tử âm dương, các con trên có Thầy hộ độ lập công vừng vàng (Cười).

Thầy ban Bờ Đào cho các con.

HỒNG khá y truyền! Thầy phán giá.  
Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 01 01 Ất Mão  
nhằm ngày 01 02 1975 (#44)  
\*\*\*\*\*

ĐẠO ĐỨC KIM TIÊN. Bàn Đạo chào chư  
hiền nam nữ.

MỆO! Bàn Đạo mừng cho đạo Đệ sớm tỉnh lo  
về Thầy. Về quan niệm Thiêng Liêng, xưa cùng  
hưởng thanh nhàn vui, khi xuống thế cùng Đệ nên  
Bàn Đạo có phận sự phải điều độ Đệ cùng về vị cũ.

Nay Bàn Đạo đã sớm về, còn lại đạo Đệ cũng  
có phận sự. Ấy là đem những lời Bàn Đạo chỉ dạy đạo  
Đệ mà truyền lại cho LIẾP, khi xin keo thọ pháp được  
cùng dìu dẫn LIẾP đi trọn con đường giải thoát  
(Cười).

Còn XUÂN ĐÀO thọ pháp với HỒNG khi  
Thầy chứng cho keo được, đó là phần hai con. Về  
phần RẦY thì thọ pháp do TRINH chỉ khi xin keo  
được.

Tiếp điển:

NGỌC KINH NƯỜNG NƯỜNG. Chị mừng  
đạo đệ, đạo muội. "Nhứt nhưn hành đạo cứu huyền  
siêu thăng". Đạo đệ MỆO - LIẾP, chị hằng có bên  
mình đạo đệ nếu nhắc nhở. Nay là đúng ngày Thầy  
đã ân xá lỗi vậy, đạo đệ khởi sự lại công phu trong  
ngày Ngươn Đán Xuân Ất Mão. Chị cho đạo đệ biết:  
Cứu huyền nay được về cõi thanh nhàn tu hồn, rất  
vui được đạo đệ tu siêu để đền ơn, có chi lớn bằng!

Tiếp nghinh TỬ PHỤ:

THI:

CAO ĐÀI *thâu nhận các con hiền,  
Đã đến ngày giờ sổ chép biên.  
Tên tuổi ngôi xưa Thầy dành sẵn,  
Tu siêu kịp hội Long Hoa liền.*

BÀI:

*Xuân Ất Mão xuân đầy thoại khí,  
Xuân Tân Dân chí hỷ toàn niên.  
Ơn lành chan rưới vô biên,  
Các đàn MINH CHIẾU diên niên thọ trì.  
Đời đến lúc bĩ suy chấm dứt,  
Đạo thối lai nô nức thanh phong.  
Các con lớn nhỏ một lòng,  
Nhứt tâm chung thủy lập công với Thầy.*

Giờ hết, Thầy ban BỒ ĐÀO chung cho các con.

Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 07 01 Ất Mão  
nhằm ngày 17 02 1975 (#45)  
\*\*\*\*\*

THI:

THIÊN MINH ĐẠO NHƠN *giáng báo đàn,  
Có Thầy, Tiên Phật chiếu điển quang.  
Chư hiền tề chỉnh nghinh thánh giá!  
Ngã chúc mừng chung cả đạo tràng.*

Tiếp điển:

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng các con.

Tiếp bài: "Mừng Xuân Ất Mão"

*Thầy điểm hóa năm này sáng chói,  
Các con tu được mọi điều lành.  
Đoạt mùa đạo đức trường sanh,*

Công cao quả đậm lập thành độ non.  
 Thầy ân xá ra ơn cứu rỗi,  
 Thì các con mỗi mỗi lập công.  
 Ngày sau gặp hội mây rồng,  
 Về Thầy chẳng uống ân phong Thiên Tòa.  
 Con LONG HỮU dĩ hòa v i quý,  
 Nhứt Tâm Trung hoan hỷ tinh thần.  
 Chi chi hằng có Thầy gần,  
 Nhắc chừng các trẻ ban ơn điều hòa.  
 Tường có một ông Cha màu nhiệm,  
 Một lòng tin nhứt điểm huyền linh.  
 Ngày đêm hằng có bên mình,  
 Hộ trì Tánh Mạng tâm linh sáng ngời.  
 Tu sẵn có ơn Trời chan rưới,  
 Vững lòng tin ám sười linh hồn.  
 Ngày qui ngôi báu bốn tòn,  
 Chi hơn vẹn đạo, đức tòn hậu lai.  
 Thầy giảng bút mừng ngày đại lễ,  
 Các con đừng gọi thể ơn lành.  
 Chứng tri chuyển bút giờ thanh,  
 Mừng chung các trẻ ban lành điển quang.  
 Chung rượu chúc Thầy toàn ban thường,  
 Con nữ nam chung hưởng giờ nay.  
 Gọi ơn thánh chúa Cao Đài,  
 Đọc mừng chư Phật một bài Bồng Lai.  
 Xe Loan đến tiễn Thầy các trẻ,  
 Về thiên ngôi Thầy rẽ các con.  
 Xuất cơ lưu lại điểm son,  
 Các con đẹp ý, hồi còn hồng ân.  
 Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 09 01 Ất Mão  
 nhằm ngày 19 08 1975 (#46)  
 \*\*\*\*\*

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.  
 Thầy giảng ban ơn lành cho các con được mát  
 mẻ thân tâm, tu hành tấn phát, các con vô sự.  
 Thầy phán giá. Thăng.  
 \*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 01 Ất Mão  
 nhằm ngày 24 02 1975 (#47)  
 \*\*\*\*\*

THI:  
 CAO ĐÀI chứng lễ các con thành,  
 Chuyển bút ban mừng đạo phát sanh.  
 Tam Niên Cứu Chuyển, Thầy điểm hóa.  
 Thọ truyền chơn pháp phước Trời dành.  
 Thầy mừng các con.  
 BÀI:  
 Xuân ĐÀO nở kịp thời xuân nhứt,  
 Hường hồng ân nhờ phước tổ tiên.  
 Nay Thầy ban tử chơn truyền,  
 Thọ hành y kiếu phỉ nguyện cầu xin.  
 TRÚ đắc pháp minh minh Thầy chứng,  
 Thọ y truyền tu chứng về sau.  
 NGỌC ANH y mẫu truyền trao,  
 TRÚ minh luyện kỹ, dồi trau bốn giờ.  
 Hai con khá như tờ luyện tánh,  
 Phước huệ tu đức hạnh sáng ngời.  
 Ôn trên hộ độ có Trời,  
 Ngày sau phỉ nguyện muôn đời vui xinh.  
 Tu thoát kiếp Ngọc Kinh trở lại,

Đường Tiên về khâm bái Thượng Hoàng.  
 Cứu quê là cõi Niết Bàn,  
 Ngày về rảnh nợ thế gian vui mừng.  
 RẦY dưa tốt nhờ vun phân tốt,  
 Được thọ truyền ngày một chuyên cần.  
 Bốn giờ tươi đẹp bốn phân,  
 Ngày sau quả mãn vui phần Tiên hơn.  
 Tu cõi tạm nguôi hờn thế sự,  
 Lòng thanh cao một chữ Thanh Bần.  
 Luyện hồn chế phách vui phần,  
 Ngày sau chứng vị Thiên Ân cõi nhàn.  
 Tam niên chứng Thầy ban phước huê,  
 Tu vui đây tiên thế như Trời.  
 Trở về khối lớn là Trời,  
 Cõi lành hưởng trọn Thầy Trời là Cha.  
 Chờ Nhị Bộ sang qua tu xuất,  
 Được đi lên nóc nóc cảnh lành.  
 Cõi ngoài vô xú trường sanh,  
 Hưởng tròn công đức Thầy dành chẳng sai.  
 Cửu niên điểm Cao Đài chiếu giám,  
 NHÂM đức lành tâm khâm huyền vi.  
 Ngày đêm luyện kỹ song mi,  
 Hào quang ửng chiếu huyền vi đạo màu.  
 Nê Hườn mở một bầu xuất thế,  
 Làn theo Thầy, Thầy bế ngọc lành.  
 Ngọc lành bố hóa vô biên,  
 Con tu Thầy hộ điểm thiên nhiệm màu.  
 Uống thuốc Phật càng lâu tâm ửng,  
 Đạo đắc thành đắc chứng hiện tiền.  
 Nay Thầy điểm hóa chín khuyên,  
 Ngày về cứu vị phủ nguyên thiên thu.

(Thầy tiếp bài Cửu Niên Diện Bích đàn  
HUYỀN QUANG):

SÁM liệt quân Tiên "là" để giải thoát,  
 Phước Thiêng Liêng bòn mót tháng ngày.  
 Ôn đền nghĩa trả nhẹ vai,  
 Gây thêm thiên phước Cao Đài chứng minh.  
 Ôn nghĩa đáp thể linh Thầy chứng,  
 Để gương lành phước ửng quả lành.  
 Đạo đời tốt đẹp lưu danh,  
 Đạo Thầy noi dấu kẻ hành thiện tâm.  
 Thầy chiếu giám ân thâm ban bố,  
 Đức dày tu đến chỗ hạnh đường.  
 Ngày về chứng quả Tây Phương,  
 Thầy Trời ban phúc Thiên Đường an vui.  
 TẶNG chi cả chi vui bằng đạo!  
 Đình vong ân mới thảo mới hiền.  
 Ôn sâu nghĩa nặng vô biên,  
 Đền xong đáng gọi kẻ hiền thiện tâm.

Thầy ban Bờ Đào chung các con. Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 02 Ất Mão  
nhằm ngày 27 03 1975 (#48)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy các con.

Miễn lễ, các con an tọa. Thầy hứa với các con:  
 Thầy vui lòng hộ độ các con tu đến ngày cùng thành  
 đạo, dầu có chuyện khó nhọc chi chi, các con cũng  
 vững đức tin, cũng qua hết (Cười).

Lúc này các con công phu thường bị phóng  
 tâm, nên kèm lại tịnh định mới khỏi phóng tâm, có  
 Thầy một bên, sợ chi à!



## BÀI:

Chứng tri đạo pháp nhiệm màu,  
 Được sang Nhị Bộ luyện bầu siêu sinh.  
 Phiêu phiêu hồn xuất Bông Dinh,  
 Cõi ngoài vô xú khỏe mình say sưa.  
 Mê man cảnh lịch chiều ưa,  
 Một bầu thanh thoảng sớm trưa đạo nhàn.  
 Con ôi, phải chí xuê xoang!  
 Cần tu nhứt nguyện Thầy ban phép màu.  
 Đoạt thành quý nhiệm canh trâu,  
 Có Thầy dẫn dắt con đâu dễ tường.  
 Khiếu linh rọi thẳng Tây Phương,  
 Về nơi vị cũ muôn phương sáng lò.  
 Thầy cho chút ý ngâm nga,  
 Để lòng phấn khởi vui hòa nghe con.

Thầy ban ơn cho MỐT và BEO một bài trường thiên học thuộc lòng để vững lòng tu cho đến ngày cùng. Thầy dùng dương thủy cho VẠN uống trợ điển.

Thầy ban Bồ Đào chung các con. Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 05 03 Ất Mão  
 nhằm ngày 16 04 1975 (#49)  
 \*\*\*\*\*

## ĐÀN KỶ NIỆM NGÀY THẦY THÀNH ĐẠO.

NGỌC BỐN TIÊN NƯƠNG. Bản Nương mừng chư đạo đệ, đạo muội. HOA và HUẾ, mẹ mừng hai con. Hai con vững đức tin thì chi chi cũng có Thầy, mẹ hằng có bên mình 2 con hộ độ.

Các chư hiền nên nhớ: việc chi có dữ thì có hiền, có bảo tố thì cũng có thanh tịnh, chư hiền có đức

tin tu giải thoát là sống tu, thác về Thầy, phải vậy chăng?

## BÀI:

HOA bốn mùa càng xinh càng nở,  
 HUẾ nụ sung hớn hờ chào xinh.  
 Tu vui phải chí riêng mình,  
 Vững lòng có mẹ tận tình độ con.  
 NHAN đạo muội mót bòn công quả,  
 Để về sau thanh thỏa hưởng lành.  
 Càng tu đức hạnh càng sanh,  
 Làm gương tiếng tốt để dành hậu lai.  
 VẠN đạo đức thảng ngày bền vững,  
 Tu siêu thẳng sẽ chứng Tiên Thiên.  
 Ngày sau trở lại Tây Thiên,  
 Hưởng nhân vô sự miên niên thọ trường.  
 Đào Tiên hội thi trường hạ giới,  
 Chốn yên xưa thơ thới cảnh nhàn.  
 Ôn Trời rộng lượng bố ban,  
 Ráng tu sau sẽ xuê xoang cảnh lành.  
 NGỌC đức tốt càng sanh phúc đức,  
 Tu cao siêu tăng phước thọ trì.  
 Càng lâu linh ứng huyền vi,  
 Chứng minh Thượng Đế biết đi biết về.  
 HUẾ tâm tánh thanh huê ứng hiện,  
 Một tiết cầm lưu luyến cảnh Đào.  
 Xuê xoang thú lịch muôn màu,  
 Ngày về Thầy độ thoát rào trần ni.  
 Thành Tiên đoạt bằng khoa thi,  
 Thầy trò hội ngộ uy nghi Thiên Đàng.  
 PHỤ cảnh báu bỉ bàng nhân hạ,  
 Có công dày phước cả Thiêng Liêng.

Ngày về thấy cảnh Tây Thiên,  
 Chi vui toại nguyện thiên nhiên miên trường.  
 TRÌNH tấn đến Tây Phương Thầy chứng,  
 Lập nhiều công bèn vãng độ nhơn.  
 Có Thầy hộ độ nguôi hờn,  
 Để lòng thanh tịnh tiếp ơn hằng ngày.  
 Cao siêu bố điển đôi tay,  
 Ra lời thánh huấn Cao Đài là Cha.  
 PHÁT tâm nguyện Thiên Tòa hộ độ,  
 Tu cho mình tiếp độ nhơn sanh.  
 Ngôi xưa Thầy đã sẵn dành,  
 Ngày sau về hưởng quả lành Tiên Thiên.  
 TÀI tu tịnh, tiến y truyền học.  
 Đừng xem người mà vấp đức tin!  
 Thọ truyền Thầy đã chứng minh,  
 Chớ nghe nhiều tiếng quên rình công phu!  
 Bản Nương mừng mỗi đạo hữu 1 ly Bồ Đào.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 13 03 Ất Mão  
 nhằm ngày 22 04 1975 (#50)

\*\*\*\*\*

Đồng tử LIÊN HOA.

THI:

CAO hạ đâu đâu cũng có Thầy,  
 ĐÀI tâm con gắng mỗi ngày xây.  
 TIÊN phạm bởi đó do người chọn,  
 ÔNG độ nhơn sanh sớm hợp vầy.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG NGÔ TIÊN ÔNG.

Thầy mừng và ban ơn cho mỗi con.

Hôm nay Thầy rất vui được thấy mỗi con

giữa lúc khói lửa bao trùm, mà các con cũng không  
 quên ngày Thánh Lễ, lòng đạo được thù thắng kiên  
 trì thì còn có cái gì làm ngăn ngại được! Đường dài  
 mới biết sức ngựa thì việc tu hành muốn thấy kết quả,  
 cũng phải trải qua những giai đoạn thử thách, khi  
 vàng có vào lửa thì mới biết tuổi vàng.

BÀI:

Thầy nhìn thấy cuộc đời dâu bể,  
 Thâm thương cho nhân thế lâm than!  
 Bốn phương khói lửa lan tràn,  
 Trải qua bao tháng cơ hàn khổ đau.  
 Cơ tận diệt nơi nào cũng có,  
 Cuộc đời thay đen đỏ không thường.  
 Đầy đồng rai rác máu xương,  
 Đến đâu cũng thấy chán chường khốn nguy.  
 Người đạo đức làm gì giúp đỡ,  
 Có phương chi tháo gỡ nạn đời.  
 Làm sao tai họa cạn vơi!  
 Cho tình đồng loại thoát hồi nạn tai.  
 Phải cố gắng chiều mọi không mời,  
 Phải làm theo tiếng gọi nơi lòng.  
 Giữ gìn thân phận trắng trong,  
 Trọn tin sứ mạng tiền phong đạo Thầy.  
 Sống trọng ơn CAO ĐÀI là phước,  
 Nhờ công tu mà được chở che.  
 Sang sông có sẵn thuyền bè,  
 Nghìn trùng cũng đủ ngựa xe sẵn sàng.  
 Dâu trong cảnh thau vàng chớ lộn!  
 Dầu phải hồi hồn độn chớ mê!  
 Dầu cho giặc cướp tứ bề,  
 Có Thầy có đạo có hề chi đâu!

*Lúc kiếp nạn lâm đầu khó tránh,  
Kẻ ác tâm phải gánh khổ sầu.  
Có gì vô cơ tại đâu?  
Cứu nguy cho thế viện cầu nơi nao?*

Rất tiếc, mất nhiều thì giờ mà không đem lại kết quả mấy, Thầy cũng muốn tỏ bày một vài khía cạnh về việc Thế cơ Trời cho các con biết mà gắng tu nhưng Đồng Tử mới ngồi lần đầu, các con đọc không quen nên đến đây Thầy gác bút lại. Các con cứ an tâm lo tu, trọn tin ở Thầy, dầu ở đâu cũng được sự che chở và hướng đạo của chư Thần, mọi việc tuy hung hiểm tối nguy nhưng rồi cũng tạm an ổn. Thầy ban ơn cho mỗi con và mỗi gia đình của các con hoặc hiện diện hoặc thiếu mặt ngày nay.

Các con cần phải hòa thuận, liên quan liên hệ với nhau mà lo tu lo đạo. Giữa các con hòa được thì bên ngoài mới có thể hòa, giữa các con chia rẽ nhau, tranh chấp nhau thì bảo sao thế giới không thù hằn nhau! Họ là đời, các con là đạo. Đời như đêm tối còn đạo như ngọn đuốc rọi đường, các con giữa nội bộ còn mê thì bảo ai là tỉnh?

Thầy bố diễn nơi Bồ Đào, ban thường cho mỗi con và QUẢNG.

Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 04 Ất Mão  
nhằm ngày 25 05 1975 (#51)

\*\*\*\*\*

NGỌC ĐỖ TIÊN NƯƠNG.

THI:

*BỒI bồi thoáng mấy thẳng tương đưa,*

*Hộ độ cho con kịp thượng thừa.  
Địa Tạng nguyện cầu THAO giác ngộ,  
Đường ngay tiến tới phục quê xưa.*

BÀI:

*PHỤNG gáy non Tiên mãi đợi chờ,  
Mừng người đắc ngộ kịp thời cơ.  
Tu siêu một kiếp ngày định luật,  
Tiên Phật thuyên đưa đến giác bờ.*

Chư hiền tiếp SỰ PHỤ, Bản Nương xuất cơ  
Tiếp diễn:

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG NGÔ TIÊN ÔNG.

Thầy mừng các con. Thầy giảng mừng chung các con và điểm đạo Tam Niên cho XUÂN, Cửu Niên cho REN.

BÀI:

*XUÂN thứ nhất khai thiên phá thạch,  
Vô luyện đơn chế phách Tam Huê.  
Nhị niên Tam Bửu đề huê,  
Âm dương hòa hiệp Tam Huê tụ hình.  
Xuân tam niên thành hình Phật tử,  
Dưỡng nuôi đều gìn giữ tháng ngày.  
Đợi chờ tám tháng đơm khai,  
Thầy phê Nhị Bộ là ngày luyện siêu.  
Ráng tu kỹ mỹ miều toại hưởng!  
Để gương lành ngọn phượng dất dều.  
Ngày lành vẹn đạo tiêu diêu,  
Cánh Tiên phủ nguyện thành siêu vui nhân.  
REN rất đẹp Thiên Đàng Ngọc Các,  
Tu thanh cao càng đoạt diệu huyền.  
Càng lâu càng thấy Bửu Liên,  
Càng vui đức tốt thiên nhiên chói lò.*

Thầy ban bố vui hòa cho trẻ,  
 Ngày sau thành đạo sẽ qui căn.  
 Quên xưa thẳng lối trực thẳng,  
 Được Thầy phong tưới mầm rặng đó trò.  
 Thầy ban Bồ Đào chung các con. Thặng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 05 Ất Mão  
 nhằm ngày 24 06 1975 (#52)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO cả Thầy cho phước trẻ thành,  
 ĐÀI linh siêu thoát đắc trường sanh.  
 TIÊN gia hội hiệp Thần Tiên Thánh,  
 ÔNG thường tiêu diêu cội phúc lành.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG NGÔ TIÊN ÔNG.

Lần hồi Thầy thâu các con vẹn đạo để về  
 phục vụ cho Thầy, độ linh hồn của trẻ còn nhớ căn  
 nguyên mộc bản.

HÂN với HỒNG! Hai con gặp cảnh khổ  
 trong khi đời vay trả, Thầy đều thấy. Thầy hằng có  
 bên mình hai con để nhắc nhở và an ủi cho 2 con  
 phấn chí bền tâm, lo tu vẹn kiếp, chi chi coi như  
 không không, không dính líu bọn trần, Thầy khá  
 khen vậy!

BÀI:

Thầy chứng chiếu lòng thành các trẻ,  
 Ban ơn nhiều được khỏe tinh thần.  
 Trải qua mấy cuộc phong vân,  
 Lòng bền sắt đá coi trần không không.  
 Trên Thầy chứng ân hồng chan rưới,  
 Được thanh tâm ấm sười tâm linh.

Tinh thần ứng hiện huệ minh,  
 Hằng ngày tu chứng điềm linh dồi dào.  
 Đó là lúc Thiên cao ban thường,  
 Đó đạo thành vui sướng vô vi.  
 Chờ ngày điểm hóa một khi,  
 Chiếu phê trở lại vườn kỳ ngôi Tiên.  
 Rượu bố điển diệu huyền ban thường,  
 Cho các con được hưởng điện tiền.  
 Tu hành phấn chí vui riêng,  
 Ân Cha chan rưới miên miên đàn tràng.  
 Xe Loan rước Thầy sang Tiên cảnh,  
 Các con vui tâm Thánh tiến đưa.  
 Thầy về con ở sớm trưa,  
 Tu thành chánh quả, ngôi xưa trở về.

Thầy ban điển và Bồ Đào ban cho các con  
 hoan ẩm.

Thặng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 06 Ất Mão  
 nhằm ngày 23 07 1975 (#53)

\*\*\*\*\*

THI:

GIÁC TÁNH ĐẠO NHƠN giáng báo đàn,  
 Mừng chung đạo hữu thầy an Khang.  
 Vui tu thành đạo trong ly loạn,  
 Mừng đến ngày sau hội Niết Bàn.

GIÁC TÁNH ĐẠO NHƠN. Tôi giáng đàn  
 hôm nay vì có chút quan niệm gia đình:

KIÊM! Đạo muội nghe Ta mách bảo: Trên  
 Thầy chỉ định Ta rước những linh hồn con cái của  
 Thầy khi kíp bách, bất ngờ mãn số trong đó có

THƯỜNG, đạo muội hiểu à! THƯỜNG nay đặng vào  
cõi siêu giới. Ta cũng được lệnh truyền pháp tu hồn  
cho nó luyện hợp cảnh thiên nhiên sống mãi lâu dài.

Ngã xuất cơ, chư hiền xuất điển.

Tiếp điển:

CAO ĐÀI mừng các con nam nữ, các con đủ  
đức tin. Thầy khá khen!

BÀI:

CỬU thu chính chấn tu hành,  
Gặp nhiều thử thách lòng thanh vãng bèn.  
Số vàng đậm nét nêu tên,  
Ngày về phi nguyện dâng lên Thiên Đàng.  
HẬU nhờ đức cả Thầy ban,  
Độ đời giúp thế xuôi đàng truyền cao.  
VẸN gìn tánh ý một màu,  
Công truyền sáng chói Thiên Tào ghi công.  
Đến ngày phán đoán Đại Đồng,  
Ơn Thầy điểm hóa Bệ Rồng thiên phong.  
NGỌC lành chói tỏa đèn rồng,  
Đạo thành Tiên Phật phủ lòng ngôi xưa.  
TRÌNH công quả dày trừa gấn bó,  
Một ngày vui công khó Thầy đền.  
Đạo màu sáng tỏ một bên,  
Ra vào xuất thế phảng lên ngôi vàng.  
Đây công đủ đức Thầy ban,  
Ban cho phương ngọc xuống toàn về nguyên.  
CỬNG chi cuộc thế đảo điên,  
Lòng thanh gió mát luyện siêng an bài.  
Vững tin có đức CAO ĐÀI,  
Độ hồn minh mãi đức tài phi thăng.  
XÂY nền đạo hạnh càng tăng,

Làm gương hậu thế đức bằng Tiên gia.  
Ráng tu một chữ Dung Hòa,  
Lập công lập đức gia tăng phúc lành.  
Sự đời dứt bỏ đua tranh,  
Bằng lo luyện kỹ Thầy dành ngôi Tiên.  
Ngày sau vẹn thể phi nguyện,  
Trở về ngôi báu miên miên thọ truyền.  
Vẹn an bốn cõi mười PHƯỜNG,  
Tu hành đắc đạo Thiên Đường đặng khoa.  
TIẾN tâm ngọc tốt chói lò, là,  
Nương đời tu kỹ tạo tòa Thiên Cung.  
Ngày sau phi nguyện vui chung,  
Cõi nhân hưởng mãi thung dung ơn lành.  
SÂM hung linh được trường sanh,  
An bài tu thoát trần manh mới tài.  
TẶNG câu đạo hạnh hòa hai,  
Ngừa lòng lắng lú cái sai lạc lầm.  
Vui câu đạo đức cao thâm,  
Để lòng trong sạch chước châm Thầy dìu.  
Con ngoan Thầy mến Thầy yêu,  
Giữ cho đạo tốt gương chiếu theo Cha.  
BẦY, NĂM tánh đạo hiệp hòa,  
Lòng tin Thánh Chúa đẹp qua việc đời.  
Đến ngày bố đức ơn Trời,  
Là ngày giải thoát về nơi an lành.  
HẠNH câu đạo vị trường sanh,  
Tu trong khổ trí Thầy dành công cao.  
Về Tiên vẹn đạo ngày sau,  
Thầy vui thăng thường công lao cho trò.  
CẢNH, LỚN đạo quý cần lo.  
Lo sao chung thủy vẹn màu tươi xinh.

Tu hành lập đức quên mình,  
 Đùng vì chênh mãng càng sinh lạc làm!  
 Đề phòng thúc giục quan tâm,  
 Nhớ chừng Cẩm Ứng dặn lòng từ ly.  
 Trên Thầy rộng lượng từ bi,  
 Chư Thân khải tấu chép ghi rành rành.  
 Con ôi, nhẫn nhẫn chớ tranh!  
 Giữ cho chính chắn vẹn rành mới cao.  
 NHAN thơm xông bốc động đào,  
 Cõi lòng trong sạch vẹn màu tu đơn.  
 Khá tua vui vẻ nguôi hờn,  
 Tâm linh tươi đẹp gọi ơn Cha lành.  
 Thầy vui điểm hóa GIAO ANH,  
 Trọn lành tiết tháo gương lành nêu cao.  
 Tam Tùng Tứ Đức một màu,  
 Thầy khuyên khen trẻ Thầy trao điểm lành.  
 Thầy ban Bò Đào cho các con hoan ẩm.  
 Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 07 Ất Mão  
 nhằm ngày 21 08 1975 (#54)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ giảng lâm. Thầy mừng các con nam nữ. Thầy miễn lễ, các con an tọa.

Nay Thầy chúng thâu một con vào hàng đệ tử. LIÊN! Thầy cho con một danh từ đẹp, Thầy khá khen con có đại chí tự giác ngộ, tâm đường giải thoát.

Thầy tiếp bài đàn trước (đàn ngày 15 06 Ất Mão).

BÀI:

TRỜI nhịp phách đêm thanh đúng nhịp,

Chuyển cho đều tương tiếp khí thanh.  
 Đạo màu càng luyện càng thanh,  
 Ngày sau đắc quả trường sanh hưởng nhân.  
 REN thêu GẮM ngay hàng thẳng lối,  
 Đường siêu sanh ấy cõi ấy nguồn.  
 Cõi trần vượt khỏi qua truông,  
 Về nơi vị cũ không buồn không vui.  
 TÀI đức tốt khá nguôi lòng thế,  
 Thế khổ sâu bồng bể mà chi!  
 Cuộc đời nhỏ nhất từ ly,  
 Dứt cho rãnh nợ nghiệm suy mà gì!  
 Có bền vững chi chi mến tiếc,  
 Rồi tay không phải sạch không không.  
 Có tu đạo quý nơi lòng,  
 Để làm mục đích của Không về nhân.  
 Về cõi thọ Tây Phang chiếu sáng,  
 Vui chi bằng càng rạng tuổi tên!  
 PHƯỚC dày càng vững móng nền,  
 Muôn đời hưởng mãi một bên Cha lành.  
 HUỆ tâm hiệp không thanh ngự đánh,  
 HOA nhiệm màu rành rạn Hư Vô.  
 Càng tu mát ngọt Cam Lộ,  
 An bài thanh khí hồ lô đầy đầy.  
 Chờ khi ngọn đuốc Thầy xây,  
 Là ngày chiếu triệu phương Tây trở về.  
 ĐÀO với TRÚ an bề luyện tánh,  
 Hưởng về sau Phật Thánh kết thành.  
 Vui nơi cõi thọ trường sanh,  
 Châu Thầy trước bệ Ngọc lành chi hơn!  
 VỚI đây mãi nguồn cơn đạo vị,  
 THIẾT tâm tu chí hỷ thánng ngày.

Khí thanh luyện kỹ an bài,  
 Chờ giờ điểm hóa CAO ĐÀI triệu thấu.  
 KIẾU, TRUNG, DUNG đạo mâu lưu thế,  
 Sáng về sau chẳng hệ gì đâu?  
 Mãi còn thế sự cương cầu,  
 Đời đời kiếp kiếp vẫn thấu căn lành.  
 PHÁT, PHƯỚC, LỰC chí thành chí kính.  
 Nguôi việc đời chẳng thích nợ tai.  
 Chi chi mãi mãi đặt dè,  
 Nguôi lòng là tốt để che thế tình.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 08 Ất Mão  
 nhằm ngày 20 09 1975 (#55)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ giáng đàn thanh,  
 Ban bố hồng ân hóa đức lành.  
 Các trẻ ân tu trong thế khổ,  
 Sao cho ngày chót hội Trời dành.

Thầy cùng chư Tiên Phật giáng đàn chúng lễ  
 Thập Nhị Niên cho BẢY, NĂM. Tam Niên cho LỰC.

BÀI:

Ba ngàn công quả thành viên mãn,  
 Mười hai năm Tiên bảng danh đề.  
 Non Bồng chiếu triệu Thầy phê,  
 Đường Tiên siêu thoát qui về cựu ngôi.  
 LỰC đại chí tô bồi luyện tánh,  
 Tính mạng thành ngọc Đảnh siêu thăng.  
 Ngôi thanh toại nguyện vui bằng,  
 Thầy Trời ân tứ cao thăng hưởng nhàn.

Thêm tám tháng chờ sang Nhị Bộ,  
 Luyện Anh Nhi đến chỗ xuất hồn.  
 Thượng tăng về chốn Côn Lôn,  
 Nê Hườn mở khiếu non Côn ra vào.  
 Chừng ấy mới Bàn Đào lãnh hội,  
 Con đường siêu nguồn cội con tường.  
 Ấy là luyện đạt thuần dương,  
 Về Tiên chẳng khó hưởng dương đời đời.

NHU, NAM!

THI:

Tám lòng nhuộm lấy bóng Trời mai,  
 Tên tuổi huyền nên chốn Phật Đài.  
 Hưởng phước tổ tiên lưu hậu thế,  
 Độ điều cho trẻ thấy Như Lai.

LIÊN!

THI:

LIÊN hoa nở kịp tiết Trời thu,  
 Thu sáng trăng trong vệt ngút mù.  
 Mù mịt cõi đời tu thoát khổ,  
 Ngày sau Thầy độ cảnh Thanh U.

CẢN!

THI:

CẢN ngôn cần hạnh đúng ý Thầy,  
 Nở tỏ trăng đèn mặc kẻ xây.  
 Thanh nhã thanh nhân trong kiếp tạm,  
 Chờ giờ bỏ xác kịp theo Thầy.

Thầy ban Bồ Đào cho các con. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 09 Ất Mão  
 nhằm ngày 19 10 1975 (#56)

\*\*\*\*\*

Nhị Bộ: VỚI.

9 năm: VẠN, THIẾT.

THI:

CAO ĐÀI hộ độ các trẻ chung,  
Giáng điển ban lành cả phước mừng.  
Các con đàn nội mau thành đạo,  
Về nhà hưởng thọ phước lao lung.

Thầy mừng các con nam nữ.

BÀI:

VỚI đây luyện, hồn phi siêu xuất.  
Nhị Bộ sang vượt bậc thượng tầng.  
Cao ngời lân bước phi thăng,  
Tinh tường phỉ nguyện bừi đấng rạng ngời.  
Tu xuất thế có Trời độ rước,  
Ráng tu tâm hưởng phước Thiêng Liêng.  
Chứng lòng ban thường vô biên,  
Cho con thỏa mãn cần chuyên luyện thành.  
Ngôi Tiên cũ Thầy dành cho trẻ,  
Ráng dầy công rồi sẽ được về!  
Phỉ nguyện đến chốn cứu quê,  
Đạo thành giải thoát trần mê an nhàn.  
TÀI đức tốt khá bòn thêm phước!  
Phước đức cao truyền đạo mới cao.  
Vững vàng luyện tánh một màu,  
Mong ngày cõi bỏ thoát rào trần-ai.  
Thầy sẽ thường một ngày Nhị Bộ,  
Để trau tría một phép hộ thân.  
Giải oan tiền kiếp nợ nần,  
Trả rồi nhẹ tánh xuất trần như chơi.  
Thầy vẫn tất mấy lời dạy trẻ,  
Ráng bền lòng Thầy sẽ độ về!

Hưởng nhàn cảnh báu vui xuê,  
Không còn nhớ lại trần mê khổ sầu.

VẠN, THIẾT!

THI:

Chín năm đủ luyện bầu linh được,  
Tánh Mạng thành tươi sáng đường sao.  
Tuổi tên ngọc bằng ghi vào,  
Tu lâu Thầy điểm công lao đủ đầy.  
Thầy chiếu giám giờ này ban phước,  
Cho hai con gọi được an lành.  
Chờ ngày vào cõi trường sanh,  
Thoát rồi tứ khổ Trời xanh hưởng nhàn.

CHUỒI!

THI:

CHUỒI đời lân mãi biết bao rồi,  
Chi bằng tu hành thoát khổ thôi!  
Một kiếp xuân xanh tu giải thoát,  
Luân hồi khỏi chuyển đó con ôi!

BÊ!

THI:

Được vào cửa đạo quý vô ngần,  
Tứ khổ luyện mình để thoát thân.  
Giác sớm Thầy mừng trâu đệ tử,  
Ngày sau bí pháp sẽ vui mừng.  
Mình đặng luyện tu thoát nghiệp oan,  
Nghiệp oan chẳng vướng mới thanh nhàn.  
Trò đời thống khổ mong giải thoát,  
Đi đến bờ Tiên cõi Niết Bàn.

Thầy ban cho THIẾU một ly Bò Đào và ban ơn chung cho các con.

Thăng.



\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 10 Ất Mão  
nhằm ngày 17 11 1975 (#57)

\*\*\*\*\*

Lãnh đạo: LIÊN, BÍCH, NAM.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.

Miễn lễ, các con an tọa.

THI:

LIÊN với BÍCH được Thầy phê chiếu,  
HỒNG truyền y pháp điều tu hành.  
Bốn thời khắc kỷ luyện phan,  
Ngày sau toại nguyện cảnh thanh trở về.  
NAM cũng được Thầy phê học đạo,  
NGỌC y truyền bản thảo nhứt sơ.  
Pháp Luân Thường Chuyển đứng giờ,  
Đạo thành phủ nguyện giác bờ phục nguyện.

Thầy ban Bồ Đào chung cho các con. Thầy  
phản giá.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 11 Ất Mão  
nhằm ngày 17 12 1975 (#58)

\*\*\*\*\*

Lãnh đạo: MINH CHUỐI.

THI:

CAO cả từ bi độ trẻ thơ,  
ĐÀI linh đức tín trọn tôn thờ.  
THƯỢNG căn ngộ đạo Thầy hộ độ,  
ĐỂ cứu thoát nguy đến bến bờ.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ.

BÀI:

CHUỐI huyền diệu Thiêng Liêng là đạo,  
Đạo nhiệm màu tu tháo cõi lòng.  
Vừa tu trả nợ Hóa Công,  
Công lao dưỡng dục non sông sánh bằng.  
Trọn nghĩa thảo Thầy tăng tuổi thọ,  
Tu lâu ngày công khó càng cao.  
Sắt son gìn giữ một màu,  
Trên Thầy hộ độ đưa vào Bồng Lai.  
SÁM chứng trẻ hằng ngày kiên nhẫn,  
Nhắc nhở con cần mãi công phu!  
Công phu sáng tỏ Thanh U,  
Thanh U trẻ đến ngao du cảnh nhân.  
Nay Thầy giảng gia ban phước huê,  
Các con chung vẹn thể tu hành.  
Ngày về bằng Ngọc lưu danh,  
Cõi nhân vui hội công thành đấng Tiên.

Thầy chứng cho HỒNG truyền pháp cho  
CHUỐI. Đàn nay các con vô sự.

Thầy ban Bồ Đào chung cho các con. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 01 01 Bính Thìn  
nhằm ngày 31 01 1976 (#59)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO THƯỢNG THẦN TIÊN giảng bửu đàn,  
Mùng ngày Nguyên Đán Bính Thìn sang.  
Một ngày nguy khổ đời lâm nạn,  
Mùng thầy các con thoát khổ nàn.

Các con đọc bài Mừng chư Phật Thánh Tiên  
(đọc Chốn Bồng Lai).

Hiến Bồ Đào Thầy mừng các con.

Đời đến kỳ tận diệt nên không ai tránh khỏi, các con tu hành cũng bị ảnh hưởng nhưng may thay, Thầy cùng các đấng Thiêng Liêng vận dụng huyền diệu hộ độ các con thoát khỏi tai nạn ấy. Vậy từ nay các con ráng chí để đức tin nơi Thầy và các đấng Thiêng Liêng nghe! Chỉ có phép công phu mới làm cho các con siêu xuất tránh khỏi khổ sâu tai nạn.

Cơ Trời dĩ định: đời không khỏi bị hủy diệt, chỉ có đạo mới khỏi.

Thầy lấy làm vui mừng cho các con có đạo có Thầy, ráng công phu cho đầy đủ để có bửu pháp sau nhờ!

Các con mỗi đứa đều được Thầy cho huê, biết nhiều rồi về Thiên cơ dĩ định (Cười). Nên bây giờ chỉ có lo đức tu hành.

Thầy bố điển vào ly BỒ ĐÀO, ban ơn cho các con hoan ẩm.

Thầy cùng chư Phật Thánh Tiên phả giá. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 09 01 Bính Thìn  
nhằm ngày 08 02 1976 (#60)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.  
Thầy ban ơn lành cho các con.

THI:

*Chứng lễ hàng niên vía NGỌC HOÀNG,  
Chư Tiên Phật độ trẻ bình an.*

*Ráng tu thanh tịnh thân siêu xuất!  
Để đến Long Vân hội Niết Bàn.*

Ngày giờ đại hội Long Hoa chẳng còn lâu,

các con chỉ còn có lo công phu đặng đi đến hội, được phó hội, nhớ à!

LÒNG sắt dạ son giữ mãi tu 9 năm khó nhọc, hóa cá nên cù. Nay Thầy điểm hóa tên ghi tạc, sổ vàng đậm nét chốn Thanh U (Cười). Ráng nghe các con! Còn nhiều thử thách.

BÀI:

*LÒNG sắt dạ son giữ mãi tu,  
Chín năm khó nhọc cá nên cù.  
Nay Thầy điểm hóa tên ghi tạc,  
Sổ vàng đậm nét chốn Thanh U.*

Thầy ban BỒ ĐÀO cho các con. Thầy thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 01 Bính Thìn  
nhằm ngày 14 02 1976 (#61)

\*\*\*\*\*

THI:

*CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ chiếu giám lễ Tam Niên.  
Ban bố hồng ân LANG trẻ hiền,  
Một kiếp tu siêu muôn kiếp hưởng.  
Ngày sau qui hội cảnh Tây Thiên.*

Thầy mừng các con nam nữ.

BÀI:

*Trường sanh thuốc ba năm luyện kỹ,  
Tu Tam Huê chí hỷ Tiên Thiên.  
Khiếu linh Thầy mở cho liền,  
Giáng thẳng thượng giới vô biên cảnh nhân.  
Chờ lệnh chứng được sang Nhị Bộ,  
Luyện phép siêu đến chỗ Hư Không.  
Vô vi vô xú thanh lòng,  
Từ quang một cõi Non Bồng dạo xem.*

*Ơn ban trẻ khá xem trọng đại!  
 Chúng quả lành càng hái càng nhiều.  
 Ngày sau sẽ thấy tiêu diêu,  
 Phỉ lòng toại nguyện cõi siêu phi phàm.  
 Thầy ban Bồ Đào cho các con. Thăng.*

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 02 Bính Thìn  
 nhằm ngày 15 03 1976 (#62)  
 \*\*\*\*\*

THI:

*CAO ngôi tu giữ trọn lòng thành,  
 ĐÀI đạo Thầy truyền chứng vị thanh.  
 THƯỢNG giới tiêu diêu an tự toại,  
 ĐỂ tâm hiển đạt đắc công thành.*

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy chứng lòng các con. Thầy chứng cho HỒNG truyền phép 100 ngày cho LIÊN, BÍCH; NGỌC truyền cho NAM.

KHÁNH và XÚNG! Hai con có chí từ lâu, Thầy thấy lòng nên chuyển con vào cửa đạo để thọ pháp tu hành cho kịp hội Long Hoa.

BÀI:

*Chuyển con kịp bước tu hành,  
 Chơn truyền bí khuyết luyện phan siêu hình.  
 Vô vi khúc kỷ tâm kinh,  
 Ngày sau kết quả Ngọc Kinh trở về.  
 Nay Thầy chứng chiếu châu phê,  
 Hai con thọ pháp để huê nguyện tu.*

Vì lòng từ bi, Thầy hỷ xả cho hai con được ân huệ của Thầy. Dưng hồng thể, Thầy sẽ chứng cho HỒNG truyền cho XÚNG, QUẢNG truyền cho KHÁNH.

Thầy đã ân phong cho TRẦN THỊ MINH CÒN là DIỆU LIÊN TIÊN NƯƠNG, sẽ giảng đàn giờ nay. Các con tiếp điển.

Tiếp điển:

THI:

*DIỆU thay đắc đạo chốn Tây Đình,  
 LIÊN tòa hoa nở ngạt hương xinh.  
 TIÊN ban trọng thường an nhàn lạc,  
 NƯƠNG bút vẽ cơ tở tâm tình.*

DIỆU LIÊN TIÊN NƯƠNG. Bản Nương chào chư đạo huynh, đạo muội.

BÀI:

*Từ ngày bỏ xác về ngôi cũ,  
 Cởi lòng trần dứt rũi khổ sầu.  
 Trả rồi nghiệp quả thâm sâu,  
 Nhẹ nhàng linh ứng thoát bầu trần-ai.  
 Nhìn trở lại nạn tai đau khổ,  
 Thương chư hiền lệ đổ chan hòa.  
 Cam phần khổ não dịu xoa,  
 Tinh thần nhả nhục cho qua tai nạn.  
 Rồi sẽ được bửu bàng tiếp đón,  
 Rồi hân hoan chờ mọn sau cùng.  
 Khỏe mình sẽ được thung dung,  
 Việc gì cũng đến vui chung Trời làm.  
 Nay hội ngộ luận bàn đôi phút,  
 Mừng chư hiền, cầu chúc an lành!  
 Ráng gìn đạo đức Tam Thanh!  
 Rồi sau cũng được cảnh thanh gặp Thầy.  
 Chung rượi ngọt vui vầy trước điện,  
 Cùng chia nhau vui tiến tới về.  
 Già từ đạo hữu đẹp xuê,*

*Xuất cơ trở lại cựu quê thanh nhân.*  
Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 05 03 Bính Thìn  
nhằm ngày 06 04 1976 (#63)  
\*\*\*\*\*

THI:

*GIÁC rời cầu pháp luyện Tam Huê,  
THANH đạm thanh bản vẹn tu thể.*

*ĐẠO màu sáng tỏ tu tâm đức,*

*NHƠN nghiệp đền xong lãnh chiếu phê.*

GIÁC THANH ĐẠO NHƠN. Tôi là MINH ĐẶNG được Thầy cho giảng cơ báo đàn. Chư đạo huynh đọc bài mừng tiếp điển Sư Phụ! Tôi xuất cơ.

Tiếp điển:

THI:

*CAO ban các trẻ nữ nam hiền,*

*ĐÀI đạo Thầy dành cảnh thủy nguyên.*

*GIÁO hóa mừng con ban phước huê,*

*CHỦ tâm ngày tháng đức như nguyên.*

CAO ĐÀI GIAO CHỦ. Thầy mừng chung các con. Thầy mừng lòng thành của các con nhớ ngày kỷ niệm khi Thầy còn tại thế tu thành đạo. Các con lấy đó làm ngày vui mừng để kỷ niệm chung cho các con cũng được như Thầy. Nay Thầy giảng mừng chung cho các con và ban ơn nhiều cho các con.

BÀI:

*Bồ Đào ban thường trẻ vui tu,*

*Ngày tháng đạo minh vẹn ngút mù.*

*Trăng tỏ như ngày, lòng sáng rõ.*

*Sau về Bệ Ngọc khỏe ngàn thu.*

Thầy phản giá. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 13 03 Bính Thìn  
nhằm ngày 14 04 1976 (#64)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.

Thầy chứng cho HỒNG truyền phép 100 ngày cho CHUỐI. Đàn nay Thầy giá lâm mừng ngày kỷ niệm viên tịch.

Các con đồng thành tâm dung hiến lễ và Thầy ban ơn nhiều cho các con. Các con vô sự.

Thầy ban Bồ Đào cho các con hoan ẩm.  
Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 27 03 Bính Thìn  
nhằm ngày 28 04 1976 (#65)

\*\*\*\*\*

THI:

*CAO thâm chứng chiếu tâm lòng thành,*

*ĐÀI ngự ban ơn cả chúng sanh.*

*TIÊN Phật từ bi hay cứu độ,*

*ÔNG xanh thương xót kẻ tu hành.*

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.

Vì sự đặc biệt mà Thầy giảng ban ơn cho NGUYỄN MINH LAN (TÀI) được phép lâm đàn để tâm tình giữa gia đình và đạo hữu.

Kỳ sau có đông đủ đạo đồ và nghi lễ nghiêm trang hơn, Thầy sẽ gia phong tước vị để TÀI có đủ phương tiện lập công thêm, để hoàn thành quả vị. Thầy ban ơn và hộ điển

Tiếp điển:

THI:

Ghé lại trần gian viếng bạn đời,  
 Kẻ còn người mất cảnh chia đôi.  
 Vui buồn từng trải bao năm tháng,  
 Cười khóc đoài phen cuộc đổi đời.  
 Nỗi hiếu nỗi tình chưa trọn đạo,  
 Ờn Thầy ơn bạn dễ nào nguôi!  
 Nguyện đem phương tiện ra đền đáp,  
 Đợi thuở chung vui ở cõi Trời.

Tôi NGUYỄN TÀI xin chào mừng anh Hai và  
 đạo hữu cùng ái thể.

Hôm nay được 100 ngày, lĩnh Chí Tôn cho  
 phép về Đàn tóm lược một vài tâm sự.

BÀI:

Mỗi Cửu lên một tầng Thiên Giới,  
 Đủ trăm ngày về tới Tiên Bang.  
 Hôm nay được lĩnh lâm Đàn,  
 Viếng thăm thân quyến đạo tràng gần xa.  
 Ờn tái tạo Kỳ Ba đạo mở,  
 Ôi ngàn năm một thuở hồng ân.  
 Khuyến nhau phấn khởi tinh thần,  
 Lập công bồi đức dự phần Long Hoa.  
 Nay họ hàng, mẹ già, con, vợ!  
 Vì duyên xưa gặp gỡ kiếp này.  
 Trong vòng ân oán trả vay,  
 Tương quan mới có ngày nay một nhà.  
 Phải thương yêu, thứ tha, cõi mở!  
 Bằng ty hiểm, tháo gỡ sao ra?  
 Quý thay trên thuận dưới hòa,  
 Mẹ lành con thảo ấy là phước duyên.  
 Noi đạo đức ở hiền, làm phải.

Gánh gia đình lèo lái đoàn con.  
 Coi tôi đã mất như còn,  
 Nhơn luân đạo nghĩa vẹn tròn làm vinh.  
 Tôi may được kiếp sinh gặp đạo,  
 Quyết một lòng hoài bão đức tin.  
 Khi vào thọ pháp Chiếu Minh,  
 Sớm chiều luyện tập hết mình lo tu.  
 Đức tin với công phu kiên cố,  
 Nó đưa tôi đến chỗ an toàn.  
 Vượt bao trở ngại dễ dàng,  
 Lăm lăm thẳng tiến một đàng mà thôi.  
 Gặp chướng ngại lòng tôi không nản,  
 Đức tin hay làm sáng đức thành.  
 Không còn tâm vật cạnh tranh,  
 Sắc Không như một tri hành không hai.  
 Vô sai biệt trong ngoài nhứt quán,  
 Thể huyền đồng Tánh Mạng Song Tu.  
 Âm dương động tịnh cang nhu,  
 Hỗn thành nhứt vật nguyên đầu Tiên Thiên.  
 Đạo pháp vốn hồn nhiên thái nhất,  
 Thanh tịnh lòng Phật Nhật Tăng Huy.  
 Không còn tính toán nghĩ suy,  
 Vô vi nhi đắc vô vi nhi thành.  
 Nhờ khéo tạo duyên lành nhiều kiếp,  
 Bồi khéo tu công nghiệp nhiều năm.  
 Chứa đôn khi ít thành trăm,  
 Chở công tu học bao năm tháng ngày.  
 Nay duyên đặng nhiều tay hỗ trợ,  
 Gánh gia đình con vợ đảm đương.  
 Tự thân bất tức tự cường,  
 Ra đi lại có bạn đường cũng vui.

Gặp khó khăn không lùi chí hướng,  
 Rủi ốm đau tin tưởng có Thầy.  
 Kiếp người sống chết bèo mây,  
 Để ai tài giỏi đổi thay mạng Trời!  
 Hôm nay tâm sự mấy lời,  
 Viếng an thân quyến đạo đời đệ huynh.

Tôi rất vui mừng nhờ ơn duyên gặp đạo,  
 lại thuận cảnh gia đình, còn được anh Hai, anh giáo  
 Cư, anh Liên Hoa dìu dắt. Thật lấy làm sung sướng!

Xin tạm hẹn có dịp sẽ hàn huyên. Xin chào  
 lui! Thăng.

(Sau Thầy ân phong cho MINH TÀI là  
 THIÊN PHƯỚC CHƠN QUÂN).

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 04 Bính Thìn  
 nhằm ngày 13 05 1976 (#66)  
 \*\*\*\*\*

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con  
 nam nữ.

LỰC lên thỉnh keo!  
 Chưa được, phải đến 100 ngày xin lại.  
 Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.  
 (Vì anh Hai không được mạnh giỏi).

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 05 Bính Thìn  
 nhằm ngày 12 06 1976 (#67)  
 \*\*\*\*\*

THI:

CAO là các trẻ trọng lòng tu,  
 ĐÀI đạo thỉnh thỉnh cá hóa cù.  
 THƯỢNG trí vẹn gìn lòng hóa độ,

ĐỂ thành cứu đến cảnh Thanh U.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy mừng các con  
 nam nữ.

BÀI:

Mừng các trẻ một lòng thành kính,  
 Giữ bền gan vẹn chữ Đức Tin.  
 Sao sao cũng vẹn cũng gìn,  
 Kính Thầy kính đạo minh minh Trời Trời.  
 Vậy mới gọi vâng lời Thánh ý!  
 Biết phận mình tu kỹ tu tâm.  
 Chi chi chớ khá lỗi lầm!  
 Có Thầy hộ độ chúng chơn cho trò.  
 Ráng một kiếp gay go một kiếp!  
 Rồi sau này sẽ hiện cảnh thanh.  
 Ấy Thầy ban bố sẵn danh,  
 Đạo Trời, Trời độ vô sanh vô hình.  
 Chừng ấy mới phỉ tình phỉ nguyện,  
 Đức tin Thầy, Thầy chuyển dễ dàng.  
 Tâm thành thanh tịnh là an,  
 Tâm xao thường động hồi quang khó mà!  
 Thầy dặn trẻ suy ra sẽ hiểu!  
 Thầy độ con tiêu biểu ân sâu.  
 Các con khá nhớ lời đầu!  
 Ngày về phỉ nguyện trước châu Ngọc Kinh.  
 Thầy lui gót con gìn phận sự,  
 Phận sự là phải giữ tâm Không.  
 Tâm Không Thầy ngự Thầy trông,  
 Trông cho các trẻ biết phòng chữ Tu.  
 Làm cho cá nọ hóa cù,  
 Mới là kết quả ngao du cảnh Bồng.

Độc giả phải xét KHÔNG HỮ, hiểu à! Thầy

từ bi, chư Thần không vị.

Thầy ban Bò Đào chung các con. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 06 Bính Thìn  
nhằm ngày 10 07 1976 (#68)

\*\*\*\*\*

Sám hối tu lại: MỐI.

100 ngày: KHÁNH, XÚNG.

THI:

*CAO là các trẻ vẹn lòng tu,*

*ĐÀI đạo lâu năm vẹn ngút mù.*

*CHƯỜNG đức hừng lo âm chất đạo,*

*GIÁO truyền hành pháp đức muôn thu.*

CAO ĐÀI CHƯỜNG GIÁO. Thầy chứng lễ  
100 ngày cho XÚNG và KHÁNH.

Vì lòng từ bi và xét công đức của 2 con đã tạo  
nên nền móng cho được vững vàng, nên sự thọ pháp  
có Ôn Trên xem xét chứng minh và ban ơn cho 2 con  
được học đạo dễ dàng, vừa tu vừa lập công đức bố  
thí. Đó là tạo nền móng bước đạo vững chắc sau này.

BÀI:

*Thân vàng (Kim Thân) tên tạc rạng ngời,*

*Xứng danh đạo đức để đời làm gương.*

*Ngày ngày chí quyết lo âu,*

*Chơn truyền tâm kiếm đoạt thân mới vừa.*

*Thầy trông thấy thương thừa phê chiếu,*

*Lệnh truyền trao phép điều nhiệm mâu.*

*Trăm ngày cần mẫn luyện thân,*

*Tâm linh sáng tỏ là đầu tu đơn.*

*Huỳnh Tương ngọt ban ơn cho trẻ,*

*Mối chơn truyền gặp lệ tu say.*

*Kín trong rồi lại kín ngoài!*

*Để lòng thanh tịnh điềm may phăng lần.*

*Đạo mâu gặp mối phăng lần,*

*Say sưa bốn buổi Thiên ân ban mừng.*

*Nay Thầy chứng chiếu chín từng,*

*Ơn lành phép đạo điềm mừng cho con.*

*Cần tu cần mẫn một bòn!*

*Thuyền Từ chực bến bâng son kịp về.*

*Ngày sau đắc quả vui xuê,*

*Thầy trò hội hiệp, Trời quê thú nhân.*

Các con phận sự y hành, chứng cho

Thầy ban Bò Đào chung các con. Về phần

MỐI, Thầy đại hỷ xả cho con ráng sức sám hối lo tu.  
Thầy sẽ cứu độ.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 07 Bính Thìn  
nhằm ngày 11 08 1976 (#69)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng các con.

THI:

*XUÂN thêm bổ khuyết đủ đầy,*

*Giờ nay Thầy chứng ban ngay thọ truyền.*

*Qua Nhị Bộ tâm yên thân tịnh,*

*Tu giao thông thiên đỉnh Nê Hườn.*

*Giờ lành Thầy điềm Kim Đơn,*

*Chứng cho Nhị Bộ tu hơn tu cần.*

Nay Thầy ban ơn cho MINH TRINH là HUỆ  
QUANG ĐÔNG TỬ, sẽ giảng Đàn giờ nay.

Tiếp điềm:

THI:

HUỆ là từ thuở luyện công truyền,  
 QUANG khí tu hành cũng như nhiên.  
 ĐỒNG điển Linh Tiêu, Thầy bố hóa.  
 TỬ vi vùa mãn đắc Tây Nguyên.

BÀI:

Khi ở Thế, công truyền tu học.  
 Giữ tâm linh chí dốc tháng ngày.  
 Quyết tâm nguồn gốc Cao Đài,  
 Pháp linh giải thoát trủng bài siêu thăng.  
 Tu đắc pháp lễ hằng hoài bão,  
 Tiên gia về tiết tháo thành công.  
 Bí truyền phủ nguyện dầy mong,  
 Ngày nay kết quả Non Bông toại thay.  
 Chốn Linh Tiêu vui say cảnh trí,  
 Chim linh hầu ca thể người xưa.  
 Sen vàng ngắm cảnh chiều trưa,  
 Hương bay ngào ngạt Thầy vùa thường ban.  
 Mừng Long Hựu hai hàng nam nữ,  
 Đạo hữu xưa vui chữ Hội Vầy,  
 HỘI, NGÀY, CÙNG cũng Trời xây.  
 Cùng nhau hiệp mặt vui vầy xiết bao.  
 CÙNG đạo hữu công lao khó nhọc,  
 Ráng theo Thầy mưa móc chịu lý!  
 Ngày sau đắc quả từ bi,  
 Về nơi Bửu Ngạn có chi sánh bằng!  
 NÚI cao vọi cao tăng kính giám,  
 Đường công phu khổ hạnh sau nhờ.  
 TÌNH đời nghĩa đạo vẹn thờ,  
 Thầy Cha chúa tể Thiên cơ lộ nào.  
 NGÀI nhưn đức Trời cao chiếu giám,  
 Độ con tu can đảm trong ngoài.

A lòng giữ vẹn đừng sai!  
 NGÀY sau hội họp gái trai cảnh nhân.  
 REN càng đẹp Tây Phang chốn lịch,  
 Kiếp tu cần ngọc bích càng xinh.  
 Hương thơm xông bốc động đình,  
 Cõi nhân sẽ toại minh minh là nhà.  
 Giờ tiếp lệnh Thầy trò sau chót,  
 Xin già từ chút ngọt Bò Đào.  
 Mừng say một cuộc tiêu dao,  
 Xuất cơ để lại lời chào bình an.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 08 Bính Thìn  
 nhằm ngày 08 09 1976 (#70)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO là giữ vẹn pháp y truyền,  
 ĐÀI báu hằng gìn đúng thủy nguyên.  
 THƯỢNG tái tu đơn tròn nhất đức,  
 ĐỂ ân hồng phước đặn như nguyện.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy cùng chư  
 Phật Thánh Tiên giá lâm chứng lễ tam niên cho LỚN.

BÀI:

LỚN danh đạo đức Thầy mừng,  
 Tu hành vẹn giữ chín tầng ban ơn.  
 Tu lâu tâm pháp nguôi hờn,  
 Lòng Không, thanh tịnh gọi ơn Cửu Trùng.  
 Đạo chí bửu trung dung tạnh đức,  
 Đạo không vì phiền phúc tháng ngày.  
 Bồi ân bòn phước là hay!  
 Nên cao đạo vững luyện say tinh thần.



Ba thu ấy là phần chính thức,  
 Tám tháng thêm công đức tăng đầy.  
 Huệ ân điểm hóa điểm may,  
 Sẽ sang Nhị Bộ ra tài thêm công.  
 Chừng luyện pháp số lòng thoai khí,  
 Vượt Hư Không chánh kỷ như nhân.  
 Tu vây thân khí dựng an,  
 Hường về quê cũ bẻ bàng thanh cao.  
 Tu siêu ơn nghĩa một màu,  
 Đình làm trái ý lãng xao nghĩa tình!  
 Đạo được quý mình mình chổ khó,  
 Khó được là cửa ngõ siêu sinh.  
 Ngày sau an cảnh Tây Đình,  
 Công cao quả đậm thình thình hưởng hoài.

Các con sẽ hết khổ, Thầy cũng mừng, hiểu à!  
 Có cực trước sau vui khỏe, đáng mừng. Thầy  
 thấy các con khổ, Thầy rất động lòng. Rồi đây sẽ dứt.  
 Thầy ban Bồ Đào chung các con. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 08 Bính Thìn  
 nhằm ngày 07 10 1976 (#71)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO bay cho lăm chẳng qua Trời,  
 ĐÀI đạo tín thành thoát bể khơi.  
 TIÊN Phật độ điều người mẫn thế,  
 ÔNG mô cũng chịu luật cơ Trời.

HỮU:

Cơ Trời định cuộc đời xáo trộn,  
 Lễ dĩ nhiên tồn tại được nào!  
 Các con cây có Trời cao,

Độ hồn thanh thoảng được vào cảnh Tiên.  
 Còn mượn xác ưu phiền phải ráng!  
 Ráng cho xong mới đáng làm trò.  
 Trò Tiên tác Phật khỏi lo,  
 Nhiễm trần sao khỏi muôn phần lỗi to!  
 Phần tội lỗi vay vay trả trả,  
 Trả cho rồi nghiệp quả con ôi!  
 Ráng xong một kiếp đèn bời,  
 Đến ngày bỏ xác trọn tôi với Thầy.  
 Chứng kỷ niệm năm này tháng Tám,  
 Biết bao thu can đảm độ đời.  
 Nguyên nhân Thầy chuyển nơi nơi,  
 Học thuần tánh đạo ơn Trời gọi chan.  
 Đời đến lúc điều tàn chi nữa!  
 Nên Thầy toan mở cửa Từ Bi.  
 Độ cho trần cấu thoát ly,  
 Nguồn căn trở lại uy nghi cảnh nhân.

Các con đọc bài Mừng Thầy!

Tiếp diễn:

THI:

ĐẠO ĐỨC tu lo bòn ngày tháng,  
 KIM TIÊN danh thật đáng Phật lành.  
 Lưu truyền mãi mãi nguồn lành,  
 Cho đời noi dấu thanh danh tu trì.  
 Các đệ ráng từ ly học tập!  
 Theo người xưa in rập in khuôn.  
 Tu siêu sẽ đổi lớp tuồng,  
 Về Thầy tận hưởng luôn luôn cùng bàn.  
 Đại chí mới được ngoan hạnh tốt,  
 Người tu cao phải hết lòng thành.  
 Thành tâm kính tín Cao Xanh,

Cao Xanh độ rồi trần manh được lia.  
 Khuyên đạo hữu danh bia Phật pháp!  
 Thầy hằng ban chánh pháp vô vi,  
 Rồi sau sẽ đoạt khoa thi,  
 Đệ huynh họp mặt trường kỳ mãi vui.  
 GIÁC MINH NIỆM ngọt bùi cảnh trí,  
 KIM TIÊN nhàn vô thủy Thần Tiên.  
 Vô thanh vô xú Tây Thiên,  
 Ai người nhớ lối vô biên cảm hoài!  
 THANH HỮU đạo nào hay chữ Một!  
 ĐẠO NHƠN thành thoát cảnh khô khô.  
 Luyện siêu Phật quý thành rồi,  
 Mỗi từng cảnh trí vô hồi trường xuân.  
 HUYỀN MINH đạo chín từng dễ ngộ,  
 CHƠN NHƠN tu để tạo Thiên Thai.  
 Thanh rồi thoát khỏi trần-ai,  
 Vào cung Bạch Ngọc hưởng hoài cảnh thanh.  
 NHỨT tâm nguyện tu hành chánh quả,  
 HUỆ CHƠN NHƠN một ngã về Thầy.  
 Mân mê hội ngộ xuân vầy,  
 Đệ tu một đạo một Thầy gắng công.  
 NGỌC THANH cảnh Non Bồng thuở trước,  
 Thành đạo rồi về được bước vào.  
 Từ xưa hưởng mãi thanh cao,  
 Không hề vướng chút trần lao âu sầu.  
 TIÊN NỮONG đạo một bầu linh được,  
 Nay Linh Sơn hưởng phước đều đều.  
 Mãi còn ở thế danh nêu,  
 Mong sao đạo hữu được bêu nhưn từ.  
 NGỌC THIÊN Tiên lời chơn từ thiện,  
 TIÊN NỮONG mừng trước điện Cha lành.

Nữ nam đạo hữu tu hành,  
 Đợi chờ kết quả trường sanh trở về.  
 NGỌC BỔN vốn vui xuê cảnh cũ,  
 Chốn quê xưa hưởng đủ mùi hương.  
 Nhờ tu vẹn đạo Thầy thương,  
 Đưa về cảnh cũ vui đường Thiên Thai.  
 VÔ VI đạo mấy ai ngộ đắc!  
 NỮONG NỮONG về cân nhắc muối hiền.  
 Rạng tu một kiếp cho siêng!  
 Ngày về hội ngộ cảnh Tiên châu Thầy.  
 NGỌC KINH tiện vui vầy cảnh báu,  
 NỮONG NỮONG về chỉ bảo muối lành.  
 Đạo màu thường chuyển trường sanh,  
 Ngày ngày tinh tấn điềm lành ứng bên.  
 Tu thành đạt tuổi tên rạng rỡ,  
 Ngày công đầy sáng trở về ngôi.  
 Vui mừng đạo muối thương ôi!  
 Giã từ linh điển phục hồi quê xưa.  
 Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 09 Bính Thìn  
 nhằm ngày 06 11 1976 (#72)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO ban nhứt huệ các con tu,  
 ĐÀI đạo Thầy tin cá hóa cù.  
 THƯỢNG trí các con tu nhứt đức,  
 ĐỂ ân Từ Phụ đến Thanh U.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ.

LAN và LỰC! Hai con tu qua khỏi 3 năm 8  
 tháng, nay Thầy chứng cho được sang Nhị Bộ. LỰC

do PHÁT truyền. HỒNG chỉ cho LAN.

Đàn nay Thầy rất vui, ban cho CHỎI 1 ly Bò  
Đào để tặng tinh thần (Cười).

BAI:

*LAN con mến, Thầy khen cho trẻ.  
Đường tu siêu nhậm lạ tìm đường.  
Côi đời tạm sống náu nương,  
Vô vi hành đạo Tây Phương mong về.  
Sang Nhị Bộ, Thầy phê cho trẻ.  
Quyết tu siêu nhậm lạ tháng ngày.  
Ban ơn giờ phút Cao Đài,  
Nê Hườn mở khiếu ra tài thoát ly.  
Mượn xác tục huyền vi tập luyện,  
Nhị xác thân chế biến thành hình.  
Nương nhờ trở lại Bồng Dinh,  
Là nơi hưởng thọ minh minh cảnh nhàn.  
LỰC chí cả được sang Nhị Bộ,  
Luyện Anh Nhi đến chỗ siêu hình.  
Từ đây đời luyện cho tinh,  
Ngày sau đắc quả Tây Đĩnh về quê.*

Các con đọc bài Mừng!

Tiếp diễn:

NGỌC ĐỖ TIÊN NƯƠNG. Bản Nương chào  
đạo huynh CHỎI và mừng con BỒI, cùng chào đạo  
đệ. Nhứt ẩm nhứt trác giai do tiền định.

Đạo huynh hiểu à! Nay khổ rồi đây sẽ hết.  
Bản Nương thường hộ độ trong gia đình khá vững  
lòng, sau sẽ được hội ngộ chốn Ngọc Kinh (Cười).  
BỒI! Mẹ mừng con sớm tìm đường giải thoát, ráng  
chi chi cũng phải ráng nghe!

Bản Nương xin kiếu. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 10 Bính Thìn  
nhằm ngày 05 12 1976 (#73)

\*\*\*\*\*

Tam Niên: MINH NGỌC.

THI:

*CAO ĐÀI chiếu giám lễ Tam Niên,  
Mừng đầy các con tu tiến siêu.  
Một kiếp khó khăn cần chuyên luyện,  
Ngày sau tự toại chốn cung Tiên.*

Thầy mừng các con nam nữ.

BÀI:

*NGỌC tốt quý nhờ trau dồi luyện,  
Sáng tinh vi thật kỹ thật xinh.  
Phép tu vô xú vô hình,  
Phật Tiên chứng chiếu minh minh cho trò.  
Bồi bổ thêm cần lo tịnh dưỡng,  
Dưỡng thân an được hưởng điển lành.  
Cơ siêu ứng hiện giờ thanh,  
Dồi trau ngọc tốt sẵn dành ngôi xưa.  
Thầy khen tặng con vừa chín chắn,  
Để gương sau mưa nắng khôn sờn.  
Quyết tu đến đáp công ơn,  
Công ơn dưỡng dục thanh sơn sánh bằng.  
Trả hiếu thảo lòng tặng thành đạo,  
Độ siêu thăng đặng báo ơn dày.  
Ngày thành Đại Đạo Cao Đài,  
Cung Tiên phi nguyện vui say đó trò!*

Ráng bồi bổ thêm 8 tháng rồi Thầy sẽ ban  
cho sang Nhị Bộ!

Nay Thầy vui thấy các con ráng gìn lòng chặt

dạ tu đức, tu hạnh.

Thầy ban ơn chung các con Bồ Đào hoan ẩm.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 11 Bính Thìn  
nhằm ngày 03 01 1977 (#74)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ.

THI:

*Tiên với Phật Cao Đài chứng chiếu,  
Lễ mười hai tiêu biểu phép tu.  
Công ơn hộ độ mấy thu,  
Ngày nay ơn trả đền bù Thầy Cha.  
Lòng tin tưởng quyết tu cao cả,  
Ráng công phu quên cả tưởng đời.  
Mong Thầy độ rỗi đến nơi,  
Siêu sanh cõi thọ ơn Trời gọi chan.*

PHÁT, BA, HỒN!

THI:

*Thầy giảng điển đôi hàng điểm hóa,  
Cho ba con được thỏa lòng tu.  
Chờ cho cá nọ hóa cù,  
Là ngày hiển đạt thiên thu cõi nhàn.*

Thầy ban Bồ Đào chung các con hoan ẩm.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 12 Bính Thìn  
nhằm ngày 01 02 1977 (#75)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO ĐÀI NGỌC ĐẾ chứng lễ chung niên,

*Mừng bầy các con giữ vẹn nguyên.*

*Một năm dày đặc tu tinh tiến,*

*Thầy mừng điểm hóa chín vòng khuyên.*

Thầy dùng 2 ly Bồ Đào bố điểm cho VẠN và  
CHỎI uống mát mẻ thân tâm.

MINH NGÀI được Thầy độ về nhưng còn  
phải lập công vô vi rồi sẽ được linh ân phong thiên  
tước mới giáng đàn. Đừng vì 100 ngày mà cầu không  
nên! Chi cũng phải tự nhiên.

Còn những con qui liễu không được ân  
phong giáng đàn là phải chờ ngày phán đoán đại  
đồng xét xử.

Thầy ban Bồ Đào cho các con. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 01 01 Đinh Tỵ  
nhằm ngày 18 02 1977 (#76)

\*\*\*\*\*

12 năm: MINH NGỌC, MINH HUỆ, MINH  
TIẾN, MINH HOA, MINH SÂM.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng các con.

Các con đừng Bồ Đào, có chư Tiên Phật lâm  
đàn. Các con đọc một bài Mừng!

BÀI:

*Chứng minh đại lễ đầu xuân,  
Các con đừng hiến đều mừng Thầy Cha.  
Công ơn điều độ vừa qua,  
Mười hai năm lẻ suy ra tu cần.  
Độ con trong cảnh tao tân,  
Vượt qua cảnh khổ bao lần khó khăn.  
Tu siêu qua khỏi nhọc nhằn,  
Từ đây vui đẹp cao thăng ơn Trời.*

Qua rồi nhọc cảnh chơi vui,  
 Có Thầy hộ độ vui nơi an lành.  
 Đạo mẫu càng luyện càng thanh,  
 Càng tu tinh tiến Thầy dành ngôi Tiên.  
 Đáp ơn bốn trẻ thảo hiền,  
 Ôn đền nghĩa trả Thiêng Liêng chứng lòng.  
 Thầy Cha hạ chiếu huệ công,  
 Các con minh mẫn tu thông năm hằng.  
 Một năm linh điển tràn đầy,  
 Công phu đại đạo cảnh Tây sáng lò.  
 Trời xanh điểm hóa Tiên gia,  
 Ngày sau kịp mặt Trời Cha vui vầy.  
 Non Tiên trở gót về Tây,  
 Già con ở lại xum vầy tu siêng.  
 Năm con chín chắn Thầy khuyên!  
 Khen mừng đặng thưởng vô biên huệ lành.  
 An nhàn thuận cảnh tu hành,  
 Chờ Thầy thấu dụng cảnh thanh trở về.  
 Bồ Đào mỹ tửu châu phê,  
 Các con hoan ẩm vui xuê giờ lành.  
 Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 09 01 Đinh Tỵ  
 nhằm ngày 26 02 1977 (#77)  
 \*\*\*\*\*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng các con,  
 có chư Tiên Phật lâm đàn. Các con hiến Bồ Đào!

THI:

Trinh tường chứng chiếu lễ mừng chung,  
 Các trẻ vui vui mãi tiết xuân.  
 Cố gắng tu hành tròn chung thủy,

Ngày sau Thầy độ đến Thiên Cung.

Thầy cùng chư Tiên Phật giá lâm chứng  
 chiếu lòng thành kính của các con. Các con hiến Bồ  
 Đào!

THI:

Trinh tường hai chữ chúc mừng chung,  
 Ban bố hồng ân hưởng phước chung.  
 Hoan ẩm Bồ Đào Thầy ân tứ,  
 Thân tâm mát mẻ hưởng vui chung.

Đọc lại bài Tân Xuân!

Thầy có chứng lễ 12 năm của 5 con đồng đền  
 ơn. Thầy đã chứng chiếu lòng thành của 5 con và  
 điểm đạo một bài.

BÀI:

Hiến lễ giờ nay vía Ngọc Hoàng,  
 Mừng chung các trẻ thủy bình an.  
 Một năm tu tiến đầy ân huệ,  
 Huệ tánh huệ tâm đạo đức thành.

Thầy mừng chung các con sẽ được một năm  
 vui vẻ tu hành (Cười).

Lần nữa ban Bồ Đào cho các con. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 01 Đinh Tỵ  
 nhằm ngày 04 03 1977 (#78)  
 \*\*\*\*\*

THI:

CAO Tiên chuyển hóa độ linh căn,  
 ĐÀI đạo luyện thanh hiệp thượng tăng.  
 GIÁO hóa môn sanh qui bốn tánh,  
 CHỦ tâm luyện kỹ đức cao tăng.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy các con. Thầy

mừng các con.

Thầy giá lâm có chư Phật Thánh Tiên hộ giá, chứng lễ Thượng Ngươn. Thầy gia ban đạo cả, điểm hóa đạo lành cho các con tu hành đặng đắc thành quả vị. Thầy ban ơn cho các con, miễn lễ, các con an tọa.

THI:

*Các con Thầy độ dẫn người sau,  
Trở lại quê xưa chiêm phẩm cao.  
Bốn buổi công phu không mỗi chí,  
Ngày về thọ hưởng phước thanh cao.*

HỮU:

*Cao thấp cùng đời gắng chí tu,  
Ngày thành chánh quả vẹn sương mù.  
Công cao quả đậm Thầy ban thường,  
Ngày về tạ hưởng phước Thanh U.*

HỮU:

*U hiển huyền vi pháp diệu thâm,  
Đạo cao phanh luyện khá sâu tâm!  
Tâm đường chánh đại tu siêu thoát,  
Thoát hóa luyện thành pháp diệu thâm.*

BÀI:

*Trời gieo giống Nam Bang hạnh ngộ,  
Pháp huyền vi tận độ nguyên căn.  
Luyện thu thanh khí thượng tầng,  
Dưỡng nuôi thánh thể đơn đẵng phi phiêu.  
Thầy hộ độ dắt dìu con trẻ,  
Tu siêu sinh được hé huyền cơ.  
Tu cho thấy bến thấy bờ,  
Tu cho thành đạo ngày giờ đặng Tiên.*

Thầy ban Bò Đào các con hoan ẩm. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 02 Đinh Tỵ  
nhằm ngày 02 04 1977 (#79)

\*\*\*\*\*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng các con nam nữ. Thầy miễn lễ, các con an tọa.

THI:

*Thầy Cao Đài chứng minh lễ đạo,  
GIA khẩu dương tam bảo ơn đền.  
Mười hai năm đạo tuổi tên,  
Thầy vui điểm hóa tăng lên cõi ngoài.  
Vượt qua khỏi nạn tai khảo thí,  
Lòng nhẫn kiên bền bỉ tu trì.  
Trên Thầy mở khiếu lại đi,  
Qua rồi khảo đảo trường thi lựa tài.  
Thầy điểm hóa điềm may ứng hiện,  
Được an nhàn tai biến dứt rồi.  
Hưởng nhàn vô sự vui thôi,  
Không còn gay gắt lắm hồi bi quan.  
Thầy lộ chút đôi hàng con rõ,  
Để vào trong gấn bó tu tâm.  
Giữ mình tiết tháo bền cầm,  
Ngày Tiên tháng Phật, Trước Lâm cận kề.  
Thầy ban Bò Đào các con. Thăng.*

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 05 03 Đinh Tỵ  
nhằm ngày 21 04 1977 (#80)

\*\*\*\*\*

Nhị Bộ: MINH LỚN.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng các con nam nữ.

THI:

Ngày Đại Đán là ngày kỷ niệm,  
Đạo đắc thành ở tại thế gian.  
Thầy vừa hạ chiếu lệnh hoàn,  
Đạo thành tại thế các con chúc Thầy.

LỚN!

THI:

Thầy chứng chiếu con sang Nhị Bộ,  
Luyện phép màu đến chỗ siêu thăng.  
Nhìn lòng đã thấy thượng tăng,  
Nê Hườn mở khiếu cao thăng bấy chừ.  
Cung Bạch Ngọc thanh hư lân đến,  
Biết đường về càng mến càng yêu.  
Tu tâm tu tánh một chiều,  
Trên Thầy hộ độ phi phiêu quả lành.  
Con sẽ thấy trường sanh là thế,  
Đến thời kỳ xuất thế hườn hư.  
Thành công đạo chứng có dư,  
Ban ơn cho trẻ nghĩ suy vào lòng.

BÀI:

Đại chí vượt qua thử thách lòng,  
Nhìn tâm đạo hiện cố quan phòng.  
Sự đời an phận dè dặt nhé!  
Rồi cũng siêu sanh quả vị phong.  
Ngày thành đạo thế gian rạng rỡ,  
Để làm gương hơn hờ các con.  
Rằng Thầy chứng chiếu sử son,  
Các con đệ tử hời còn lưu danh.  
Ráng tu kỷ đoạt thành quả vị!  
Có gương Thầy chánh kỷ hóa nhân.  
Học đời căn bản là hơn,  
Xét mình đường chánh nguôi hờn vị tha.

Đạo có thể diêm dà âm chất,  
Đạo ẩn in là bậc tôn sư.  
Biết mình bá nhân hiền từ,  
Làm gương tại thế công tu mới dày.  
Lời Thầy dạy hôm nay cận kề,  
Ráng gìn y một lẽ đồ theo!  
Truyền Từ kèm lái con chèo,  
Qua hồi sóng gió vững neo bến bờ.

Thầy ban Bồ Đào chung các con hoan ẩm.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 13 03 Đinh Tỵ  
nhằm ngày 29 05 1977 (#81)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO thâm đạo pháp gắng tu hành,  
ĐÀI báu chờ con sớm bước nhanh.  
TIÊN Phật ngày về vui cảnh Thánh,  
ÔNG hằng khuyên dạy giữ tâm thành.

CAO ĐÀI TIÊN ÒNG. Thầy mừng các con.

Thầy ban ơn cho các con.

BÀI:

Gắng công tu học theo Thầy,  
Thoát cơn kiếp học lần này nghe con!  
Sớm hôm đạo hạnh lo tròn,  
Khó khăn vững dạ chớ mòn lòng tin!  
Giới qui ngày tháng vẹn gìn,  
Vượt bao sóng gió muôn nghìn đùng than!  
Hạ Ngươn kiếp nạn lan tràn,  
Nương Thầy mới khỏi vương mang khổ sầu.  
Đồng Tử không quen ngồi Song Đồng, vậy

tạm xá Đồng Âm. Thầy dạy tiếp.

Thầy hôm nay lâm đàn để lời cùng các con từ đây trở đi trên đường đạo đức gặp nhiều khó khăn. Mặc dầu hoàn cảnh như thế nào thì sự tu hành của mỗi đứa phải một lòng một dạ, sống chết đừng thối lòng.

Sau những cơn sóng gió qua rồi, các con được còn sót ấy là 1 ơn phước lớn lao, nếu không bởi Thầy che chở thì tất cả sẽ ra tro bụi. Các con sống trong ân điển hằng ngày nên giữ mình thanh tịnh, chấp nhận mọi sự thử thách gay go mà đó cũng để luyện cho mỗi con được hoàn thiện tu hành. Cốt là giới hạnh làm đầu, buông bỏ những tánh xấu tật hư, thói quen theo thế tục thì mới xứng đáng là môn đệ của Thầy. Các con đã mang danh 1 người tu giải thoát đại thừa, phải cố gắng rèn luyện tánh đức hơn đời, trở lòng thương yêu, chung tay xây dựng đạo Thầy, phải hòa hiệp giữa nhau (Cười). Đời vì cái họa chia rẽ mà Thầy mới đến để qui tụ các con làm một cùng Thầy. Các con chớ nên chia phân nhiều chi nhiều nhóm!

BÀI:

*Hôm nay Thánh Đán của Thầy,  
Các con dâng lễ tỏ bày kính tin.  
Mọi điều con đã cầu xin,  
Thầy vui chứng nguyện vẹn gìn tâm tu.  
Sớm chiều công quả công phu,  
Khó khăn gắng chí cần cù đừng quên!  
Ngày ngày tin tấn tiến lên,  
Cho tròn đạo hạnh cho nên con Thầy.  
Chung tay quyền pháp đắp xây,  
Chớ nên chia rẽ đó đây Thầy buồn!*

*Đạo Trời chung đức một khuôn,  
Cớ sao cái méo cái vuông cái tròn?  
Phải chăng đó bởi lòng con!  
Thầy đâu có muốn mực son khác đường.  
Giữa thời tao loạn nhiễu nhương,  
Chỉ sao gắng được tình thương mới còn.  
Muốn cho mọi sự vẹn tròn,  
Xa gần nhứt trí, đường mòn nhứt tâm.  
Từ đây trở khúc hòa âm,  
Để cùng Thầy bạn tình thâm trọn nghì.  
Nạn đời lúc đến lúc đi,  
Chỉ lòng đạo đức chẳng khi nào mòn.*

THI:

*Quân chi khó nhọc quân chi phiền?  
Gánh đạo công trình chứng quả Tiên.  
Thầy vẫn cùng con chung một cõi,  
Quanh co chớ ngại mới bình yên!*

oOo

*Gắng tu, Thầy ở bên con!  
Trước sau một dạ lo tròn Thầy thương.  
Ban ơn các trẻ nội đàn,  
Bồ Đào Thầy thường an toàn lo tu.*

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 03 Đinh Tỵ  
nhằm ngày 01 05 1977 (#82)  
\*\*\*\*\*

THI:

*ĐẠO HẠNH CHƠN QUÂN giáng báo đàn,  
Mừng chung huynh tỷ thủy bình an.  
Chơn tu đức đạo về nguyên vị,*



*Nhơn quả đèn xong đến cảnh nhàn.*

ĐẠO HẠNH CHỜN QUÂN. Tôi chào đạo huynh, đạo tỷ. Tôi MINH NGẢI được Thầy gia phong sẽ giảng Giác Minh Đàn kỳ 30 tới. Chư hiền tiếp Từ Phụ...

Đọc bài Mừng

Tiếp điển:

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con nam nữ.

THI:

*NGỌC ĐÁNH ngôi xưa vốn sẵn dành,*

*Có căn Thầy độ đoạt trường sanh.*

*Ráng tu một kiếp tròn công đạo!*

*Ngày tháng viên minh đạo đắc thành.*

Thầy chứng cho NGỌC truyền pháp tu cho NGỌC ĐÁNH. Thầy ban Bồ Đào chung các con.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 04 Đinh Ty  
nhằm ngày 01 06 1977 (#83)

\*\*\*\*\*

Không có đàn.

PHẠM MINH CẢNH sám hối tu lại.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 05 Đinh Ty  
nhằm ngày 30 06 1977 (#84)

\*\*\*\*\*

Hầu đàn: HỒNG, HIỆP, LỢI.

3 năm: LÁ, CHÂM, CHÍCH.

THI:

CAO ban ân huệ các con nhàn,

*ĐÀI đạo độ siêu lộc tuyển sang.*

*THƯỢNG trí tu đơn tròn nhứt đức,*

*ĐỂ thành đắc quả cảnh Tiên Bang.*

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy các con, Thầy cùng chư Phật Thánh Tiên giá lâm. Các con đọc bài Mừng Thầy và chư Phật Thánh Tiên (đọc Chốn Bồng Lai).

Thầy vui ban ơn chung các con. Thầy thấy các con có chí nhiệt thành tâm tu học đạo, các con có duyên lành nhiều kiếp nên mới gặp đạo Thầy. Đạo là con đường siêu việt, chỉ có luyện kỹ tu đơn mới chứng quả siêu hèn. Thầy miễn lễ, các con an tọa.

Các con tu hành như quả trái xanh tươi, những con luyện đạo cả diêm dà như quả đã chín thì Thầy thu về nguyên vị. Như QUÂN đây cũng là một linh căn của Thầy sai xuống, ngày nay công đầy quả đủ, Thầy hạ chiếu triệu đơn thơ trở về nguyên vị. Việc đạo nơi đàn, các con cố gắng lập công quả và hòa thuận cùng nhau, là các con hiến lễ Thầy vui (Cười cười).

Thầy chứng lễ Tam Niên cho LÁ, CHÂM, CHÍCH.

THI:

*LÁ cây rậm rạp vườn đào,*

*Bốn giờ luyện kỹ thanh cao diệu huyền.*

*Đạo màu ứng hóa vô biên,*

*Tu trong tâm pháp diệu huyền thấy hay.*

*Đạo thơ bốn buổi đổi mài,*

*Ẩn trong bí nhiệm cái hay thường nhìn.*

*Ngày sau siêu xuất Bồng Dinh,*

*Trở về quê cũ muôn phần lành thay!*

CHÂM nom tu kỹ ngày ngày,  
 Đạo mâu ứng hóa Bồng Lai ra vào.  
 Đạo mâu luyện kỹ thanh cao,  
 Ngày sau đắc quả non đào hồi qui.  
 CHÍCH lo kíp hội trường thi,  
 Quả lành ứng hiện vô vi đắc thành.  
 Luyện tu khứ trước lưu thanh,  
 Ngày ngày tinh tấn Thầy dành độ lên.  
 Tu vậy thanh tạc tuổi tên,  
 Ngày sau đắc quả Ngọc Đền châu Cha.

Thầy cho chung các con mới vào hầu đàn, các con chưa được keo, Thầy từ bi cho chung.

THI:

Đạo Thầy chuyển lọc độ nguyên nhân,  
 Quyết chí tâm tu giải thoát trần.  
 Luyện đắc Kim Thân hườn quả vị,  
 Ngày sau thành đạo hườn Thiên ân.

Thầy cho MINH PHONG (con của Thầy).

THI:

THANH PHONG luyện kỹ đắc kim quang,  
 Cảnh cũ quê xưa chốn Niết Bàn.  
 Đạo có trau dồi minh sáng chói,  
 Ngày về hườn thọ chốn Tây Phang.

Con LỚN thỉnh nước dương thủy cho Thầy làm phép để giải bệnh, NGỌC và PHƯỚC uống. Việc chỉ pháp nơi đàn, Thầy ban ơn cho NGỌC và CUNG. Người chứng thọ pháp là PHỤ và PHÁT, con chứng pháp công quả cũng như chỉ pháp, phải coi trọng trách nghe!

Thầy ban Bồ Đào chung các con hoan ẩm. Thầy phán giá.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 06 Đinh Tỵ  
 nhằm ngày 29 07 1977 (#85)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO thanh tận độ cứu nguyên nhân,  
 ĐÁI bửu thường ban kẻ hữu phần.  
 GIÁO hóa môn sinh thành chánh quả,  
 CHỦ tâm luyện kỹ đạo sáng ngàn.

CAO ĐÁI GIÁO CHỦ. Thầy các con, Thầy mừng chung các con. Thầy cho con QUANG hầu đàn, Thầy thấy các con có chí nhiệt thành tâm tu học đạo, các con có chí bền một ngày kia sẽ mãn nguyện.

BÀI:

Đạo chí bửu hư vô siêu việt,  
 Đạo cứu đời thoát kiếp biển mê.  
 Biết phương tìm lối băng vè,  
 Tu siêu thoát tục dựa kê Thân Tiên.  
 Đạo cứu thế hồn nhiên tỉnh thức,  
 Đạo năng hành kiến thức tâm linh.  
 Tu đơn tụng niệm Huỳnh Đình,  
 Gia công nung nấu đạo màu sáng soi.  
 Hời nơn sanh tiếng còi giục thúc!  
 Chuyển nguyên căn nô nức về nguồn.  
 Khuôn vàng thước ngọc y khuôn,  
 Tu siêng luyện kỹ qua trường tục trần.  
 Tâm thanh tịnh ngươn Thân xuất hiện,  
 Đạt thông công tinh tiến đạo màu.  
 Kiết hườn xá lợi Ni Mâu,  
 Ngày sau đắc quả về châu Thầy Cha.

Thầy ban Bồ Đào chung các con. Thầy phản giá.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 07 Đinh Tỵ  
nhằm ngày 29 08 1977 (#86)  
\*\*\*\*\*

Lãnh pháp: MINH LỢI, MINH HỒNG, MINH HẠNH, MINH QUANG.

Tam Niên: MINH KIM.

Nhị Bộ: MINH NGỌC.

100 ngày: MINH ĐÁNH.

THI:

*LINH ừng dồi trau pháp đạo huyền,  
QUANG minh tu luyện phân hườn nguyên.  
ĐẠO thành nhân lạc muôn thu hưởng,  
NHƠN thoát ly trần đến cảnh Tiên.*

LINH QUANG ĐẠO NHƠN. Tôi chào chư đạo tâm, tôi lai đàn báo tin có Thượng Hoàng kiến giá, chư hiền tịnh tâm nghinh Thánh Giá. Ngả chào, ngả lui!

Tiếp điểm:

THI:

*NGỌC chiếu Nam Phương lộ ánh hồng,  
HOÀNG Thiên điểm hóa điểm tâm công.  
THƯỢNG căn đắc ngộ nguồn cao cả,  
ĐẾ dĩ lâm đàn sắc chỉ phong.*

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ. Thầy mừng chung các con, Thầy đại hỷ xả chư môn đệ. Thầy ban hồng ân cho các con. Miễn lễ, các con an tọa.

Nay nhằm ngày lành tháng tốt, Thầy giá lâm

có chư Phật Thánh Tiên hộ giá. Nay ngày đại xá các vong hồn nơi U Minh được về cõi thanh tịnh tu hồn, sau sẽ lai trần tu tấn hóa.

BÀI:

*Vu Lan xá tội cứu linh hồn,  
Thức tỉnh đường chơn mở trí khôn.  
Siêu độ âm hồn hồi hướng thiện,  
Căn xưa nhớ kiếp kiến Thiên môn.*

Thầy điểm hóa các con thọ pháp.

THI:

*LỢI sanh tánh mạng hiệp hòa,  
Bốn giờ tu kỷ Thầy Cha độ điều.  
Đạo sanh ứng hóa phi phiêu,  
Tu lâu sẽ thấy được nhiều phép hay.  
Đạo mẫu cần mẫn dồi mài,  
Luyện hồn siêu việt lên đài cảnh thanh.  
Giờ nay thọ được đạo lành,  
Ráng tu thoát tục đắc thành vị ngôi!  
Ngày sau hưởng lạc vô hồi,  
Ngày thành đắc quả trọn tôi thảo hiền.  
HỒNG ân chan chứa vô biên,  
Cảnh siêu Thầy độ lên miền Tiên gia.  
Tu trau đạo cả diềm dề,  
Ngày sau cảnh lạc Tiên tòa hưởng thanh.  
HẠNH tâm tu luyện lòng thành,  
Qui gia tu khí luyện Tinh hóa Thần.  
Ngày sau hưởng phúc Thầy ân,  
Vui cầu vô sự hưởng phần tiêu diêu.  
QUANG minh học đạo mỹ miều,  
Tu siêu thoát tục diệt tiêu lòng phàm.  
Trau tría đạo pháp công tham,*

Đạo màu hiển đạt ngày càng sáng soi.  
 Thiêng Liêng giục thúc tiếng còi,  
 Độ tu siêu thoát ngày ngày tiến lên.  
 Ngày sau thanh bằng nêu tên,  
 Con tu phi nguyện qui đền Tiên gia.

Thầy chúng lễ Tam Niên cho KIM.

KIM!

THI:

Gội ân phước đức diêm dâ,  
 Ba năm khổ nhọc Thầy Cha độ điều.  
 Trau dồi đạo pháp mỹ miều,  
 Đạo sanh ứng hóa đạt nhiều phép hay.  
 Tâm Không biển lặng an bà,  
 Ngày sau đắc quả Thiên Thai được về.

Thầy điểm hóa cho NGỌC sang Nhị Bộ.

NGỌC!

THI:

NGỌC tu siêu thoát hồi về,  
 Đạo màu hiển đạt vui xuê trong lành.  
 Hường nhiều ân huệ Cao Xanh,  
 Ngày ngày tinh tấn Thầy dành độ lên.  
 Bằng vàng thanh tạc tuổi tên,  
 Ngày sau đắc quả Ngọc Đền châu Cha.

Giờ nay Thầy chiếu theo Thiên Luật, Thầy hạ  
 lệnh ban ơn, gia phong Thiên Tước cho QUẢNG là  
 NGỌC HỮ CHƠN TIÊN. Các con tiếp cầu, Thầy  
 thượng ý.

Tiếp điểm:

THI:

NGỌC sắc ân ban đắc lệnh Thầy,  
 HỮ vô tịch diệt phản hồi Tây.

CHƠN như chói tỏa kim quang hiện,  
 TIÊN tịch tiêu diêu gọi đức Thầy.

HỮ:

Đức Thầy tận độ chúng thanh y,  
 Sứ mệnh qui căn giải thoát thì.  
 Bí pháp trau dồi thông hiển đạt,  
 Chơn truyền tu học đắc huyền vi.  
 Kim Thân siêu xuất về nguyên thủy,  
 Đạo hiệp đơn hườn chiếu triệu qui.  
 Quả mãn công thành nay toại hưởng,  
 Thiên phong ân tước đoạt khoa kỳ.

NGỌC HỮ CHƠN TIÊN. Bàn Đạo chào  
 chung chur đạo tâm lương phái, nay Bàn Đạo được  
 Thầy ân phong cho giáng đàn để thuyết minh đạo lý.

BÀI:

Ngày thọ lãnh đơn thơ chiếu triệu,  
 Công viên thành quả liễu lành thay!  
 Phương linh pháp báu cầm tay,  
 Hồi về cung Ngọc bệ giai hầu kê.  
 Châu Sư Phụ sắc phê ban thường,  
 Hội quần Tiên vui hưởng Bàn Đào.  
 Cảnh nhàn lạc thú tiêu dao,  
 Sen hoa đua nở, cúc chào người xưa.  
 Hường xông bốc chiều trưa bát ngát,  
 Cảnh thiên nhiên thơm ngát mùi hương.  
 Biết rằng cảnh báu Tây Phương,  
 Tiêu diêu cảnh lạc kíp bước về nhân.  
 Vui hứng cảnh sen vàng đỡ gót,  
 Diệu kỳ quang ca hót chim linh.  
 Thú vui thú đẹp cảnh xinh,  
 Đờn linh tao nhã Thần linh an bài.

Vui Bàn Đạo mừng ngày hội ngộ,  
 Mừng chư hiền hiểu chỗ lý sâu.  
 Ngồi Tiên Thầy bắc nhịp cầu,  
 Chờ cho quả mãn Thầy thấu triệu về.  
 Tâm thanh tịnh vui xuê đạo pháp,  
 Luyện bầu đơn hiển đạt huyền vi.  
 Vượt lên cảnh trí thần phi,  
 Đạo chơi hải ngoại cung vi Tiên Bồng.  
 Tu thanh tịnh tâm Không biển lặng,  
 Đắc nhiệm màu dày dặn công phu.  
 Đạo thành về chốn Thanh U,  
 Cờ Tiên rượu Thánh muôn thu hưởng nhân.  
 Tu thanh tịnh kim quang chói tỏa,  
 Vừa lo tu vừa trả nghiệp oan.  
 Khổ tu Thầy thường ngồi vàng,  
 Ngày về cữ vị bỉ bàng công cao.  
 Trước Bệ Ngọc, Thiên Tào ghi điểm.  
 Trọn làm tôi vinh hiển đường bao.  
 Vàng son đậm nét một màu,  
 Vẹn niềm với Chúa trước sau trọn nghì.  
 Thầy ân xá một khi khảo đảo,  
 Đạo càng cao ma khảo càng hay.  
 Quả nhồi khẩu nghiệp những ngày,  
 Trả xong oan nghiệp đến ngày triệu phong.  
 Thầy ban bố ân hồng đàn nội,  
 Mừng chư hiền tiếp nối quả công.  
 Đàn tràng sáng tỏ trắng trong,  
 Đưa người tới chốn Bệ Rồng châu Cha.  
 Ân đạo hữu đậm đà nhân ngãi,  
 Mọi việc lo cả thầy đều xong.  
 Ờn Thầy nghĩa bạn nhiệt nồng,

Ờn kia nghĩa nợ vẹn xong nỗi niềm.  
 Bờ Đào tửu điện tiên lịnh Thánh,  
 Mừng chư hiền thọ lãnh hòa vui.  
 Bờ Đào hương vị ngọt mùi,  
 Mừng chư tâm đạo say vui hòa đồng (Đọc lại).

HỮU:

Hòa đồng đạo hữu chí thanh cao,  
 Sám hối tu đơn giữ một màu.  
 Đạo pháp trau dồi Minh Chiếu trả,  
 Ngày sau đắc quả hưởng ngôi cao.

Thừa lịnh Thầy chứng cho biết chuẩn giờ thọ pháp.

NGỌC y truyền đề hồ cho ĐẢNH. HỒNG truyền Nhị Bộ cho NGỌC.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 08 Đinh Tỵ  
 nhằm ngày 27 09 1977 (#87)

\*\*\*\*\*

THI:

CAO thanh giá ngự xuống đàn tiên,  
 ĐÀI thượng chứng minh trẻ thảo hiền.  
 GIÁO hóa độ đời ban phép nhiệm,  
 CHỦ tâm luyện kỹ đắc như nhiên.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy các con, Thầy mừng chung các con. Thầy giá lâm có chư Phật Thánh Tiên hộ giá. Các con đọc bài Mừng (Chốn Bồng Lai).

Thầy vui ban ơn cho các con. Miễn lễ, các con an tọa.

Nay ngày kỷ niệm khai nguyên đàn nội, Thầy chuyển hóa các nguyên căn tu hành được đắc

thành hườn nguyên phục vị.

Thầy chứng lễ Thập Nhị Niên với đức lượng từ bi, những con vắng mặt và ban ơn cho các con thọ pháp.

BÀI:

Ngày kỷ niệm khai nguyên đàn nội,  
 Chuyển nguyên căn nhuần gội ân Thiên.  
 Chứng lòng con trẻ thảo hiền,  
 Lễ dâng phụng hiến điện tiền Thầy Cha.  
 Vui đàn nội đấng khoa nô nức,  
 Hộ thâm tu vượt bực Thánh hiền.  
 Nguyên nhân giác ngộ về nguyên,  
 Về Thầy tận hưởng vô biên quả lành.  
 Thập Nhị Niên cao thanh chứng lễ,  
 CỨNG con hiền dành để phước duyên.  
 Đạo tròn sáng rõ hoa liên,  
 Công cao quả đậm ân Thiên thường đền.  
 Số vàng tạc tuổi tên đậm nét,  
 Ban giác quan tương tiếp minh minh.  
 Ngày về hầu bệ Ngọc Kinh,  
 Châu Thầy phi nguyện hiến vinh quả lành.  
 HOA tươi tốt đơm cành nảy tược,  
 Bón phân nhiều cội được sum xuê.  
 Thanh tâm an mát mọi bề,  
 Ngày sau đắc quả vui xuê cảnh Bồng.  
 NÚI cao vọi rừng tòng để bước,  
 Dày công phu Thánh được hườn đơn.  
 Đạo thành báu quý chi hơn!  
 Ngày sau đắc quả linh đơn hội về.  
 TRIỆU nhân lạc vui xuê cảnh báu,  
 Đạo sáng tròn hườn đạo cựu quê.

Gương lành trong sáng vẹn bề,  
 Ngày sau đắc quả cảnh quê Tây Đình.  
 XÂY nền đạo đức tin vững chắc,  
 Lòng đĩnh ninh son sắc thủy chung.  
 Tu nhiều đạo được đắc sung,  
 Ngày sau thành đạo Ngọc Cung châu Thầy.

TẤN!

HỮU:

Châu Thầy tinh TẤN đạo quang minh,  
 Chứng chiếu lòng con cả chí tình.  
 Một kiếp tu siêu Thầy dẫn độ,  
 Về sau toại nguyện chốn Tây Đình.

ANH!

HỮU:

Tây Đình ANH liệt đạo thanh quang,  
 Tu kỷ luyện đơn bốn buổi sang.  
 Thường chuyển pháp luân sanh hóa mãi,  
 Ngày sau đắc quả cảnh Tây Phang.

Thầy chứng cho biết chuẩn giờ thọ pháp.  
 HỒNG khá y truyền cho ANH.  
 Thầy ban Bồ Đào chung các con. Thầy phản  
 giá.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 09 Đinh Tỵ  
 nhằm ngày 27 10 1977 (#88)  
 \*\*\*\*\*

Lãnh đạo: MINH TU, MINH VỊNH.

THI:

CAO minh lượng cả độ con hiền,  
 ĐÀI đạo lộc ban hữu phước duyên.

THƯỢNG đạt siêu hình qui bốn tánh,  
ĐỂ ân tận cứu phân hườn nguyên.

HỮU:

Hườn nguyên hưởng thọ phúc thiên nhiên,  
Quyết chí tâm tu đắc ngộ truyền.  
Luyện đắc Kim Thân hồi cứu vị,  
Về Thầy nhàn lạc hưởng ân Thiên.

HỮU:

Ân Thiên chan rưới các con hiền,  
Phúc đức Thầy dành số chép biên.  
Quả đậm công cao sau toại hưởng,  
Tiêu diêu cảnh lạc chứng ngôi Tiên.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐỂ. Thầy các con, Thầy  
mừng các con nam nữ.

Thầy chứng chiếu lòng thành của các con.  
Thầy vui ban ơn cho các con. Miễn lễ, các con an tọa.

BÀI:

Thầy tận độ Nam Bang gieo giống,  
Chuyển phép linh màn móng đạo Vàng.  
Giống lành chan rưới độ an,  
Trau dồi đạo pháp minh quang diệu huyền.  
Thầy chan rưới vô biên phước huê,  
Con hiếu hiền dành để thưởng ban.  
Ngày về rục rờ huy hoàng,  
Thầy vui hỷ dạ thường ban cho trò.  
Tu đường ấy thăm lo nấu thuốc,  
Dày công phu Thánh được hườn đơn.  
Luyện thành kết tụ kim đơn,  
Ngày sau đắc quả Linh Sơn được về.  
VĨNH thang phép nhành huê vật báu,  
Tu luyện thành tiết tháo minh quang.

Trau dồi phép nhiệm đạo Vàng,  
Nhứt tâm chung thủy vẹn toàn đạo tâm.  
Thầy chan rưới hồng ân độ trẻ,  
Ráng lo tu mau lệ tiến lên!  
Đắp bồi nền móng vững bền,  
Ngày sau đắc quả qui đền Tiên gia.

Thầy ban BỒ ĐÀO chung các con. Thầy phản  
giá.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 10 Đinh Tỵ  
nhằm ngày 25 11 1977 (#89)

\*\*\*\*\*

Lãnh đạo: BÉ, PHẨM, ĐỨC.  
12 năm: MINH TẶNG.

THI:

CAO minh ý Phật ý Thầy cao,  
ĐÀI đạo tu đơn giữ một màu.  
THƯỢNG đạt siêu hình qui bốn tánh,  
ĐỂ thành đắc quả lại non cao.

HỮU:

Non cao cảnh lạc lăm tiêu dao,  
Cảnh đượm Trời xinh chẳng lọt màu.  
Khổ hạnh tu hành sau toại hưởng,  
Ngày về tên rạng chứng ngôi cao.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐỂ. Thầy các con, Thầy  
mừng các con. Thầy vui ban ơn cho các con. Miễn lễ,  
các con an tọa.

Thầy điểm hóa các con thọ pháp.

BÀI:

BÉ con thước mực học bài,

Tâm Kinh Vô Tự ngày ngày đòi trau.  
 Sắt đing giữ lấy một màu,  
 Trau đòi đạo pháp trong minh diệu huyền.  
 Chuyên cần luyện kỹ cho siêng!  
 Ngày sau cảnh lạc thiên nhiên hưởng nhàn.  
 PHẨM con thọ pháp Thầy ban,  
 Đạo màu luyện kỹ minh quang diệu huyền.  
 Dày công nấu thuốc cần chuyên,  
 Ngày sau đắc quả ân Thiên hưởng đên.  
 ĐỨC lành hạnh tốt làm nên,  
 Tu siêu hiển đạt cảnh đên vô vi.  
 Tu kịp hội trường thi đắc quả,  
 Đạo siêu sinh thanh nhã vui nhàn.  
 Ngày sau hưởng phúc Thầy ban,  
 Ngày về chứng quả thuận đàng về nguyên.  
 Thầy chúng lễ Thập Nhị Niên cho TẶNG.  
 TẶNG!

THI:

TẶNG đạo pháp đòi trau ngọc quý,  
 Đạo siêu hình diệu lý nơi trong.  
 Cuộc đời có đó hóa không,  
 Tu cho hiển đạt thông công ý Thầy.  
 Thầy ân tứ đại mây hộ độ,  
 Nghiệp chẳng lành dành để nghiệm suy.  
 Thầy thương mở lượng từ bi,  
 Chư Thần khải tấu lắm khi con à!  
 Nay mừng trẻ giác tha tự giác,  
 Để tu hành hiển đạt đạo Cao.  
 Sắc son chung thủy một màu,  
 Tu hành bòn mót Thiên Tào điểm công.  
 Ngày sau đẹp thấy cảnh Bồng,

Vui nhân phỉ nguyện thành công ngày về.  
 Thầy ban Bồ Đào chung các con hoan ẩm.  
 CÙNG y truyền! NGỌC y truyền!  
 Thầy phản giá. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 11 Đinh Tỵ  
 nhằm ngày 25 12 1977 (#90)

\*\*\*\*\*

Lãnh đạo: THÔI, VIỆN.  
 12 năm: NHÂM.

THI:

CAO là hành đúng pháp tâm truyền,  
 ĐÀI đạo gìn y bốn thể nguyện.  
 GIÁO hóa tu đơn mau phát huê,  
 CHỦ tâm thành ý đắc như nguyện.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy các con, Thầy  
 mừng chung các con. Thầy chứng hiếu lòng thành của  
 các con. Thầy vui ban ơn cho các con (Cười cười).

Miễn lễ, các con an tọa. Thầy chúng lễ Thập  
 Nhị Niên cho NHÂM.

BÀI:

NHÂM đạo pháp đòi trau ngọc quý,  
 Mười hai năm tu kỹ luyện đơn.  
 Vui bồi nền móng chặt bên,  
 Quyết tu chánh kỹ đáp đên ơn Cha.  
 Lo công quả tắng gia phước huê,  
 Lo tạo nhiều âm chất quả công.  
 Đạo minh chói rạng ánh hồng,  
 Ngày về hầu bệ Đền Rồng Thầy Cha.  
 Thầy điểm hóa các con thọ pháp.  
 THI:



THỜI tu kỹ diêm dà cội đạo,  
 Thọ pháp màu kiến tạo kim đơn.  
 Hạnh tu khổ nhọc đầu sồn!  
 Ngày sau đắc quả Linh Sơn hội về.  
 VIÊN xét kỹ an bề luyện tánh,  
 Nương đạo nhà Tánh Mạng Song Tu.  
 Siêng cần dôi luyện công phu,  
 Ngày sau đắc quả muôn thu hưởng nhàn.

Thầy ban Bồ Đào chung các con. NGỌC  
 truyền đề hồ cho HỒNG và HÀNH. HỒNG y truyền  
 cho THỜI và VIÊN.

Thầy phản giá. Thăng.  
 \*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 12 Đinh Ty  
 nhằm ngày 23 01 1978 (#91)  
 \*\*\*\*\*

100 ngày: ANH.  
 VÕ VẤN NÓT sám hối tu lại.

THI:

CAO thanh giá ngự xuống đàn tiên,  
 ĐÀI ngọc chứng minh lễ Tất Niên.  
 GIÁO hóa ban hành truyền pháp nhiệm,  
 CHỦ quyền sáng tạo độ con hiền.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy giá lâm có chư  
 Phật Thánh Tiên hộ giá. Các con đọc bài Mừng Thầy à  
 (đọc Chốn Bồng Lai)!

Thầy các con, Thầy mừng chung các con.  
 Thầy vui ban hồng ân cho các con (Cười cười).

Miễn lễ, các con an tọa. Một năm dài, các con  
 công phu tu hành khó nhọc và chịu nhiều hoàn cảnh  
 của đời thử thách. Các con cứ bền lòng, chi chi có

Thầy xem xét.

BÀI:

Lễ Tất Niên con hiền đành lễ,  
 Về đàn trung hành lễ kính đưng.  
 Trên Thầy chiếu giám vui mừng,  
 Các con chạm dạ khâm tuân lời Thầy.  
 Vui đàn nội hiệp vậy tu kỹ,  
 Vui con hiền vẹn chữ Thủy Chung.  
 Đệ huynh hòa hiệp trùng phùng,  
 Vun bồi công quả hiệp đồng chung lo.  
 Ban khuyên trẻ các trò đàn nội,  
 Ban hồng ân sớm tối gìn tu.  
 Cá ao hóa kiếp thành cù,  
 Đạo thành về chốn Thanh U hưởng nhàn.

NÓT! Thầy đại hỷ xả cho con. Vậy từ đây  
 con ráng cố gắng lo việc tu hành, đừng để bị lôi cuốn.  
 Con cứ giữ lòng thanh tịnh lo tu, chi chi Thầy đều  
 thấy hết.

HỒNG truyền đề hồ cho ANH.

Thầy ban Bồ Đào chung các con. Thầy phản  
 giá.

Thăng.  
 \*\*\*\*\*

Đàn ngày 01 01 Mậu Ngọ  
 nhằm ngày 08 02 1978 (#92)  
 \*\*\*\*\*

THI:

CAO minh lượng cả độ con hiền,  
 ĐÀI ngọc điển linh thường phước duyên.  
 THƯỜNG trí tâm kinh năng tụng đọc,  
 ĐỂ ân hồng phúc hưởng ân Thiên.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Nay ngày Nguyên Đán Tân Xuân Mậu Ngọ, Thầy cùng chư Phật Thánh Tiên lâm đàn. Mừng chung các con nam nữ và ban đại hồng ân cho các con.

Các con có chi vui để mừng Thầy, mừng Thầy Chón Bồng Lai (đọc đến: chẳng nhiệm trần-ai).

HỤU:

*Chẳng nhiệm trần-ai chữ Lợi Danh,  
Tâm Không biến lạng chí tâm thành,  
Cuộc đời giả tạm không trường cửu,  
Thế cuộc chuyển luân giống chỉ mảnh.*

HỤU:

*Chỉ mảnh cuộc thế chẳng bền lâu,  
Họa phước trả vay buổi đáo đầu.  
Chí quyết tâm kinh năng tụng đọc,  
Ngày sau thành đạo hưởng nhàn lâu.*

Thầy miễn lễ, các con an tọa.

Nay vì buổi tuần hườn dĩ đáo, đời Hạ Ngươn xoay chuyển Thánh Đức Thượng Ngươn cho nên từ sự vay trả của đời để đền bù nhân quả.

Các con tu hành cũng chịu ảnh hưởng của đời nhưng có Thầy và chư Phật Thánh Tiên hộ độ. Các con cứ giữ bốn phận tu hành cho đạo thông hiển đạt sáng rõ tâm linh, để huệ mạng tròn đầy che phủ.

TRƯỜNG THIÊN:

*Xuân thanh giá ngự đàn tiên,  
Xuân lành chan rưới con hiền bình an.  
Xuân vui đàn nội thanh quang,  
Xuân mừng hoan hỷ đạo tràng sáng soi.  
Xuân lai giục thúc tiếng còi,  
Xuân lành bao phủ lối mời nghiệm suy.*

*Xuân vì giữ phận tu trì,  
Xuân đầy đạo hiện thông tri nhiệm màu.  
Xuân hành xây chuyển đầu đầu,  
Một bầu vũ trụ gồm thâu chủ quyền.  
Cuộc đời tai biến đầu yên,  
Thử lòng đạo đức, cần chuyên miệt mài.  
Trên Thầy hộ điển ngày ngày,  
Các con vững bước miệt mài công phu.  
Ngày sau hưởng phước Thanh U,  
Ngày vui phủ nguyện Thầy thâu triệu hồi.*

Thầy ban Bò Đào chung các con hoan ẩm.  
Thầy cùng chư Phật Thánh Tiên phân giá.  
Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 07 01 Mậu Ngọ  
nhằm ngày 13 02 1978 (#93)

\*\*\*\*\*

VÍA NGÀY SINH NHẬT CỦA THẦY.  
GIÁC MINH và ĐÀN CMTTVV Chợ Lớn hầu  
chung ở LONG HỤU.

THI:

*CAO ban phước huệ các con lành,  
ĐÀI đạo tu đơn trực hóa thanh.  
TIÊN Phật độ điều nên giác tánh,  
ÔNG NGÔ điểm hóa đắc viên thành.*

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG NGÔ TIÊN ÔNG.  
Thầy các con, Thầy giá lâm có chư Phật Thánh Tiên hộ giá. Thầy vui ban ơn cho các con. Miễn lễ, các con an tọa.

Nay ngày Thầy lâm phạm lập nền Đại Đạo  
CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH. Chư Tiên Phật

tình nguyện xuống thế theo Thầy lập nên nền Chơn Đạo để độ các nguyên căn trở về cội quê cố cảnh.

Các con có duyên lành nhiều kiếp nên ngộ đặng đạo Thầy. Thầy do công đức mà điểm hóa các con, nay nhằm ngày sinh nhật của Thầy. Thầy khá khen các con có dạ kính tin, đáng con yêu mến, đáng phận thảo hiền, Thầy rất vui (Cười cười).

BÀI:

*Thầy xuống thế Kỳ Ba khai đạo,  
Qui ba nhà Tam Giáo thuyết minh.  
Xây nền chủ nghĩa hòa bình,  
Nhà nhà đều được khương minh thanh nhân.  
Qua những lúc lâm than khói lửa,  
Ban pháp mầu cứu chữa bệnh nguy.  
Thầy Cha lượng cả từ bi,  
Độ người căn thiện uy nghi cảnh Bồng.  
Các trẻ gắng gia công luyện tập!  
Đạo sáng tròn rọi khắp tâm linh.  
Ngày ngày tụng niệm Huỳnh Đình,  
Thực thi Cẩm Ứng đức sinh hóa nhiều.  
Vô bông thấp hiu hiu khô mát,  
Tu thông công hiển đạt đạo mầu.  
Bá tòng bền chặt dài lâu,  
Trên Thầy hộ điển pháp thâm phục hườn.  
Nay Thầy thường ban ơn các trẻ,  
Ráng lo tu mau lệ vì Thầy!  
Vượt lên cảnh trí đài mây,  
Ngày sau phi nguyện châu Thầy Ngọc Kinh.  
Thầy ban Bồ Đào chung các con hoan ẩm.  
Thăng.*

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 09 01 Mậu Ngọ  
nhằm ngày 15 02 1978 (#94)

\*\*\*\*\*

THI:

*NGỌC báu đòi trau chiếu sáng ngời,  
HOÀNG Thiên điểm hóa độ nơi nơi.  
THƯỢNG căn đắc ngộ chi cơ Tạo,  
ĐỂ đạo hoằng khai cứu độ đời.*

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ. Thầy các con. Nay Thầy giá lâm có chư Phật Thánh Tiên hộ giá. Các con đọc bài Mừng (đọc Chốn Bồng Lai tới: thành thời).

HỮU:

*Thành thời an lạc chốn Tiên gia,  
Đạo khắp năm non khắp Ta-bà.  
Ngắm cảnh thiên nhiên vui thích thú,  
Sớm chiều cung Ngọc bái Thầy Cha.*

Thầy mừng chung các con. Thầy đại hỷ xả chư môn đệ, Thầy ban đại hồng ân cho các con. Miễn lễ, các con an tọa.

TRƯỜNG THIÊN:

*Đêm thanh giá ngự đàn tiên,  
Thầy cùng chư Phật Thánh Tiên lâm trần.  
Công bình Tạo Hóa cân cân,  
Thường ban lành giữ cho trần tạo gây.  
Ban ơn đàn nội hiệp vầy,  
Lập công với đạo giúp Thầy phận con.  
Gương lành vẹn đạo sắt son,  
Nhứt tâm nhứt đức cho tròn đạo tôi.  
Đạo Thầy báu quý vô hồi,  
Thoát vòng cương tỏa đời đời nhàn thanh.*

Tu vây tạo bảng nêu danh,  
 Sổ vàng đậm nét Thầy dành nêu tên.  
 Gia công tu kỹ vững bền,  
 Long thăng hổ giáng hiệp nên nhiệm màu.  
 Trau dồi đạo hiệp minh châu,  
 Xa xem cảnh trí một bầu kim đơn.  
 Ngày sau hưởng cảnh Linh Sơn,  
 Châu Thầy cung Ngọc gọi ơn Cha lành.

Thầy ban Bồ Đào chung các con. Thầy phản  
 giá.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 01 Mậu Ngọ  
 nhằm ngày 21 02 1978 (#95)

\*\*\*\*\*

Lãnh đạo: HUỖNH THỊ MINH KIM CƯỜNG.  
 Nhị Bộ: KIM, CHÂM.  
 3 năm: TRÚ, ĐÀO, RẦY.

THI:

CAO thượng từ bi bố đức lành,  
 ĐÀI tiên hộ độ các môn sanh.  
 GIÁO truyền tâm pháp tu cần bộ,  
 CHỦ ý đòi trau luyện đắc thành.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy các con. Thầy  
 giá lâm có chư Phật Thánh Tiên hộ giá, các con dung  
 Bồ Đào.

Thầy mừng chung các con, Thầy vui ban ơn  
 cho các con. Miễn lễ, các con an tọa.

Nay ngày Thượng Ngươn Đại Đán, Thầy giá  
 lâm ban hồng ân phước huệ cho các con tu hành được  
 huệ tâm phát hóa, tánh đạo hiệp hòa, được nhiều

mãn huệ, đáng trang mãn thế diệu hiền, đáng bực hóa  
 nhơn chánh kỷ.

BÀI:

Thầy chiếu giám ban ơn đàn nội,  
 Ban phước lành sớm tối gìn tu.  
 Vượt qua những lúc ám mù,  
 Đêm ngày dôi luyện công phu điều hòa.  
 Trên xem xét Thầy Cha hộ độ,  
 Dìu con đi đến chỗ thượng tăng.  
 Vui cùng nước biếc non xanh,  
 Ngắm xem cảnh báu thượng tăng Tiên gia.  
 Thầy điểm hóa sang qua Nhị Bộ,  
 KIMặng truyền phép đạo nhị tuần.  
 Thầy Cha điểm hóa vui mừng,  
 Luyện tu siêu xuất chín tầng đài mây.  
 Thầy điểm hóa hiệp vây tu kỹ,  
 Ngày đạo thành hoan hỷ nhân thanh.  
 Phỉ nguyện cảnh báu Thầy dành,  
 Ngày sau bệ Ngọc Cao Xanh chực châu.  
 CHÂM Nhị Bộ dày lâu luyện tánh,  
 Tu đạo thông ngắm cảnh nhiệm màu.  
 Kết hườn xá lợi Ni Mâu,  
 Luyện tu siêu xuất phép thâm phục hườn.  
 Ngày thành đạo Linh Sơn cảnh quý,  
 Châu Thầy Cha phỉ chí toại nguyện.  
 Cảnh lành hưởng phúc diên niên,  
 Ngày về thính cảnh Tây Thiên hưởng nhân.  
 Thầy chứng lễ Tam Niên các trẻ,  
 TRÚ con hiền được hé cơ huyền.  
 Dày công luyện tập cần siêng,  
 Hết lòng gìn giữ mối giềng thủy chung.

Tu đường ấy chín từng chiếu giám,  
 Hộ trì yên Chiết Khảm Điền Ly.  
 Trau dồi ngọc báu lưu ly,  
 Đạo thông hiển đạt huyền vi nhiệm màu.  
 Ngày sau cung Ngọc báu châu,  
 Phi nguyện trước bệ chực hầu Thầy Cha.  
 ĐÀO tu kỹ đơm hoa kết quả,  
 Tu siêu sanh thanh nhã vui nhàn.  
 Trau dồi đạo pháp Thầy ban,  
 Nhiệm màu sẽ thấy minh quang sáng lòng.  
 Tu cần đạo hiệp đạt thông,  
 Ngày sau thành đạo cảnh Bồng nhân vui.  
 RẦY nếm đạo ngọt bùi phép lạ,  
 Ngày sáng soi thanh nhã vui nhàn.  
 Trau dồi đạo pháp minh quang,  
 Ngày sau đắc quả thuận đàng về nguyên.

Thầy chứng cho CƯNG truyền đề hồ cho  
 QUANG, TẤN và VINH.

HỒNG y truyền phép Nhứt Bộ cho KIM  
 CƯỜNG.

THI:

CƯỜNG tỏa cuộc đời sạch trắng trong,  
 Ma-ha nước báu nhuận ân hồng.  
 Đạo vàng năng luyện gìn tu kỹ,  
 Ngày sau phi nguyện đắc cảnh Bồng.

HỒNG y truyền Nhị Bộ cho KIM và CHÂM.

Thầy ban Bồ Đào chung các con hoan ẩm.  
 Thầy phán giá.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 02 Mậu Ngọ

nhằm ngày 23 03 1978 (#96)

\*\*\*\*\*

Lãnh đạo: MINH LÂM.

12 năm: MINH NHÀ.

9 năm: MINH PHƯỚC.

100 ngày: MINH LỢI, MINH BÉ.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy mừng chung các  
 con, Thầy giá lâm có chư Phật Thánh Tiên hộ giá. Các  
 con đọc bài Mừng Thầy và chư Phật Thánh Tiên (đọc  
 Chốn Bồng Lai: thành thời).

HỮU:

Thành thời tự tại chốn Tiên gia,

Đạo khắp năm non cảnh hải hà.

Tự tại tiêu điều an cảnh trí,

Ngày về cung Ngọc báu châu Cha.

Thầy chứng chiếu lòng thành của các con.  
 Thầy vui ban ơn cho các con. Miễn lễ, các con an tọa.

Các con cố gắng lo việc tu hành, chờ ngày  
 thành công đắc quả. CHÔI, Thầy đã độ về cảnh Bồng  
 Lai hưởng an nhàn lạc đạo, sau 100 ngày Thầy sẽ ân  
 phong hội hiệp cùng các con. Đang lúc cơ đời xáo  
 trộn, các con có chí về đàn để hầu Thầy. Thầy khá  
 khen con có đủ đức tin nơi Thầy, nơi đạo. Thầy gia  
 ban phước huệ cho các con.

TRUNG và GIA! Thầy chứng chiếu lòng  
 thành 2 con vì đạo giúp Thầy. Việc đạo nơi đàn, con  
 hành đúng giáo lý từ nội dung đến ngoại dung nơi  
 theo nề nếp. Thầy ban ân phước huệ, cố gắng lập  
 công nghe!

Thầy chứng lễ Thập Nhị Niên cho MINH  
 NHÀ.

## BÀI:

NHÀ quê cảnh thiên nhiên ngôi báu,  
 Đạo sáng ngời hườn đáu cựu quê.  
 Đường Tiên nhẹ gót băng về,  
 Trau dồi đạo pháp an bề luyện đơn.  
 Tu siêu xuất Linh Sơn cảnh trí,  
 Thần phi xa hoan hỷ đạo xem.  
 Ráng tu cảnh báu lần lên!  
 Thầy diu con thấy tiếng đờn vô vi.  
 Ngày sau đắc quả khoa thi,  
 Về châu cung Ngọc hiển vi quả lành.  
 Lễ Cửu Niên cao thanh chứng giám,  
 PHƯỚC đức tròn tròn một quả công.  
 Tu dầy đạo đức hanh thông,  
 Cảnh trần ráng trà Đền Rồng châu Cha.  
 Tu siêu xuất Thầy Cha hộ độ,  
 Cơ nhiệm màu hiểu chỗ chí linh.  
 Đêm ngày đôi luyện tâm kinh,  
 Đạo màu sáng rõ Thần minh nơi lòng.  
 Âm chất quả gia công bồi đắp,  
 Con đường siêu vượt bực dài mây.  
 Ngày sau phi nguyện công đây,  
 Đơn thơ chiếu hạ châu Thầy nhàn vui.  
 LÂM thọ pháp vui mùi lạc đạo,  
 Tu hành y tiết tháo đạo màu.  
 Công phu bốn buổi phục thân,  
 Trau dồi đạo pháp nhiệm màu sáng trong.  
 Lo tu kỳ đạo thông hiển đạt,  
 Ngày sau về cảnh lạc lành thay!  
 Cõi trần luyện kỹ đường dài,  
 Ráng tu tròn đạo Thiên Thai được về!

Lòng thành toại nguyện vui xuê,  
 Ngày sau đắc quả cảnh quê Tây Đĩnh.  
 Thầy chứng cho NGỌC và CÙNG truyền đề  
 hồ và bắt chuẩn thọ pháp.  
 Thầy ban Bồ Đào chung các con hoan ẩm.  
 Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 05 03 Mậu Ngọ  
 nhằm ngày 11 04 1978 (#97)  
 \*\*\*\*\*

Đạo hữu HUỲNH THỊ MINH NUÔI, NGÔ THỊ  
 MINH GIẢ xin keo hầu đàn: được.

## THI:

CAO thượng từ bi bố đức lành,  
 ĐÀI tiền hộ độ rạng nền thanh.  
 TIÊN truyền chánh pháp ân nhuần gội,  
 ÔNG Phật ông Tiên luyện đắc thành.

CAO ĐAI TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy  
 giá lâm có chư Phật chư Tiên hộ giá (dâng Bồ Đào).

Thầy mừng chung các con. Thầy chứng chiếu  
 lòng thành của các con. Thầy vui ban ơn chung cho  
 các con. Miễn lễ, các con an tọa.

Nay nhằm ngày kỷ niệm Thầy thành đạo tại  
 thế, Thầy đã xuống trần lập nền Chơn Đạo. Thầy để  
 lại gương hạnh đức. Các con tu hành cố gắng hiểu  
 đạo như Thầy, làm nên gương thanh hạnh nhã, đáng  
 con thảo con hiền, đáng bực hóa nhơn chánh kỹ.

## BÀI:

Trời gieo giống Nam Bang hạnh ngộ,  
 Đạo chơn thường dạy chỗ chí linh.  
 Ban truyền Vô Tự Chơn Kinh,

Thực thi Câm Ứng, Huỳnh Đình sái đơn.  
 Đạo chí bừu tu đơn luyện kỹ,  
 Âm dương hòa Thân Khí linh thông.  
 Đạo màu gạn đục lóng trong,  
 Tu trong tâm pháp thần thông diệu huyền.  
 Tu siêu xuất linh thiêng chiếu giám,  
 Hộ thâm tu Chiết Khâm Điền Ly.  
 Xây lò Bát Quái hiển vi,  
 Diệu mâu sẽ thấy thông tri diệu huyền.  
 Tu đoạt huệ Huyền Thiên hộ độ,  
 Đạo siêu hình hiểu chỗ chí linh.  
 Đêm ngày dôi luyện tâm kinh,  
 Đạo màu sáng rõ minh minh phục hườn.  
 Tu siêu xuất Linh Sơn phủ chí,  
 Vui cảnh Bồng huyền bí đạo xem.  
 Ngắm mùi rõ biết chốt then,  
 Một bầu nhưt nguyệt trắng đèn sáng soi.  
 Tâm thanh tịnh tiếng còi nghe tỏ,  
 Đờn vô vi hiểu rõ chí linh.  
 Diệu mâu hiển đạt minh minh,  
 Ngày sau đắc quả Ngọc Kinh châu Thầy.

Thầy ban hồng ân cho các con và ban Bồ Đào  
 các con hoan ẩm. Thầy phản giá.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 13 03 Mậu Ngọ  
 nhằm ngày 11 04 1978 (#98)

\*\*\*\*\*

12 vị Tiên nam nữ mừng lễ.

THI:

CAO Tiên chứng giám các con hiền,

ĐÀI đạo tu đơn đắc Thánh Tiên.  
 GIÁO hóa ban lành truyền phép nhiệm,  
 CHỦ tâm luyện kỹ đắc như huyền.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy các con, Thầy  
 giá lâm có chư Phật Thánh Tiên hộ giá. Thầy chứng  
 chiếu lòng thành của các con. Thầy vui ban ơn chung  
 các con, các con an tọa.

Nay ngày Thầy hồi vị chốn Thiên Đình, các  
 con có lòng kính tin, chẳng nài đường xa xôi trở ngại,  
 Thầy chứng lòng thành triều kính của các con. Thầy  
 gia ban linh điển và phước huệ cho các con (Cười  
 cười).

BÀI:

Thầy liễu đạo qui Thiên chí nhưt,  
 Kỷ niệm ngày vui nhưt Thân Tiên.  
 Chứng lòng con thảo con hiền,  
 Lễ đưng phụng hiến điện tiền Thầy Cha.  
 Thầy hoan hỷ vui hòa lạc vị,  
 Ban hồng ân huyền bí nhiệm mâu.  
 Các con tu luyện dài lâu,  
 Ngày sau đắc quả về châu Thầy Cha.  
 Đạo cao cả diêm đà luyện kỹ,  
 Đạo sáng tròn ngụ ý Thầy Cha.  
 Công cao gọi phúc diêm đà,  
 Ngày về cảnh lạc Thiên Tòa hưởng thanh.

Các con tiếp (điển) cầu, có các vị chư Tiên  
 giảng. Thầy thượng ý.

Tiếp điển:

TRƯỜNG THIÊN:

ĐẠO ĐỨC tốt hiệp hòa tu kỹ,  
 KIM TIÊN nhàn vô thi Thân Tiên.

Đàn tràng sáng tỏ hoa liên,  
 Chư hiền luyện kỹ an nhiên phúc lành.  
 Mừng đàn nội y hành tiết tháo,  
 Mừng chư hiền hoài bão lời Cha.  
 Kính tin Thánh Chúa Cha già,  
 Một lòng thành kính vui hòa bạn thanh.  
 Chư hiền đặng ngọc lành tu kỹ,  
 Đắc nhiệm màu diệu lý xa chơi.  
 Đạo xem cảnh báu vượt khơi,  
 Thầy Cha dịu dặt vui lời Thiên Thai.  
 Nhờ đức cả Cao Đài hộ độ,  
 Chư hiền tu đạt chỗ mâu vi.  
 Tu trong tâm pháp huyền kỳ,  
 Ngày về chứng quả trường thi đạt cờ.  
 GIÁC MINH NIỆM Thiên Thơ Thánh trí,  
 KIM TIẾN nhàn rõ lý cao siêu.  
 Trau dồi đạo pháp mỹ miều,  
 Ngày về cung Ngọc, Linh Tiêu châu Thầy.  
 ĐẠI GIÁC tánh cơ màu hiểu rõ,  
 CHƠN TIÊN thành bày tỏ đạo Cao.  
 Ngày về thụ hưởng Bàn Đào,  
 Rõ mùi cảnh lạc tiêu dao thú nhàn.  
 NGỌC HỮU cảnh an nhàn thú lịch,  
 CHƠN TIÊN thành ngọc bích dồi trau.  
 Sắt son gìn giữ một màu,  
 Thầy Trời ban phước thanh cao đàn tràng.  
 Chư hiền đặng an nhàn tu kỹ,  
 Biết phận mình chí lý dặt dề.  
 Đìng vì việc thế chua le!  
 Giữ lời chánh đáng mà nghe ý Thầy.  
 Ngày vui đẹp ơn Thầy trọng đại,

Ngày về Thầy hưởng mãi Thanh U.  
 Thiên nhiên cảnh báu ngao du,  
 Châu Thầy phi nguyện muốn thu phúc lành.  
 THANH HỮU cảnh Thầy dành Tiên vị,  
 ĐẠO NHƠN thành rõ ý Thầy Cha.  
 Chư hiền đạo pháp an hòa,  
 Trau dồi đạo hiện châu sa sáng ngời.  
 Nhờ phúc cả Thầy Trời hộ độ,  
 Đạt siêu hình hiểu chỗ chí linh.  
 Đêm ngày dồi luyện tâm kinh,  
 Ngày về cảnh lạc Thiên Đình thường ban.  
 HUYỀN MINH đạo an nhàn cảnh lịch,  
 CHƠN NHƠN thành ngọc bích dồi trau.  
 Tu tròn hạnh đức thanh cao,  
 Ngày sau đắc quả non Đào hồi qui.  
 NHỨT HUỆ đạt diệu kỳ chí lý,  
 CHƠN NHƠN tuân Thánh ý Thầy Cha.  
 Đệ tu lạc đạo vui hòa,  
 Lập công với đạo tăng gia phúc lành.  
 VÔ VI đạo tâm thành ngộ đắc,  
 NỬỜNG NỬỜNG về cân nhắc muội lành.  
 Đạo màu thường chuyển thường sanh,  
 Ngày về Bệ Ngọc Cao Xanh chực châu.  
 NGỌC THIÊN Tiên Thầy dành ngôi báu,  
 TIÊN NỬỜNG thành hườn đảo cảnh thanh.  
 Muội hiền phúc đức ngọc lành,  
 Trau dồi đạo đặng trường sanh ngày về.  
 NGỌC THANH cảnh vui xuê vị cũ,  
 TIÊN NỬỜNG xưa hưởng đủ cảnh thanh.  
 Tiên cung phi chí ngày thành,  
 Ngày về lộc cả Cao Xanh thường đên.



NGỌC BỔN vốn Ôn Trên ân tứ,  
 TIÊN NUỜNG thành được dự Bàn Đào.  
 Hiểu lời mẹ dạy truyền trao,  
 Huê Huê tu kỹ ngày sau đắc thành.  
 NGỌC KINH điện Thầy dành cảnh báu,  
 Muội đệ hiền lạc đạo vui nhàn.  
 Bốn giờ luyện kỹ thân an,  
 Ngày sau đắc quả Tây Phang hưởng nhàn.

ĐẠO ĐỨC KIM TIÊN giáng điểm bài.

Thừa lệnh Thầy ban Bồ Đào chung chư hiền  
 hoan âm. Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 15 03 Mậu Ngọ  
 nhằm ngày 21 04 1978 (#99)

\*\*\*\*\*

Lãnh đạo: TIẾM, GIẢ.

Lễ 9 năm: TRỜI.

100 ngày: ĐỨC.

THI:

CAO Tiên chuyển hóa đạo huyền vi,

ĐÀI đạo độ nhơn đúng tiết thì.

GIÁO hóa ban hành truyền pháp nhiệm,

CHỦ tâm tu kỹ kịp khoa thi.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy các con, Thầy  
 mừng chung các con. Thầy vui ban ơn cho các con.  
 Miễn lễ, các con an tọa.

Thầy chứng chiếu lòng thành của các con.  
 Thầy chứng lễ Cửu Niên cho TRỜI.

BÀI:

TRỜI đạo đặng cao siêu ứng khóa,

Đạo tu tròn mở khóa huyền vi.

Thanh tâm đạo hiệp đúng kỳ,  
 Đường Tiên sẽ đến đoạt kỳ khoa đặng.  
 Đạo hiện sáng thượng tầng sẽ đến,  
 Con công dày được lệnh Thầy ban.  
 Tuân lời giáo lý Thầy hoàn,  
 Gìn y nguyên bốn mới ngoan phận trò.  
 Thầy chiếu giám hằng lo tu kỹ,  
 Ngày về Thầy hoan hỷ lành thay!  
 Chứng lòng con trẻ giờ nay,  
 Ngày sau phi nguyện Tiên Đài Thầy ban.  
 Thầy điểm hóa các con thọ pháp.

BÀI:

TIẾM đạo pháp Thầy ban cho đạo,  
 Con tu cần kiến tạo kim đơn.  
 Trên Thầy chứng giám độ lên,  
 Căn xưa đã đến gặp đên Tiên gia.  
 Con tu kỹ diềm đà đạo hiệp,  
 Con tạo nhiều âm chất quả công.  
 Ngừa chừng cơn khảo bên trong,  
 Ngày sau đắc quả ân phong thường đên.  
 GIÁ ơn Thầy tâm bền luyện kỹ,  
 Ngày đôi trau khắc kỹ phục thâm.  
 Dôi trau đạo pháp nhiệm màu,  
 Công phu bốn buổi dài lâu đoạt cờ.  
 Thầy hộ độ qua bờ giác ngạn,  
 Ráng ngăn ngừa chẳng sáng đường mê!  
 Ngày sau phi nguyện vui xuê,  
 Ngày về rạng rỡ vẹn thề cùng Cha.  
 Thầy điểm hóa an hòa tu kỹ,  
 Ngày về Thầy hoan hỷ cảnh thanh.  
 Thầy Cha ban phúc ơn lành,

*Ngày sau phi nguyện Cao Xanh chực chầu.*

Thầy chứng cho HỒNG truyền đề hồ cho ĐỨC và truyền Nhứt Bộ cho hai con thợ pháp.

Thầy ban Bồ Đào chung các con. Thầy phán giá.

Thăng.

\*\*\*\*\*

Đàn ngày 03 04 Mậu Ngọ  
nhằm ngày 04 05 1978 (#100)

\*\*\*\*\*

THI:

*NGỌC minh chiếu tỏa nội đàn trung,*

*HỮU đức lệnh Thầy giáng bút mừng.*

*CHƠN khuyết tâm kinh năng tụng đọc,*

*TIÊN truyền chánh đạo hưởng ân chung.*

NGỌC HỮU CHƠN TIÊN. Bàn Đạo mừng chung chư đạo tâm nam nữ. Nay ngày kỷ niệm Bàn Đạo, chư đạo tâm có lòng thành cầu nguyện. Sư Phụ ban ân cho Bàn Đạo giáng đàn, mừng chung chư đạo tâm nam nữ.

BÀI:

*Ngày kỷ niệm lâm đàn chứng giám,*

*Mừng chư hiền thanh lạc thanh tâm.*

*Ơn Thầy ơn bạn nhiệt nồng,*

*Cảm ơn nghĩa đạo công tâm đồng cầu.*

*Mừng đàn nội hồng ân chan rưới,*

*Mừng chư hiền ấm sười gìn tu.*

*Cá ao rồng hiện nên cù,*

*Bệ lành về chốn Thanh U hưởng nhàn.*

*Mừng đàn nội Thầy ban ân huê,*

*Mừng chư hiền thánh thể sáng soi.*

*Thiên Lương giục thúc tiếng còi,*

*Chuyển ngươn Thánh Đức lối mời Thiên cơ.*

*Đạo đến lúc giác bờ đưa rước,*

*Đạo qui căn lần bước hồi về.*

*Đò Tiên chực rước vui xuê,*

*Trở về ngôi cũ nhân huê Liên Đài.*

*Nay Bàn Đạo mừng ngày hội ngộ,*

*Mừng chư hiền thấu chỗ chí linh.*

*Miết mài tụng niệm chơn kinh,*

*Đạo màu sáng rõ thân minh ra vào.*

*Mừng hiền hữu Bồ Đào ân tứ,*

*Mừng đạo tâm âm tửu hòa vui.*

*Giã từ chư hữu mừng vui,*

*Ngày về qui hiệp nhân vui hội đàm.*

Bàn Đạo xin kiếu. Thăng.