

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ
CÔNG-BÌNH BÁC-ÁI TỪ-BI

THÁNH GIÁO
SUU TẬP
1985

CƠ-QUAN PHỔ-THÔNG GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO

Ebook được làm theo **ẤN-BẢN** phổ biến trên Website **ANTRUONG.FREE.FR**. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gửi email vào địa chỉ: *tamnguyen351@live.com*

Thành thật tri ơn **CƠ-QUAN PHỔ-THÔNG GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO**, **BAN PHỤ TRÁCH KINH SÁCH WEBSITE ANTRUONG.FREE.FR** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên website ngõ hầu **GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, cùng lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 19/11/2011

Tâm Nguyên

THÁNH GIÁO

SUU TẬP
1985

MỤC LỤC

1. LÝ TƯỞNG CỦA ĐẠI ĐẠO VÀ CỦA CHÁNH PHÁP KỲ BA
TẬN ĐỘ
CƠ-QUAN, PTGL, đêm 11-02 Nhuận Ất-Sửu (31/03/1985)
— CAO TRIỀU PHÁT 7
2. THẦN MINH LUÔN LUÔN HỘ TRÌ NGƯỜI SỬ MẠNG
THIÊN ÂN
CƠ QUAN, PTGL, Rằm tháng 7 Ất-Sửu (30/8/1985)
— GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH 15
3. LỄ XUẤT GIA CỦA CHƯ THIÊN ÂN
CƠ QUAN, PTGL ngày 9-6 Ất Sửu (28/4/1985)
— NGỌC LỊCH NGUYỆT 19
4. CHƯ TIỀN BỐI ĐẾN THẨM CQPTGL
CƠ-QUAN P. T. G. L, Hội thời 14-02, Ất Sửu (05/03/1985)
— CHƯ TIỀN BỐI 25
5. 20 NĂM ĐẦU LÀ THỬ THÁCH, 20 NĂM SAU LÀ ĐỂ TĂNG
TRƯỜNG
CƠ-QUAN P. T. G. L, Hội thời 14-02, Ất Sửu (05/03/1985)
— ĐIỀU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỬ TÔN 29
6. ĐỨC CHÍ TÔN CHẤM THI HỌC KỲ 20 NĂM ĐẦU
CƠ-QUAN PTGL, ngày 18-02, Nhuận Ất Sửu (07/04/1985)
— CHÍ-TÔN THUỘNG-ĐẾ 33

**I. LÝ TƯỞNG CỦA ĐẠI ĐẠO VÀ CỦA CHÁNH
PHÁP KỶ BA TẬN ĐỘ**

*Cơ-QUAN, PTGL, đêm 11-02 Nhuận Ất-Sửu (31/03/1985) —
CAO TRIỀU PHÁT*

THI:

*Cao tài trọng đức môi cao ngôi,
Triều chính nên nhân trước đắp bồi,
Phát lộ nguồn tâm Chân, Thiện, Mỹ,
Mừng vui Đại Đạo dựng xây rồi.*

Tiên Huynh chào hiền đệ Phụ Tá Bảo Pháp, mừng các em Giáo sĩ Cơ Quan. Mời hiền đệ an tọa, các em hãy ngồi mà viết cho tiện. Tiên Huynh rất vui mừng đến với các em giờ này để cùng nhau tiếp tục sứ mạng Tam Kỳ tận độ trong giai đoạn mới. **Một sứ mạng chia hai đoàn người u hiển, sắc không.** Các em đã hiểu rồi, biết rồi, hữu hình mới phục vụ cho hữu hình, Vô vi là tác năng của tiềm lực trí tuệ. Có hữu không vô ví như hình vật mà không có cơ năng linh hoạt. **Có vô mà không hữu khác nào bốc gió chốn hư không, xây lâu đài trong mộng ảo,** bởi vì rễ có sâu thì gốc mới vững, cây có tàn lớn thì hoa trái mới sum sê.

Hai chục năm trong guồng máy tận độ, người đi trước với bước chân theo sau, đến ngày này các em đã nhận

chân phần nào sứ mạng trọng đại của hàng môn đệ Đức Chí-Tôn, của dân tộc được chọn, của các em.

Thế nên, giai đoạn tới đây rất là quan trọng có tầm mức vô cùng lớn lao, ảnh hưởng đến toàn thể công cuộc cứu độ kỳ ba. **Các em có nghĩ đến một ngày mai nào đó nhân loại sẽ thêm khát tìm Đạo lý đến mức nào chăng, liệu các em có còn ở trong tư thế đạo đức minh triết sẵn sàng hưởng đạo chưa?.**

Sứ mạng to tát mà khả năng còn thiếu kém, chỉ có một cách là các em cố gắng tăng trưởng, tăng trưởng như lời dạy của Đức Từ-Tôn Kim-Mẫu vừa qua.

Các em! Lịch sử nhân loại hiện đang tiến đến giai đoạn quyết liệt, không phải mạnh được yếu thua, mà nhân đạo, công lý hòa bình thịnh vượng trên nền tảng tâm đức, trí năng, để quân bình do để huê phối hợp Thiên Đạo và Thế Đạo.

Đến đây hẳn các em thấy được phần nào ý-nghĩa công phu tu luyện nhưng đồng thời **cần phải nỗ lực gấp bội về hai mặt tâm đức, trí năng**, như vậy mới hoàn thành sứ mạng.

Thế nên, đạo đức cao siêu cần thiết, thì tâm đức, trí năng sâu rộng quyết nhiên không thể nào lu mờ ở xã hội học vấn tri thức ngày nay.

Muốn thực hiện thế nhân hòa, mà không dùng ngôn ngữ của người đời nay thì mong gì người hiểu được mà ta phổ độ. Duy tinh duy nhất là tâm đạo bất biến, doãn nhất quyết trung hay đạo thời trung là tình diệu dụng. Ôi cao vời vợi, đẹp rõ rõ bí quyết của Thánh nhân.

Các em cần phải nâng cao tầm mức giáo lý cho

có triết học, khoa học, văn học để tăng thêm tính chất hấp dẫn và phổ biến. Các em hãy vạch đường lối thực hiện Thánh ý đã dạy trong 20 năm. Các em cũng **cần lưu ý giáo lý Đạo quá giản lược chưa thỏa mãn sự tìm hiểu của các giới**. Nhưng phần phô diễn phát huy không là việc của các Đấng hay chúng Tiên Huynh, **mà chỉ có thể là của các em, với sự soi dẫn của thiêng liêng.**

Xã hội ngày càng tiến tới những tương quan càng thêm phức tạp, tinh thần tư tưởng con người cũng biến chuyển không ngừng đổi thay, thay đổi. Thế nên các em phải làm thế nào giáo lý Đạo luôn có tính cách thích ứng với thời đại và hoàn cảnh chung cũng như riêng. Phật Thích Ca ngày xưa 49 năm ròng rã thuyết pháp kết tập thành thiên kinh vạn quyển. Nhị Kỳ Phổ Độ được 2 ức nguyên nhân. Tiên Huynh mong rằng các em ngày nay cũng làm được như thế hay hơn nữa, phải tận tụy dốc lòng ngay bây giờ mới làm tròn sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ. **Tính chất giản lược của giáo lý Đại Đạo có ưu điểm là dễ hiểu, dễ phổ biến.** Tuy nhiên cũng chưa làm sáng tỏ minh bạch cao độ. Nhìn về nội bộ Cao Đài đã bao người am tường yếu lý của Đạo rành mạch thâm sâu, nên có một số chư đạo hữu, đạo tâm còn ưu tư ngò vực về tiền đồ cơ Đạo, mặc dầu hết sức tín Thầy mến Đạo.

Các em nghĩ mà xem, nếu hiện tại tình hình điều kiện bình thường thì việc làm đầu tiên của các em là việc gì có hiệu quả to tát và có tính cách cấp thiết nhất trong công cuộc phổ truyền chánh pháp Đại Đạo đến nhân sinh. Các em còn biết bao nhiêu việc phải suy tư.

Trong giai đoạn mới này, **các em cần phải nỗ lực trau dồi khả năng đạo đức, nhất là giáo lý phải được**

phát huy hơn nữa vì là tôn chỉ chính của gương máy Chí Tôn đặt để. Mặt khác tùy tâm nguyện, khả năng của các em mà mỗi em tự đặt cho mình một mục tiêu trong công cuộc cụ thể về hành đạo, phước thiện, công quả có tính cách đem đến sự ích lợi cho mọi người chung quanh một cách thiết thực và đơn giản, **không chú trọng hình thức phô trương**, cốt yếu sao cho được mọi người tự phát lòng thiện nguyện mà quay về gốc Đạo, mới xây dựng được an lạc ấm no. **Các em cũng cần tận dụng khả năng tri thức để sâu tâm nghiên cứu lý Đạo**, mỗi đề tài cần đi vào chiều sâu hơn cả. **Đó là những việc làm thiết thực và lợi ích lâu dài.**

Đây Tiên Huynh tóm lược lý tưởng Đại Đạo để các em suy gẫm nhìn thấy chỗ tối cao, tận thiện, tận mỹ của Chánh pháp kỳ Ba.

1. Đại Đạo là con đường rộng lớn nhất để đưa nhân loại đến đại đồng thế giới không kỳ thị phân chia, phù hợp xu hướng văn minh tiến bộ tạo cảnh giới an lạc hòa bình hạnh phúc trần gian và siêu xuất thế gian, **đó cũng là chiếc Bác-Nhã hoàn** đưa khách năm châu đến cứu cánh tận độ.

2. Đại Đạo là cánh cửa Càn Khôn rộng mở cho văn minh khoa học loài người đạt đến điểm cao vút để nhìn thấy cơ vi mâu nhiệm của Tạo hóa mà thành tín trước Đức Háo Sanh mâu nhiệm và đức Từ Bi sáng tạo vô ngần của Thượng Đế.

Như vậy Đại Đạo là con đường chân lý mà loài người phải vươn tới.

3. Đại Đạo đưa con người tiến hóa lên nấc thang đạo đức tận thiện, tận mỹ:

- Chánh Pháp Thầy truyền
- Giáo Lý các Đấng Thiêng liêng dạy,
- Tình dân tộc nghĩa đồng bào của chư môn đệ.
- Cứu cánh tận độ của Đức Chí-Tôn đặt để.
- và môi trường xã hội loài người.

Cả thầy đều là yếu tố tích cực rất thuận lợi cho loài người tiến đến đạo đức cao cả nhất là vào thời kỳ mạt kiếp.

4. Trong phạm vi khác Đại Đạo có thể là con đường sứ mạng của dân tộc Việt vì Giáo lý Cao Đài là kết hợp tinh thần văn hiến của dân tộc Việt. Đó là điều hãnh diện của dân tộc trong công cuộc xây dựng văn minh thế giới chung.

Vậy đó chẳng phải là con đường tối ưu của cả thầy chư môn đệ Đức Thượng Đế, của hàng Thiên ân hướng đạo, của Thanh thiếu niên Đại Đạo sao? Ấy thế mà hiện tại chỉ có riêng Cơ quan phải đảm nhiệm sứ mạng to tát ấy. Đó chẳng phải là đặc ân Thượng Đế dành cho những can tràng thiết thạch trong gương máy này sao?

Này các em!

THI:

*Đã bao năm kiên trì tu học,
Giai đoạn này chí dốc thi công,
Phụng Thiên hoàng đạo hết lòng,
Thực hành công dụng, đại đồng thế nhân.*

*Cùng kết hợp tinh thần nghị lực,
Cùng trau dồi tâm đức trí năng,
Ba mươi cho vững mới rằng,
Thời cơ sáng tạo vô ngần tương lai.*

Hạnh đức đủ thì tài diệu dụng,
Tánh đạo bền một cũng như muôn,
Kiện toàn cơ cấu khơi nguồn,
Một mà nên một thì muôn cũng thành.

Qui hóa thay đầu xanh tuổi trẻ,
Há dành cho bản sể đoạt cầu,
Giữa thời quốc vận lao đao,
Thất phu hữu trách lẽ nào chưa thông.

Người Giáo sĩ tinh ròng đạo lý,
Phận Thiên ân chung thỉ tín thành,
Không vì lợi chẳng vì danh,
Có chi được mất thân sanh buộc ràng.

Ngoài đời cảnh hiện ngang tự tại,
Trong bỏ lòng phải trái giận hờn,
Hi sinh tứ hữu ngã nhơn,
Thương yêu thiết thực keo sơn nhiệm mầu.

Ngọc như đá ngọc đâu có quý,
Cát là vàng, vàng ví cát thôi,
Thánh nhân sở dĩ khác người,
Trải lòng đạo đức giúp đời tế dân.

Thần huyết nhục đành thân là nợ,
Nợ làm người cái nợ thỉ chung,
Tâm linh chủ sử uy hùng,
Đạp trên tứ khổ, đoạn vòng nhân duyên.

Hỡi ai đã trung kiên một dạ,
Thì đây nguyên đức đã khai đường,

Trần hoàn tận độ đảm đương,
Cõi Thiên phù trợ lo lường tiến thăng.

Người đạo hạnh tri năng kiến thức,
Trong luyện thần nội tức điều hòa,
Thần hình bền vững do ta,
Đạo mầu công dụng gần xa đại đồng.

Tiên Huynh rất thông cảm với các em trong hoàn cảnh hiện nay, nhưng các em nên nhớ phương châm “**Thuận Thiên giả tồn**” mà kiên trì tích cực lo liệu, sứ mạng Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại Đạo to tát lắm, đặc thù lắm. Cho dù Cơ Quan có mang danh từ hình thức nào đi nữa Cơ quan vẫn là Cơ quan, vì được kết hợp bởi can trường tim óc để thực hiện sứ mạng cao cả của dân tộc này và xây dựng một nền tảng đạo đức cho toàn thế giới nhân loại.

Những bộ phận chuyển luân đều là những tâm hồn giác ngộ. Các em hãy ý thức để tâm vào Thiên ý mà đoàn kết hiệp lực với nhau chung lo sứ mạng hiện tại.

Hành trang của các em Tiên Huynh đã chuẩn bị ngay từ năm Đinh Mùi, các em hãy dùng nó mà chuyển luân chánh pháp Đại Thừa trong sứ mạng hiện hữu và điều cần phải làm là các em chia nhau mà gắn bó với lứa tuổi của các em từ măng mọt cho đến những bạn ngoài xã hội, trong Thánh Thất, Thánh Tịnh để cùng nhau tu học những điều sau:

– Lòng tín thành lễ nghĩa là động năng tạo thế nhân hòa,

– Tác phong đạo hạnh sẽ gây sự cảm mến đến nhân tâm giác ngộ.

– Tâm đức là Bác Nhã toàn đưa người qua bí ngạn.
Bao nhiêu đó các em hãy làm trong ba năm thử xem
sao?

Tiên Huynh cũng bảo cho các em điều này: **Người
Giáo sĩ Đại Đạo không nên bị biến tâm trước mọi cám
dỗ cho dầu có Phật Tiên hiện ra** mà cần phải hiểu chân
lý bất biến trong sứ mạng hiện hữu của mình, cũng đừng
vô tình vì thỏa mãn vọng tính của sự chia phân một nhóm
hay cá nhân đem so sánh việc làm của chư Đại Tiên Tiên
Bối mà làm chia rẽ nội bộ, ngăn bước tiến của tập thể.

Tiên Huynh dạy bao nhiêu lời các em ghi nhớ và các
em sẽ được Đức Chí Tôn ban ơn. Thắng.

2. THẦN MINH LUÔN LUÔN HỘ TRÌ NGƯỜI SỨ MẠNG THIÊN ÂN

*Cơ QUAN, PTGL, Rằm tháng 7 Ất-Sửu (30/8/1985)
— GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH*

Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh.

Bản Đạo mừng chư hiền đệ muội.

Sáu tháng qua rồi chư Thiên ân đệ muội không yên
vì nhiệm kỳ chỉ một năm, mà tháng ngày còn ít ỏi.

Đứng trước sứ mạng to tát trong cơ tận độ Kỳ Ba,
chư đệ muội sao khỏi ngại ngùng lo lắng. Hơn nữa tình
thế khó khăn ràng buộc thêm cuộc sống của thể nhân thì
bảo sao chư đệ muội không khỏi khoắc khoải ưu tư nỗi
đời nổi Đạo, chưa vững bước tiến trình.

Chư đệ muội có biết đâu:

THI:

*Tiên Ông trao sẵn bộ Thiên thơ,
Đã mấy mươi năm luống đợi chờ,
Sứ mạng Thiên ân kỳ tận độ,
Xây nền Thánh đức kịp thời cơ.*

Bản Đạo đã đến với chư đệ muội sau lệnh phê phán
của Đức Chí Tôn và Hội Công Đồng Tam Giáo. Từng
bước chân, từng việc làm cho đến mỗi tâm tư suy diễn

đều được Thân mình ứng trực. Thế chư đệ muội chưa cảm nhận được sao?.

Có lẽ vì động tâm nên không nhận Thái Bạch Kim Tinh bằng Thân, mà chỉ trông Thái Bạch ở tận Linh Tiêu. Giờ nay gặp nhau bằng linh cơ điển bút là điều trở ngại cho chư đệ muội.

Một sứ mạng song hành nhưng chưa gặp gỡ và chưa hiểu biết nhau, nhưng thôi, việc đó sẽ tính sau. Bây giờ Bản Đạo:

THI:

*Thâu nhận phúc trình Tam cá nguyệt,
Vững lòng tu niệm cho minh triết,
Hè qua Thu đến mưa chần chờ,
Năm vẫn ngày tàn, nên tự quyết.
Ý mã hoạn đồ chó lông cương,
Tâm viên quán trọ đừng tha thiết,
Trung thành sự Đạo có thân mình,
Mặc trợ âm phò an mọi việc.*

Bản Đạo phê trước bản kế hoạch:

Này chư đệ muội! Bản kế hoạch của nhiệm kỳ mới do chư đệ Ban Thường Vụ dâng trình, Bản Đạo chấp nhận trên nguyên tắc, kế hoạch được tiến hành và sẽ kết quả do sự đồng tâm nhứt trí của toàn bộ.

Nguyên tắc là cẩn thận mà làm, không tiết lộ rộng rãi.

Hiện nay Bản Đạo cần lưu ý chư hiền đệ muội có chức vụ: Có chức tất có vị, có vị tất có quyền. Quyền Đạo đòi hỏi người Thiên ân hướng đạo có pháp Đạo tương

xứng theo cấp bậc điều hành hướng đạo thì quyền pháp sẽ nghiêm minh.

Hiện tại Cơ quan cũng có nhiều vị đạo tâm có đủ tài hạnh khả dĩ đảm đương nhiệm vụ, nhưng hoàn cảnh trái ngang ràng buộc khảo thí tuy nhiên không thối chí, không chùn bước nên được đặc ân của Đức Chí Tôn ban trao trong giai đoạn này. Bản Đạo khuyên hãy an lòng tiến bước rồi cũng sẽ được đồng hành.

Hiện tại các chức vụ đương vi, dầu lớn dầu nhỏ, cũng đều là những sứ mạng được Đức Chí Tôn và Công Đồng Tam Giáo đặt để, do đó thân mình hết sức hộ trì không hề sơ sót. Thế nên chư đệ muội phải kính trọng thương yêu lẫn nhau vì Thiên mạng, để thân mình cùng kính nể quyền pháp Đạo của chư đệ muội, trừ ra chư đệ muội tự phế phạm thì việc đã đổi khác.

THI:

*Giả từ linh điển ở nơi đây,
Mọi việc chi chi cũng có Thấy,
Hết sức mình rồi mình sẽ biết,
Cơ Trời việc thế mặc vẫn xoay.*

THĂNG.

3. LỄ XUẤT GIA CỦA CHƯ THIÊN ÂN

Cơ QUAN, PTGL ngày 9-6 Ất Sửu (28/4/1985) — NGỌC LỊCH NGUYỆT

THI:

*Giác Minh Tôn Thánh báo tin đàn,
Ngọc Lịch Đại Tiên giáng điển quang,
Mừng lễ Xuất Gia ngày kỷ niệm,
Nên Hiền nên Thánh cõi Nam Bang.*

Chào chư Thiên ân, chư liệt vị thành tâm tiếp rước.
Xin xuất ngoại. Lui

Ngọc Lịch Nguyệt, chào chư Thiên ân,

Tiên Huynh rất vui mừng khi được tin Đức Đông Phương Lão Tổ cầu xin Từ-Tôn Kim-Mẫu và được Tam Giáo Tòa thánh lệnh Ngọc Hư cho phép chư Thiên ân liệt vị hành lễ xuất gia nhân ngày lễ tái thiết Vĩnh Nguyên Tự.

Để kịp thời cho chư Thiên ân thực hiện sứ mạng chứng Đạo tại tiền hầu tận độ nhơn sanh. Đó là việc mừng chung cho cơ Đạo trong tương lai. Sẽ có hàng tiếp nối đồng chân nam nữ tự nguyện xuất gia trước khi được xuất gia. Có như thế mới đủ tinh toàn tạo thế nhân hòa xây đắp Bửu Tòa Vạn Linh trên thế giới.

Công việc này không phải chỉ thành công trong đoản kỳ mà phải trường kỳ trong sứ mạng hiện hữu. Chư

Thiên ân là người đi trước, gương mẫu hy sinh cho người tiếp nối. Nói chung người môn đệ Đức Cao Đài chúng ta đều vô vi hay hữu hình cũng đồng chung bốn phận, có trách nhiệm trước tiên đồ Đại Đạo và tha thiết tư duy.

Hôm nay Tiên huynh không bàn nhiều. Mục đích Tiên huynh đến để dạy chư Thiên ân về lễ xuất gia sắp tới. Vậy mời chư đệ đồng an tọa.

I. Về nhân sự:

1. Sở chủ Vô-vi
2. Chư Thiên ân giới tử.
3. Chư Thiên ân liệt vị chứng minh.
Nam: Trụ trì Bạch Lương Ngọc và có thể mời thêm hai vị Thiên ân ở các Thánh Thất bạn.
Nữ: Bạch Tuyết, Diệu Nhân, Hồng Cẩm, Diệu Hòa, Ngọc Khai.
4. Xướng ngôn viên: Phụ tá Bảo Pháp Huệ Chơn.
5. Hồng Mai dâng bút chỉ ký nguyện và 12 Giáo Sĩ, Tu Sĩ nam nữ.
6. Toàn thể bốn Đạo hộ lễ.

II. Về Nghi thức hành lễ:

1. Trước khi chư vị giới tử vào hành lễ cúng tại chánh điện, thì phải đến hành lễ sau hậu điện trình sở chủ Vô-vi và Tiên Khai Đại Đạo.
2. Sớ dâng trình cúng đàn. Ngoài sớ dâng trình cúng đàn còn phải có một sớ xuất gia của chư vị giới tử trình tiếp theo. Phụ Tá Bảo Pháp Huệ Chơn tuyên đọc và Bảo Pháp Chơn Tâm đại diện dâng trình. Tiếp theo đến chư vị giới tử quỳ phía trước chánh

điện, phía sau là tử tôn thân nhân. Chư vị giới tử lễ bái xong và đọc bài xuất gia nhập tự. Đọc xong thân nhân đứng về phía hai bên.

Đồng tử Hồng Mai dâng bút chỉ theo trật tự quyền pháp, chư vị giới tử ký nguyện xong bỏ vào chung một phong bì, Hồng Mai dâng cho Bạch Lương Ngọc hỏa phần. Ngay lúc ấy có chung cổ tể minh.

Kế đến Phụ tá Bảo Pháp Huệ Chơn thỉnh đĩa trầm dâng cho 5 vị giới tử. Mỗi vị cầm một que trầm tự khẩn xong đốt cháy để lên lư trầm.

Chư vị giới tử lễ bái xong quay về phía sau bàn Hộ Pháp, trước có đặt sẵn 1 bồn (thau) nước trong và 5 chiếc khăn mới, sạch để thấm nước. Chư vị giới tử mỗi vị dùng khăn thấm nước diện dục tẩy trần, sau đó trở về quỳ lạy trước chánh điện.

Trong khi đó các em Giáo sĩ, Tu sĩ đồng đọc bài Cầu Nguyện Cơ Quan. Lễ bái xong, chư vị lui ra, chư Thiên ân chứng minh có lời chúc mừng giới tử.

Trong khi sớ dâng trình, Phụ tá Bảo Pháp Huệ Chơn tuyên đọc thì chư vị chứng minh về phía hai bên tả hữu và toàn thể chư đạo hữu, đạo tâm phân ra đứng tam ban yên tĩnh không được ra vào lộn xộn.

Các em Giáo sĩ, Tu sĩ Cơ Quan và Vĩnh Nguyên Tự nam, nữ hai bên tả hữu mỗi em cầm 1 cây bạch lạp.

Những phương diện cần trong khi hành lễ:

- 1 Đĩa trầm gồm 5 que trầm.
- 1 Mâm gỗ có 5 tờ hoa tiên và bút lông.
- 1 Bồn nước thanh khiết và 5 chiếc khăn trắng mới sạch.

– 12 cây bạch lạp.

Đây Tiên huynh tặng cho chư Thiên ân một bài xuất gia tự nguyện:

*Trên chín bệ Chí Tôn Từ Phụ,
Giữa Tam Tòa ban phú ân Thiên,
Con xin quỳ trước điện tiên,
Cúi đầu thọ mạng, khẩn nguyện xuất gia.*

*Nguyện thoát khỏi ngôi nhà phàm tục,
Nguyện quay về cõi phúc tâm linh,
Đoạn lìa nghiệp chướng vô minh,
Nguyện thấu sáu đục, bẫy tình về tâm.*

*Nguyện sám hối mê lầm từ thuở,
Nguyện giải trừ tháo gỡ tiền khiên,
Bấy lâu nghiệp thức di truyền,
Dầu cho vạn pháp cũng tuyền vô minh.*

*Nguyện hành đúng công trình luyện kỹ,
Chuyển thức thành huệ trí tu công,
Ma Ha rửa sạch ba lòng,
Diệt trừ tứ tướng dị đồng khác sai.*

*Vào nhà Thánh tâm này tịnh lạc,
Chốn huyền môn ý phát vô trần,
Vẹn gìn một mảnh Thiên chân,
Thung dung tự tại hang Thần vào ra.*

*Tung khỏi lưới trần la vây hãm,
Còn dặt dè tình cảm vấn vương,
Rõ ràng là thú vô thường,
Trong ngoài đều có lăm đường diệt sanh.*

*Thọ Thiên ân chí thành báo đáp,
Lãnh mạng Trời quyền pháp kính tin,
Nguyện lòng tu chứng viên minh,
Hoàn thành sứ mạng nhưn sinh tại trần.*

Trong khi hành lễ xuất gia có Tam Giáo Tòa và chư Tiên Khai Đại Đạo đến chứng lễ.

Tiên huynh mừng cho chư Thiên ân bước một bước mới. Tiên huynh cũng có nhiều điều muốn nói, nhưng có biết trước cũng không hay, chư đệ nên nhớ, có khó khăn trước thì sẽ thành công sau. Dòng lịch sử nào cũng thế.

Thôi Tiên huynh hẹn dịp khác.

(Đ. tr. Đạt Minh bạch.....)

–Cười, Tiên huynh cũng đã biết nhưng tùy hiển đệ lấy.

(Đ. tr Đạt Minh bạch....)

–Hiển đệ an lòng, nhưng Tiên huynh đã tùy hiển đệ tự quyết định.

Tiên huynh cũng muốn dạy thêm chư đệ, nhưng đã đến giờ trở về phục lịnh. Vậy còn một dịp nữa sắp đến sẽ gặp nhau. Chư Thiên ân hãy mau trở về hồi gia cho kịp.

THĂNG

3. CHƯ TIỀN BỐI ĐẾN THĂM CQPTGL

*Cơ-QUAN P. T. G. L, Hội thời 14-02, Ất Sửu (05/03/1985) — CHƯ
TIỀN BỐI*

THI:

*GIÁC ngộ ai ơi biết phận mình,
MINH tâm là gốc để tôn sinh,
TÔN ti bi quyết người tu học,
THÁNH thiện cho nhau buổi gặp ghình.*

Giác Minh Tôn Thánh chào chư Thiên ân đệ muội.
Có chư vị Đại Tiên đến viếng thăm chư Thiên ân đệ muội.
Vây Bốn Thánh cùng chư vị nghinh tiếp. Lui.

THI:

*Đại Đạo rộng khơi rất dễ cầu,
Do người thắm nhập lẽ cao sâu,
Tri năng sẵn đủ khi rời bến,
Trí tuệ dành cho tự buổi đầu.
Biển khổ lái lèo thuyền Bác-Nhã,
Đường mê vận dụng ngọc minh châu,
Độ đời sứ mạng từ năm ấy,
Chờ đợi Nam Bang ánh Đạo mầu.*

Ngô-Minh-Chiêu chào chư Thiên ân, chư đệ muội.

Có một công trình rất xứng đáng với chư Thiên ân, hẹn gặp lại vào dịp khác.

Xin nhường bút.

TIẾP ĐIỂN:

THI:

*Đạo mầu thị hiện bởi con người,
Trung nhất chuyên trì chí rộng khơi,
Luyện Tánh sáng lòng thông sự thể,
Gìn tai thật ý tỏ cơ Trời,
Xuân sanh Hạ trường không sai trái,
Thu lợi Đông trình chẳng đổi dời,
Vi bằng vi nhân đà vẹn phận,
Thì bàn chi nữa cuộc đầy vơi.*

Thượng-Trung-Nhật chào chư Thiên ân đệ muội, xin nhường bút.

TIẾP ĐIỂN:

THI:

*Vơi vơi bể khổ chiếc thuyền từ,
Sứ giả nào đâu chốn Ngọc Hư,
Chiếc áo Thiên ân còn rõ rõ,
Tay chèo tận độ phải khư khư,
Nhân sanh lặn hụp sao đành vậy,
Đạo Pháp trường lưu thể cũng như,
Bác ái nặng lòng già hóa trẻ,*

Vi nhân chút phận liệu bao chừ.

Quảng-Đức Chơn-Tiên Huệ-Lương chào chư đệ muội. Xin nhường bút.

TIẾP ĐIỂN:

THI:

*Chừ biết cùng ai tỏ thiệt hơn,
Bao nhiêu thử thách có chi sờn,
Dinh hư lắm cuộc chơn rồi giả,
Bỉ thời từng phen giả lại chơn,
Tòng bá chẳng nao đường tuế nguyệt,
Kình ngư mới chắc vượt vân sơn,
Tiến trình Đại Đạo Trời trao nấy,
Một khối thương yêu chớ mẽ khờn.*

Cao-Triều-Phát Chào chư Thiên ân, chư đệ muội, mừng các em Thanh thiếu niên.

Huệ-Ý, Tiên-Huynh sẽ đến với các em vào một đàn bất ngờ gần đây.

Hôm nay có **Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu** giáng lâm để **ban ơn cho các con của Ngài**. Vậy chúng Tiên Huynh và chư Thiên ân, đệ muội tiếp nghinh Thánh giá.

**4. 20 NĂM ĐẦU LÀ THỬ THÁCH, 20 NĂM SAU
LÀ ĐỂ TẶNG TRƯỞNG**

*Cơ-QUAN P. T. G. L, Hội thời 14-02, Ất Sửu (05/03/1985) — ĐIỀU-
TRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC TỪ-TÔN*

THI:

*Mẹ đến mừng con một bước đường,
Bước đường đã trải đáng nêu gương,
Bước đường sẽ tới con lo liệu,
Lo liệu sao cho đúng Đạo Thường.*

DIỀU-TRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC TỪ-TÔN, Mẹ linh hồn các con Chỉ còn 15 hôm nữa thì Học Kỳ của các con đã chấm dứt. Đức Chí Tôn sẽ mở Hội Công Đồng Tam Giáo để chấm và tặng thưởng các con.

Các con sẽ được ban ơn vào ngày trăng tròn sắp tới để tiếp tục sứ mạng thiêng liêng của các con trong giai đoạn sắp tới. Mẹ miễn lễ các con đồng an tọa.

Qua 20 năm đầu tiên là giai đoạn thử thách sơ bộ để trắc nghiệm lòng tín thành với khả năng ý chí của các con. Mẹ rất mừng thấy các con đã dốc lòng trung kiên hy sinh hành đạo làm sáng tỏ ý nghĩa Phổ-thông Giáo-lý, xây dựng nền tảng vững chắc để tạo thế nhân hòa trên đường lối tiến hành sâu rộng, **nhưng đáng tiếc các con chưa nhận thức được đầy đủ ý nghĩa thâm sâu huyền**

điều của cơ thử thách mà tận dụng triệt để hơn nữa để hoàn thành đúng mức như điều mong ước ban đầu.

Các con cứ tưởng mỗi một thử thách là việc gì có vẻ trọng đại và gây nhiều ảnh hưởng, **mà không hiểu rằng hằng ngày các con phải đối phó với bao nhiêu thử thách lớn có nhỏ có trong sinh hoạt** thế gian cũng như công phu tu học.

Con ôi! Mỗi một thử thách là các con chẳng những phải cần đến đạo hạnh công phu, **mà còn phải đào sâu ý nghĩa căn cơ thử thách trên tiến trình tận độ kỳ Ba nhằm phát huy đạo lý** làm sáng tỏ theo vận hành tiến hóa của xã hội nhân sinh.

Mẹ nói thế để các con thấy thử thách chính là **trắc nghiệm thực tế** mà cũng là tiến hóa tăng trưởng nữa con à.

Có sinh thì có trưởng, 20 năm sau là giai đoạn khởi sự tăng trưởng. **Tăng trưởng không nhứt thiết có ý nghĩa về hình thức vật chất, mà quan trọng là về Giáo-ly, Đạo-ly, Giáo-nghĩa và Tâm-linh.**

Đạo lý, giáo lý có sẵn đường lối, nhưng cần phát huy sáng tỏ lại càng sáng tỏ thêm hơn.

Đại Đạo có được hoằng khai sâu rộng là nhờ đạo lý cao thượng vượt hết đối thù sai biệt. Người hướng đạo phải có một tâm đức bao la rộng lớn mới có thể thực hiện được đạo đúng lúc, đúng thời, vận hành theo tiến trình của thế nhân.

Công phu luyện kỹ tịnh định là cốt để cho các con phát huy tuệ lực hầu nhận thấy Đạo lớn, tâm lớn, việc lớn. Phải luôn luôn vận hành theo luật tắc Thiên cơ

không ngừng nghỉ. Như vậy mới hoàn thành sứ mạng tự độ, độ tha.

Phúc trình tổng kết 20 năm, các con đệ trình. Mẹ rất mừng thấy tâm đạo sốt sắng của các con. Vì còn trong vòng tháng 02 nên được phép hoãn trình và các con có thời gian còn lại hãy bổ túc những gì còn sơ sót mà thêm vào.

Đức Chí-Tôn và Hội-Đồng Tam-Giáo sẽ ban ơn cho các con.

Đây Mẹ dạy các con Ban Thường Vụ và Phụ Tá Bảo Pháp Chơn Tâm hãy chuẩn bị hành lễ xuất gia vào tiết Mạnh Xuân.

Riêng các con Vụ Trưởng, Vụ Phó các con hãy cố gắng làm gương cho các em để kiện toàn guồng máy sau cùng cho Đại Đạo trong giai đoạn tới.

Thôi Mẹ để ngày giờ cho các con ngơi nghỉ để tiếp tục hành đạo ngày mai. Con ôi!

THI

*Đạo thường vận dụng khắp muôn loài,
Sanh trưởng thấu tằng chẳng trái sai,
Đạt Đạo mới hay tình Tạo Hóa,
Đạo thời vốn một chỗ không hai.*

Mẹ ban ơn lành cho các con. Mẹ hồi Cung. Thăng.

**5. ĐỨC CHÍ TÔN CHẤM THI HỌC KỲ
20 NĂM ĐẦU**

*Cơ-QUAN PTGL, ngày 18-02, Nhuận Ất Sửu (07/04/1985) —
CHÍ-TÔN THƯỢNG-ĐẾ*

THI:

*Bạch ngọc dầu cho lãn cát bìn,
Hạc gà đầu dễ lộn hình dung,
Đông tâm xây dựng đời nên đạo,
Tử đệ ngày ngày hưởng phúc chung.*

Chào chư Thiên mạng, Tiểu Thánh đến trước báo tin có đức Chí-Tôn Thượng-Đế giáng lâm. Vạy chư Thiên mạng thành tâm thủ lễ tiếp nghinh. Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu. Lui.

TIẾP ĐIỂN:

Huyền Khung Cao Thượng Đế Kim Viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thầy các con!

Ngọc-Kiều, Thầy cho phép con an tọa điển ký.

Thầy mở Hội Công Đồng Tam Giáo chốn Thiên Đình chấm thi học kỳ tu tiến của các con trong 20 năm vận hành Cơ quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo

Việt Nam.

Các con hãy vui mừng vì Đạo nghiệp phát triển tồn tại đến nay. Kết quả đó, do sức che chở dìu dắt thiêng liêng mà thật cũng do chí trung kiên lòng nhiệt thành của toàn thể các con đã tỏ ra xứng đáng Thiên chức trong hạn kỳ đã qua.

Do đó, chư Phật Tiên Thánh Thần cầu xin Thầy đến ban bố hồng ân, phân định chức năng nhiệm vụ cho các con lớn nhỏ được thọ nhận ân đức vô biên của Thầy. Chư Phật Tiên Thánh Thần bố hóa điển lực dồi dào vào tâm linh các con đủ thần lực sáng suốt thêm hơn, trau giồi đạo hạnh thêm hơn, phát đại bồ đề tâm hơn nữa ngõ hầu xúc tiến chương trình phụng Thiên hoàng đạo sắp tới.

Các con làm thế nào đạo mạch luân lưu cùng khắp, thông suốt trong các con, trong mọi người thì sự việc bên ngoài mới suốt thông thành đạt.

Ý chí có vững vàng, nhận thức có sáng tỏ thì khí hoạt thần linh.

Đến giai đoạn này, trước khúc quanh thế cuộc. Thầy vẫn để cho guồng máy vận hành trật tự trong quyền pháp đạo và nâng đỡ bước đầu nhiệm kỳ mới để các con xứng đáng với sứ mạng Tam Kỳ tận độ cùng các đảng Phật Tiên Thánh Thần trong Hội Long Hoa.

Vậy các con thành tâm nghe Thầy dạy nội bộ Ban Chấp Hành.

I. BAN THƯỜNG VỤ:

1. Thầy ân phong Huệ Lương mãn nhiệm Tổng Lý Minh Đạo Vô Vi.

-Tổng Lý Minh Đạo: Thiện Bảo

-Phó Tổng Lý Minh Đạo: Chí Tín

-Tham Lý Minh Đạo: Đạt Minh

-Hiệp Lý Minh Đạo: Chí Thuần

-Tổng Thư Ký: Chí Hùng

-Phó Tổng Thư Ký: Thiên Vương.

2. Để các con an lòng hành đạo, Thầy cho phép các con tùy thời tùy cảnh dụng hình danh không cố chấp.

Các con Giáo sĩ cấp I và Tu sĩ đã tốt nghiệp cần tiến đức tu nghiệp thêm, **tích cực góp phần công quả chia nhau tạo thế nhân hòa**, trước nhất trong nội bộ Cao Đài, cùng suốt thông mục đích tôn chỉ lập trường đồng nhất trên Đại Đạo. Điều cần nhớ của các con là trình tự tu tiến từ Tu sĩ đến Giáo sĩ, các con cần suốt thông và nắm vững để các con khỏi bị vấp ngã nản lòng chậm bước vì tự ái cá nhân.

Việc kể là trình độ căn trí tiến hóa không thể đồng đều, thế nên cần phải lưu ý đến những con còn thấp kém tri năng học vấn, nâng đỡ dạy dỗ tùy năng khiếu sở trường dẫn dắt chia sẻ công quả đừng để rơi rớt một đứa nào thì các con không làm tròn sứ mạng tận độ.

Này các con!

*Các con lớn nhỏ một tình thương,
Un đức cho nhau đáng cột rường,
Chống vững tiền đồ trong một nước,
Cầm cờ Đại Đạo khắp muôn phương.*

Thầy ân ban Minh Tra kiêm cố vấn Ngoại giao và hành chánh:

Chí Thành, Chí Mỹ.

Các con Nữ Chung Hòa: Các con cũng là một bộ phận trong guồng máy vận hành phổ thông, phổ truyền Giáo lý Đại Đạo. Thế nên điểm son của Cơ quan cũng là điểm son của các con. Sự hi sinh đáng giá của các con Thần Thánh Tiên Phật rất khen ngợi, nhưng rất tiếc bình thường tâm chưa vững nên có nhiều chướng ngại trên bước đường công phu, công quả của các con vì nội thân ngạo cảnh.

Thầy ân ban cho các con giữ chức năng nhiệm vụ Ban chấp hành Nữ Chung Hòa như trước để các con bồi thêm công, lập thêm đức tiến bước Đại-thừa cho tròn sáng linh quang mà hoàn thành sứ mạng tận độ.

2. HIỆP THIÊN ĐÀI:

Này các con! Thầy miễn lễ các con đồng an tọa nghe Thầy dạy:

Trước kia Thầy có dạy: **“Đạo còn thì Hiệp Thiên Đài còn”** Quả thật vậy! Sáu mươi năm khai Đạo có biết bao nhiêu Thánh giáo, Thánh ngôn, lời Tiên tiếng Phật, đến ngày nay các con vẫn còn học hỏi với Thầy qua sự trung gian của đồng tử. Nếu chỉ có bao nhiêu sự việc thì chưa hết ý của Thầy muốn nói gì với các con. Đến một ngày nào Thầy không dùng đồng tử thì Đạo bị bế sao con! **mà phải hiểu mỗi con đều có một đài hiệp Thiên.** Nếu con mở được cửa thì thông công được với Thầy khỏi phải qua trung gian của đồng tử, vì trước kia Thầy đã dạy, đã trao chìa khóa cho các con từ buổi sơ khai Đại Đạo.

Nhưng mấy ai giữ được thanh tịnh vô trần trực nhận chân tâm đại ngã. Bởi vì các con làm chưa được nên Thầy phải dùng đồng tử dạy dỗ các con.

Đồng tử được chọn bởi còn nắm chất thuần phác thiêng liêng có đức hi sinh chế ngự cá tính phàm tục thường tình mới có điển lực thông công thượng tầng Thiên điển giúp các con hoàn thành sứ mạng đã thọ lãnh trước Linh Tiêu.

Giữa thời nhiễu nường ly loạn các con hãy hết sức giác ngộ, công phu luyện kỹ để trực nhận chân tâm đại ngã, không thị hiện vọng tâm mới đủ thần lực hòa đời hợp Đạo cải hóa nhân tâm.

Trong giai đoạn này, các con cần phải có những Tịnh trường tinh khiết tôn nghiêm, trật tự gương mẫu, từ Chánh điện Thiển phòng, Khách đường cho đến những nơi Tịnh của tịnh viên nam nữ đều phân biệt thanh tịnh.

Thầy cũng lưu ý trong khi Thiên luật vận hành cơ tái tạo dinh hoàn hoặc đào thải, hoặc bảo tồn thì **việc làm của các con cần thận trọng đừng phô trương**, làm mà không làm, **không làm nhưng làm tất cả mới là Đạo.** Chư Phật Tiên Thánh Thần sẽ tùy cơ mà hộ trì các con.

Phần nghi lễ cúng bái sơ điệp tuy hình thức hữu hình nhưng cũng thể hiện nội tâm. Các con cần sắp xếp lại cho đúng và đồng nhất.

Về đường lối đối nội, đối ngoại như trong các khái trình tổng kết Đại Hội Thường Niên và mãn nhiệm kỳ được tạm thời áp dụng từng vấn đề cho hợp thời hợp Đạo.

Thầy phân định nhiệm kỳ mới một năm.

Các con hãy thực hiện đường lối kế hoạch tiến hành đạo sự. Thầy sẽ cho Giáo Tông Thái Bạch đến dẫn dắt các con Thầy ban ơn lành cho tất cả các con, Thầy hồi cung. Thắng.

THÁNH GIÁO SƯ TẬP
ẤT MÃO (1985)
CƠ - QUAN PHỔ - THÔNG GIÁO - LÝ ĐẠI - ĐẠO
SƯ TẬP